

Zondag 8 september 2019

Voorganger: ds. Kees van der Kooi

Ouderling van dienst: Carl Altena

Diaken van dienst: Khurram Akhtar

Schriftlezing: Joop Egmond

Organist: Johan Wentink

Kindernevendienst: Auke Roelofsen

Beamist: Jan-Willem Sturm

Kinderoppas: Annerieke Roelofsen

Aansteken Paaskaars: Lumya Akhtar

Koster: Hans den Hartog

1^e collecte: Een nieuw begin voor Cubaanse kerken (zie toelichting op de volgende pagina)

2^e collecte: Onze plaatselijke kerk



WE GAAN BEGINNEN!!!!

Want u, jij en ik, we worden samengeroepen om aan een nieuw winterseizoen te beginnen. Blijkbaar is er een Samenroeper, een Iemand die ons als drijvende kracht bij elkaar wil brengen. Er is een bijbelboek dat ook met Samenroeper wordt geassocieerd: het boek Prediker. In het Hebreeuws staat daar het woord Qohèlèt voor en dat zou vertaald kunnen worden als Prediker, Samenroeper, Voorganger. En waar heeft dié samenroeper het dan over? Boven Prediker 3 staat het kopje: *alles heeft zijn tijd*. Heel toepasselijk bij de overgang van het zomerseizoen naar de herfsttijd. Leest u het maar eens! Hoe kijken we naar de komende herfst- en winterperiode? Pessimistisch, optimistisch? Kijken we naar de donkere of de lichte kant? Hoe keek God naar de wereld toen Hij bezig was om zijn schepping tot stand te brengen? Weet u, God zag al heel snel dat het licht heel goed is. En daarom haalde Hij licht en duisternis uit elkaar. En benoemde het ene als dag en de andere als nacht. God houdt niet van grijsheid. Hij waakt over de scheiding tussen licht en donker. En wat zo mooi is: wij zijn allemaal door Hem geroepen uit de duisternis te komen tot het licht. En als wij gehoor geven aan de stem van die Samenroeper dan klinkt Zijn stem steeds weer (en we mogen het meezeggen dit nieuwe seizoen): HET IS GOED! Met u, met jou, met mij. Voel je gezegend en aanvaard. We kunnen beginnen!!!! (Arie Stans)

Liturgie zondag 8 september 2019

1. Orgelspel
2. Welkom en mededelingen
3. Aansteken van de Paaskaars
4. Stil gebed
5. Votum en groet
6. Zingen: Psalm 84 : 1 en 2 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer
7. Gebed om ontferming
8. Zingen: NLB 314 : 2 Ons gevoel en ons verstand
9. Woord van genade
10. Zingen: NLB 314 : 3 O Gij glans der heerlijkheid
11. Gebod
12. Zingen: NLB 1005 : 1,2,3,4 en 5 Zoekend naar licht, hier in het duister
13. De kinderen gaan naar hun eigen dienst
14. Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
15. Eerste lezing (OT): Psalm 11
16. Zingen: NLB 713 : 1 en 2 Wij moeten Gode zingen
17. Tweede lezing (NT): Handelingen 4 : 23-31
18. Zingen: NLB 801 : 1 en 2 Door de nacht van strijd en zorgen
19. Verkondiging
20. Zingen: NLB 766 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen
21. Intermezzo
22. Gebeden
23. Inzameling van de gaven
24. Slotzang: Psalm 84 : 4 en 6 Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort
25. Wegzending en zegen waarna 3x gezongen Amen
26. Orgelspel

RONDOM DE COLLECTES

Een nieuw begin voor Cubaanse kerken



1e collecte, deze zondag 8 september: Een nieuw begin voor Cubaanse kerken

De vrijheid van Cubaanse kerken werd vroeger lange tijd door de overheid ingeperkt. Nu bloeien ze weer op en dat in een

tijd waarin de samenleving hen hard nodig heeft. De economische crisis heeft zijn weerslag op ouderen, zieken en kinderen. De kerk wil er voor hen zijn en zet verschillende sociale projecten op, voor ouderen die het niet breed hebben, voor zieken en voor kinderen met een problematische thuissituatie. Kerken zijn echter nog niet goed voorbereid op deze groeiende diaconale taak. Er is daarom een grote behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten. Vandaag collecteren we voor het zendingswerk van Kerk in Actie zoals op Cuba, zodat kerken in woord en daad kunnen getuigen.

We bevelen deze collecte van harte bij u aan.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Komende dinsdag 10 september zal *mevr. Bets Walst-Verschoor*, Sparrenheide k.130, een heupoperatie ondergaan. We bidden haar Gods nabijheid toe.

DIAMANTEN HUWELIJSJUBILEUM

Op maandag 12 augustus mocht het echtpaar *Jan en Ina Bannink-de Bruijn*, Lindelaan 36, 3971 HB, in alle dankbaarheid gedenken dat ze 60 jaar getrouwd zijn. Een bijzondere mijlpaal die ze zaterdag 7 september met hun gezin vieren. Vanmorgen willen we in de dienst met en voor hen danken en God vragen om Zijn zegen op hun levensweg.

VERHUIZING EN AFSCHEID

Voor *Johan en Annerieke Roelofsen-Brandenburg*, De Vos 12, gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Ze hebben een ruim huis kunnen kopen in de Achterhoek om zo ook dichterbij hun vrienden en familie te wonen. Met hun 2 jonge kinderen *Daniel* en *Elieke* gaan ze 21 september a.s. verhuizen en zullen ze zondag de 15^e september voor het laatst in ons midden zijn. We danken Johan en Annerieke voor hun inzet in onze gemeente en wensen het gezin Gods zegen toe!

Het nieuwe adres: Rademakersbroek 1, 7051 HC Varsseveld.



Heel Immanuel bakt

Op zondag een kop koffie/thee met wat lekkers erbij, daar houden de meesten van ons wel van! Evenals vorig jaar dagen wij u, jou uit om voor de *startzondag van 15 september* de keuken en receptenboeken in te duiken, en wat heerlijk te bakken voor bij de koffie/thee/limonade: taart, gebak, cake, koekjes. **Heel Immanuel bakt.** Uw baksels kunt u dan zondagmorgen meenemen naar

Broekbergen en daar voor de dienst op een tafel zetten. Na de dienst gaan we daar dan van genieten.



STARTZONDAG: “Kom, doe mee!”

Op *zondag 15 september* is de startzondag van al het winterwerk in de prachtige kapel van Buitenplaats Broekbergen, Kloosterlaantje 1. Het thema van deze dienst is “*Kom, doe mee!*” dit n.a.v. Nehemia 2:11-20, het Bijbelgedeelte dat centraal staat tijdens de startzondag. Nehemia roept het volk op om op te staan en mee te doen aan de herbouw van de muren van Jeruzalem. De Israëlieten gaan aan de slag vanuit het besef dat ze Gods verbondsvolk zijn en in moedig

vertrouwen op Zijn beloften. Zo mogen ook wij elkaar aansporen om ingeschakeld te worden bij Gods werk in Zijn gemeente. In deze dienst is (her)bevestiging van ambtsdragers en nemen we afscheid. Na afloop van de dienst is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten rond koffie/thee/limonade met uiteraard weer een keur aan eigen baksels. Dan zijn er allerlei workshops voor jong en oud, is er wellicht ook nog een mogelijkheid tot rondleiding. En we sluiten af met een geweldige maaltijd, want samen eten is een Bijbelse opdracht en verbindt ook de generaties. Uiteraard is er kindernevendienst en oppas. Overigens: om de omgeving van Broekbergen zo weinig mogelijk tot last te zijn: rij met elkaar mee in de auto, of kom indien mogelijk op de fiets of te voet.

OPROEP OM TE HELPEN BIJ DE VOORBEREIDING OP BROEKBERGEN

Heel fijn dat onze gemeente zondag de 15^e bij Henk en Els te gast mogen zijn op die mooie plek van Buitenplaats Broekbergen! Voordat de startzondag er is zoeken onze gastheer en -vrouw nog hulptrouwen. Omdat de Buitenplaats Broekbergen ook open staat voor het publiek tijdens de “Open Monumentendag” op zaterdag 14 september en er ’s middags een gratis kinderconcert is in de kapelzaal aldaar kunnen de tafels voor gebruik op zondag pas op diezelfde zaterdag na 17.00 uur klaar gezet worden. En ook op de startzondag zelf zijn er veel handjes nodig voor het koffiezetten en niet te vergeten het opruimen als we alle activiteiten hebben afgesloten.

Meld je dus vooral zaterdagmiddag de 14^e om 17.00 uur bij het Kloosterlaantje 1 om even je handen uit de mouwen te steken en help ook graag op de startzondag daar waar het nodig is!

Voor meer info kun je mailen naar Magda Lijftogt: mc_lijftogt@hotmail.com

(HER)BEVESTIGING AMBTSDRAGERS EN AFSCHEID

Wanneer er geen wettige bezwaren zijn ingediend, gaan wij op zondag 15 september met vreugde en dankbaarheid over tot de bevestiging van *Jenny van Voornveld-Espeldoorn, Feitse Boerwinkelhof 6, 3972 SX*, als ouderling voor het ouderenpastoraat. Daarnaast hebben drie ambtsdragers aangegeven nog een of twee jaar de gemeente te willen dienen, zij zullen worden herbevestigd: *Magda Lijftogt* (jeugdouderling); *Erna Allaart* (midden-pastoraat) en *Peter Kingma* (diaken).

Maar voordat we tot (her)bevestiging overgaan nemen we afscheid van twee ambtsdragers. Allereerst van *Carl Altena*. Hij is drie jaar ouderling geweest en is in zijn periode van verschillende gremia voorzitter geweest: de wijkkerkenraad, de algemene kerkenraad en het kerkbeheer en dat alles in een bewogen periode van de wijkgemeente en de PGD.

In een bewogen periode heeft ook ouderling *Marina Roelofsen* gediend, gedurende acht jaar zelfs. Met inzet in de algemene kerkenraad, wijkkerkenraad en in het kinder- en jeugdwerk. Wij nemen afscheid van haar als dienstdoend ouderling van de wijkgemeente. Wel blijft ze nog twee jaar bijzonder ouderling voor het werk in de colloquiumcommissie (toelating tot het ambt van predikant) van de landelijke PKN.

Daarnaast zijn wij dankbaar dat *Leo Blom* de belangrijke taak van preekvoorzieners in onze wijkgemeente op zich gaat nemen. Wij danken hierbij Wim Kortleve, die gedurende vele jaren – met een onderbreking - deze taak zeer gewetensvol vervulde.

INLOOPMIDDAG 't HOGE LICHT OP 11 SEPTEMBER A.S.

Woensdag 11 september a.s. van 14.30 tot 16.30 uur is er weer de maandelijkse inloopmiddag in 't Hoge Licht. U kunt daar weer een gezellig praatje maken en/of een spelletje doen. U bent allen van harte welkom. Als u gehaald moet worden, dan graag even een telefoontje naar Ina Bannink, tel.nr 515102. Graag tot ziens op 11 september a.s.

MONUMENTENWEEKEND 14-15 SEPTEMBER

Zijn er mensen die willen helpen een paar uurtjes gastheer/vrouw te zijn in de Grote Kerk op zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur? Er is een tentoonstelling van kinderbijbels en een wand met affiches van optredens in de Grote Kerk. In de vitrines staat een collectie schaakspelen en de toren is open voor beklimming. Graag aanmelden bij Bram Dekker 518826.

WERKGROEP DUURZAAMHEID GROENE KERK



Zwaantje van 't Veer is onze nieuwe diaconale medewerker. Rondom haar is een werkgroep gevormd, bestaande uit acht gemeenteleden.. We gaan proberen om tips te geven om te werken aan een betere aarde.

Vandaag TIP 1:

Ga winkelen met een tas en koop zoveel mogelijk producten zonder plastic verpakking.

Meer informatie/inspiratie is te vinden in de Bieb op de Buzziburglaan op 18 september van 19.30 – 22.00 uur!

Volgende maand: informatie over veganistisch koken en lekker eten. Help ons om samen een Groene Kerk te worden!

OVERIGE ACTIVITEITEN VOOR UW AGENDA

Elke woensdag: Gebedskring bij Alies van der Deijl, 9.00-10.00 uur
 tel. 512235

Vrijdag 13 september 9.30 uur-10.30 uur Women To Women gebedsgroep bij
 fam. Doorn, Wethouder Teselinglaan 29



COLOFON

kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk
inleveren: **donderdag 12 september vóór 14.00**
uur. Stuur uw kopij en overige berichten naar:
[nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-](mailto:nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl)
[driebergen.nl](mailto:nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl)

Redactie: **Arie Stans**
Voor meer actuele informatie over onze
gemeente, surf naar:
[www.wijkgemeente-immanuel-](http://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl)
[driebergen.nl](http://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl)

NB: Als u of jij de Zondagse Nieuwsbrief vanaf nu wekelijks op donderdag digitaal (dat wil zeggen: per mail) thuis toegestuurd wil krijgen dan kan dat door een mail te sturen naar:

nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl
of naar:
a.stans@hccnet.nl