

Zondag 10 februari 2019

Voorganger: ds. Henk Reinders
Ouderling van dienst: Erna Allaart
Diaken van dienst: Imarda Bikker
Schriftlezing: Joop Egmond
Organist: Marcus de Haard
Beamist: Rienard Naberman
Kindernevendienst: Sheeba Akhtar
Kinderoppas: Annelies Meurs
Aansteken Paaskaars: Klaas Roelofsen
Koster: Hendrik Kroeze

1^e collecte: Jeugdleiderstraining Oekraïne (zie de toelichting) 2^e collecte: Onze plaatselijke kerk



VERGEVEN: EEN OVERWINNING ZONDER VLAGGEN MAAR NIET ZONDER GOD

Vergeven: een woord dat niet zo gemakkelijk over onze lippen komt. Als een medemens je iets heeft aangedaan voel je al gauw wrok van binnen in je. Soms zó dat het hard en zwaar aanvoelt, een steen in je buik. Begin dán maar eens over vergeven van die andere mens. Wat is dat dan: “vergeven”? Het is niét alleen maar “niet meer boos zijn”. Als je woedend bent, gekwetst, op je ziel getrapt, kan het aanvoelen of je vast zit, gevangen in een soort slachtofferrol. Er is duidelijk veel misgegaan in de relatie met die ander. Dat is dan als feit niet meer terug te draaien en dat kan-voelen als een stuk onmacht. Welke bijzondere krachten zouden moeten worden aangeboord om je hieruit los te maken? Een internet-dominee zei eens: “Vergeven is de hoop op een beter verleden opgeven en naar de toekomst kijken”. Hoe waar is dit! Maar je blijft heel snel denken dat die ander jou heel veel schuldig is. Welk woord komt dan om de hoek kijken? Zou het “genade” kunnen zijn? Zoals die door God in Jezus op een radicale manier is voorgedaan? Genade is “gratis” stappen doen naar die ander. Begin maar met iets kleins. Dat kan beweging brengen in een gestolde verhouding en je zal je op slag een stuk vrijer gaan voelen. Niet willen vergeven, het voelt een beetje aan als bijna dood zijn. Als je mét God wilt proberen te werken aan vergeving dan kom je langzaam maar zeker weer in het land der levenden: een overwinning op het boze, zonder vlaggen, maar mét God. (Arie Stans)

LITURGIE ZONDAG 10 FEBRUARI 2019

- | | |
|--|--|
| 1. Orgelspel | 13. Gebed |
| 2. Welkom en afkondigingen | 14. Schriftlezingen: (OT) Jesaja 6 : 1-8
(NT) Lucas 5 : 1-11 |
| 3. Aansteken van de Paaskaars | 15. Zingen: NLB 531 Jezus die langs het water liep |
| 4. Zingen: Psalm 65 : 1 en 2 De stilte zingt U toe,
o Here | 16. Verkondiging |
| 5. Stil gebed | 17. Zingen: NLB 985 Heilig, heilig, heilig, hemelhoog
verheven |
| 6. Bemoediging en groet | 18. Delen van reiservaringen in Gambia |
| 7. Zingen: NLB 275 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig | 19. Zingen: (bundel YfC) They'll know we are
Christians by our love (begeleid door Christian
Westeneng, gitaar en Ans Reinders, piano) |
| 8. Gebed | 20. Dankgebed-voorbeden-stil gebed-Onze Vader |
| 9. Gebodszeping: Mattheus 22 : 34-40 | 21. Inzameling van de gaven |
| 10. Zingen: NLB 837 : 1 en 4 Iedereen zoekt U,
jong of oud | 22. Zingen: NLB 413 Grote God, wij loven U |
| 11. Woord voor de kinderen | 23. Wegzending en zegen |
| 12. Zingen: ELB 434a God zal met ons zijn (daarna
gaan de kinderen naar de kindernevendienst) | |

Beeld en geluid van deze kerkdienst zullen worden uitgezonden via internet middels “kerkdienst gemist”. Zie <http://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl> of <https://kerkdienstgemist.nl>

RONDOM DE COLLECTES

1e collecte, deze zondag 10 februari: Jeugdleiderstraining Oekraïne

In de oorlogsregio Donetsk in Oekraïne werkt Youth for Christ samen met lokale kerken voor het welzijn van kinderen en jongeren. In zeven kerken zijn Day Care Centra. Elke dag komen daar buiten schooltijd groepen van zestien kinderen. Ouders zijn vaak afwezig. Zij werken lange dagen buitenshuis en vaak ook in het buitenland.

In deze buitenschoolse opvang bieden twee leiders per groep een sfeer van veiligheid en ontspanning. De kinderen krijgen er een warme maaltijd, kleding die schoon en heel is en huiswerkbegeleiding. Natuurlijk wordt er ook veel gespeeld en geknutseld en horen ze verhalen uit de Bijbel. Af en toe kunnen ze er als groep op uittrekken.



De kinderen als koor in een kerkdienst

Het is moeilijk om leiders te vinden die langere tijd de betrouwbare volwassenen voor deze kinderen zijn. Velen zoeken elders werk om de spanningen te ontlopen en meer te verdienen. Samen met de kerken wil Youth for Christ blijven werken aan vrede, herstel en ontspanning. Hiervoor werven zij nieuwe leiders die getraind gaan worden om vakbekwame zorgverleners te worden. Zij helpen kinderen en jongeren hoop te blijven houden. Hoop op een toekomst in een land waar hun wereld veilig is en de mogelijkheid biedt om hun verlangens en talenten uit te leven.

Dank dat u ons daarvoor met uw gift wilt steunen.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Op maandag 11 februari wordt *mevr. Klaasje van Laar-Dekker*, Sterkenburgerlaan 8, 3941BD Doorn, opgenomen in het Diaconessenziekenhuis te Utrecht voor een revisieoperatie aan haar heup. Haar man *thr. Wulfert van Laar* gaat dinsdag 12 februari voor tijdelijke verzorging naar Sparrenheide. Als alles goed mag gaan zal *mevr. Van Laar* eind van de week ook naar Sparrenheide komen voor revalidatie zodat ze weer samen zijn. Bidden we om Gods zegen en nabijheid voor dit echtpaar.

CATECHESE OUDERE TIENERS

Op vrijdag 1 februari is Sirkelslag niet doorgegaan i.v.m. het overlijden van Ellen Budding. De tieners waren welkom voor een luisterend oor in de Grote Kerk bij ds. Marian van Giezen. Met de tieners zijn nu de volgende data afgesproken in de pastorie aan de Oranjelaan 49. Vrijdag 15 februari, Vrijdag 8 maart en Vrijdag 29 maart om 18.00 uur maaltijd - ontmoeting – catechese. (*ds. Henk Reinders*)

BELIJDENISCATECHESE

Afgelopen maandagavond 4 februari zijn we van start gegaan met 2 mensen die om uiteenlopende redenen graag belijdenis willen gaan doen met Pinksteren (noteer vast zondag 9 juni!). We gaan met elkaar het boek "Ontmoetingen met God – een basiscursus geloven" volgen van Peter Hendriks. Op maandag 18 februari komen we om 20.00 uur weer bij elkaar in de pastorie. Ter voorbereiding lezen we Psalm 139 en hoofdstuk 1 "Geloven is altijd anders". Er is overigens nog ruimte aan mijn tafel..... (*ds. Henk Reinders*)

CATECHESE 12-15 JARIGEN

We zijn inmiddels met 11 jongeren en hebben al een aantal fijne avonden gehad.

We komen verder nog bij elkaar op: 8 februari, 22 februari, 8 maart, 22 maart en 12 april. Daarna gaan we naar de Passion. Plaats: 't Hoge Licht 18.00 uur waar we ook met elkaar eten.

Wil je aansluiten? Je bent van harte welkom!

Marina Roelofsen en Magda Lijftogt

NIEUWE KOSTER

Vandaag het debuut van Hendrik Kroeze als koster. Hendrik meldde zich na de oproep in de Nieuwsbrief. Tot de zomer zal hij incidenteel dienst doen en na de zomer "gewoon" in het rooster meedraaien.

Fijn dat je dit wilt doen Hendrik, van harte welkom in het kostersgilde.

De oproep heeft nog niet geleid tot versterking van het beamistenteam. Maar wie weet: goed voorbeeld doet goed volgen! (*Esse van den Burg*)

INLOOPMIDDAG MET SPELLETJES A.S. WOENSDAG

Op woensdag 13 februari a.s. van 14.30 tot 16.30 uur is er weer de maandelijkse inloopmiddag in 't Hoge Licht. We maken er weer een gezellige middag van. Er is koffie en thee en ook een drankje staat op u te wachten. Als u een praatje wilt maken en/of een spelletje wilt doen, kom dan gerust. U bent van harte welkom. Als u vervoer moet hebben, bel dan even naar *Ina Bannink*, tel 515102.

IKO LEZING DINSDAG 12 FEBRUARI OM 10 UUR IN 't HOGE LICHT

Thema van de lezing: "Keizer Wilhelm II" door Jaap Holwerda

De volgende vragen komen aan de orde:

- Waarom waren de wereldoorlogen onvermijdelijk
- Waarom klopt het beeld dat wij van Wilhelm II hebben niet
- Waarom bewaakte de SS Huisdoorn.

Een voorproefje? Bezoek www.dossier-wilhelm2.nl

Jaap Holwerda is voormalig rondleider en bestuurslid van Huisdoorn. Veel getuigenissen uit eerste hand zijn door hem opgetekend.

Voor vervoer: Tiny Kingma 518799

KERKELIJKE AGENDA:



8 februari: volgende catechisatieavond jonge tieners 18.00 uur 't Hoge Licht

8 februari: Met ZWO aan tafel om 17.30 uur met veel info over ZWO project

12 februari: IKO lezing om 10.00 uur in 't Hoge Licht (zie info hierboven)

13 februari: 13.30 uur Pastoraal beraad Immanuel – bij Nel van der Werf

13 februari: 14.30 uur inloopmiddag met spelletjes (zie info hierboven)

13 februari: 20.00 uur vergadering kindernevendienst Oranjelaan 49

15 februari: 18.00 uur maaltijd-ontmoeting-catechese oudere tieners Oranjelaan 49

23 maart: spiritueel reisje naar Dordrecht opgeven bij: dickvlot38@gmail.com; h.h.weeda@gmail.com; idavanduuren@gmail.com 0343-515793

Elke woensdagmorgen: Gebedskring bij Alies van der Deijl, 9.00-10.00 uur
Info telefoon 512235

Elke maandag om de week Gebedskring bij Imarda Bikker, 20-21.00 uur. Tel. 06-31051207.

COLOFON

kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk inleveren: **donderdag 14 februari vóór 14.00 uur**. Stuur uw kopij en overige berichten naar: nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

Redactie: *Arie Stans*

Voor meer actuele informatie over onze gemeente, surf naar:

www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl