

Zondag 14 april 2019

Voorganger: ds. Henk Reinders
Ouderling van dienst: Marina Roelofsen
Diaken van dienst: Peter Kingma
Schriftlezing: Hendrik-Jan Jansen
Organist: Marcus de Haard
Beamist: Jan-Willem Sturm
Kindernevendienst: Bertina Meurs
Kinderoppos: Ariene Vermeulen
Aansteken Paaskaars: Samuel Egmond
Koster: Esse van den Burg

1^e collecte: ZWO project: Bouwen aan een beter bestaan in Bangladesh (zie toelichting verderop)

2^e collecte: Onze plaatselijke kerk



HEDEN HOSANNA, MORGEN KRUISIG HEM....

Vandaag, de zondag van Palmpasen, is er veel "reuring" in het verhaal over Jezus. En tegelijk staan we aan de vooravond van de Stille Week. "Het uur" van Jezus komt eraan, het is zijn weg die zal gaan door de nacht. Maar eerst is er het feest. Het volk ziet Jezus helemaal zitten als hun nationale Messias. En Jezus laat het zich welgevallen. Maar tegelijkertijd houdt hij stevig de regie in handen. Hij wil gewoon een ándere koning zijn en kiest er nadrukkelijk voor op een ezel de stad binnen te rijden. Ook al heeft hij weet van de "overspannen verwachting" van de menigte. De mensen hebben niet zoveel geduld meer en roepen hem toe: hosanna (dat is: bevrijd toch!). Vijf à zes dagen later laten ze zich door de zittende macht overhalen om te roepen: "Kruisig hem!" Trek je het verhaal door naar vandaag dan is er niet veel veranderd: ook wij gaan er gemakkelijk toe over om ons te laten leiden door de emotie van het moment. Waar geloven we eigenlijk in? Blijven we wel trouw aan onze échte bestemming? Jezus is zijn grote einddoel hier op aarde niet vergeten: *alles wat over ons geschreven is gaat Hij volbrengen deze laatste dagen.....alle beproeving van de wildernis*. Hoe is het met jou en met mij: zijn wij bereid om na deze feestelijke zondag de komende Week een eindje met Jezus op te lopen, wetend: hij gaat vooraan als onze Hogepriester. Om mét Hem iets te delen van die gitzwarte ervaring van de nacht én zo gaandeweg te ontdekken: er is geen andere weg om te worden tot kinderen van het Licht.....
(Arie Stans)

OMZIEN NAAR ELKAAR

In het St. Antoniusziekenhuis te Nieuwegein verblijft ons gemeentelid *dhr. Jeel Jager*, Akkerweg 142. Door een beroerte 2 dagen na de operatie is hij linkszijdig verlamd en geheel op zorg aangewezen. Er wordt op dit moment gezocht naar een geschikte revalidatieplek waarbij gedacht wordt aan De Warande in Zeist. Ingrijpend voor hem en zijn vrouw.



PALMPAASSTOKKEN MAKEN Vandaag, zondag 14 april, een week voor Pasen, is het dan weer zover: Palmpasen. De kinderen van de kindernevendienst gaan weer enthousiast palmpaasstokken versieren en zullen daarna (met de stok) in optocht door de kerkzaal lopen onder het zingen van het lied 'Hosanna, Hosanna de Koning komt'! Ook de kleintjes in de crèche mogen natuurlijk meedoen. We hopen dat er heel veel kinderen zijn gekomen, we hebben de stokken klaarliggen, het wordt vast een mooie en feestelijke ochtend!

Omdat het maken van de stokken een aardige klus is, gaan de kinderen bij binnenkomst in de kerk gelijk door naar de nevendienst. We zien ze dan na de verkondiging terug.



De liturgie van zondag

14 april 2019

Palmzondag

6^e en laatste zondag

in de 40-dagentijd

1. Orgelspel
2. Welkom en mededelingen
3. Aansteken van de Paaskaars
4. Zingen: Psalm 24 : 2 en 5 Wie is de mens die op zal gaan
5. Stil gebed
6. Bemoediging en groet
7. Zingen: Psalm 69 : 4,5 en 8 Tot U, o Heer, tot U is mijn gebed
8. Gebed
9. Gebodszeping: Johannes 17 : 20-26
10. Zingen: ELB 213 : 1,2,3,4 en 5 Ik wil jou van harte dienen
11. Gebed
12. Schriftlezing: Lucas 23 : 1-7 en vervolgens Lucas 23 : 13-25
13. Zingen: Zingende Gezegend 146 O lam dat lijdt en duldt en draagt (melodie NLB 578 O kostbaar kruis, o wonder Gods)
14. Verkondiging
15. Luisteren: "Via dolorosa" uit Sela
16. Binnenkomst kinderen met Palmpasestokken waarbij wij allen zingen: Opwekking 240 : 1,2,3,4 en 5 Hosanna, hosanna, de Koning komt
17. Moment met de kinderen
18. Dankgebed-voorbede-stil gebed waarna gezamenlijk Het Onze Vader
19. Inzameling van de gaven
20. Zingen: NLB 556 : 1.3 en 5 Alles wat over ons geschreven is
21. Wegzending en zegen
22. Orgelspel

Beeld en geluid van deze kerkdienst zullen worden uitgezonden via internet middels "kerkdienst gemist". Zie <http://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl> of <https://kerkdienstgemist.nl>

RONDOM DE COLLECTES

1e collecte, deze zondag 14 april: Bouwen aan een beter bestaan in Bangladesh

Bangladesh is één van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. Tegelijkertijd treffen de klimaatveranderingen het land hard. Maar liefst 20% van de kostbare landbouwgrond gaat verloren bij een stijging van de zeespiegel. Het klimaat kent veel langere perioden van droogte dan voorheen. Daarbij bedreigen perioden met extreme regenval de voedselvoorziening. CCDB (Christelijke Commissie voor Ontwikkeling in Bangladesh) ontwikkelde een plan voor milieuvriendelijker koken. Daarbij wordt het verstookte hout op meer wijzen benut. Een ingenieus kooktoestel gebruikt een minimum aan zuurstof, en zet het hout voor 50% om in Biochar (lijkt op houtskool). Door organische mest aan de Biochar toe te voegen, wordt het gebruikt voor bodemverrijking. De Biochar neemt gemakkelijk voedingsstoffen voor planten op. En Biochar houdt water langer vast, dat een groot voordeel is in perioden van droogte. Het voordeel voor gebruikers van de zogenaamde 'Akha' is dat binnenshuis minder rookontwikkeling is. Kortom; beter voor de gezondheid! De 38-jarige Krishna Rani over de nieuwe oven: "Ik zie nu al een verbetering in de productie van groente!". Uw steun is onontbeerlijk voor dit werk.





UITNODIGING PAASONTBIJT

Op Paasmorgen zal er in 't Hoge Licht een paasontbijt voor al onze gemeenteleden klaargemaakt worden. Om 8.30 uur bent u/zijn jullie van harte welkom om gezellig aan het paasontbijt deel te nemen. Voor de inkoop van het eten, is het fijn als u na de dienst intekent op het deelname bord in de hal.

Uw/jouw deelname doormailen mag ook:

mc_lijftogt@hotmail.com

Als er rekening gehouden dient te worden met dieetwensen horen we dat graag. We kijken uit naar een gezellig paasontbijt! *Hartelijke groet namens de Paasontbijt-commissie*

HERINNERING VOORJAARSBIJENKOMST OP 1 MEI A.S. GEORGANISEERD DOOR HET OUDERENPASTORAAT

Als het goed is, heeft iedereen die het betreft de uitnodiging voor de gezellige bijeenkomst ontvangen. Maar, heeft u zich ook opgegeven? Als dat niet het geval is, en u wilt er graag bij zijn, geef u dan snel op bij uw contactpersoon. Of belt u naar Gonnie Heij (0317 701001) of Joop Koster (538214).

Namens het Ouderenpastoraat, Gonnie Heij

STILLE WEEK

Na Palmzondag 14 april, gaan we als gemeente op maandagavond 15 april de Stille Week in. De vespers en diensten die gezamenlijk met wijkgemeente Catharijne zijn, verdiepen ons geloof en vormen een voorbereiding op Pasen. Het centrale thema deze week is *Beelden van Jezus*. De Bijbel reikt ons vele verschillende beelden aan en brengt ons zo op het spoor van wie Jezus Christus was en is.

Elke avond zal er een vesper of dienst zijn in de Grote Kerk die begint om 19.30 uur, behalve zaterdag: dan beginnen we om 22.00 uur. Op donderdag vieren we het Heilig Avondmaal. Zaterdagavond maken we de overgang naar Pasen, steken de nieuwe Paaskaars aan, is er gelegenheid tot doopgedachtenis en gaan we als lichtdragers naar huis.

Van maandag t/m woensdag is er voorafgaande aan de vespers de gelegenheid om met elkaar te eten vanaf 18.00 uur in Nieuw-Salem. Het menu ziet er veelbelovend uit.

Maandag 15 april: 19.30 uur – thema 'Jezus mijn Heer', voorganger: Ida van Duuren;
pianist: Frits de Zwaan

Dinsdag 16 april: 19.30 uur – thema 'De goede Herder', voorganger: Job Krijgsman;
pianist: Liesbeth van de Kwast.

Woensdag 17 april: 19.30 uur – thema 'Jezus, brood van het leven', voorganger: Marina Roelofsen;
pianist: Ans Reinders

Witte Donderdag 18 april: 19.30 uur – viering Heilig Avondmaal, voorganger ds. Aleida de Hoog

Goede Vrijdag 19 april: 19.30 uur – voorgangers ds. Aleida de Hoog en ds. Henk Reinders.

Stille Zaterdag 20 april: – voorganger ds. Henk Reinders, stille Zaterdag – Paaswake – Paaslicht en doopgedachtenis

De God die heeft gezegd:

'Uit de duisternis zal licht schijnen,'

*Heeft in ons hart het licht doen schijnen
om ons te verlichten*

met de kennis van zijn luister,

die afstraalt van het gezicht van Jezus.

2.Korintiërs 4: 6

Namens de wijkkerkenraad, voorgangers en musici iedereen, jong en oud, van harte uitgenodigd een of meerdere vieringen mee te beleven!



THE PASSION 2019 IN DORDRECHT OP WITTE DONDERDAG 18 APRIL

Het is weer bijna tijd voor The Passion! Het eeuwenoude paasverhaal gaan we dit jaar meemaken

vanuit de prachtige historische binnenstad van Dordrecht. Zoals iedereen inmiddels wel weet is The Passion een moderne hervertelling van de laatste uren van Jezus' leven, zijn lijden én opstanding. Dit jaar met een bijzondere insteek over eenzaamheid en aan je lot overgelaten worden. Het thema luidt dan ook: 'Je bent niet alleen.'

Er is een bus geregeld, dus vervoer is geen probleem. We verzamelen ons op **donderdagmiddag 18 april om 17.00 uur bij 't Hoge Licht**. Vergeet niet om wat geld mee te nemen voor eten. Het gezelligste is om met een grote groep te gaan dus meld je snel aan! Het maakt niet uit of je een tiener of een volwassene bent. Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 16 april bij ds. Marian van Giezen of bij mij, zodat we ongeveer weten hoe groot de bus moet zijn. Hopelijk tot dan!

Marina Roelofsen: a.roelofsen@ziggo.nl (06-40048011) **Marian van Giezen:** marianvangiezen@online.nl (06-18419992)

PRACHTIGE EN ONTROERENDE PASSIEMUZIEK STRAKS OP DE AVOND VAN PALMPASEN!

**14 april – 19.30
uur Grote Kerk
Driebergen**

**liturg:
ds. Aleida de Hoog**

**Marcus
Passie**
o.l.v. Wouter Harbers

Nederlandsstalig.
Gebaseerd op Bijbelteksten
van de evangelist Marcus en
getoonzet door Hans Bouwke.

Loes van Schothorst - sopraan
Rutger van Oeveren - bariton
Auke Roelofsen - tenor
Theo van den Brink - bas

Pim Schipper - orgel
Evelyn Heuvelmans - hobo
Laurens van Egmond - trompet
Robert Cekov - viool
Csaba Erdős - cello (dieren zind)

U bent dan van harte
welkom bij de Marcus
Passie met het
Kerkkoor Driebergen
o.l.v. Wouter Harbers.
M.m.v. een aantal
vocale en
instrumentale
solisten: **Loes van
Schothorst sopraan,
Rutger van Oeveren
bariton, Auke
Roelofsen tenor, Theo
van den Bos bas
Pim Schipper orgel,
Evelyn Heuvelmans
hobo, Laurens van
Egmond trompet,
Robert Cekov viool**

De toegang is gratis. Na afloop is er een collecte om de kosten te dekken.

IKO-LEZING WOENSDAG 17 APRIL OM 10.00 UUR IN 'T HOGE LICHT

"Een fotoreis langs de zuidkust van Engeland van Dover naar Land's End" door Andrew Hypher

De kust van Zuid Engeland is verrassend mooi. Denk aan haar beroemde witte kliffen en keistranden in het oosten, overgaand in ruige grijze rotsen en zandbaaien in het westen, omgeven door exotische bloemen en palmbomen. Daar tussenin liggen talloze charmante dorpjes, steden, kastelen, natuurlijke havens, moerassen en de wereldberoemde Jurassic Coast. Langs deze route maken we natuurlijk ook kennis met de rijke geschiedenis van Engeland. Andrew Hypher is docent Engels. Voor vervoer: Tiny Kingma 0343-518799.

Wegens plaatsgebrek treft u de kerkelijke agenda deze week niet aan in de Nieuwsbrief. Leest u vooral deze Zondagse Nieuwsbrief aandachtig waarbij u van harte bent uitgenodigd om deze bijzondere Stille Week met elkaar als gemeente mee te maken!