

Zondagse Nieuwsbrief

Zondag 8 maart 2026

Voorganger: ds Peter Bakker
Ouderling: Carl Altena
Diaken: Lex Lemckert
Lector: Joop Egmond
Beamist: Hendrik-Jan Jansen
Koster: Miro de Souza
Organist: Nico van Tongeren



De collectes op deze zondag

Goedenavondcafé

Onder de naam Samenleven: Gewoon doen (SLGD) worden mensen met een beperking in Driebergen, ongeacht achtergrond, structureel ondersteund bij integratie in de Protestantse Gemeente Driebergen. Ontmoeten speelt daarin een centrale rol. Daarom zijn de ontmoetingsavonden in Café Goedenavond (CGA) een vast onderdeel van het programma. Deze avonden zijn vooral bedoeld voor mensen die begeleid wonen, zelfstandig wonen of een plek hebben in huizen van Bartiméus, Philadelphia, Abrona of Lievegoed. Café Goedenavond vindt plaats in Nieuw Salem, elke tweede en vierde vrijdag van de maand.

Bij de 1^e collecte: Wij vragen uw steun en dat kunt u doen door op de volgende manier uw bijdrage over te maken: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen o.v.v. "Goedenavondcafé".

De 2^e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als hierboven staat: graag o.v.v. "Plaatselijke kerk".

Inloopmiddag

Woensdag 11 maart is het weer zo ver: de inloopmiddag!

'We hebben de lente in ons bol dus ook bij de inloop heel veel lol!'

We hopen op een zonnige bijeenkomst; aan ons humeur zal 't niet liggen!

De inloop start om 14:30 uur- 16:30 uur.

Wilt u opgehaald worden, neem dan contact op met Ina Bannink: tel.0343-515102.

We kijken uit naar jullie komst. Tot dan!

Poëzievesper 8 maart

Op 8 maart 19.30 uur is in de Grote Kerk een vesper waarin poëzie centraal staat over de lijdens tijd. We luisteren naar bekende en onbekende gedichten die ons doen stil staan bij het geheim van het kruis. De vesper is voorbereid door ds. Aleida de Hoog, Herman en Elly Langeveld en Gerard de Geus. Weet u welkom.

Marcuspassie in de Grote Kerk

Op zondag 22 maart om 19.30 uur voert Kerkkoor Driebergen o.l.v. Martin de Jong de Marcuspassie uit. Deze passiemuziek is gecomponeerd en getoonzet door Hans Boelee, en gebaseerd op Bijbelteksten van evangelist Marcus. Het lijdensverhaal wordt niet zoals in de klassieke passionen als recitatief gezongen, maar gelezen door de liturg ds. Gerrit van Dijk. De woorden van Petrus en Johannes en van de slavin worden door solisten uit het koor vertolkt. Eduard van Maanen zal de woorden van Jezus vertolken. Het koor zingt bekende lijdensliederen, sommige met samenzang, en vertolkt de stem van het volk rondom de kruisiging. De begeleiding komt van Jeroen van de Weerd op orgel, Yta van der Zwaag, hobo en Giselle Bentvelsen, cello.

De toegang is gratis, er is een collecte na afloop (richtbedrag € 10,-).

Tieneravond

Aanstaande zaterdag alle tieners weer van harte welkom!

18:30u in het Hoge Licht; gezellig eten samen, spel en Bijbel.

Tot dan!

Groet,

Marie-Louise

De voorganger op zondag 15 maart is ds Peter Schormans



Liturgie

Zondag 8 maart 2026

2e zondag in de 40-dagen-tijd

Mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen Nieuwe Liedboek 33: 7 en 8

Stil Gebed, Bemoediging en Groet

Introductie op de dienst

Gebed

Zingen: Nieuwe Liedboek 1009: 1, 2 en 3

Lezing van de geboden: Vanmorgen geen gebod, maar een bemoediging i.v.m. 'hoop':
Jes.40:31

Zingen: Nieuwe Liedboek 939: 1

Kindermoment en kinderen gaan naar de kindernevendienst

Gebed om het licht van de Heilige Geest voor we de Bijbel gaan lezen

Schriftlezing: Psalm 42: 1-12 (NBV 21-vertaling)

Zingen: Nieuwe Liedboek 422: 1, 2 en 3

Verkondiging

We zingen NLB 713: 1, 2, 4 en 5

Dankgebed en voorbeden (met gezamenlijk bidden van het 'Onze Vader')

Kinderen komen terug

Collecte

Slotlied (staande): NLB 1005: 1, 2 en 3

Zegen (gemeente zingt daarna 3x 'Amen').

Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief vóór donderdagavond 18.00 uur sturen naar:

niewsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl