

# Zondagse Nieuwsbrief

Zondag 19 november 2023

Voorganger: Ds. Henk Reinders  
Ouderling: Jenny van Voornveld  
Diaken: Peter Kingma  
Lector: Joop Egmond  
Beamist: Jan-Willem Sturm  
Koster: Miro de Souza  
Organist: Herman Koopmans



## De collectes op deze zondag

### Collecte Protestantse Kerk 2023 - Pastoraat (Nederland)

Pastoraat is iemand op zo'n manier zorg en aandacht geven dat hij of zij iets ervaart van geloof, hoop en liefde. Juist voor mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen komen, is pastoraat belangrijk. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld verpleeghuispastoraat.

Voor mensen in verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Een luisterend oor, en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn op deze plek onmisbaar.

**Bij de 1e collecte:** U kunt uw bijdrage of gift overmaken op bankrekening NL47RABO 0385 2538 18 ten name van de Diaconie, o.v.v. datum van de dienst of het collectedoel.

**De 2e collecte** is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als hierboven staat: graag o.v.v. "Plaatselijke kerk".

## Omzien naar elkaar

In woonzorgcentrum Beatrix (kamer 221), Jacob van Ruysdaellaan 17, 3941 ZE Doorn, verblijft Gré Hoeksema.

Dankbaarheid is er bij Bertina Meurs, Uilenkamp 7, opnieuw mag ze ervaren dat alle uitslagen van onderzoeken goed waren.

In het diaconessenhuis te Utrecht is opnieuw opgenomen Jaap Koster, Faunalaan 175. Nu met een vervelende bacterie die hem ziek maakt.

Voor onderzoek is opgenomen in het ziekenhuis Jos Bakker, Sterrenboslaan 6, ze vermagerde de afgelopen weken in hoog tempo door ziekte.

## Gemeentevergadering PGD

Graag nodigen we u, jou uit op dinsdagavond 28 november a.s. voor een gemeentevergadering voor alle leden uit de drie wijken. Daar zullen verschillende zaken aan de orde komen die het wel en wee van het geheel van onze kerk in Driebergen raken, zoals het beleidsplan, een meerjarenbegroting/prognose, samenstelling AK en het onderwerp 'veilige gemeente'.

Het hart van het kerkelijk leven ligt in de wijken, en daarmee niet in een Algemene Kerkenraad. Wel heeft deze kerkelijke vergadering de taak zoveel mogelijk de bloei van elke wijk te bevorderen en de plaats van onze kerk in het geheel van de samenleving van Driebergen in het oog te houden. Ter herinnering, de gezamenlijke noemer is geformuleerd in een der eerste regels van het beleidsplan: "De Protestantse Gemeente Driebergen (PGD) is een gemeenschap van gelovigen, die zich scharen rond Jezus Christus, de Heer van de Kerk."

Plaats van samenkomst: Het Hoge Licht Tijd: 20.00 uur - 22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

N.B.: Zie voor het Beleidsplan op de website: [www.pgdriebergen.nl/algemene-kerkenraad](http://www.pgdriebergen.nl/algemene-kerkenraad) en dan links onderin op de link klikken.

### Adventskalender

Wil je bewust toeleven naar Kerst? Ook dit jaar biedt Petrus voor de adventsperiode een dagelijkse kalender aan, die je uitdaagt om in aanloop naar Kerst elke dag even stil te staan. Voor elke dag is een korte overdenking beschikbaar, aangevuld met korte (gespreks)vragen, liederen, gebeden en citaten.

Inmiddels zijn de adventskalenders weer bij ons binnen en zullen komende maand bij alle gemeenteleden bezorgd worden. Daarvoor hebben we wel mensen nodig die deze rond willen brengen. Ook nu geldt weer: "Vele handen maken licht werk". Het is de bedoeling dat ze vóór zondag 3 december bezorgd worden. Graag zien we je aanmelding tegemoet!

Aanmelden graag bij Jenny van Voornveld – [jvvoornveld60@hotmail.com](mailto:jvvoornveld60@hotmail.com) – tel.nr 06-22835197  
Na aanmelding hoort u nog waar en wanneer de adventskalenders opgehaald kunnen worden.



### Kerstavondwandeling

Wilt u, wil jij meehelpen of meedoen als speler tijdens de kerstavondwandeling op het Grote Bos?

Op zondag 24 december is er een kerstwandeling voor alle mensen uit Driebergen en omgeving. Dit is een samenwerking tussen verschillende kerken en RCN het Grote Bos. Thema: Op reis naar het Licht!

Er is een route langs allerlei scènes uit het kerstverhaal, die eindigt op het centrale plein waar muziek is en eten en drinken voor iedereen.



Om dit te laten slagen is uw, jouw hulp nodig! Wij zoeken mensen die willen helpen met de voorbereidingen, die mensen ontvangen, die helpen langs de route en bij de catering, die rollen willen spelen in de verschillende scènes, die muziek en zang kunnen verzorgen en nog veel meer. Je kunt je tot en met 17 november aanmelden via:

[Kerstwandeling@pg-driebergen.nl](mailto:Kerstwandeling@pg-driebergen.nl) of bij Petra Pekelaer (06-30986719) of Ellen van Amerongen (0343-514883)

Nadat je je hebt aangemeld krijg je nader bericht over hoe het verder gaat en wat je gaat doen. Noteer alvast **zaterdag 2 december** in je agenda. Die dag krijg je nadere instructie over je rol en wordt er geoefend. Voor degenen die scènes spelen wordt er kleding gepast.

Wil je de kerstwandeling ondersteunen met een gift voor de onkosten? We zijn blij met elke bijdrage. Die kan je overmaken op NL98INGB0004837489 van de Raad van Kerken Driebergen, o.v.v. kerstwandeling 2023.

### **Omgekeerde adventskalender**

Iedereen kent wel de adventskalender, waarbij je in de aanloop naar Kerst elke dag een cadeautje, chocolaatje of speciaalbiertje krijgt.

Bij de "omgekeerde adventskalender" geef je juist elke dag iets weg, bijvoorbeeld een rol beschuit, een fles douchecrème of een pak koffie. Deze pakketten worden gedoneerd aan de Voedselbank. De Diaconie wil met deze actie meeleven met en ondersteuning bieden aan mensen, die moeite hebben om rond te komen.

Ook nu de doorlopende inzameling voor de Voedselbank in augustus is gestart in de Grote Kerk (elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur) willen wij graag deze "omgekeerde adventskalender" bij iedereen in Driebergen aanbevelen.

Hoe werkt deze actie?

Tijdens de adventsperiode (van zondag 3 december tot donderdag 21 december) zet je een boodschappentas of kartonnen doos thuis neer, waarin je de levensmiddelen verzamelt. In plaats van dat je elke dag iets uit de adventskalender opent, stop je (voor zover mogelijk) elke dag iets in de tas of de doos voor de Voedselbank.

Op donderdag 21 december kun je de boodschappen tussen 10 en 12 uur inleveren bij Nieuw Salem. Je kunt je aanmelden, als je mee wilt doen door een bericht te sturen naar Mieke Nijenmanting ([m.nijenmanting@ziggo.nl](mailto:m.nijenmanting@ziggo.nl))

Wat kan er in de tas?

De Voedselbank ontvangt graag houdbare levensmiddelen (droge pasta, blikken groenten of vis, potjes, pakjes koekjes, koffie, thee, rookworst, enz) en verzorgingsproducten (zeep, douchecrème, tandpasta enz).

Tips:

- Heb jij dit jaar een kerstpakket gekregen? En zit daar in wat je zelf niet echt leuk of lekker vindt? Stop het dan in de tas en maak er een ander blij mee.
- Kom je tijdens de weekboodschappen "1 + 1 gratis" tegen? Heb je die 2de helemaal niet nodig? Neem hem dan toch mee en stop hem in de tas.
- Geniet je 's morgens ook van een gezellig koffiemoment? Denk dan ook aan die ander, en stop dan koffie, suiker, of koekjes in de tas.



**Liturgie**

**Viering Heilig Avondmaal**

**Zondag 19 november 2023**

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken Paaskaars

Zingen: Psalm 107: 1, 2, 3 "Gods goedheid houdt ons staande"

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: NLB 281: 1, 2, 3, 4 en 10 "Wij zoeken hier uw aangezicht"

Gebed

Kindermoment

(als er kinderen zijn zingen: Hemelhoog 430 "Je hoeft niet bang te zijn")

Schriftlezing: Psalm 139: 13-18 en Romeinen 8: 12-17

Zingen: NLB 670: 3, 4, 6, 7 "Ontsteek een licht in ons verstand"

Verkondiging

Zingen: Hemelhoog 627: 1, 2 "Abba Vader" (=melodie NLB 886)

Inzettingswoorden Heilig Avondmaal

Zingen: Hemelhoog 523: 1, 2, 3 "Ik geloof in God de Vader" - als Geloofsbelijdenis

(melodie: Wat de toekomst brengen moge)

Gebed over de gaven – voorbede – gezamenlijk Onze Vader

We wensen elkaar de vrede van Christus

Zingen: NLB 377: 1, 4, 5, 7 "Zoals ik ben, kom ik nabij"

Voorganger: Zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam

Allen: HEER, IK BEN NIET WAARD DAT GIJ TOT MIJ KOMT, MAAR SPREEK SLECHTS EEN WOORD EN IK ZAL GENEZEN.

Voorganger:

Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Here Jezus Christus gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden, tot heelwording van alles wat gebroken en geschonden is.

De drinkbeker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft, dat het kostbaar bloed van onze Here Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden, tot heelwording van alles wat gebroken en geschonden is.

Delen van brood en wijn

Te zingen lied (4x) en daarna passende orgelmuziek

NLB 103e Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life.

Prijs de Heer, mijn ziel en prijs zijn heil'ge naam. Prijs de Heer, mijn ziel, Die mij het leven geeft.

Dankgebed

Zingen: Psalm 103: 5, 7 "Zoals een vader liefdevol zijn armen"

Zegen – gezongen Amen

Orgelspel

**Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief vóór donderdagavond 18.00 uur sturen naar:  
[niewsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl](mailto:niewsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl)**