

Zondagse Nieuwsbrief

Zondag 3 november 2024

Voorganger: ds Gerrit van Dijk
Ouderling: Helga Wijnja
Diaken: Mijna Jansen
Lector: Janneke Hulsman
Beamist: Rein Zoethout
Koster: Miro de Souza
Organist: Herman Koopmans
Kindernevendienst: Mijna Jansen



De collectes op deze zondag

KIA: Ghana - een sterke kerk op een kwetsbare plek

In het achtergestelde noorden van Ghana is het leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie leidt de Presbyteriaanse kerk van Ghana vrijwillige en betaalde voorgangers en jeugdleiders voor kleine dorpskerken om de dorpsbewoners te ondersteunen. Behalve Bijbelkennis, kerkgeschiedenis, christelijke ethiek, evangelisatie en pastorale zorg, leren ze ook over de Afrikaanse traditie en de Islam, en over omgaan met conflicten. Daarnaast zorgt de kerk voor aanvullend onderwijs want de meeste volwassenen kunnen niet lezen en veel kinderen hebben op school niet goed leren lezen in de eigen moedertaal. Via bijbelclubs leren de kinderen de Bijbel lezen in hun eigen taal. Ze krijgen de mooi geïllustreerde bijbel mee naar huis, zodat de hele familie in contact kan komen met de Bijbelse verhalen.
Hartelijk dank voor uw gift!

Bij de 1^e collecte: Wij vragen uw steun en dat kunt u doen door op de volgende manier uw bijdrage over te maken: per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen o.v.v. "Collecte voor **KIA: Ghana**"

De 2^e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als hierboven staat: graag o.v.v. "Plaatselijke kerk".

Kerstviering oudere gemeenteleden en gasten

Om alvast te noteren in uw agenda (en of het door te geven aan anderen): op **woensdagmorgen 11 december** is er de jaarlijkse kerstviering voor oudere gemeenteleden, thema: "Vrede op aarde", liturgie en overdenking door ds. Henk Reinders.

Pastorale zorg in de gemeente

Dankbaar zijn we dat Marry Rijnveld en Pien Allaart bereid zijn de komende maanden een deel van pastorale zorg voor de gemeente op zich te nemen. Daarbij heeft ook Janneke Hulsman aangegeven bezoeken te willen afleggen, dit tevens in het kader van haar opleiding tot kerkelijk werker. Deze 3 vrouwen kunt u, kun jij naast de predikant of de wijkbezoekers op de stoep vinden, aan de telefoon krijgen of op de mail/app. Ontvang hen hartelijk! Ze verrichten uiteraard hun dienst in vertrouwen en hebben 'ambtsgeheim'. Met Marry, Pien en Janneke heeft de predikant regelmatig overleg zodat er zo accuraat mogelijk gewerkt kan worden. Uiteraard kunt u Marry of Pien benaderen voor een bezoek: Marry Rijnveld - mrijneveld@gmail.com en Pien Allaart - pien.allaart@outlook.com.

Boekenkring - Liturgie van het alledaagse – Tish Warren

In dit boek kijken we hoe de gewone, alledaagse dingen in ons leven momenten (kunnen) zijn waarop we God ontmoeten en door Hem gevormd worden. We lezen het en bespreken het boek in drie avonden: woensdag 13 november: hoofdstuk 1 t/m 3; woensdag 27 november: hoofdstuk 4 t/m 7; woensdag 11 december: hoofdstuk 8 t/m 11
Plaats: 't Hoge Licht. Vanaf 19.30 uur inloop met koffie/thee en om 19.45 uur start avond en rond 21.30 uur afsluiting.
Aanmelden kan nog tot en met woensdag 6 november bij: ds. Henk Reinders – domineereinders@kpnmail.nl.
Fijn om te melden is dat deze kring doorgang kan vinden, daar er inmiddels 5 gemeenteleden zijn die zich aangemeld hebben.

Film vrijdagavond 15 november 2024

In *The Railway Man* speelt Colin Firth Eric Lomax een Britse legerofficier die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen wordt genomen door de Japanners.



Als krijgsgevangene moet hij werken aan de beruchte Birma-spoorlijn en overleeft hij slechts ternauwernood de vreselijke ontberingen. Decennia later ontdekt Lomax, die inmiddels getrouwd is met Patti (Nicole Kidman), dat de Japanse vertaler die verantwoordelijk was voor zijn vreselijke behandeling nog steeds in leven is. Hierop besluit hij op zoek te gaan naar de man die nog steeds in zijn nachtmerries voorkomt om hem te confronteren... Een bijzondere film rondom het thema "loslaten en vergeving".

Vanaf 19.00 uur is het Hoge Licht open, staat er koffie/thee klaar. Om 19.30 uur gaan we van start met de film. Na afloop is er een drankje en hapje.
Entrée is 5,- euro.

Van harte aanbevolen:

Op zondag 17 nov a.s. komt er in de dienst van Traject 24 **een spreker van Open Doors!** Er worden dan ook liederen gezongen die een link hebben met dit thema. Verder zullen we tijd hebben om in groepjes concreet met elkaar te bidden voor mensen en situaties in de wereld, waar Christen-vervolging aan de orde van de dag is. Ook zal er na afloop een boekentafel zijn.

U bent hartelijk uitgenodigd om deze dienst bij te wonen!

Wist u trouwens, dat er in Driebergen iedere TWEEDE vrijdagochtend van de maand er een Women to Women-gebedsgroep samenkomt om te bidden voor vervolgte vrouwen? De vrouwen-gebedsgroep zal ook in deze speciale dienst actief zijn. Leuk om hen eens te ontmoeten, wellicht...! Voor info kunt u terecht bij Gea Bijl.

Cantatevesper op zondag 17 november 2024 om 19.30 uur, Grote Kerk, Driebergen

In deze avonddienst klinken het Kyrie uit de mis in F (BWV 233) en de cantate Brich dem Hungrigen dein Brot (BWV 39) van Johann Sebastian Bach (1685–1750).

De cantate Brich dem Hungrigen dein Brot is door Bach gecomponeerd voor de eredienst waarin de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus op het leesrooster stond. De tekst van de cantate omvat verschillende korte bijbelteksten en commentaren daarop. Nadruk ligt op de oproep om je rijkdom en overvloed te delen met de armen.

Het Kyrie en de cantate in deze avonddienst worden uitgevoerd door het Cantatekoor en -orkest Driebergen met vocale solisten o.l.v. Margo van Biezen. Voorganger is ds. Gerrit van Dijk. De toegang is gratis, er is wel een collecte ter bestrijding van de kosten.

Kerstavondwandeling 2024

Op reis naar het Licht!

Wil jij meehelpen of meedoen als speler tijdens de kerstavondwandeling op het Grote Bos?

Op dinsdagavond 24 december is er een kerstwandeling voor alle mensen uit Driebergen en omgeving. Dit is een samenwerking tussen verschillende kerken en RCN het Grote Bos.

Thema: Op reis naar het Licht! Er is een route langs allerlei scènes uit het kerstverhaal, die eindigt op het centrale plein waar muziek is en eten en drinken voor iedereen.

Om dit te laten slagen is jullie hulp nodig! Wij zoeken mensen die willen helpen met de voorbereidingen, die mensen ontvangen, die helpen langs de route en bij de catering, die rollen willen spelen in de verschillende scènes, die muziek en zang kunnen verzorgen en nog veel meer. **Je kunt je tot en met 18 november aanmelden via:**

kerstwandeling@pg-driebergen.nl of bij Petra Pekelaer of Ellen van Amerongen

Nadat je je hebt aangemeld krijg je nader bericht over hoe het verder gaat en wat je gaat doen. Noteer alvast zaterdag 14 december in je agenda. Die dag krijg je nadere instructie over je rol en wordt er geoefend. Voor degenen die scènes spelen wordt er kleding gepast.

Wil je de kerstwandeling ondersteunen met een gift voor de onkosten? We zijn blij met elke bijdrage. Die kan je overmaken op NL98INGB0004837489 van de Raad van Kerken Driebergen, o.v.v. kerstwandeling 2023.

Alvast dank voor je medewerking,
Werkgroep Kerstwandeling

Volgende week zondag 10 november is onze voorganger ds Henk Reinders



Liturgie

Wijkgemeente Immanuel

Zondag 3 november 2024

Vorbereiding

Orgelspel

Aansteken van de kaarsen; de gemeente bereidt zich in stilte voor op de dienst

Eerste lied: Psalm 121 vers 1 en 2

Bemoediging en groet

Kyriegebed

Gloria-lied: Psalm 136 vers 1, 8, 11, 13

Dienst van het Woord

Zondagsgebed

Lied met de kinderen: 806 Zomaar te gaan met een stok in je hand

Begin van de nevendienst

Lezing: Hebréeën 11:32 – 12:4

Zingen: Psalm 107 (nieuwe berijming) vers 1, 2, 4

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Zingen: 802 Door de wereld gaat een woord vers 1, 4, 5, 6

Dienst van gebeden en gaven

Gebeden, stilte, gezamenlijk gebeden Onze Vader

Mededelingen

Inzameling van de gaven

Slotlied: 726 Hoor, een heilig koor van stemmen vers 1, 2, 5

Zegen (gezongen amen)

Orgelspel

Volgende week zondag 10 november is onze voorganger ds Henk Reinders

Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief vóór donderdagavond 18.00 uur sturen naar:

niewsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl