

## Zondagse Nieuwsbrief

**Zondag 15 december 2024**

Voorganger: ds Aleida de Hoog  
Ouderling: Esse van den Burg  
Diaken: Peter Kingma  
Lector: Joop Egmond  
Organist: Nico van Tongeren  
Koster: Rolf van den Berg  
Beamist: Rienard Naberman



### **Collectes:**

#### **1<sup>e</sup> collecte:**

#### **KIA: Kerstcampagne: Kinderen in de knel:**

Help kinderen in Oekraïne de oorlog door:

Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in het land. Maar de veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst.

Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen.

Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren.

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken?

U kunt uw bijdrage overmaken op NL47 RABO 0385 2538 18 o.v.v. KIA – Kinderen in de knel.

**De 2e collecte** is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als hierboven staat: graag o.v.v. "Plaatselijke kerk"

### **Dankgedicht n.a.v. kerstviering ouderen**

Vrolijke harten voor veel mensen.  
Dat willen we elkaar graag toewensen.  
In het prachtig versierde Hoge Licht.  
Dat sluit goed aan op dit kleine gedicht.  
Met een mooie middag richting Kerst.  
Vermaakten wij ons opperbest.  
Voor de verzorging is de dank zeer groot.  
Voor al het lekkers en delen van brood.  
We luisteren graag naar Vadertje Panov, het kerstverhaal.  
En de vrede en liefde voor ons allemaal.  
Gezegend kerstfeest!  
Ada Wijnveen

### **Kring Tish Warren**

In het nieuwe jaar 2025 besluiten we op woensdagavond 8 januari deze kring: we lezen vanaf hoofdstuk 8 tot het eind uit "Liturgie van het alledaagse". Graag tot dan. Vanaf 19.30 uur is er koffie/thee. Om 19.45 uur gaan we van start met de bespreking. We zien inmiddels terug op 2 inhoudsvolle avonden met mooie, open gesprekken.

### **Met de Kerst in aantocht de volgende vieringen:**

Zondag 22 december, 4 e Advent: 10.00 uur ds. Henk Reinders, zangdienst – thema "Breng ons samen op weg naar het Licht" m.m.v. het combo

Dinsdag 24 december, van 18.00-19.30 Kerstavondwandeling "Op reis naar het Licht" op RCN-het Grote Bos.

22.30 uur Kerstavondzang in de Grote Kerk – voorgangers ds. Gerrit van Dijk en ds. Henk Reinders m.m.v. het kerkkoor Driebergen

Woensdag 25 december, 1 e Kerstdag 10.00 ds. Henk Reinders, thema "Het Licht wint" – m.m.v. musicus Wouter Harbers en violist Robert Cèkov. Vanaf 9.30 uur is er koffie/thee en kerstbrood. Rond 9.50 uur start de samenzang.

Zaterdag 14 december de laatste tieneravond van het jaar!

Een kerstspecial. Aanvang 18.30 uur, verlengde Horstlaan 4



## Kloosterweekend Abdij van Berne

Na twee waardevolle kloosterweekenden in Mol en Loppem, gaan we ook komend jaar weer graag naar een klooster. Dit keer gaan we van 4 t/m 6 april 2025 naar Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther.

Het doel is om het kloosterleven te ervaren en met elkaar de stilte, rust en verdieping in ons geloof te zoeken. We volgen het kloosterritme waarbij we uitgenodigd worden om bij de dagelijkse gebedstijden in de abdijkerk om 07.00 uur (Metten/Lauden), 12.15 uur (Eucharistieviering) en 18.00 uur (Vespers) aanwezig te zijn.

Voor de zondag gelden afwijkende tijden. Verder zullen we aan een rondleiding door het abdijgebouw meedoen. Er zal geen vast programma buiten de gebedsdiensten, de rondleiding en maaltijden om, zijn.

We huren gedurende ons verblijf een zaal met beamer, scherm en piano waar we tussendoor kunnen verblijven en samen kunnen zijn.

Er kunnen 20 personen mee en we overnachten in eenpersoons kamers.

Aankomst: tussen 17.00 uur en 17.30 uur. (eventueel eerder vanaf 15.00 uur)

Vertrek: zondagmiddag na het middageten

Kosten: 167 euro inclusief alle maaltijden, koffie/thee, kannen water, fruit, gebruik van zaal en 2 overnachtingen.

Opgeven kan via de mail naar [mc\\_lijftogt@hotmail.com](mailto:mc_lijftogt@hotmail.com)

Op volgorde van binnenkomst zal ik je dan op de lijst zetten. Dit is een geliefd klooster, dus ik verwacht dat de lijst met 20 deelnemers snel gevuld zal zijn.

Mocht je nog vragen hebben, mail me gerust.

We kijken er enorm naar uit om er met elkaar een mooi en onvergetelijk weekend van te maken!

Hartelijke groet,

Magda Lijftogt

## ADVENTSMIDDAG VOOR JONGEREN

"Iedereen tussen de 4 en 12 jaar wordt uitgenodigd om samen kerst te vieren! We zullen een speurtocht houden, knutselen, chocolademelk drinken en als het weer het toelaat marshmallows roosteren boven het vuur! Natuurlijk horen we ook het aloude kerstverhaal. Voor ouders is er heerlijke glühwein (of chocolademelk). Ook voor opa's en oma's met kleinkinderen erg leuk om heen te gaan!

Welkom om 12 uur. Buitenplaats Broekbergen, Kloosterlaantje 1 in Driebergen. "

**Adventsmiddag**

LIEVE KIDS EN OUDERS,

ZONDAG 22 DECEMBER ORGANISEREN WE EEN LEUKE ADVENTSMIDDAG OM SAMEN MET ELKAAR TOE TE LEVEN NAAR KERST. WE GAAN LEKKER ETEN MET ELKAAR BIJ HET KAMPVUUR, EEN SPANNENDE SPEURTOCHT MAKEN, DE BIJBEL INDIUKEN ÉN KNUTSELEN. KOMEN JULLIE OOK?

Voor de ouders is er glühwein bij het kampvuur!

**Locatie**  
Buitenplaats Broekbergen  
Kloosterlaantje 1  
3972 GW Driebergen

**Programma**

12:00 inloop met lunch  
12:30 speurtocht  
13:00 verhaal bij het kampvuur  
13:15 broodjes bakken en knutselen  
14:00 einde

Help je mee om geldzorgen binnen onze gemeente op te lossen?  
De Stichting SchuldHulp(maatje) Utrechtse Heuvelrug is  
dringend op zoek naar een coördinator.

Ten gevolge van het met onmiddellijke ingang stoppen van één  
van onze coördinatoren is binnen onze stichting een vacature  
voor coördinator ontstaan.

Wie zijn wij? SchuldHulpMaatje is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden  
vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op  
persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven. Begeleiding in  
gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal. Naastenliefde is  
onze basis en het Evangelie onze inspiratiebron. Dat betekent dat elk mens aandacht en (zo  
nodig) zorg en ondersteuning verdient. Onze doelgroep beperkt zich daarom niet tot  
kerkelijke gezindten.

De coördinator is een belangrijke schakel tussen:

- Enerzijds een hulpvrager en het (schuldhulp)maatje die de hulpvrager begeleid,
- En anderzijds het stichtingsbestuur en de vrijwilligers.

Heeft u interesse of behoefte aan nadere informatie, dan kunt u zich wenden  
tot: Teun Kruijswijk Jansen (voorzitter)

t.kruijswijk.jansen@uh.schuldhulpmaatje.nl

Ad van Zanten (secretaris) a.vanzanten@uh.schuldhulpmaatje.nl



## **Liturgie Wijkgemeente Immanuel – Zondag 15 december 2024**

Aansteken paaskaars

Openingslied Lied/Psalm 85: 1 uit Nieuwe Psalmberijming

Stil gebed - Bemoediging – Groet

Voorganger parafraseert Psalm 85: 2

Lied Psalm 85: 3 (Nieuwe Psalmberijming)

Gebed van toenadering, overgaand in het gebed om ontferming

Lied 286: 1 en 2

Gebed om de Heilige Geest

Adventsproject Bible Basics

Schriftlezing: Micha 5: 1-4a en Mattheus 2: 1-6

Lied 498: 1 allen 2 vrouwen 3 mannen 4 allen

Verkondiging

Luisterlied: 'O Jesulein suss' (J.S. Bach)

Dankgebed, voorbeden en stil gebed worden afgesloten met het gezamenlijk bidden  
van het 'Onze Vader'

Collecte

Slotlied (staande) Lied 438 : 1, 3 en 4

Zegen (gemeente zingt daarna 3x 'Amen').