

Zondagse Nieuwsbrief

Zondag 17 november 2024

Voorganger: Ds. Peter Bakker
Ouderling: Carl Altena
Diaken: Mijna Jansen
Lector: Mijna Jansen
Beamist: Hendrik-Jan Jansen
Koster: Gerrit Pijper
Organist: Nico van Tongeren
Kinderneven-
Dienst: Janneke Hulsman



De collectes op deze zondag

2-jarig ZWO project Rwanda

In het kleine dichtbevolkte Rwanda leeft 70% van de inwoners van de landbouw. De grond is vruchtbaar, maar omdat er te weinig grond beschikbaar is voor alle inwoners, leeft 40% onder de armoedegrens. Al veertig jaar leren Rwandese diaconessen arme gezinnen hoe ze zo efficiënt mogelijk voedsel kunnen verbouwen en hoe ze samen kunnen sparen en investeren. Met steun vanuit Nederland en in samenwerking met de Rwandese overheid ondersteunen de zusters nu gezinnen waar kinderen ondervoed zijn in een gebied waar recent veel theeplantages zijn gekomen. Eén van de trainers vertelt: “We leren de moeders over voeding, hoe ze ziektes kunnen voorkomen, wat een gezonde maaltijd is en hoe ze kleine projecten kunnen opzetten om zich te ontwikkelen. We zetten ook zelfhulpgroepen op, zodat ze leren sparen en krediet kunnen krijgen via hun groep. Dat moet ervoor zorgen dat de ondervoeding stopt.”

Wij vragen uw steun.

Bij de 1^e collecte: Wij vragen uw steun en dat kunt u doen door uw bijdrage over te maken per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen o.v.v. “Collecte voor Rwanda”.

De 2^e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”.

Kerstviering (wat) oudere gemeenteleden en gasten

Evenals voorgaande jaren zal er ook dit jaar weer een doordeweekse kerstviering zijn vol samenzang, ontmoeting en gezelligheid in een mooi aangeklede kerkzaal.

Woensdag 11 december beginnen we om 10.30 uur met het programma, is er vanaf 10.00 uur inloop in 't Hoge Licht.

Er is samenzang, een overdenking en een beeldend kerstverhaal. Er is volop ontmoeting en een heerlijke lunch. Zo rond 13.30 uur ronden we af. En gasten zijn van harte welkom, hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Opgave (t/m zondag 8 december!!) – ook voor eventuele dieetwensen en/of vervoer – bij:

Marry Rijneveld - mrijneveld@gmail.com en

Pien Allaart - pien.allaart@outlook.com .



In Memoriam

Afgelopen maandag heeft de familie afscheid genomen van Lenie Gudde, in het crematorium te Zeist; ze mocht 81 jaar worden. Haar doopnamen zijn voluit Helena Christina Maria. De uitvaart werd geleid door ds. Gerrit van Dijk en een medewerkster van het rouwpastoraat uit de Rooms-Katholieke Parochie.

In de dienst van zondag 10 november is Lenie herdacht en is er voorbede gedaan voor de familie en iedereen die geraakt is door haar plotseling overlijden.

Het correspondentieadres van echtgenoot Willem is: dhr. W. A. van Ginkel, Troelstralaan 1, 3941 VJ Baarn.

Vanuit de wijkkerkenraad.

Afgelopen maandag was de wijkkerkenraad bijeen in vergadering. Jenny van Voornveld was ook aanwezig. Voor de pastorale zaken heeft zij nog niet de ruimte, maar ze mist wel het contact. Ook Kees van der Kooi was in deze vergadering aanwezig om een agendapunt toe te lichten.

Het is gebruikelijk dat één van ons de opening verzorgt. Soms een (kort) gedeelte uit de bijbel, soms een andere tekst. En daar hebben we het dan even over. Deze keer ging het over "lijden". Leo Blom vond bij het opruimen in verband met zijn aanstaande verhuizing een boekje "Waar is uw God" en las daar een stukje uit voor. We hadden het toen over de vraag "waar is God in uw lijden?".

Verder kwam aan de orde:

- De dienst op oudejaarsdag in 't Hoge Licht zal 's middags om 17.00 uur zijn in plaats van in de avond. Deze dienst is steeds weer een mooi bezinningsmoment aan het einde van het jaar.
- "Veilige Kerk". Dit werd door Kees van der Kooi toegelicht. Er wordt een werkgroep geformeerd met vanuit elke wijkgemeente 2 vertegenwoordigers. Deze werkgroep, onder leiding van Elly Samson, de vertrouwenspersoon van de PGD, gaat nadenken over wat een veilige kerk inhoudt, wat er binnen de PGD al wordt gedaan om de kerk veilig te houden en welke omgangsregels er zouden moeten gelden, een gedragscode dus. Elders in deze Nieuwsbrief vindt u een oproep.
- Er zijn contacten met wijkgemeente Catharijne over plannen om een knutselmiddag voor de jeugd te organiseren.
- Advent en kerst staan in de steigers. Aan de dienst op kerstochtend wordt muzikaal meegewerkt door Wouter Harbers en Robert Cekov. De kerstboom is besteld. Elders staat een oproep voor het versieren van de boom en de kerkzaal.
- Vacature diaken. Deze vacature is er nog steeds. Ook is er nog steeds behoefte aan hulpdiakenen. Ook hiervoor vindt u in deze Nieuwsbrief een oproep.
- Er wordt onderzocht of er bij de groep mensen met een beperking behoefte, dan wel animo is om een dienst met hen of voor hen te organiseren.
- Er is voor een weekend in april een klooster gereserveerd. Daarover volgt binnenkort informatie.

Wilt u op bovenstaande informatie reageren of heeft u vragen, dan horen we dat graag.
Met een hartelijke groet namens de hele WKR,
Esse van den Burg (scriba.imk@gmail.com).

We doen het samen

Dat waren afgelopen zondag de woorden van onze voorganger toen er een wat moeilijker lied gezongen moest worden. Maar “wij doen het samen” geldt natuurlijk voor alles wat er binnen onze wijkgemeente moet gebeuren. Daarom de volgende oproepen:

- *Diaken/hulpdiaken*

De wijkkerkenraad is op zoek naar een diaken en hulpdiakenen. Voor wat betreft de vacature van diaken kunt u informatie vragen aan Peter Kingma.

De hulpdiaken doet op zondag dienst. Dat houdt in dat zij/hij zorgt voor de bloemen, de collecte en in voorkomende gevallen assisteert bij het avondmaal. Als u hier vragen over heeft kunt u ook bij Peter Kingma terecht.

- *Werkgroep “Veilige kerk”*

Voor deze werkgroep zoeken we 2 gemeenteleden (liefst één vrouw en één man). Het gaat om een werkgroep die in januari start. De bedoeling is dat dit in 2 á 3 maanden wordt afgerond. Aanmelden kunt u via scriba.imk@gmail.com.

- *Kerstversieringen*

Op vrijdagmorgen 6 december willen we vanaf 10.00 uur 't Hoge Licht in kerstsfeer brengen. Ballen, slingers en lichtjes in de kerstboom en guirlandes in de kerkzaal. Met ca 12 mensen zal dit ongeveer 2½ uur duren.

Wie wil hier haar/zijn talenten voor inzetten. Aanmelden kunt u via scriba.imk@gmail.com.

Wij hopen op uw (positieve) reacties!

Namens de kerkenraad,
Esse van den Burg, scriba.



We Doen Het Samen

Cantatevesper op zondag 17 november 2024 om 19.30 uur, Grote Kerk, Driebergen

In deze avonddienst klinken het Kyrie uit de mis in F (BWV 233) en de cantate Brich dem Hungrigen dein Brot (BWV 39) van Johann Sebastian Bach (1685–1750).

De cantate Brich dem Hungrigen dein Brot is door Bach gecomponeerd voor de eredienst waarin de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus op het leesrooster stond. De tekst van de cantate omvat verschillende korte bijbelteksten en commentaren daarop. Nadruk ligt op de oproep om je rijkdom en overvloed te delen met de armen.

Het Kyrie en de cantate in deze avonddienst worden uitgevoerd door het Cantatekoor en -orkest Driebergen met vocale solisten o.l.v. Margo van Biezen. Voorganger is ds. Gerrit van Dijk. De toegang is gratis, er is wel een collecte ter bestrijding van de kosten.

U bent van harte welkom!

Projectgroep Diaconaal Centrum

Het College van Diakenen stelt een projectgroep in om een inventarisatie te doen naar de behoeften van toekomstige gebruikers van een Diaconaal Ontmoetingscentrum.

Dit kan ingericht worden op de benedenverdieping van Traaij 19, van Traaij 17, of als dat niet mocht lukken in De Ontmoeting van Hoofdstraat 113.

Er bestaat een breed gedragen verlangen binnen de PGD naar een plek voor ontmoeting van jongeren, “kerk naar buiten” te kunnen zijn, en vanuit de Diaconie.

De projectgroep, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende wijken, zal met zoveel mogelijk betrokkenen gaan spreken om de behoeften en de mogelijkheden voor beheer en vrijwilligers in kaart te brengen.

Eind januari 2025 zal zij rapporteren aan het College van Diakenen.

Mieke Nijenmanting, voorzitter Diaconie

Tieneravond

Van harte welkom!

Donderdagavond as
19u Achter Koek en Ei
(zonder maaltijd)



Volgende week zondag is Ds. Henk Reinders onze voorganger.



Liturgie Zondag 17 november 2024

Openingslied: Nieuwe Liedboek (Psalm) 27: 1 en 2

Stil gebed - Bemoediging - Groet

Lezing van de Tien Geboden

Gebed

Zingen: Hemelhoog 479: 1, 3 en 4

Gebed om de Heilige Geest

Kindernevendienst

Schriftlezing: Exodus 32: 1-12, 15-20, 25-35

Lied: Nieuwe Liedboek 316: 1 en 4

Verkondiging

Lied: Nieuwe Liedboek 405: 1, 2, 3 en 4

Dankgebed, voorbeden en stil gebed

Kinderen komen terug naar de kerkzaal

Collecte

Slotlied: Nieuwe Liedboek 939: 1

Zegen

Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief vóór donderdagavond 18.00 uur sturen naar:

niewsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl