

Zondagse Nieuwsbrief

Zondag 26 januari 2025

Oecumenische viering in de Grote Kerk

Met muzikale medewerking van:
Mediant (olv Ronald van Eunen)
CatharijneCantorij (olv Margot van Biezen),
Paul van Oosten (orgel),
Sacha van der Ven (piano)



Voorgangers:	Annelies van Dijk, Teun van der Ven, Marcel Sarot, Henk Reinders, Gerrit van Dijk
Ouderling:	Leen Terlouw
Diaken:	Jan Sinke
Kosters :	Rolinka van de Hoek en Theo Visse
Lector:	Marieke Schut
Beamisten:	Michel en Mylène van den Berg
Kindernevendienst:	Peter Tabbers
Gastvrouw:	Emilie Dikker Hupkes
Crèche:	Nanieta Frimpong

COLLECTE - Jonge generaties (Nederland)

Jongeren betrekken bij de Bijbel, dat doet de Protestantse Kerk door het jaar heen met een serie van 3 interactieve spellen. Sirkelslag is de eerste. Honderden jeugdgroepen spelen dit spel vanaf hun eigen locatie, waarbij ze online met elkaar in verbinding staan. Bij Sirkelslag staan altijd een Bijbelverhaal en een diaconaal thema centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden. Uw steun is van groot belang. Graag uw financiële bijdrage op het bekende rek.nr. van de Diaconie: NL47 RABO 0385 2538 18 o.v.v. collecte 26 januari 2025

FILMAVOND "FIRST REFORMED" - VRIJDAG 31 JANUARI 2025 IN 'T HOGE LICHT



Op vrijdagavond 31 januari bent u, ben jij weer welkom op de derde filmavond van dit seizoen. Om 19.30 uur start de film (met een inleiding) in 't Hoge Licht. Vanaf 19.00 uur is de zaal open en staat er koffie/thee klaar. Entreekosten 5 euro.

First Reformed is de naam van een kerk die tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog een spil was in de smokkel van tot slaaf gemaakte Afrikanen naar Canada. De huidige predikant Toller worstelt met de dood van zijn zoon die omgekomen is in Irak en ontwikkelt een drankprobleem. Wanneer gemeentelid Mary vraagt of hij geestelijke ondersteuning wil verlenen aan haar suïcidale echtgenoot die een milieuactivist is, blijkt dat het begin te zijn van een serie gebeurtenissen die Toller steeds meer in gewetensnood brengen. Toller raakt steeds meer overtuigd dat de wereld in gevaar is, en hij is ervan overtuigd dat de Kerk niet van plan is hier iets tegen te ondernemen. In de hoop zijn geloof en zijn verlangen naar een betekenisvol leven te herstellen neemt de priester de taak daarom op zich, en gaat hij op een missie om het onrecht wat zovelen aangedaan is recht te zetten.

COMMISSIE VEILIGE KERK AAN HET WERK

Eind vorig jaar heeft de Algemene Kerkenraad een kleine commissie geïnstalleerd in het kader van Veilige kerk. Het doel van deze commissie is te komen tot afspraken over omgangsregels en gedragscodes en wat daar meer voor nodig is. Samen met onze vertrouwenspersoon Elly Samsom zal de commissie eerst inventariseren wat er al binnen de verschillende wijken en sectoren van de Protestantse Gemeente Driebergen geregeld is en daarnaast het denken over wat veilige kerk inhoudt stimuleren.

Namens de wijkgemeente Immanuel ben ik, Jenny van Voornveld, lid van deze commissie en omdat het een onderwerp is dat ons allemaal aangaat, wil ik jullie vragen na te denken over veiligheid bij verschillende doelgroepen of personen en ook andere gedachten hierover met mij te delen via email: jvoornveld60@hotmail.com

Graag voor 11 februari a.s. want dan is er weer de volgende vergadering.

Jenny van Voornveld

NOACH LEERGANG

De ecologische crisis houdt velen bezig en terecht. Het bestaan van alle leven op de aarde wordt bedreigd. Hoe helpt een verhaal als Noach ons daarbij? De Raad van Kerken Driebergen nodigt u uit om met de Noach-leergang kennis te maken op donderdag 30 januari om 20.00 uur in de Petrus- en Pauluszaal, Rijsenburgselaan 4. Op deze avond zullen we samen inventariseren over welke thema's we nog uitgebreider met elkaar in gesprek willen gaan. Data: 6 maart, 3 april en 8 mei. Opgave bij Marjolein Tiemens, e-mail: m.tiemens@planet.nl.

Volgende week zondag 2 februari hoopt voor te gaan Margriet van der Kooi

Orde van dienst voor de oecumenische viering

Votum en groet: Eeuwige Onzienlijke
Eeuwige, onzienlijke, ver en zo nabij,
Gij zijt mijn hulp.
Eeuwige barmhartige, levensbron van mij,
Gij zijt mijn helper.
Eeuwige rechtvaardige, eeuwige genadige,
Gij zijt mijn rots.
O mysterie grondeloos, onvoorstelbaar groot,
Draag mij op handen.



Welkom en kindermoment
Lied met de kinderen: Als je gelooft
Gebed om ontferming
Aanbidding en lofprijzing
 Bless the Lord my soul (NLB 103e)
 Father, we love you (NLB 875)
 Tienduizend redenen
Het woord van God
Lezing: Deuteronomium 6:4-9
Zingen: Psalmen Anders 150d God vol liefde
Lezing: Kolossenzen 3: 9b-17
Zingen: U maakt ons een
Evangelielezing – Johannes 11: 17- 27
Zingen: U komt de lof toe NLB 339a,
Verkondiging
Zingen: U zij de glorie NLB 634

Ons gemeenschappelijke geloof vieren
Tijdens het aansteken zingen we: Als alles duister is
 Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
 dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

We lezen samen de geloofsbelijdenis, afgewisseld met refrein van lied 1005,
Christus ons licht.
Bloemengroet en collecte bestemming
Voorbeden – elke voorbede wordt beantwoord met:
 Heer, hoor mijn gebed (2x) Als ik roep, antwoord mij
 Heer, hoor mijn gebed (2x) Kom en luister maar mij
Afgesloten met gesproken Onze Vader
Afsluitende woorden
Slotlied: Vervuld van uw zegen NLB 425
Zegen en zending

De kerkenraden van de Wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Driebergen en Sint Petrusbanden wensen u een goede week toe en nodigt u uit voor koffie/thee en limonade in Nieuw Salem



Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief vóór donderdagavond 18.00 uur sturen naar: niewsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl