

Zondagse Nieuwsbrief

Zondag 6 april 2025

Voorganger: ds Henk Reinders
Ouderling: Helga Wijnja
Diaken: Lex Lemckert
Lector: Joop Egmond
Beamist: Rein Zoethout
Koster: Esse van den Burg
Organist: Rinke Bodewits
Kindernevendienst: Helga Wijnja



De collectes op deze zondag

Stichting Schuldhulpverlening:

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de landelijke kerken in Nederland als antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. Overal in het land schieten de professioneel opgeleide maatjes mensen te hulp die vastlopen met hun financiën. SchuldHulpMaatje geeft géén geld. Wat de vrijwilligers wel doen: zij komen langszij en helpen iemand om weer orde op zaken te stellen Uw steun is van groot belang.
We bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Bij de 1^e collecte: Wij vragen uw steun en dat kunt u doen door op de volgende manier uw bijdrage over te maken: per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen o.v.v. "Stichting Schuldhulpverlening"

De 2^e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als hierboven staat: graag o.v.v. "Plaatselijke kerk".

NOODHULP AARDBEVING MYANMAR - vooraankondiging

I.v.m. de aardbeving van vrijdag 28 maart jl. (waarbij nu al gesproken wordt van ca. 2700 doden!) wil de ZWO een extra collecte houden op zondag **27 april**.
Maar wij stellen alvast het bankrek.nr. van de Diaconie open: **NL47RABO 0385253818 (t.n.v. Noodhulpcollecte ZWO)**, zodat u nu al uw gaven kunt geven. Ook via de Kerkapp kunt u uw bijdrage doneren voor dit doel. Er zal heel veel nodig zijn!
De ZWO zal de collecteopbrengst verdubbelen tot een maximum van € 4.000,-. Dus zeker de moeite waard om uw gift via onze kanalen te geven.

Beroep ds. Henk Reinders

Afgelopen zondag is het in de kerk afgekondigd: onze wijkpredikant ds. Henk Reinders heeft het beroep in Woerden aangenomen. Een stap die wij begrijpen, die wij hem van harte

gunnen en waarmee wij hem van harte feliciteren. En, natuurlijk, vinden wij het heel jammer dat hij vertrekt.

Afgelopen dinsdag zijn wij als wijkkerkenraad bijeen geweest om te bespreken wat ons te doen staat. En dat is best veel, maar wij willen dat, mede op zijn advies, stap voor stap doen. De volgende zaken hebben we al afgesproken:

Op 25 mei is de afscheidsdienst. De datum staat vast, over de nadere uitwerking wordt verder nagedacht. Het plan is ook om op 24 mei een afscheidsbijeenkomst voor de wijkgemeente te organiseren. Ook dit moet nog verder worden uitgewerkt. Maar de data kunt u alvast noteren.

Het tweede dat is afgesproken is dat we tijdens de vacante periode gaan werken met consultants. Daar zijn namen voor genoemd en die personen worden inmiddels benaderd. Wanneer daar meer over bekend is, dan hoort u dat.

Op 12 mei is onze volgende vergadering, dan gaan wij hier verder over spreken. Tot die tijd laten wij alles bezinken en denken wij over veel zaken na.

Met een hartelijke groet namens de wijkkerkenraad,
Esse van den Burg (scriba.imk@gmail.com).

Hier worden opnames gemaakt

Dat er opnames worden gemaakt dat wist u natuurlijk al. Maar de AVG verplicht ons om dit kenbaar te maken.

“Kerkdienstgemist.nl” heeft daar bordjes voor, en die zijn nu bevestigd op de muur naast de deuren waar u de kerkzaal binnenkomt. Met dank aan Henk Breukink die ons hierop attent maakte.



Bericht Kees en Margriet van der Kooi

Zeer gewaardeerde mede-Immanuelgemeenteleden,
Het is nu een half jaar nadat onze schoonzoon Arjan Viezee overleed, na een smartelijk ziekbed van acht maanden. Kees en ik hebben ons gecommitteerd – natuurlijk – aan het jonge gezin van hem en onze dochter, samen met zussen, broers en vriendinnen. Het betekent ook dat u mij weinig ziet in de diensten van de Immanuelgemeente – Kees en ik gaan geregeld met hen mee om het paadje naar hun eigen kerk (Utrecht) warm te houden, buiten de keren dat we zelf ergens voorgaan. Dat is nu belangrijk, op andere manieren zijn we elk zoveel mogelijk betrokken bij de voortgang van onze gemeente.

Margriet van der Kooi

Uitnodiging Paasontbijt

Op Paasmorgen zal er in het Hogelicht weer een paasontbijt voor al onze gemeenteleden klaar gemaakt worden. Om 8.30 uur inloop en om 8.45 uur begint het paasontbijt. U bent/ jullie zijn van harte welkom om gezellig aan het paasontbijt deel te nemen. Voor de inkoop van het eten, is het fijn als u/ jij even doorgeeft of je mee eet. Mail naar:

[mc lijftogt@hotmail.com](mailto:mc_lijftogt@hotmail.com)

Als er rekening gehouden dient te worden met dieetwensen, geef het dan even aan mij door.

Hartelijke groet, Magda Lijftogt



Inloopmiddag

9 April a.s. om 14.30 uur tot 16.30 uur vindt er weer een inloopmiddag plaats.

U kunt gezellig een bakkie komen doen, spelletjes spelen en natuurlijk elkaar ontmoeten!

Trek uw beste lente-outfit aan, dan maken we er een vrolijke boel van! We hebben 'de lente in onze bol!'

Mocht u opgehaald willen worden, bel dan naar Ina Bannink: 515102.

We kijken naar u uit!

"Doe je mee bij het Passionkruis? Meld je aan!"

Wil je op vrijdagmiddag 18 april helpen bij het Passionkruis op de Traaij tegenover boekhandel Baas? Net als de afgelopen twee jaren komt (een replica van) het lichtgevende kruis van de musical de Passion naar Driebergen! Voorbijgangers willen we een paaseitje, kop soep of koffie aanbieden om in gesprek te gaan over Goede Vrijdag en Pasen. Je kunt je intekenen voor een uur (of langer) tussen 13:00 – 17:00 uur. Geef je op als je het leuk vindt om praktische te helpen, in gesprek te gaan met voorbijgangers of te bidden. Meld je aan bij miriambierhaus@wgcatharijne.nl of marienkollenstaart@traject24.nl. Op maandagavond 14 april is er na de vesper in het Hoge Licht een bijeenkomst ter voorbereiding om afspraken te maken en te bidden om Gods zegen."

The Passion – uitvoering in Driebergen-Rijsenburg

Een muzikale paasvertelling door Milk & Honey en R.K. Parochie Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef.

Na twee succesvolle edities in 2023 en 2024, nodigen we je ook deze Pasen uit om het Paasverhaal op een bijzondere manier mee te maken. In een sfeervolle setting nemen we je mee langs momenten van bezinning, hoop en nieuw leven. De vertelling wordt omlijst met prachtige nummers zoals Oh happy day (Sister Act), Door de wind (Miss Montreal), Hou me vast (Wende) en De diepte (S10), gezongen door jongerenkoor Milk & Honey.

Laat je meenemen op een reis door het hart van Pasen, waarin het verhaal een nieuwe betekenis krijgt en toegankelijk wordt voor iedereen; ongeacht leeftijd, taal of kerkelijke achtergrond. Naar het concept van het tv-evenement The Passion van de KRO-NCRV en onder begeleiding van voorgangers Marianne van der Laan en Leo Fijen.

Voor Milk & Honey vieringen is de toegang gratis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

6 april | Sint Maartenskerk, Maartensdijk (16.00)

13 april | Sint Petrus' bandenkerk, Driebergen-Rijsenburg (16.00)

Laatste filmavond winterseizoen: Les Choristes op vrijdag 11 april

Les Choristes. Clément Mathieu, een werkloze muziekleraar, krijgt een baan als ambtenaar in een tuchtschool voor minderjarige jongeren. Het is 1948 en de naam van de tuchtschool



is 'fond de l'étang' (=bodem van de vijver). Hij is geschokt door de harde dagelijkse routine van de school en vooral door het extreme en grotendeels nutteloze beleid van directeur Rachin. Mathieu besluit de kinderen op het rechte spoor te brengen door hen kennis te laten maken met de kracht en magie van muziek.

De fantastische muziek en het uitstekende acteren van Gérard Jugnot als muziekleraar maken de film tot een bijzondere kijkervaring. Les Choristes deed talloze internationale festivals aan en viel meermaals in de prijzen voor onder meer de muziek, de regie en de productie. Vrijdagavond 11 april, start film 19.30 uur, vanaf 19.00 uur inloop en na afloop mooie ontmoetingen met een goed glas en wat hapjes.

Uitnodiging jongerendienst op 13 april om 12.00 uur in 't Hoge Licht



Kerkkoor Driebergen
Oratorium
Van liefde ongekend
o.l.v. Martin de Jong

m.m.v.
Strijkwintet Musicamare
Barbara Kurmann 1^e viool
Rozemond Zigterman 2^e viool
Melanie van Overbeeke altviool
Giselle Bentvelsen cello
Jeroen Rekké contrabas
Christiaan van der Ree piano
Jeroen de Weerd orgel

muziek Johan Bredewout
tekst Hans de Ruiter

verbindende teksten
ds. Gerrit van Dijk

zondag 13 april 2025
19.30 uur
Grote Kerk - Driebergen

Toegang gratis • na afloop collecte

Kerkkoor Driebergen

Concert Kerkkoor Driebergen op 13 april

Dominee Henk Reinders is onze voorganger op zondag 13 april (Palmzondag)



Liturgie

Wijkgemeente Immanuel

Zondag 6 april 2025

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 43: 3 en 4 “O Here, God, kom mij bevrijden”

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Psalm 34: 1, 3, 4 uit: De Nieuwe Psalmberijming 2021

Gebed van verootmoediging en inkeer

Gebodslezing: Leviticus 19: 2-4 en 11-18 en 31-34

Zingen: Hemelhoog 420: 1, 2, 3, 4 “Heer, wijs mij uw weg”

Gebed om de Heilige Geest

1^e Schriftlezing: Psalm 22: 23-32

Zingen: NLB 650: 1,2,3,4 – “De aarde is vervuld van goedertierenheid”

2^e Schriftlezing: Johannes 12: 20-28

Zingen: NLB 650: 5,6,7

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: NLB 625: 1, 2, 3 “Groen ontluikt de aarde”

Dankgebed – voorbede – stil gebed – Onze Vader

Inzameling van de gaven

Zingen: NLB 978: 1, 2, 4 “Aan U behoort, o Heer der Heren”

Zegen – beantwoord met gezongen Amen

Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief vóór donderdagavond 18.00 uur sturen naar:

niewsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl