

Zondagse Nieuwsbrief

Zondag 8 december 2024 2^e advent
Heilig Avondmaal

Voorganger:	Ds. Henk Reinders
Ouderling:	Magda Lijftogt
Diaken:	Peter Kingma en Rose Marie van Asselt
Lector:	Rose Marie van Asselt
Beamist:	Rein Zoethout
Koster:	Gerrit Pijper
Kindernevendienst:	Eline Jansen
Organist:	Herman Koopmans



De collectes op deze zondag

Zondag 8 december 2024

KIA: Kerstcampagne: Kinderen in de knel: Help kinderen in Oekraïne de oorlog door:

Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in het land. Maar de veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen.

Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren.

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken?

Bij de 1^e collecte: Wij vragen uw steun en dat kunt u doen door op de volgende manier uw bijdrage over te maken: per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen o.v.v. **“KIA: Kerstcampagne: Kinderen in de knel: Help kinderen in Oekraïne de oorlog door”**.

De 2^e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als hierboven staat: graag o.v.v. **“Plaatselijke kerk”**.

Uit de gemeente

Kerstviering (wat) oudere gemeenteleden en gasten – 11 december 2024

Inmiddels hebben zich ruim 45 gemeenteleden en gasten opgegeven voor een mooie kerstviering vol samenzang, ontmoeting en gezelligheid.

Woensdag 11 december beginnen we om 10.30 uur met het programma, is er vanaf 10.00 uur inloop in 't Hoge Licht met koffie/thee.

Er is samenzang, een overdenking en een beeldend kerstverhaal. Er is volop ontmoeting en een heerlijke lunch. Zo rond 13.30 uur ronden we af.

En gasten zijn van harte welkom, hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

U kunt zich nog opgeven tot en met zondagavond 8 december – ook voor eventuele dieetwensen en/of vervoer – bij: Marry Rijnveld - mrijneveld@gmail.com of 06-27075674 en Pien Allaart - pien.allaart@outlook.com of 06-15449848.

Omzien naar elkaar

Het echtpaar Nieuwkerk - Boeschoten, Sparrenheide 39, 3971 DC, mocht afgelopen maandag 2 december dankbaar gedenken dat ze 60 jaar getrouwd waren.

Kring Tish Warren

A.s. **woensdagavond 11 december**: we gaan alsnog met hoofdstuk 3 t/m 7 aan de slag uit "Liturgie van het alledaagse". Graag tot dan.

Vanaf 19.30 uur is er koffie/thee. Om 19.45 uur gaan we van start met de bespreking.

Om ook de laatste hoofdstukken recht te doen uit het boek zou woensdag 8 januari 2025 een goede mogelijkheid zijn. Neem uw agenda mee in elk geval de 11e december.

Gemeenteavond op 12 december

Traject24, Immanuel en Catharijne horen bij elkaar en zoeken naar hoe we de komende jaren in onze verscheidenheid samen kerk willen en kunnen. Dat is een mooie volzin, maar is in de praktijk best een uitdaging. We begonnen ruim een half jaar geleden met het verzamelen van dromen over hoe de kerk er in 2030 uitziet. Op twee gemeenteavonden en later met een aantal 'rondetafelgesprekken' zijn deze dromen vertaald naar wat we concreet met elkaar willen doen en welke ruimte onze eigenheid krijgt. Er zijn zes thema's: missionair, jeugd/jongeren, diaconaat, pastoraat, samen vieren en gezamenlijke activiteiten. De uitwerking daarvan in een goed plan vraagt om zorgvuldigheid en dus tijd. We vinden het echter wel belangrijk om u mee te blijven nemen in het proces en de onderlinge ontmoeting te stimuleren. Dat zal gebeuren op 12 december. Dan is er weer een bijeenkomst waarop alle leden van de drie wijkgemeenten welkom zijn. Van tevoren zal het programma voor deze avond via de nieuwsbrieven worden verspreid en is het terug te vinden op de website www.pgdriebergen.nl.

Met deze nieuwsbrief krijgt u het conceptbeleidsplan meegestuurd.

U bent van harte welkom op donderdag 12 december in 't Hoge Licht.

De avond begint om 20.00 uur, koffie en thee vanaf 19.30 uur. Graag tot dan.

De Algemene Kerkenraad

Dank!

Lieve mensen, heel hartelijk wil ik jullie bedanken voor alle aandacht die ik ontving naar aanleiding van het bericht dat ik prostaatanker heb. Afgelopen zondag heb ik een prachtige bos bloemen vanuit de dienst gekregen, een hele mooie bos, bedankt.

Vanmorgen kreeg ik het bericht dat de schildwachtlymfkliertjes, die bij de operatie verwijderd werden, schoon zijn. Ik heb gelukkig geen uitzaaiingen. Dit betekent dat het proces van bestralen en hormoontherapie het korte traject is, twintig bestralingen en een half jaar hormoontherapie. De hormoontherapie start volgende week al, dit gezien de agressiviteit van de kanker. Ik ga het proces, dat gericht is op genezing, met vertrouwen in.

Het sterkt mij te weten dat er mensen om mij heen staan die voor mij bidden en aan mij denken.

Met een hartelijke groet, Henk Bakker



Liturgie Zondag 8 december 2024

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken Paaskaars en twee Adventskaarsen

Zingen: NLB 473: 1, 2, 3 "Er is een roos ontloken"

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: NLB 1005: 1, 4, 5

Presentatie Leger des Heils – door Hilly Jonker

Gebed

Project Kindernevendienst "Bestemming Bethlehem" - door Eline Jansen

Schriftlezing: 1. Samuel 16: 1-13 - door Rose Marie van Asselt

Zingen: Psalm 139: 1, 2, 6 uit: de Nieuwe Psalmberijming 2021

1. HEER, U doorgrondt mij, U ontwart
al de geheimen van mijn hart.

U ziet mij thuis en onderweg;

U hoort de woorden die ik zeg.

Waar ik ook ga, ik kom U tegen;

U bent vertrouwd met al mijn wegen.

2. Geen ogenblik ben ik alleen,
want U bent altijd om mij heen.

Ik, nietig mens, kan er niet bij
dat U uw handen legt op mij.

Ik weet dat U naar mij blijft kijken;

hoe kan ik ooit uw Geest ontwijken?

6. Toen U mij schiep, onooglijk klein,
doorzag U al wie ik zou zijn.

Mijn toekomst was een open boek.

God die mij vindt, God die ik zoek,

uw denken is voor mij verborgen,

toch ben ik bij U, elke morgen.

Verkondiging

Zingen: NLB 440: 1, 2 "Ga, stillen in den lande"

Tijdens naspel orgel inzameling van de gaven

Inzettingswoorden Heilig Avondmaal

Zingen: NLB 342 "In God de Vader op zijn troon" – als geloofsbelijdenis

Tafelgebed

We wensen elkaar de vrede van Christus

Voorganger: Zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam

Allen: HEER, IK BEN NIET WAARD DAT GIJ TOT MIJ KOMT, MAAR SPREEK SLECHTS EEN WOORD EN IK ZAL GENEZEN.

Voorganger:

Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden, tot heelwording van alles wat gebroken en geschonden is.

De drinkbeker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft, dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden, tot heelwording van alles wat gebroken en geschonden is.

Zingen: NLB 377: 1, 2, 4, 5 (tijdens het zingen komen we naar voren)

Ontvangen van brood en wijn

Orgelspel

Schriftwoord: Psalm 103: 1-5

Presentatie Alphacursus – door Ezra Hulsman

Dankgebed

Zingen: Hemelhoog 145: 1 en 2 "O Kom, o kom Immanuel" (melodie: NLB 466)

Zegen – beantwoord met gezongen Amen

Orgelspel

Volgende week zondag 15 december is onze voorganger Ds. Aleida de Hoog

***Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief vóór donderdagavond 18.00 uur sturen naar:
nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl***