

Zondagse Nieuwsbrief

Zondag 23 februari 2025

Voorganger: ds Kees van der Kooi
Ouderling: Helga Wijnja
Diaken: Lex Lemckert
Lector: Gea Bijl
Organist: Rinke Bodewits
Koster: Gerrit Pijper
Beamist: Hendrik Jan Janssens
Kindernevendienst: Janneke Hulsmann



Collectes:

1^e collecte: ZWO-1: Ghana:

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden zijn moslims in de meerderheid. Vooral het leven in afgelegen dorpen is een hele uitdaging met slechte wegen en tekort aan schoon drinkwater en elektra. Kerken in Noord-Ghana leiden sterke voorgangers op, die mensen kunnen ondersteunen. Ook leren kinderen de Bijbel lezen in hun eigen taal. Uw steun is van groot belang.

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken?

U kunt uw bijdrage overmaken op NL47 RABO 0385 2538 18 o.v.v. ZWO Ghana

De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als hierboven staat: graag o.v.v. "Plaatselijke kerk"

Krokusvakantie – afwezigheid predikant

Van zaterdag 22 februari tot en met zondag 2 maart is onze wijkpredikant afwezig i.v.m. vakantie. In dringende pastorale situaties kunt u van **zaterdag 22 februari tot en met vrijdag 28 februari** contact opnemen met de scriba dhr. Esse van den Burg telefoon: 0618343496 of via de mail scriba.imk@gmail.com .

Op **1 en 2 maart** kunt u contact opnemen met ouderling pastoraat Jenny van Voornveld. Ook verzoeken tot voorbede in de eredienst kunt u bij Esse of Jenny neerleggen.

Levenslessen van een rabbijn – Avraham Soetendorp en Annemiek Leclaire

Winnaar beste theologische boek van 2023. Wat betekent het te midden van oorlog, onrecht en kwaad, moedig en hoopvol te leven, voor jezelf en voor de ander? Levenslessen van een rabbijn is een bezielend, wijs en noodzakelijk boek over liefde, ankering, over breken en helen, over verzet, verzoening en een goed geweten.

Gedurende 2 avonden willen we dit boek met elkaar bespreken indachtig de woorden die ik ergens las “Er is geen enkel excuus om dit boek niet te lezen”.

Wat kunnen wij van deze bewogen rabbijn leren en wat reikt hij ons vanuit hedendaags liberaal jodendom aan. Nadrukkelijk gaat het om het gesprek over levenslessen en niet om hedendaagse discussies over de rol van Israël in Gaza en de Westelijke Jordaanoever (!!!).

Wanneer: **woensdag 5 maart 20.00 en woensdag 19 maart 20.00 uur** in 't Hoge Licht.

Opgave en informatie bij: domineereinders@kpnmail.nl. Graag voor maandag 3 maart!!

Meld even of u van plan was naar de viering op Aswoensdag te gaan in de Grote Kerk – dan beginnen we 5 maart iets later.



Financiële bijlage

Op de gemeenteavond van 6 maart a.s. in 't Hoge Licht zal het rapport van de kleine financiële commissie worden besproken met daarin de financiële vooruitzichten voor 2026-2030. Omdat dit rapport 14 pagina's telt (en bovendien vijf bijlagen heeft), is het niet geschikt om in zijn geheel in de Nieuwsbrief op te nemen. Er is door de reisleiders van het rapport een samenvatting gemaakt. Deze samenvatting is wel als bijlage bij deze Nieuwsbrief gevoegd.

Het volledige rapport met de bijlagen staat op de website van de PGD en kan ingezien worden via de onderstaande link: <https://www.pg driebergen.nl/algemene-kerkenraad>



Meer mensen gezocht voor het verspreiden van de 40-dagentijd kalender !

Dit jaar ontvangt u weer gratis de 40- dagentijd kalender. Het thema dit jaar is; “ALLES NIEUW!”

Voor de verspreiding van deze kalenders zoeken we gemeenteleden of burens of bekenden, jong of wat ouder, die op de fiets stappen of gaan wandelen zodat deze kalender bij al onze gemeenteleden bezorgd wordt. En dan vóór woensdag 5 maart want dan begint de 40- dagen tijd. Laten we deze klus gezamenlijk oppakken zodat alle leden van onze gemeente deze kalender mogen ontvangen. Opgave bij Pien Allaart t/m 23 februari a.s.

Eerste resultaat Actie Kerkbalans 2025: Kerk en Diaconie

Vorig jaar heeft de commissie geldwerving besloten om pas na ca. vier weken een eerste overzicht te geven van de toezeggingen voor de Actie Kerkbalans, zodat vergelijkingen met een eerder jaar betrouwbaarder zijn.

In maart en april wordt met kerkleden die niet gereageerd hebben op de Actie Kerkbalans mondeling of per brief contact opgenomen.

Op 1 mei wordt tenslotte een uitgebreid overzicht gepubliceerd, waarbij de uitsplitsing naar wijkgemeente wordt opgenomen.

Hieronder vindt u de stand op 13 februari 2025. Deze is te vergelijken met die van 19 februari 2024.

De werkgroep geldwerving bedankt u bij deze hartelijk voor uw bijdrage.

	13 februari 2025	19 februari 2024	1 mei 2024
Toezegging VVB (CvK)	301.600	301.000	312.600
Toezegging Diaconie	93.100	95.800	99.500

Alpha-weekend

Afgelopen weekend vond het Alpha-weekend plaats op De Betteld in Amerongen, wat in het teken stond van de Heilige Geest. We kijken terug op een prachtig en waardevol weekend, waarin verbinding, openheid, gezelligheid, dankbaarheid én ontmoeting met God centraal stonden. Het was bijzonder om te zien hoe de Heilige Geest harten heeft geraakt, troost en richting heeft gegeven, en deelnemers heeft bemoedigd in hun zoektocht naar God en het geloof. We hebben samen genoten van heerlijk eten, met elkaar gezongen en gebeden, gewandeld en open gesprekken gevoerd over het leven. Er was ruimte voor persoonlijke



verhalen, ontmoeting met God en natuurlijk gezelligheid.

We zijn enorm dankbaar voor alles wat dit weekend heeft gebracht en hoe God het in Zijn handen heeft gehouden. We zijn dankbaar voor de bijzondere herinneringen die we samen hebben gemaakt. Herinneringen die we niet snel zullen vergeten.

Bedankt voor jullie betrokkenheid en gebed. Mooi om ons zo verbonden te weten met elkaar!

Filmavond 't Hoge Licht "Hidden Figures"

De film vertelt het waargebeurde verhaal van drie Afro-Amerikaanse vrouwen Katherine Johnson en haar twee collega's Dorothy Vaughan en Mary Jackson. Zij werkten begin jaren '60 voor de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Mede dankzij hun berekeningen slaagde de Amerikaanse ruimtevaarder John Glenn er in 1962 als eerste Amerikaan in een baan om de aarde te vliegen.

Dat klinkt spannend en mooi en dat is de film ook zeker. Tegelijk wordt duidelijk dat er een pijnlijke scheiding is tussen witte en gekleurde mensen. De drie vrouwen maken deel uit van een zwarte rekengroep en promotie maken binnen NASA is een zeer moeilijke opgave. De film weet dit schrijnende thema op lichte, humoristische, maar ook doordringende manier te verbeelden. Meer dan 60 jaar later blijkt racisme en ongelijkheid op grond van kleur en gender nog altijd een probleem in onze samenleving te zijn en wordt het opnieuw aangewakkerd middels 'white supremacy'. We nodigen u en jullie van harte uit voor een indrukwekkende film die te denken geeft en waar je zeker met elkaar over door zult praten na afloop met een hapje en drankje.

Hidden Figures draait op vrijdag 14 maart om 19.30 in 't Hoge Licht (zaal open vanaf 19.00 voor koffie en thee). We vragen een bijdrage van € 5 voor de onkosten.



Sluit je aan bij de 24-7 Gebedsweek in Driebergen!

Wat als we in een week lang non-stop gaan bidden? Dat als jij slaapt, een moeder God ontmoet in een gebedsruimte? Of op het moment dat jij je boterhammetje eet, dat een groep jongeren in Driebergen voor de jeugd van Driebergen bidt? Wat gaat er dan gebeuren met onze wijken, onze scholen, onze zorginstellingen, en noem maar op?

Van 16-22 maart wordt er in Driebergen een week lang 24-7 kettinggebed gehouden. Dat doen we in het teken van het 'Jaar van Gebed', dat loopt van pinksteren 2024 tot pinksteren 2025 en waarbij het jaar door in verschillende steden en door verschillende kerken in non-stop zal worden gebeden. Zo bidden we in heel Nederland een jaar lang non-stop voor het meer zichtbaar worden van Gods koninkrijk.

Hoe ziet de 24-7 gebedsweek eruit?

Tijdens onze 24-7 Gebedsweek kun je de hele week terecht in een speciaal ingerichte gebedsruimte. Een 24-7 Gebedsruimte is een plek die wordt ingericht voor een bepaalde tijd om met God te zijn en te bidden. Het is een ruimte waar je stil kunt worden, creatief kunt zijn, kunt bidden voor je omgeving en voor je naasten, muziek kunt maken, en noem maar op. Kortom, het is een ruimte die je helpt om Gods nabijheid te zoeken, misschien wel op een voor jou verrassende manier.

Je bidt een uur en wordt weer afgewisseld door iemand anders. Je vormt als het ware een gebedsketting.

Meedoen

Via het rooster (QR code onderaan) geef je, alleen of samen met je groep, op om één of meerdere uren van gebed op je te nemen. Van tevoren ontvang je een herinnering met het tijdstip en de locatie van de gebedsruimte. Vijf minuten van tevoren ben je aanwezig om het stokje van je voorganger over te nemen. Zo simpel is het!

Locatie

De gebedsruimte bevindt zich in **Landgoed Beukenhorst, op hoofdstraat 55.**

Overdag (tussen 6-21u) ben je daar van harte welkom. 's Nachts (tussen 21u-6u) nodigen we je uit om vanuit huis te bidden.

Doe jij mee? Of je nu nog nooit in een gebedsruimte bent geweest of wel, of je vaker in de kerk komt, of niet; we hopen dat iedereen zich welkom voelt om zich aan te sluiten bij de 24-7 Gebedsweek in Driebergen!

Meer informatie en opgeven driebergen24-7prayer@outlook.com.

Meer weten over het Jaar van Gebed van 24-7 Prayer NL: www.24-7prayer.nl/jaarvangebed.

Wij hopen om met veel mensen samen te bidden voor Driebergen!

Rozemarijn Vrijland; Marish en Marie-Louise Oerlemans



Volgende week zondag 2 maart gaat ds Kees de Jong voor

Liturgie Wijkgemeente Immanuel – Zondag 23 februari 2025

Stil gebed

Votum en groet

Aanvangspsalme Psalm 146: 1, 2 en 3

Gebed om ontferming

Lied 302: 1,3, en 4

Gebod

Lied: Lied 869: 7

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Genesis 3: 1-7

En Genesis 45: 1-11

Zingen Lied: 166A: 8-10

Verkondiging Thema: "Free speech"

Zingen Psalm 85: 1, 3 en 4.

Geboden

Collecte

Slotlied

Psalm 103C: 1, 3 en 5

Zegen