



Heer, herinner u de namen.....

Zondag 21 november; laatste zondag van het kerkelijke jaar.

Dit is de zondag waarop namen weerklinken. Van dierbare mensen die een plek innamen in ons leven, in de kerk en in de samenleving. Maar die er niet meer zijn in ons aardse bestaan. Al deze mensen droegen heel hun leven iets mee dat niet verloren hoeft te gaan, maar in onze herinnering mag blijven voortbestaan.

We gedenken hun leven, we doen voorbede voor hen die de overledenen na stonden en staan stil bij de hoop en het geloof dat in ons is. Niet voor niets wordt deze zondag ook wel 'Christus is Koning' genoemd: in leven en in sterven mogen we ons in Hem geborgen weten.

	Geb.datum	Overleden op:
Barbara Brigitta van Helden – Limberg	21-07-1920	05-11-2020
Alida Dirksen – van Garderen	19-08-1920	03-12-2020
Sijbe de Vos	18-11-1927	25-12-2020
Cornelis Jacobus Klaassen	06-09-1941	12-01-2021
Maria Jannetta Kiers – Voorwerk	21-05-1931	24-01-2021
Maria Wilhelmina van den Berg	01-11-1935	24-01-2021
Tannetje Klok – van Lienden	19-05-1932	29-01-2021
Cornelia Helena Westerman – Aalbertsen	11-10-1927	07-02-2021
Evert Dirk Gabel	10-05-1961	10-02-2021
Annie Elsje Stöfseel – Roos	05-03-1927	09-05-2021
Bauke Kingma	14-04-1934	04-06-2021
Arie Stans	10-07-1948	21-06-2021
Wilhelmina Helena Brunt – van Gorssel	07-09-1932	13-07-2021
Elisabeth Dirske Walst – Verschoor	04-07-1934	29-07-2021
Evert Jan Willem Aalberts	13-06-1942	15-08-2021
Lena Hendrika Bessels – de Groot	06-08-1945	18-08-2021
Adam Plessius	05-03-1926	25-10-2021

Heer, herinner U de namen,
ieder die gestorven is.
Zie ons aan zoals wij kwamen
uit de diepte, het verlies
van de mensen, die wij dragen
op de lippen, in ons hart,
die wij missen sinds de dagen,
dat de dood ons huis verwacht.

God, gedenk de vele aardse
Tranen van verdriet en zorg,
van ze op, Heer, en bewaar ze
in uw kruik van troost en borg;
en ontvang de levensparels,
die wij koesteren als een schat,
wil hen in uw Rijk aanvaarden
en gebruiken voor uw stad.

In Memoriam

Afgelopen donderdag 18 november is in de leeftijd van 60 jaar overleden ons gemeentelid Jan Daniël Kiers. Hij heeft gewoond aan de Groenhoek 197.

Al een paar jaar liet zijn gezondheid te wensen over. Dit voorjaar kwam daar keelkanker bij waarvan hij herstelde, maar later ging het toch weer niet goed. Vorige week kwam hij op de IC in het Diaconessenhuis terecht, daar is hij omringd door zijn zus en zwager in alle rust gestorven. Of zoals een gemeentelid zei: "Deze vriendelijke man voor wie het leven eigenlijk te zwaar was, is in Gods ontferming opgenomen."

Heel wat jaren heeft Jan de enorme tuin rondom het pand van Youth for Christ aan de Hoofdstraat verzorgd. Begin dit jaar overleed Mies Kiers, de moeder van Jan in Beukenstein. Trouw bezocht Jan haar en moeder Mies was groot in haar zorg voor en om Jan. Boven de rouwkaart van moeder Mies stond de uitnodiging van Jezus: "Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven."

We bidden de beide zussen Marja en Jeannette, zwager Chris, de familie Gods vertroostende nabijheid toe. Kort na het overlijden van je moeder ook je broer te moeten begraven is ingrijpend. Ook denken we aan zijn goede vriend Jan-Willem Sturm met wie hij 22 jaar mocht optrekken.

De dienst van Woord en Gebed – geleid door ds. Henk Reinders - zal gehouden worden op woensdag 24 november om 9.45 uur in 't Hoge Licht. Aansluitend vindt de begrafenis plaats om 11.00 uur op de Nieuwe Begraafplaats aan de Traaij 301. Er vindt geen uitzending van deze dienst plaats via kerkdienstgemist.nl

Het correspondentieadres: Scheltussingel 58, 3814 BH Amersfoort.