

Zondagse Nieuwsbrief

Zondag 22 januari 2023 **Oecumenische Viering in de Grote Kerk**

Oecumenische Viering in de Grote Kerk

A.s. zondagmorgen om 10.00 uur sluiten we de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen, af met een gezamenlijke viering in de Grote Kerk.

Voorgangers: Joke de Zwaan, ds. Gerrit van Dijk, ds. Henk Reinders en leden van de R.K.- parochie.

M.m.v. cantorij en Mediant.

Het thema van deze gebedsdienst is "Doe goed, doe recht".

(NB. Er is dus geen dienst om 10.00 uur in 't Hoge Licht)



De collectes op deze zondag

Bij de 1^e collecte: Wij vragen uw steun en dat kunt u doen door op de volgende manier uw bijdrage over te maken: per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen o.v.v. "Plaatselijke armoedebestrijding".

De 2^e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als hierboven staat: graag o.v.v. "Plaatselijke kerk".

Omzien naar elkaar

We denken aan Jannie en Arend Mulder, Wilhelminalaan 10, 3972 EX.

Aan Willem van Ginkel die in het Zonnehuis (kamer 204), Zonnehuis 3, 3941 RB Doorn, verblijft voor revalidatie.

In verpleeghuis Beukenstein (kamer 405), Hoofdstraat 57, 3971 KB Driebergen verblijft Hans Lafeber.

Interim-diaken

Als gemeente zijn wij met Lex en Marjolein Lemckert verwonderd dat Lex na het zeer ingrijpend ongeluk al weer zover is dat hij thuis is en kleine activiteiten kan ondernemen. Toch zal de weg van revalidatie en herstel, ook mentaal, nog geruime tijd vragen. Dat betekent ook dat we als kerkenraad geen diaken in ons midden zullen hebben.

Als wijkkerkenraad zijn we daarom dankbaar dat *Peter Kingma*, Ninaber van Eijbenlaan 7, tijdelijk het ambt van diaken gaat bekleden, in principe tot en met juli deze zomer. Peter legt daartoe in het midden van de kerkenraad een belofte van geheimhouding af en ontvangt een zegen. Uiteraard is deze stap met volledige instemming van Lex gezet.

Van harte bevelen we Peter aan in uw gebed en meelevens!

Aan tafel bij.....3 februari a.s.



Opnieuw nodigen we u/jullie uit om in huiselijk setting samen te eten en elkaar te ontmoeten. Samen eten is elkaar ontmoeten en delen van wat je hebt ontvangen. De vorige keren waren een succes en velen kijken terug op een waardevolle ontmoeting en gesprekken.

Vrijdag 3 februari a.s. zal de volgende avond zijn dat we weer met elkaar aan tafel gaan.

Wie vindt het fijn om voor een ander te koken en daarbij mensen in hun huis te ontvangen? U mag zelf bepalen hoeveel mensen u aan tafel wilt ontvangen.

Mensen die liever niet willen koken maar toch graag samen met anderen willen eten, kunnen zich ook opgeven, wij zorgen dat er ergens plek aan tafel is.

Opgave tot en met maandag 30 januari a.s. bij Jenny van Voornveld

Tel: 06-22835197 of jvvoornveld60@hotmail.com

Boekbespreking “Vertroostingen” van Dirk de Wachter

In het november bespraken we met 14 mensen het boek “Het geschenk – twaalf levenslessen” van Edith Eger. We zien terug op waardevolle en inspirerende ontmoetingen. Op *woensdagavond 8 februari* staat het recente boek “Vertroostingen” van de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter centraal. Een van zijn meest persoonlijke boeken tot nu toe. Als een mens in de misère zit, wat helpt dan?

Wat doen we wanneer het noodlot ons treft? Waar vinden we troost?

Het antwoord kun je volgens De Wachter in enkele woorden samenvatten:

in de aanwezigheid van de ander. Dat is de basis.¹ En wellicht kun je als christen ook in/aanvullen de aanwezigheid van dé Ander, God.

Van harte welkom om mee te praten, te luisteren, te delen over dit boek. Graag opgeven bij: domineereinders@kpnmail.nl of 06-10730732.

Uw, jouw favoriete psalm – laat het horen

Inmiddels druppelen psalmen binnen waar u zich zeer mee verbonden voelt. Als u met ons wilt delen waarom een psalm u zo dierbaar is, in tijden van vreugde, verdriet, zorg, angst of wat voor situatie dan ook, helpt ons dat om van het psalmenproject een gebeurtenis te maken waarmee ook mogelijk anderen in de gemeente worden verrijkt. Tot en met zondag 12 februari kunt u via een formulier uw favoriete psalm doorgeven aan domineereinders@kpnmail.nl

Op 21 februari om 19.45 willen we tijdens een zangavond in het Hoge Licht de favoriete psalmen – een soort top 10 - met elkaar zingen. Die avond wordt geleid door ds. Henk Reinders, de muzikale begeleiding is in handen van Wouter Harbers.

Geld en Go€d op maandag 30 januari in de Johanneskerk, Lomboklaan 9, Leersum

Lezing begint om 20.00 uur en eindigt rond 21.45 uur.

Alain Verheij, theoloog en schrijver, geeft op maandag 30 januari een inleiding op zijn boek **Geld en Go€d**. Hoe gaan mensen met hun geld om, wat doet geld met ons, en hoe kunnen we de wereld mooier maken door anders naar geld te kijken. Als theoloog zoekt hij in eeuwenoude Bijbelverhalen. Die blijken talloze goede inzichten over geld te bevatten. Daarbij duiken Mozes en Jezus steeds weer op, twee visionairs die hartstochtelijk verlangden naar een nieuwe manier van (samen)leven. Alain Verheij gaat met de aanwezigen daarover in gesprek.

Entree 5 EUR p.p.

Pastoraal weekend 24-26 maart 2023 – Nieuw Hydepark, Doorn



2023, een nieuw jaar ligt voor je. Heb je al plannen gemaakt, of zoek je juist rust en bezinning? Van 24-26 maart houden we een kort weekend gebedspastoraat. Tijd om na te denken, je relatie met God te verdiepen en wat je bezighoudt of zoekt te delen met Hem.

De achtergrond van gebedspastoraat:

In onze naam 'In Christus heel' zit een mooi toekomstperspectief verborgen: God ziet je zoals je werkelijk bent. We geloven dat onze God liefdevol en genadig is (psalm 103). Hij wil je genezen, bevrijden, vergeven en vernieuwen. We vertrouwen erop dat we door Gods liefde tevoorschijn mogen komen, zoals we ten diepste bedoeld zijn.

In ons werk staan drie woorden centraal: verlangen, verbinden en vernieuwen.

Veel mensen verlangen naar rust en bezinning in een vol bestaan. Misschien heb jij dat verlangen ook. Het verlangen om ruimte te geven aan vragen die zich aan je opdringen. Vragen naar wie je ten diepste bent. Wat je bezielt of juist niet meer bezielt. Vragen naar je verlangens en je bestemming.

En wellicht ook vragen hoe je bruikbaar mag zijn in het Koninkrijk van God. Het is de moeite waard om tijd vrij te maken om de stilte te zoeken voor de diepe dingen die je ziel raken. De werkgroep in Christus heel biedt een doorleefde oriëntatie hoe je hiermee aan de slag kunt gaan.

Meer info: www.gebedspastoraat.nl of via de mail: info@gebedspastoraat.nl

Welkom!

Opgave graag z.s.m., bij voorkeur 6 weken vóór de aanvang.

**Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief vóór donderdagavond 18.00 uur sturen naar:
niewsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl**