

Zondag 1 maart 2020

Voorganger: mevr. Elizabeth van Deventer

Ouderling van dienst: Arie Stans

Diaken van dienst: Rolf van den Berg

Schriftlezing: Marieke Westeneng

Organist: Rinke Bodewits

Beamist: Hendrik-Jan Jansen

Kindernevendienst: Joop Egmond

Kinderoppas: Er is crèche

Aansteken Paaskaars: Sophia Jansen

Koster: Jacques Bijl

1^e collecte: Voorjaarszending Golfstaten

(zie de toelichting onderaan deze pagina)

2^e collecte: Onze plaatselijke kerk



OVER VASTEN GESPROKEN

Zondag 1 maart 2020, de eerste zondag van de 40-dagen tijd. Die 40 dagen worden in de bijbel gezien als een periode waarbij de mens op de proef wordt gesteld, door een leerproces gaat. Een tijd ook van voorbereiding op iets nieuws: dingen gaan veranderen. Welke rol kan “het vasten” hierbij spelen? Vasten is een activiteit waar je uit eigen vrije wil voor kiest. Nergens in de bijbel zal je teksten vinden die jou opleggen om te gaan vasten. Waarom worden we er toch, met name in deze tijd, zo met nadruk voor uitgenodigd? Velen van ons hunkeren, propvol van al het “goede” dat wordt aangeboden, naar wat meer leegte. Vasten kan jou opleveren dat er ruimte bij je wordt gecreëerd. Zodat er plek is voor concentratie, om je te buigen over de Schriften, om er achter te komen welke wegen God wil dat jij gaat. Vasten staat ook symbool voor wat je doormaakt in de woestijn. Waar alle lawaai en geluid van onze wereld wegvalt. Zoals bij Elia die heeft ervaren dat God niet tot hem sprak vanuit een heftige storm, aardbeving of vuur maar door middel van een zachte koelte. Denk jij dat je door te vasten een beter mens wordt? Het lijkt er niet op dat dát bij God zo werkt. God laat je geheel uit genade (dus niet omdat je ‘t zo goed doet) weten dat Hij een weg met jou wil gaan. Waarbij hij jou toefluistert zoals zo mooi staat in psalm 91: *de verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen!* Ga dus maar gerust, door jouw nacht, op weg naar het Licht van Pasen!! (Arie Stans)



1^E COLLECTE, deze zondag, 1^e zondag in de 40-dagetijsd: Voorjaarszending Golfstaten

In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode:

een succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen.

Bemoedig hen met uw bijdrage.

OP ZONDAG 8 MAART A.S. luisteren we naar Mattheüs 5: 13-16, waarin Jezus uitlegt dat je zijn leerlingen herkent aan hoe ze leven. Hij gebruikt daar twee beelden voor: zout en een lamp. Op die zondag Reminiscere= Gedenk uw Barmhartigheid, God – vieren wij als een teken van Zijn Trouw, Liefde en Barmhartigheid het Heilig Avondmaal met elkaar. (ds. Henk Reinders)



Liturgie zondag 1 maart 2020

Welkom en mededelingen

Aansteken van de Paaskaars

Openingslied (staande): NLB 287: 1,2 en 5 Rond het licht dat leven doet

Bemoediging en groet

Lied ter inleiding op het gebed: NLB 283: 1,2 en 3 In de veelheid van geluiden

Gebed van inkeer en bede om Gods Geest

Zingen: Psalm 25: 1 en 2 Heer, ik hef mijn hart en handen

Een woord met de kinderen

Zingen: NLB 783: 1,2 en 3 Voor mij is geluk

Kinderen gaan naar de nevendienst

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing OT: Micha 4: 1 t/m 7

Zingen: NLB 447: 1 en 2 Het zal zijn in het laatste der tijden

Schriftlezing NT: Mattheüs 5: 1 t/m 12

Zingen: NLB 530: 1 en 4 De Geest des Heren is op hem

Overdenking

Zingen: NLB 321: 1,2,3,4 en 5 Niet als een storm, als een vloed

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het 'Onze Vader'

De kinderen komen terug uit de nevendienst

Collecte

Slotlied (staande): NLB 422: 1,2 en 3 Laat de woorden die we hoorden

Zegen

3 x gezongen Amen door de gemeente

Op deze zondag gaat proponent mevr. Elizabeth van Deventer uit Woudenberg voor. Ze hoopt deze zomer aan de PThU af te studeren als geestelijk verzorger. Deze zondag is de eerste in de Veertigdagentijd. Aan de orde is Mattheüs 5: 1-12, waarin Jezus vertelt over het echte geluk. We zien uit naar wat Elizabeth daarover gaat delen.

PAASGROETENACTIE 2020

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de paaskaart wordt onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de 40dagentijdscampagne van Kerk in Actie, 'Sta op', werd een kruis van takken gemaakt, met als tekst: 'Opstandig hout'. Pasen, verhaal van de Levende!

'Opstandig hout'. Pasen, verhaal van de Levende!

Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar me toe....



Stuur een kaart met een paasgroet naar een gevangene. Kosten € 1,50. Verkrijgbaar na de dienst bij de diaconen.

Dit jaar is de gang van zaken rond het versturen van de kaarten gewijzigd!

Op de zondagen 8,15 en 22 maart kunt u na de dienst deze Nederlandstalige kaarten kopen en ter plaatse ondertekenen.

Wij zorgen dan dat de kaarten centraal verzonden worden naar de PKN Utrecht, vanwaar de kaarten naar de Penitentiare Inrichtingen gaan. (Dus u hoeft de kaart(en) niet meer zelf te posten.)

Het gaat alleen om **dubbele kaarten**, waarvan de gedetineerde 1 kaart zelf kan versturen (hierop zit een postzegel); deze kaart mag u dus **niet** beschrijven.

Engelstalige kaarten zijn niet meer beschikbaar.

De kosten van een kaart bedraagt: € 1,50.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Het is fijn als iemand je door een kaart een hart onder de riem steekt.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.

We hopen dat u weer mee doet. *Namens de diaconie, Clara Hagen, Ellen v. Amerongen, Rein Zoethout*

VASTENACTIE 2020 "HEEL HOLLAND VAST"



Vasten is een manier om u voor te bereiden op Pasen, het feest van Jezus' opstanding uit de dood. Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven en gaf zelfs Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. Kerk in Actie start een vastenactie om in de Veertigdagentijd extra aandacht te geven aan de naaste, dichtbij en wereldwijd. Zo delen we het goede nieuws van Gods liefde voor ons. Doet u ook mee? Spaardoosjes en ideeën zijn deze zondag beschikbaar in 't Hoge Licht en worden 5 april, Palmzondag, weer ingezameld.

SPIRITUEEL REISJE NAAR ELBURG

Op zaterdag 14 maart 2020

De werkgroep "Spirituele reisjes" nodigt u weer uit voor deelname aan een spiritueel reisje naar Elburg. We bezoeken daar de unieke expositie met zandsculpturen: "Bijbelverhalen in Zand".

Na gebruik van de lunch, ter plaatse, bezoeken we "Museum Sjoel Elburg". Hier krijgen we een rondleiding met uitleg van de Joodse geschiedenis en de vele Joodse rituelen.

We reizen weer carpoolend met eigen vervoer. Bij opgave voor deelname graag even vermelden of u zelf rijdt of gereden wilt worden (u kunt indien u dit wenst thuis worden opgehaald). U wordt verzocht als meerrijder met de chauffeur € 15,00 in contanten zelf af te rekenen. De overige kosten inclusief 2 x entree, koffie/thee en cake, Elburgs buffet, nogmaals koffie/thee en fooien bedragen dan € 50,00.

Voor nadere informatie/opgave voor deelname kunt u contact opnemen met

idavanduuren@gmail.com 0343-515793; h.h.w.weeda@gmail.com (Mieke) 06-54703902;

dickvlot38@gmail.com 06-27461974

DE GEBEDSBRIEF VOOR DE MAAND MAART IS WEER UIT

Namens de gebedskring die wekelijks bij Alies van der Deijl (tel. 512235) bij elkaar komt, hierbij het bericht dat de gebedsbrief voor maart inmiddels is verzonden aan alle belangstellenden. Mocht u voor- of dankgebeden aan willen reiken dan kan dat weer voor de volgende editie van april.

START CATECHESE OUDERE TIENERS (16+)

Op maandagavond 2 maart start om 20.00 uur in 't Hoge Licht catechese voor oudere tieners o.l.v. ds. Henk Reinders. Er hebben zich momenteel 3 tieners aangemeld – dat is een mooie start en er kunnen er nog meer bij. Met elkaar de diepte in over geloven, bijbel en kerk. Mocht je ook mee willen doen stuur dan een appje naar onze wijkpredikant: 06-10730732. Tieners uit de andere wijken dan Immanuel zijn ook van harte welkom.

VOORJAARSVAKANTIE PREDIKANT

Tot en met zondag 1 maart heeft onze wijkpredikant nog vakantie en is hij niet beschikbaar voor het gemeentewerk. Achterwacht is geregeld. Als u in dringende pastorale situaties een predikant nodig heeft dan kunt u tot genoemde datum contact opnemen met scriba Arie Stans, tel: 06-27430666 of mail: staarie@gmail.com

BRAINSTORM MET GEMEENTELEDEN OVER DE GROENE KERK

De werkgroep Groene Kerk geeft iedere maand tips voor een meer duurzaam leven in de nieuwsbrieven. We hebben nu de wens uitgesproken om een Groene Kerk te worden met aandacht voor de schepping en voor duurzaam samenleven.

Graag willen we met leden van onze wijkgemeenten spreken over hoe we een plan kunnen opstellen: verduurzaming van de kerk(gebouwen), wat kan de gemeente betekenen voor de lokale omgeving en wat kunnen we als gemeenteleden zelf doen.

Graag nodigen we u uit om mee te praten op woensdagavond 4 maart om 20.00 uur in 't Hoge Licht of op vrijdagmorgen 6 maart om 10.00 in Nieuw Salem. Na een korte inleiding (filmpje) gaan we onder een kop koffie of thee in gesprek. (Bram Dekker)



KERKELIJKE AGENDA

Maandag 2 maart	20.00 uur	Catechese oudere tieners in 't Hoge Licht
Dinsdag 3 maart	19.00 – 22.00 uur	1 ^e avond Cursus "Bijbelse verhalen in Beeld" o.l.v. Els Kruidenier en ds. Henk Reinders in 't Hoge Licht
Woensdag 4 maart	09.00 – 10.00 uur 20.00 – 22.00 uur	Gebedskring bij Alies van der Deijl Slotavond kring Samuel Wells met kenner ds. Wim Vermeulen uit de Jacobikerk te Utrecht
Donderdag 5 maart	10.30 – 11.30 uur	Samen lezen in de Bijbel – Exodus ('t Hoge Licht)
Elke 2 ^e vrijdag van de maand	09.30 – 10.30 uur	Women to Women gebedsgroep bij fam. Semmelink, Wulfert Floorlaan 22

Beeld en geluid van de kerkdienst zullen worden uitgezonden via internet middels "kerkdienst gemist". Zie <http://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl> of <https://kerkdienstgemist.nl>

Kopij voor de volgende nieuwsbrief: uiterlijk donderdag 5 maart vóór 14.00 uur naar Arie Stans of naar de redactie mailbox, resp.:

staarie@gmail.com of nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

Krijgt u de Zondagse Nieuwsbrief nog niet per e-mail toegezonden? Meldt u zich dan aan bij een van de hierboven genoemde mailadressen.