

Zondag 1 november 2020

Voorganger: ds. Jan Wolswinkel
Ouderling van dienst: Magda Lijftogt
Diaken van dienst: Imarda Bikker
Schriftlezing: Mijna Jansen
Organist: Marcus de Haard
Beamist: Hendrik-Jan Jansen
Kindernevendienst: er is geen nevendienst
Koster: Gerrit Pijper
Coördinatoren: Henk v Voornveld en Peter Kingma
1^e collecte: Najaarszending Indonesië (zie de toelichting onderaan deze pagina)
2^e collecte: Onze plaatselijke kerk



AL STAAT DE ZEE OOK HOL EN HOOG.....

Waar gaat het hier over? Is de titel van dit stukje een deel van een spannend verhaal? Het komt uit een oud maar bekend lied (ELB 187), dat wij in januari in de oecumenische dienst in St. Petrus Banden met elkaar zongen: *'t Scheepke onder Jezus' hoede.....* ik moest eraan denken toen ik in de krant een uitspraak las van Ernst Kuipers over de corona besmettingen: hij vergeleek die met de 1e golf in het voorjaar: dat was er eentje met een hoge piek die daarna weer afvlakte terwijl nu meer het beeld is ontstaan van een tsunami die weliswaar rustig begint maar waarbij de waterdruk erachter veel groter is. Ons leven in deze tijd wordt er niet gemakkelijker op. We voelen ons onzeker en..... we verlangen vooral terug naar ons oude leven. Dat is heel legitiem, ons lieve leventje dreigt overspoeld te worden en velen raken letterlijk in ademnood. Waar vinden we troost en hulp? Het lied van *'t Scheepke onder Jezus' hoede* gaat ook over ons en onze weg door de levenszee. Wat is nu eigenlijk het echte, ware leven? Dreigt dat door wat we in dit tijdsgewricht ervaren geheel uit beeld te raken? In 1 Johannes 5 staat: *God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon.* Wat is dan dat eeuwige leven? In ieder geval een leven waarin ons lichaam en onze geest niet meer lijden en slijten aan deze tijd. Wel een leven waarin we zonder ophouden vreugde zullen ervaren aan Gods liefdevolle nabijheid. Hoe krijgen we deel aan dit leven? 1 Joh. 5 en dat oude lied zijn het erover eens: *als je 's Vaders Zoon aan boord hebt krijg je veilig strand voor 't oog.* (Arie Stans)

DE COLLECTES OP DEZE ZONDAG 1 NOVEMBER 2020:

De 1^e collecte is bestemd voor de Najaarszending Indonesië: Sterke vrouwen opleiden op Papoea:

Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding en bouwen mee aan kerk en samenleving.

De 2^e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk.

U kunt uw gaven voor beide collectes ook overmaken op NL47 RABO 0385 2538 18 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen o.v.v. Najaarszending Indonesië (1^e collecte) of "Plaatselijke kerk" (2^e collecte).

OMZIEN NAAR ELKAAR

Afgelopen dinsdag is uit het Diaconessenhuis Utrecht thuisgekomen *Arnold van Heusden*, Vossenkamp 16, 3972 VJ. Groot is de dankbaarheid.

Afgelopen woensdag heeft *Ina Bannink-de Bruijn*, Lindelaan 36, 3971 HB een hartkatheterisatie ondergaan in het UMC.

Voorbede gevraagd voor bewoners, personeel en directie van de verpleeg/verzorgingshuizen in ons dorp, met name Sparrenheide waar een flink aantal coronabesmettingen zijn.

LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR

Op *zondag 22 november* is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Er zullen deze zondag twee erediensten gehouden worden om 10.00 en om 17.00 uur. Beide diensten – geleid door ondergetekende - zullen ook via kerkdienstgemist.nl worden uitgezonden. Zo hopen wij, rekening houdend met de corona-beperkingen, familie en nabestaanden, maar ook zoveel mogelijk gemeenteleden in staat te stellen bij één van deze diensten aanwezig te zijn. Betrokken families ontvangen hierover binnenkort bericht. Daarin staat ook hoe ze zich moeten aanmelden. We realiseren ons heel goed dat toch een deel van de gemeente thuis de diensten zal volgen. We zeggen graag tegen u: zoek een ander gemeentelid op, kijk en luister samen en, speciaal op deze zondag, steek een kaarsje aan en/of zet een foto neer als u aan iemand wilt denken uit uw familie- of vriendenkring, die gestorven is.

De laatste zondag wordt ook wel ‘Eeuwigheidszondag’ of ‘Christus is Koning’ genoemd. Juist in deze tijd van kwetsbaarheid en onzekerheid is het goed om sámen uit te spreken dat Hij onze Koning is die ons leven en onze dood, deze wereld in Zijn handen houdt.

We wensen elkaar goede en gezegende diensten toe, verbonden door Gods Geest.

(ds. Henk Reinders)

KINDERNEVENDIENST

Vanwege de beperking van dertig gemeenteleden per dienst en de inzetbaarheid van de leiding, hebben we als kerkenraad besloten om de kindernevendienst om de andere week aan te bieden. We hopen dat daarmee de gezinnen duidelijkheid hebben en zich op deze zondagen extra uitgenodigd weten te komen met hun kinderen. In de dienst is dan uiteraard een praatje met de kinderen en zal ook een kinderlied klinken.

In de maand november is dat zondag 8 november met Imarda Bikker en zondag 22 november met Auke Roelofsen.

ZIN IN FILM – LA GRANDE BELLEZZA

Op vrijdagavond 20 november kijken we naar “La grande bellezza” (2013). Aan het begin van dit psychodrama krijgt een Japanse toerist in Rome een hartaanval. Is hij bezweken aan de schoonheid van de Eeuwige Stad? Maar net als in die andere grote film over Rome - Fellini's La dolce vita (1960) - gaat er achter die grote schoonheid en dat zoete leven een existentiële leegte schuil. Gambardella (prachtig gespeeld door Servillo) heeft die leegte altijd ontkend, maar na zijn 65^e verjaardag wordt hij er ineens hard mee geconfronteerd. En gaat hij op zoek naar zin en inhoud achter al die prachtige, Romeinse façades. Wat is goed leven?

Aanmelden voor deze film is absoluut noodzakelijk vanwege maximaal aantal van 30 personen!! De avond begint om 19.30 uur in 't Hoge Licht, vanaf 19.00 uur inloop, koffie en thee, kosten €5 per persoon. Leiding en aanmelding ondergetekende: domineereinders@kpnmail.nl

KERKELIJKE AGENDA

Woensdag 4 november 10.30-11.30 uur Bijbelleeskring 2 Samuel 13 en 14 in 't Hoge Licht

PROTESTANTSE LEZING 2020: PREMIER RUTTE OVER HET GOEDE LEVEN

Op 31 oktober - Hervormingsdag - houdt minister-president Mark Rutte online de Protestantse Lezing. Vanuit zijn protestantse levensovertuiging staat hij stil bij de vraag: 'Is een goed leven een perfect leven?' De lezing is onderdeel van een online festival over het goede en mislukte leven. Dit festival wordt georganiseerd door de Protestantse Kerk.

Tijdens het festival wordt stilgestaan bij het 'gekmakende streven naar perfectie', bij zelfkritiek en zelfcompassie, bij overgave en genade. En uiteraard zal de huidige coronacrisis ook niet ongenoemd blijven. De vraag is ten slotte: 'Kunnen we 2020 als een mislukt jaar beschouwen?'

Via een livestream op www.protestantsekerk.nl kunnen mensen de avond bijwonen.

***'Leuk je te zien! Hoe gaat het met je? Hoe was je week? Druk op je werk? Wat was dat een mooi lied, hè! Hoe gaat het met ...' We missen de ontmoeting na de kerkdienst, het gesprek over de dienst, maar ook over ons doordeweekse leven. Om dat gemis een beetje op te vullen, zal er elke week steeds iemand iets schrijven over zijn of haar leven in coronatijd. Noem het een 'koffie-na-de-dienst-babbel'.
Vandaag: Nel van der Werff***

Lieve Immanuel-familie,

De virtuele pen kreeg ik aangereikt door Monica Walst. Welkom Monica in onze gemeente!

Mijn naam is Nel van der Werff en ik ben sinds 1978 lid van de Immanuel gemeente.

Wij kwamen als gezin vanuit Zwijndrecht in Driebergen wonen. Dit vanwege een grote verandering in ons leven.

Mijn man en ik zijn in een warm christelijk gezin opgegroeid. Door mijn huwelijk kwam ik vanuit het onderwijs in een zakenwereld terecht. Heel wat anders, maar boeiend. Na 18 jaar samen met liefde en passie onze "goed wonen" zaak te hebben geleid, werd de passie om het evangelie verder te brengen groter.

Naast het runnen van de zaak was Arie ook mede oprichter van "De Hoop" (christelijk opvangcentrum in verslavingszorg) in Dordrecht. Hij zag de leegheid van mensen die geen hoop en houvast in hun leven hadden. Vandaar de grote stap om onze zaak te verkopen en fulltime bij Agapè (evangelisatie en toerusting) te gaan werken. Een beslissing die na véél praten, overwegingen en gebed is genomen.

Mijn man werd regioleider van Midden Nederland en ik werkte daar voor zover ons gezin dat toeliet in mee. Mooie, drukke en leerzame jaren.

Tot ons grote verdriet kwam hier voor Arie een einde aan toen hij in 1986 aan een ernstige ziekte overleed. Ik mocht en kon door met het werk en nam taken van Arie over. Na 25 jaar ging ik met pensioen en kwam er ruimte om tijd te besteden aan gemeente, kringenwerk en pastoraat tot op de dag van vandaag.

Hiernaast geniet ik van mijn kinderen en zes kleinkinderen, inmiddels allemaal jong volwassenen. Ik vind het heel boeiend om hun levens te volgen in werk en studie en alles wat hen persoonlijk raakt.

Hier spreekt een dankbaar mens, die weet wat tegenslagen betekenen, maar uit genade leeft!

Een lieve groet van Nel



Ik geef de pen door aan Karin Breukink.

o.l.v. ds. Jan Wolswinkel

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken Paaskaars

Zingen (staande)- zanggroep- lied 221: 1 en 3

(Zo vriendelijk en veilig..)

Stil gebed

Bemoediging en groet (hierna gaan we zitten)

Korte toelichting bij deze dienst

Gebet om ontferming

Zingen - zanggroep - lied 16b, Nederlandse

tekst, 3 keer (Behoed mij, o God,...)

Eerste Schriftlezing- Hebreëen 11: 2, en 11:

32-12:1

Zingen- door zanggroep- Lied 732: 1 en 2

(Voor de toegewijden..)

Tweede Schriftlezing- Mattheus 5: 1-12

Zingen- door zanggroep- lied 732: 3 en 4

(Herders die ons weidden..)

Verkondiging- "Allerheiligen".....

Stilte voor persoonlijke overwegingen,

afgesloten door 'Amen'.

Zingen- door zanggroep- Lied 727: 1, 2, 3

(Voor alle heiligen..)

Dankgebed en voorbeden afgesloten met het

'Onze Vader'

Zingen- door zanggroep- lied (staande) 418: 1,

2, 3 (God, schenk ons de kracht)

Zegen (gemeente zingt hierna 3x 'Amen').

Collecte bij de uitgang

BIJ DE DIENST VAN DEZE ZONDAG

Een welkom voor onze gastpredikant van deze ochtend:

Vanmorgen is ds. Jan Wolswinkel onze gastpredikant. Begin van dit jaar mochten wij hem ook begroeten hier in 't Hoge Licht. Ds. Wolswinkel is vanaf 2012 emeritus predikant en woont samen met zijn vrouw in Amersfoort. We heten hem hartelijke welkom in onze dienst.

Aanmelden voor het bijwonen van de dienst:

U kunt zich op de bekende manier aanmelden: bij Henk van Voornveld, te bereiken op telefoonnr. **06-52646116** of per mail hjvanvoornveld@hotmail.com. Graag vóór vrijdag 20.00 uur! Er mogen maximaal 30 kerkgangers worden toegelaten (exclusief medewerkers aan de dienst). Uw aanmelding wordt geregistreerd en zodra het aantal van 30 is bereikt sluit de inschrijving voor het fysiek bijwonen van die dienst. Voor de eerstvolgende persoon die zich dan meldt kan een plek worden gereserveerd voor bijvoorbeeld de volgende zondag. Henk zal in dat geval telefonisch contact met u opnemen. **Daarom is het fijn als u bij uw reservering uw telefoonnummer vermeldt!** Wij geven u het dringende advies bij het binnenkomen en verlaten van de kerk van een mondkapje gebruik te maken. Zodra u op uw plaats zit kunt u het mondkapje weer afdoen.

Kopij voor de volgende nieuwsbrief: uiterlijk donderdag 5 november vóór 14.00 uur naar Arie Stans of naar de redactie-mailbox, resp.: staarie@gmail.com of nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl In de kerk ligt een beperkt aantal geprinte nieuwsbrieven voor gasten.