

Zondag 2 februari 2020

Voorganger: ds. Lisette van Buuren
Ouderling van dienst: Arie Stans
Diaken van dienst: Khurram Akhtar
Schriftlezing: Hendrik-Jan Jansen
Organist: Johan Beuckens
Beamist: Rienard Naberman
Kindernevendienst: Thea Kroeze/Desiree van Klaveren; er is ook crèche
Aansteken Paaskaars: Feline Egmond
Koster: Hendrik Kroeze
1^e collecte: Werelddiaconaat: Oeganda (zie de toelichting onderaan deze pagina)
2^e collecte: Onze plaatselijke kerk



LOFZANG IS GEEN LUXE

Met andere woorden: het is een basisbehoefte, de mens kan niet zonder dát! Willem Barnard, een hele bekende dichter bedacht bovenstaand kopje als titel voor één van de vier boekjes die hij schreef over “gepeins bij de psalmen.” Er is een bijzondere psalm die het ook heeft over de lofzang! Een psalm die ook opvalt door de lengte: in slechts twee zinnen wordt uitgelegd waar het om draait in dit leven, gevolgd door een “halleluja”. Dan houdt de psalm op: alles is gezegd! Het is psalm 117 en die zingt het met overtuiging, gebruikt zelfs de gebiedende wijs. En de oproep tot de lofzang wordt gericht aan iedereen op deze wereld. Waarom is het zo belangrijk? Die ultrakorte psalm legt het snel uit en onderstreept die uitleg met “Halleluja” (= loof de Heer!) Het gaat over de liefde en de trouw van God. In de psalmen vind je eigenlijk alles wat met jouw en mijn leven te maken heeft. Er is aanbidding, er is stilte, er is jammerklacht. Want alles mag ter sprake komen als je je richt tot God. Je ellende, je leegheid, je verdriet; maar uiteindelijk wint de lofzang het. Onze bestemming is niet maar je lot aanvaarden, zo van je bent er nu eenmaal op deze aarde. Maar weten dat je gewild bent, dat je gedragen wordt door genade en trouw. Toch nog moeilijk om de lofzang te zingen? We mogen het met elkaar doen, het elkaar toezingen. Net zoals vorige zondag (oecumenisch = met de gehele bewoonde wereld). Dat is juist ook de intentie van psalm 117: looft de Heer, alle naties, niets exclusiefs maar inclusief iedereen! (Arie Stans)

RANDOM DE COLLECTES

1e collecte, deze zondag 2 februari, Werelddiaconaat: Oeganda



In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het

dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen. Draag bij aan deze collecte, dan helpt u de boeren niet alleen droogte, maar ook wateroverlast het hoofd te bieden.

Uw steun is onmisbaar.

Deze zondagmorgen heten we onze gastpredikant ds. Lisette van Buuren van harte welkom!

Ds. van Buuren is momenteel werkzaam als predikant bij de PG Rheden en de PG Velp, in het bijzonder in het pastoraat. Daarnaast heeft zij vele jaren als gemeentepredikant gewerkt in wat toen nog de Gereformeerde Kerken heette.

LITURGIE ZONDAG 2 FEBRUARI 2020

1. Welkom en mededelingen
2. Aansteken Paaskaars
3. Openingslied (staande) 214:1,2,4,8 'Het licht dat weer opnieuw begon'
4. Bemoediging en groet
5. Lied ter inleiding op het gebed 119:1,3 'Welzalig wie de rechte wegen gaan'
6. Gebed van inkeer en bede om Gods Geest
7. Loflied 864:1,5 'Laat ons de Heer lofzingen'
8. Een woord tot de kinderen
9. Schriftlezingen Numeri 6:1-8 en Handelingen 21:15-26
10. Lied 732 'Voor de toegewijden'
11. Verkondiging



Paulus door Jan van Scorel



Nazireeër-ritueel door NN

12. Lied 912 'Neem mijn leven, laat het, Heer'
13. Dankgebed en voorbeden en 'Onze Vader'
14. Collecte
15. Slotlied (staande) 969 'In Christus is noch west noch oost'
16. Zegen (gemeente zingt daarna 3x 'Amen')

Beeld en geluid van deze kerkdienst zullen worden uitgezonden via internet middels "kerkdienst gemist". Zie <http://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl> of <https://kerkdienstgemist.nl>

OMZIEN NAAR ELKAAR

-Hartelijk dank van Anne Budding

Ik wil iedereen hartelijk danken voor de mooie bloemen, En alle lieve berichtjes die ik gekregen heb! Het is fijn te ervaren dat mensen aan je denken.

Vriendelijke groet,

Anne Budding

-Verhuisbericht van Fenny Neerken

Fenny Neerken, De Griffel 44, is 24 januari 2020 verhuisd.

Haar nieuwe adres is: Woonzorgcentrum Edelweiss, Kortenburglaan 4, 3941 HR Doorn.

Het telefoonnummer van het woonzorgcentrum is 412534.

Mocht u haar een keer willen bezoeken, dan graag 's middags vanaf ongeveer 15.00 uur.

's Morgens is zij niet aanspreekbaar. Zij blijft lid van Wijkgemeente Immanuël.

**Cuba avond voor het 2-jarig ZWO project
in de Grote Kerk
vrijdagavond 7 februari vanaf 17.30 uur**

**Zo geef je je op: via de website: www.zwodribergen.nl
bestel een ticket door op de button naar keuze te klikken,
reken af en print de ticket (goed bewaren en meenemen!)
Of bij de ingang van de zaal: contant of pinnen**

Voor informatie:

Trudy Groot	06 40 99 21 75
Rein Zoethout	06 53 28 33 99
Clara Hagen	06 31 95 98 80



UITNODIGING
ZWO-Driebergen nodigt u uit voor een Cuba avond op 7 februari a.s. in de kerkzaal van de Grote Kerk, hier in Driebergen. Het wordt een onvergetelijke benefietavond in het kader van het 2-jarig ZWO-project. Wij hopen op een

grote bijeenkomst én een grote opbrengst ten behoeve van dit project! Juist op de 7^e februari is er een vertegenwoordiger van de kerk op Cuba in ons land. Hij zal een presentatie houden waarbij hij vertelt over de situatie van de kerk en het leven op Cuba.

En verder..... bent u op die avond welkom vanaf 17.30 uur, zult u een echte avond in de Cuba-sfeer gaan ervaren met Cubaans eten, muziek, Spaanstalige activiteiten en informatie over Cuba!

Op de dia hierboven ziet u hoe u zich aan kunt melden! *Rein Zoethout*

BIJBELSE VERHALEN IN BEELD

Veel verhalen uit de bijbel zijn een inspiratie voor muziek, gedichten en schilderijen. Verhalen doen een appèl op onze emoties. Ze hebben veelal meerdere lagen.

In deze korte cursus willen we ervaren wat een bijbels verhaal met je doet, welke betekenis het heeft voor jou, welke vorm en kleur het oproept en hoe jij er een doorleefd verhaal van kan maken op papier. We gebruiken krijt omdat dat kleurrijk is, geen ervaring behoeft en altijd lukt.

De cursus heeft drie avonden en elke avond een ander verhaal. Het is een verdieping in de tijd op weg naar Pasen.

Hartelijk welkom op deze kleurrijke, ontspannen en verdiepende cursus.

Wanneer: dinsdagavond 3 en 17 maart; woensdagavond 1 april

Waar: 't Hoge Licht, van 19.00-22.00 uur

Begeleiding: Henk Reinders (dominee) en Els Kruidenier (beeldend therapeut)

Groep: vijf en maximaal tien deelnemers

Opgeven bij: domineereinders@kpnmail.nl of els.kruidenier@gmail.com

BELIJDEN-IS-DOEN (vanaf circa 18 jaar)

Belijdenis van het geloof doen in het midden van de gemeente – wat betekent dat?

Als we belijdenis afleggen van het geloof, geven wij daarmee antwoord op Gods liefde voor ons. God is degene die ons roept, ons hart en ons leven zoekt.

Voor degene die als kind gedoopt is, betekent belijdenis doen dat je persoonlijk je doop aanvaardt: met je ja-woord geef je te kennen dat je God dankbaar bent dat Hij – toen je nog klein was – in de doop al ja tegen jou zei.

Voor degene die later in zijn of haar leven God heeft leren kennen, betekent het dat je op je ja-woord aan God het teken van de doop mag ontvangen

Belijdenis doen is leerling, discipel van Jezus Christus willen zijn, Hem navolgen en je vrijblijvendheid loslaten.

Zou je graag deze stap willen maken of daar samen met anderen eens rustig over doorpraten?!

Neem dan met mij contact op: 06-10730732 of domineereinders@kpnmail.nl. Met elkaar kunnen we zoeken naar een geschikte avond. Ook voor jongvolwassenen die het gewoon boeiend vinden om over geloven en kerk te praten!!

**Kopij voor de volgende nieuwsbrief: uiterlijk donderdag 6 februari vóór 14.00 uur naar Arie Stans: staarie@gmail.com of naar de redactie mailbox: nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl
Krijg u de Zondagse Nieuwsbrief nog niet per e-mail toegezonden? Meldt u zich dan aan bij één van de hierboven genoemde mailadressen.**



DE LEVENDE ADVENTSKALENDER, HOE IS HET GEGAAN?

Met 12 van de 17 gastvrije adressen hebben we de Levende Adventskalender geëvalueerd.

Iedereen was positief, vond het voor herhaling vatbaar en wilde DV volgend jaar weer “een gastvrije open deur” zijn.

Samen hebben we een ideeënlijstje gemaakt hoe hiermee verder te gaan.

Onder andere

willen we samenwerking zoeken met de andere Wijk-gemeenten en hebben we bedacht hoe we meer mensen ook buiten de gemeente uit kunnen nodigen. September 2020 gaan we de Levende Adventskalender weer voorbereiden en wordt u van harte uitgenodigd mee te doen.

Erna Allaart



ZONDAG 9 FEBRUARI AANVANG OM 19.30 UUR TOP 2000 KERKDIENTST IN DE GROTE KERK

In de Top2000 staan veel songs die mensen raken. Ze roepen emoties op en herinneringen wakker. Popmuziek en geloof gaan prima samen. Verrassend veel popsongs zijn geïnspireerd door verhalen of personen uit de Bijbel:

- * Hallelujah van Leonard Cohen,
- * By the rivers of Babylon van Boney-M natuurlijk,
- * maar ook Judas van Lady Gaga
- * en Jesus van Queen.

Door een andere manier van luisteren krijgen sommige popsongs een andere lading:

Human van Rag'n'Bone Man, Crazy van Lost Frequencies en The Cross van Prince bijvoorbeeld. Toegang is vrij voor iedereen, maar om de kosten te bestrijden houden we na

aflloop bij de uitgang een collecte. Richtbedrag € 10,--

OPROEP Al jarenlang zijn de kerken in de omgeving van Leersum actief voor het asielzoekers-centrum in Leersum. Zo is er een vrouwen-, mannen-, jongens- meiden- en kinderclub actief. De meeste clubs hebben eens in de drie weken op zaterdagmiddag of vrijdagavond een activiteit. Het is mooi als (mensen uit) de christelijke gemeentes in de buurt op deze manier een stukje op kunnen lopen in het leven van de asielzoekers en daarmee ook iets kunnen delen van het evangelie.

Helaas kampen de clubs de laatste tijd met een tekort aan vrijwilligers. Daar komt bij dat de meeste vrijwilligers uit de buurt van Veenendaal komen. Het zou zo mooi zijn als de clubs weer een impuls kunnen krijgen vanuit de lokale kerken. Vandaar deze oproep. Heeft u interesse of wilt u een keer meelopen met één van de clubs? Dan kunt u kijken op de volgende site <http://www.kerkvluchtelingleersum.nl>. Op deze site staat ook een contactformulier. U kunt ook telefonisch contact opnemen met Hetty Werkman: 06-40889346

KERKELIJKE AGENDA

Maandag 3 februari	14.30 uur 20.00 uur	Moderamenvergadering Wijkkerkenraad Vergadering leiding KND bij Mijna Jansen
Woensdag 4 februari	09.00 – 10.00 uur 13.30 uur 20.00 uur	Gebedskring bij Alies van der Deijl Taakgroep Ouderen en Middenpastoraat Schipperdreef 15 Kring Samuel Wells – Deel 5, Wees niet bang voor geloof, blz. 201-238
Vrijdag 7 februari	18.30 uur	JOP-Sirkelslag voor tieners in Nieuw Salem info bij Magda Lijftogt
Elke 2 ^e vrijdag van de maand	09.30 – 10.30 uur	Women to Women gebedsgroep bij fam. Doorn Wethouder Teselinglaan 29