

Zondag 6 september 2020

## Looft, wereld, uw Heer!

*Looft de Heer, alle gij volken,  
roemt hem, alom ter wereld:  
ons omgeeft zijn genade, grootmachtig,  
en de trouw van de Heer staat voor eeuwig.  
Godlof!*

*Psalm 117*

*Uit het Hebreeuws vertaald door Ida Gerhardt en  
Marie van der Zeyde*



## HET GOEDE ZOEKEN IN JEZELF EN AAN GOD GEVEN

Hoe kunnen wij weten waar God blij van wordt? Mensen kiezen hun hele leven door: dat kan dusdanig uitpakken dat je leeft als een mens die zijn weg ver van God zoekt. Waardoor je er nooit achter komt wat Hij van jou wilt! In de Romeinenbrief worden we opgeroepen om te leven als nieuwe mensen. Als je leeft volgens die grondhouding dan zal je inzicht toenemen. God zal je wijsheid geven en je gaat anders naar de dingen van alledag kijken. En misschien ook wel naar jezelf. Is God uit op onze potentiële kwaliteiten? Zeker niet in de 1e plaats! God vindt het veel belangrijker dat je hoopt en vertrouwt op Christus. Waarmee je laat zien dat je wilt leven als een mens die bij God hoort. Moet je dan datgene waar je goed in bent laten liggen? Nee, zeker niet!! Jij weet vast wel wat je sterke kanten zijn. En besef dit: al die kwaliteiten van ons allemaal, die variëren van goed zijn in muziek tot de gaven van het woord of de gastvrijheid vormen bij elkaar het kapitaal van Christus' kerk. Laat het geen "stille reserves" blijven. Waar in januari van jou een "offer" werd gevraagd in geld ligt er aan het begin van het winterseizoen de vraag van God: steek dat talentvolle stukje van jou nu eens in dienst van Mijn Koninkrijk. Denk eens goed na over die vraag van onze Heer. En laat Hem maar eens weten hoe jouw geschenk aan Hem er uit gaat zien. *Arie Stans*

## BIJ DE DIENST VAN DEZE ZONDAG 6 SEPTEMBER

Vandaag *zondag 6 september* gaat om 10.00 uur voor ds. Daco Coppoolse, die t/m oktober 2017 onze wijkpredikant was. Leuk, Daco, dat je weer eens een dienst bij ons leidt. Van harte welkom! En dat welkom geldt ook een ieder die deze dienst in 't Hoge Licht bij wil wonen. Diaken Henk van Voornveld noteert graag uw/jouw aanmelding! Wilt u/jij die a.u.b. uiterlijk vrijdag vóór 20.00 uur doorgeven? Per e-mail: [hjvanvoornveld@hotmail.com](mailto:hjvanvoornveld@hotmail.com) of telefonisch **06-52646116**.

## MEELEVEN

We leven mee met *Auke en Ineke van Nijen*, Loolaan 18, 3971 PN. In december/januari heeft Auke een zware, ingrijpende operatie ondergaan vanwege een tumor bij zijn nieren. Daarna volgden behandelingen. Lichamelijk en geestelijk heeft dit hem veel gedaan. In juli bleek na onderzoek dat de kanker op een andere plek in zijn lichaam is teruggekomen. In een agressieve vorm en Auke is inmiddels zo verzwakt dat de behandelingen zijn stilgezet. Het voelt voor hen als een overval. Wij bidden om Gods dragende, liefdevolle handen onder Auke en Ineke, hun gezin en allen die deze beminnelijke mens lief zijn.

## STARTDIENST WINTERWERK

Op zondag 13 september verschuiven we onze eredienst naar de prachtige kapel van buitenplaats Broekbergen. Wat ingetogener dan vorige jaren vieren we de start van het winterwerk in de gemeente. We sluiten aan bij het jaarthema van de PKN **Het goede leven - Bloeien in Gods licht**. Wat je vanuit het geloof kunt zeggen, is dat het goede leven ook alles met God te maken heeft. Hij maakt het leven goed. Niet in de zin van succesvol of moreel beter, maar je leven - met alle vreugde en verdriet - wordt in een ander kader gezet. Het licht van God, het licht van vergeving, valt over jouw leven. Ook in de coronatijd met de beperkingen voor het kerkelijk leven, angsten, zorgen en gevoelde kwetsbaarheid, schijnt Gods licht.

### Praktische zaken:

- Opgave voor deze bijzondere eredienst dient bij Henk van Voornveld plaats te vinden. Er is flink ruimte in de kapel – zeker 70 mensen op anderhalve meter afstand van elkaar. Echtparen, stellen, gezinnen kunnen bij elkaar zitten en dan is er meer ruimte.
- Er is na afloop geen programma met maaltijd, maar wél ruimte om elkaar rond koffie/thee/limonade te ontmoeten (bij mooi weer zelfs buiten). Door een aantal gemeenteleden zijn al overheerlijke baksels toegezegd. Mocht u het ook leuk vinden iets te bakken, neem dan met Jenny van Voornveld contact op.
- Pieter Borst filmt de dienst en met Henk Breukink zal gekeken worden wanneer dit via de geëigende kanalen kan worden uitgezonden.
- We hopen als kerkenraad jong en oud te ontmoeten.  
(ds. Henk Reinders)

## CORONA EN KERKZIJN

In de week van 21 tot en met 25 september last de wijkkerkenraad een extra vergadering in om zich te bezinnen op de gevolgen voor ons kerk-zijn in 't Hoge Licht: hoe kunnen we de gezinnen bereiken, hoe de kindernevendienst gestalte geven, hoe contact onderhouden met gemeenteleden voor wie de drempel naar de kerk(dienst) te hoog is, hoe zorgen we voor alleengaanden die juist met al die afstand naar elkaar dit extra voelen, kunnen we koffiedrinken met elkaar maar hoe dan etc. etc. Graag krijgen we van u, jou suggesties, ideeën. Eén ding is daarbij wel belangrijk: als uw kerkenraad van zeven personen (mooi getal) kunnen wij niet alles op onze schouders nemen, dus als u een idee hebt, denk dan ook na of u daar zelf iets in kunt betekenen. Graag uw reacties naar scriba Arie Stans.

## ZWO: BLOEMBOLLENACTIE VOOR MIKONDO



Het is bijna september en dus weer de tijd voor de onder de vlag van ZWO georganiseerde bloembollenactie voor de school LA TULIPE in Mikondo, een arme wijk van Kinshasa (DR Congo), in Driebergen nu al voor de 8<sup>e</sup> keer.

LA TULIPE draait voor een substantieel deel op de financiële steun van de Stichting Vrienden van Mikondo en **40% van de opbrengst van de bloembollenactie gaat via deze Stichting rechtstreeks naar de school.**

Met het bestellen van bollen slaat u dus twee vliegen in één klap: u helpt het onderwijs op LA TULIPE draaiend te houden en u krijgt zelf volgend voorjaar een mooie tuin vol fleurige bloemen! Win-win dus, prachtig toch!

(Tip voor een derde vlieg: bollen als cadeautje met sint of kerst, leuk om te geven én te krijgen!)

Iedereen die in één van de voorgaande jaren ook al bloembollen heeft gekocht, heeft inmiddels de nieuwe folder met een bestelformulier in de bus gehad. Mocht u toch vergeten zijn, bel even (0343-514423 Jan Geurkink) en ze worden alsnog bezorgd en dat geldt uiteraard ook voor nieuwe afnemers!

Mocht u graag nog meer informatie willen over de MIKONDO kijk dan eens op [www.mikondo.nl](http://www.mikondo.nl) of like de facebookpagina [www.facebook.com/VriendenvanMikondo](https://www.facebook.com/VriendenvanMikondo)

Voorganger: ds. Daco Coppoolse  
 Ouderling: Magda Lijftogt  
 Diaken: Peter Kingma  
 Organist: Johan Wentink  
 Lector: Joop Egmond  
 Beamerdienst: Hendrik-Jan Jansen  
 Koster: Esse van den Burg  
 Coördinatoren: Peter Kingma en Henk van Voornveld  
 1<sup>e</sup> collecte: ZWO Project Cuba  
 2<sup>e</sup> collecte: Plaatselijke kerk

Orgel/pianospel  
 Welkom ouderling van dienst  
 Aansteken van de paaskaars  
 Zingen: Psalm 24:1, 2 en 3 (De aarde en haar volheid zijn)  
 Bemoediging en groet  
 Zingen: NLB 1000 (Wij zagen hoe het spoor van God)  
 Gebed van toenadering  
 Aandacht voor de kinderen  
 Uit de Bijbel: Ezechiël 33 vs. 1-11 en Matteüs 18 vs. 15-20  
 Zingen: NBL 287: 1,2 en 5 (Rond het licht dat leven doet)

Uitleg en verkondiging  
 Zingen: NLB 837 Iedereen zoekt U, jong of oud.

Gebeden:

- Dankgebed
- Voorbeden
- Stil gebed
- Onze Vader

1<sup>e</sup> collecte: Er wordt rondgegaan voor het ZWO 2-jarig project Cuba (2<sup>e</sup> collecte voor de plaatselijke kerk bij de uitgang)  
 Slotzang (staande) : NLB 825: 1, 5, 8 en 10 De wereld is van Hem vervuld  
 Wegzending en zegen

## DE COLLECTES OP DEZE ZONDAG 6 SEPTEMBER 2020



**De 1<sup>e</sup> (reguliere) collecte is bestemd voor:** ZWO 2-jarig project: Cuba:

De vrijheid van Cubaanse kerken werd vroeger lange tijd door de overheid ingeperkt.

Nu bloeien ze weer op en dat in een tijd waarin de samenleving hen hard nodig heeft. De crisis heeft zijn weerslag op ouderen, zieken en kinderen. Kerk in Actie

ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten.

Helpt u mee om dit project tot een succes te maken?

**Voor de mensen die niet naar de kerk komen:** Graag uw bijdrage overmaken naar bankrekening-nummer **NL47 RABO 0385 2538 18** ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen o.v.v. "ZWO Project Cuba".

**De 2<sup>e</sup> collecte is voor onze plaatselijke kerk.** Graag uw bijdrage hiervoor in het mandje bij het verlaten van de kerkzaal of naar hetzelfde bankrekeningnummer o.v.v. "plaatselijke kerk".

**Een mooi bericht van de diaconie over de collecte voor Beiroet van 16 augustus jl. treft u aan op de laatste pagina van de nieuwsbrief.**



**'Leuk je te zien! Hoe gaat het met je? Hoe was je week? Druk op je werk? Wat was dat een mooi lied, hè! Hoe gaat het met ...' We missen de ontmoeting na de kerkdienst, het gesprek over de dienst, maar ook over ons doordeweekse leven. Om dat gemis een beetje op te vullen, zal er elke week steeds iemand iets schrijven over zijn of haar leven in coronatijd. Noem het een 'koffie-na-de-dienst-babbel'.  
Vandaag: Janet Byland**

Vorige week zondagmorgen, voor de kerkdienst, vroeg Arie mij of ik de virtuele pen wilde overnemen.

Door de Corona maatregelen moest ook ik zoveel mogelijk "thuis" blijven.

Wat thuis werken betreft veranderde er niet veel voor mij. Na het afronden van een studie pedagogiek in 1983, werd ik al snel 100 % medisch afgekeurd dus gewerkt heb ik nooit.

Wat wel veranderde, was dat ik niet meer bij vrienden en kennissen op bezoek mocht. Door mijn blauwe Fiat panda kan ik nog de deur uit, maar dat mocht dus niet meer.

Gelukkig was er de telefoon en de app.

Op zondag de kerkdienst op de laptop.

Ik heb heel veel kaarten gekregen.

Veel gelezen en een cursus Italiaans gedaan bij het LOI.

Door het versoepelen van de maatregelen kan ik nu weer op bezoek en krijg ik bezoek.

Het fijnste is dat ik weer naar concerten van Wouter Harbers kan m.i.v. september. Afgelopen

woensdag was er alweer een concert in het Torenlaantheater en a.s. zaterdag 12 september om half 5 in de Sionskerk in Zeist. Hier kan ik echt van genieten en word ik ontzettend blij van.

Kortom, live goes on, enjoy!!!! *Hartelijke groet van Janet.*

We geven de pen door aan Ina Bannink



*En als u mee wil genieten, mét Janet kijk dan eens op [www.zaterdagmiddagconcertenzeist.nl](http://www.zaterdagmiddagconcertenzeist.nl)  
In het inleidende stukje op de 1<sup>e</sup> pagina van deze Nieuwsbrief gaat het over de grote variatie aan talenten die er schuilen in mensen. Daar gaat het ook over de gave van het goed zijn in muziek. Na een halfjaar van stilvallen van veel muzikale uitingen hebben musici weer moed gevat. U wordt uitgenodigd hen te bemoedigen om hun talenten weer te laten horen. Daar hebben zij u bij nodig. In de Sionskerk in Zeist wordt zaterdag 12 september het 1<sup>e</sup> concert gegeven van een serie van acht. Het wordt met recht genieten (helemaal Corona proof):*

## **Vivaldi's Vier Jaargetijden! (met Wouter Harbers en Robert Cekov)**



*Uit het programmaboekje:*

De serie 'Zaterdagmiddagconcerten in de Sionskerk' (Jacob Catslaan 73 in Zeist) start weer! Na een stop van zeven maanden wordt de serie geopend op zaterdagmiddag 12 september 2020 om 16.30 uur met een feestelijk programma. Vivaldi's Jaargetijden staan garant voor ultieme vrolijkheid.

Violist Robert Cekov (rechts) speelt dit werk



graag en vol passie voor u. Het Bach Quartet en Wouter Harbers (links) begeleiden hem hierbij.

Daaraan voorafgaand trakteren Wouter Harbers en de strijkers u eerst nog op Händels vierde

Orgelconcerto. Een speels meesterwerkje, dat boven op het orgelbalkon wordt uitgevoerd. Kaarten kunt u bestellen op bovengenoemde website. *U bent meer dan welkom!*

## EEN MOOI BERICHT VAN DE DIACONIE

*Beste gemeenteleden,*

De opbrengst van de op zondag 16 augustus gehouden Beiroetcollecte is € 5.123,-.

Dit bedrag wordt nog verdubbeld!!

Met vriendelijke groet,

Jan Sinke (diaconie)

*Kopij voor de volgende nieuwsbrief: uiterlijk donderdag 10 september vóór 14.00 uur naar Arie Stans of naar de redactie-mailbox, resp.: [staarie@gmail.com](mailto:staarie@gmail.com) of [nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl](mailto:nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl)*

*Krijgt u de Zondagse Nieuwsbrief nog niet per e-mail toegezonden? Meldt u zich dan aan bij een van de in dit kader genoemde mailadressen.*