

Zondag 7 februari 2021

Voorganger: ds. Henk Reinders
Ouderling: Jenny van Voornveld
Diaken: Peter Kingma
Organist/pianist: Wouter Harbers
Solozang: Heidi Harbers
Lector: Arie Stans
Beamerdienst: Rienard Naberman
Koster: Esse van den Burg
1^e collecte: Youth for Christ/EMENA – Libanon
2^e collecte: Plaatselijke kerk



KONINGSWET voor ons allemaal

Wetten en wetjes, geboden en gebodjes: in dit coronatijdperk is er veel dat moet maar er zijn ook veel dingen die juist *niet* mogen. En dat alles doet veel met ons! In een van de eerste boeken van de bijbel, Deuteronomium, staan ook veel regeltjes waar iedereen zich toen aan moest houden. Dat gold ook voor de koning die in die tijd een machtige positie innam als vorst van Israël. In hoofdstuk 14 staat een bijzondere verplichting voor de koning: *de koning moet iedere dag in de Thora studeren. Hij moet zich laten leiden door Gods geboden.* Terug naar onszelf: wij, mensen, beschikken ook allemaal over een koninkrijkje. Ik bedoel dat aan een ieder van ons iets is toevertrouwd, iets of iemand die ons nodig heeft, elke dag weer. Deuteronomium 14 gaat dus ook over ons! Hoe wil God dat wij omgaan, ieder met ons “koninkrijkje”? Of dat nu thuis is, in onze (on)betaalde baan, als baas over een Ministerie, als premier van het land, we zullen er Gods geboden bij moeten raadplegen. Die vind je terug in de 1^e 5 boeken van de bijbel waaronder Deuteronomium (=herhaling van de wet, want zo belangrijk vonden de bijbelschrijvers de wet!) En vind je dat te moeilijk om te lezen ga dan maar naar bijvoorbeeld Mattheüs, waar je de Bergrede vindt. Jezus spreekt daar met gezag woorden van *liefde, vrede en recht*. En als je eraan twijfelt dit allemaal op te kunnen brengen, laat je dan bemoedigen door Lied 7 uit het oude Liedboek:

*Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.*

*Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak vóór u ligt de weg ten leven.* (Arie Stans)



DE COLLECTES OP DEZE ZONDAG 7 FEBRUARI 2021:

De 1^e collecte is bestemd voor: Youth for Christ/EMENA – Syrische jongeren in Libanon

- Vanwege de crisis, corona en de ramp in Beiroet is een doorlopend project opgezet dat bestaat uit maaltijden
- 91 Syrische jongeren met hun families die in tenten in Oost-Libanons Bekaa Valley leven, krijgen maaltijden (Food-vouchers)
- Deze kansarme Syrische jongeren worden enorm geholpen in hun bestaan
- Bereikt wordt dat deze jonge mensen zich met God en met elkaar verzoenen in dit gebied dat bekend staat om verdeeldheid en conflicten
- Wat u kunt doen is: **Geven!** *Per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen o.v.v. “Libanon”*

De 2^e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als hierboven staat: *graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”.*

OMZIEN NAAR ELKAAR

We leven mee met *Erik Gabel* (59 jaar), Groenhoek 34, 3972 CJ, die zeer ernstig ziek is en thuis nu 24-uurzorg heeft.

We leven mee met *Pieter Borst*, Rijsenburgselaan 33, 3972 EG, die geraakt is door het coronavirus. We denken ook aan zijn vrouw Ria.

VERHUIZING

Dit weekend verhuizen André en Ellen Koppelle van de Lange Dreef naar Aalscholver 85, 3972 RK Driebergen. Ze zijn blij met hun nieuwe appartement met een mooi uitzicht.

HARTELIJK DANK VAN DS. DACO COPPOOLSE

Op 25 januari 1981 ben ik begonnen als predikant in de Gereformeerde kerk van Meliskerke in Zeeland. Intussen is dat veertig jaar geleden. Toen we afgelopen week een mooi boeket bloemen van de kerkenraad van de Immanuëlgemeente ontvingen ter gelegenheid van dit jubileum waren we blij verrast. Dank hiervoor. Ook de aandacht die eraan besteed is in de zondagdienst van 31 januari j.l. heeft ons goed gedaan. Tot slot dank voor de kaarten en de felicitaties via sociale media. Hartverwarmend.

Daco Coppoolse

IN MEMORIAM

Op vrijdag 29 januari is overleden ons gemeentelid *mevr. Tannetje Klok-van Lienden*, in de leeftijd van 88 jaar. In februari 2019 is zij vanuit Doorn opgenomen in verpleeghuis Rehoboth, daar is ze aan de gevolgen van het coronavirus gestorven.

Op de rouwkaart lezen we dat deze lieve moeder, oma en overgrootmoeder in alle stilte is overleden. Ook heeft de crematie in besloten kring inmiddels plaatsgevonden.

Het correspondentieadres van de familie: Langedreef 116, 3972 TG Driebergen

“God die ons gedenkt en van geen mensenkind de naam vergeet: hecht dan uw hart aan wie wij U hier noemen. Erbarm u, Heer!” (NLB 201)

Op zondag 27 december jl. is in de online dienst in 't Hoge Licht een “In Memoriam” uitgesproken ter herdenking van Sieb de Vos. Omdat er pas op 10 januari weer een Nieuwsbrief verscheen is het er niet meer van gekomen de tekst van dit “In Memoriam” op te nemen in de Nieuwsbrief. In overleg met de familie doen wij dit alsnog. Sieb was een trouw kerkganger en gemeentelid en alleen al om die reden is een plek in deze Nieuwsbrief ter herdenking van hem die wij missen meer dan terecht:

IN MEMORIAM

Op 25 december, eerste Kerstdag, is overleden ons betrokken gemeentelid *Sijbe de Vos*, in de hoge leeftijd van 93 jaar. Hij heeft gewoond aan de Sint Hubertuslaan 33.

Sieb de Vos, was een gelovig mens die zich gedragen wist door zijn Schepper, ook in de moeiten van het leven. Sinds 2012 was hij weduwnaar en hij miste zijn vrouw Janke nog dagelijks. Geboren en getogen in Friesland, eerst Opperhuizen en later Leeuwarden, kwam hij met zijn vrouw naar Driebergen waar hij als politieman jarenlang gewerkt heeft. Sieb was trots op zijn kinderen, klein – en achterkleinkinderen en sprak met liefde over hen. In de afgelopen week hebben ze ook allemaal afscheid van hem kunnen nemen. Tot aan het begin van de coronaperiode was Sieb vrijwel elke zondag in de kerk te vinden. Vanwege zijn kwetsbaarheid kwam hij niet meer naar de kerk maar gaf aan de gemeenschap en de warmte van de wijkgemeente te missen. In de afgelopen maanden ging zijn gezondheid achteruit en is hij omringd door hen die hem lief waren gestorven. Moge hij rusten in de vrede en liefde van de Heer. De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden. Woensdagmiddag 30 december is er een dankdienst voor zijn leven in de aula op de nieuwe algemene begraafplaats te Doorn. De dienst wordt geleid door dominee Gerrit van Dijk. Aansluitend vindt de begrafenis plaats. Wij bidden de kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods vertroostende nabijheid toe.

RESULTATEN AKTIE KERKBALANS 2021



Beste gemeenteleden,

Met grote vreugde en dankbaarheid mogen wij als kerkenraad aan u de opbrengst melden van de actie Kerkbalans 2021. Nu alle binnengekomen toezeggingen geteld zijn, is de verheugende conclusie dat de opbrengsten ten opzichte van vorig jaar zijn gestegen. Omdat nog niet alle toezeggingen binnen zijn kan dit mooie resultaat alleen nog maar beter worden. Op het onderstaande overzicht worden de opbrengsten, gesplitst naar "VVB voor de kerk" en "Diaconie" weergegeven.

Bedragen gesommeerd voor de drie Wijkgemeenten	Totaal VVB voor de kerk
Toezeggingen 2020 per 01-05-2020	€ 293.300
Toezeggingen 2020 per 31-12-2020	€ 285.700
<i>Ontvangsten 2020 per 31-12-2020</i>	€ 291.800
Toezeggingen 2021 per 02-02-2021	€ 291.800
Toezeggingen 2021 per 01-05-2021	...
	Totaal Diaconie
Toezeggingen 2020 per 01-05-2020	€ 80.900
Toezeggingen 2020 per 31-12-2020	€ 79.800
<i>Ontvangsten 2020 per 31-12-2020</i>	€ 79.200
Toezeggingen 2021 per 02-02-2021	€ 82.900
Toezeggingen 2021 per 01-05-2021	...

BEZORGERS GEVRAAGD VOOR VERRASSINGSACTIE

Samen met de twee andere Wijkgemeenten willen onze diakenen graag iets extra's doen in deze donkere dagen. Wat we precies van plan zijn houden we nog even als een verrassing. Feit is wel dat we mensen uit de gemeente nodig hebben die iets willen bezorgen bij een aantal gemeenteleden. We denken ongeveer 10 bezorgers nodig te hebben die elk bij 10-15 adressen iets gaan afgeven. De data waarop dit bezorgen kan gebeuren is vrijdagmiddag 12 februari en/of zaterdag 13 februari. Graag horen we wie hieraan wil meewerken. Je kan je opgeven per mail bij Henk van Voornveld: hjvanvoornveld@hotmail.com Alvast bedankt!

VOORBEDE TIJDENS DE EREDIENST Bidden (ora) naast al het werk dat óók moet gebeuren is een prachtig middel om naar elkaar om te zien en vreugde, pijn of nood bij God neer te leggen. De komende zondagen blijven de diensten uitsluitend online. Dat hoeft u er echter niet van te weerhouden om te vragen om voorbede of dank! Neem gerust contact op met ouderling Jenny van Voornveld: telefoon: 06-22835197 of e-mail jvvoornveld60@hotmail.com of met onze wijkpredikant ds. Henk Reinders telefoon 06-10730732 of e-mail domineereinders@kpnmail.nl. *Durf te appen, te mailen opdat we ook in de gebeden de verbondenheid met God, elkaar en de wereld om ons heen vasthouden.*

*'Leuk je te zien! Hoe gaat het met je? Hoe was je week? Druk op je werk? Wat was dat een mooi lied, hè! Hoe gaat het met ...' We missen de ontmoeting na de kerkdienst, het gesprek over de dienst, maar ook over ons doordeweekse leven. Om dat gemis een beetje op te vullen, zal er elke week steeds iemand iets schrijven over zijn of haar leven in coronatijd. Noem het een 'koffie-na-de-dienst-babbel'.
Vandaag: Gerrit Pijper*

"Kerkgangers missen samen zingen het meest, meer dan de ontmoeting met anderen".

Deze uitslag van een enquête in TROUW inspireerde mij om het over zingen in de kerk te hebben.

Maar ik zal mij eerst voorstellen voor degenen die mij nog niet zo goed kennen.

Het is alweer 30 jaar geleden dat wij, Willemien en ik met onze 4 kinderen, kwamen wonen in Driebergen.

Wij kwamen uit Capelle aan den IJssel.

Roel en Ellen Vermaas heette ons welkom bij het eerste bezoek aan de Immanuelkerk.

Het was een warm welkom en vele contacten zijn daarna ontstaan.

Onze kinderen zijn uitgevlogen naar woonplekken als Maastricht, Rotterdam, Berkel & Rodenrijs en Driebergen.

In december 2005 overleed Willemien, een groot gemis en verdriet.

Zelf kom ik uit een gezin met 9 kinderen van gereformeerde huize, met veel muzikale broers en zussen. Het gezangenboek van Joh. de Heer, het harmonium of piano, speelde een grote rol bij de geloofsopvoeding. Wij waren lid van de gereformeerde kerk in Rotterdam-Charlois.

Ook dominee van Andel was, voordat hij hier in Driebergen stond, één van onze predikanten in de wijk Charlois.

Nu is mijn drukke leven veranderd in een leven van "met pensioen zijn". Dat betekent veel muziek maken, veel kleine klussen doen, maar ook een lieve vrouw in mijn leven. Zij heet: Lyda de Jong, komt uit Wageningen en werkt aan de WUR.

Samen genieten we van de kinderen en inmiddels 8 kleinkinderen. De jongste kleinkinderen zijn Boaz en Willemijntje, een tweeling.

Binnenkort mag ik weer ontdekken hoe het is om, na 37 jaar, weer de fles te geven en 1 of meerdere luiers te verschonen. Het zal anders zijn dan 40 jaar geleden.

Nu het samen zingen.

Het zegt veel als de uitslag van die enquête meldt dat het niet meer samen zingen meer gemist wordt dan het samenzijn. De geloofsbeleving stagneert. Betekent dat nu dat er nog meer gezongen moet worden ten koste van andere onderdelen van de liturgie, of moet de kerkdienst langer duren? Dat wordt nog wat als we weer gewoon kunnen zingen.

Ben eigenlijk wel benieuwd wat wij als gemeenteleden vinden van deze twee onderwerpen; samen zingen of ontmoeten in of na de kerkdienst.

Maar tot die tijd de uitnodiging : Kom gerust bij mij langs om met mij te zingen. Neem je liedboek en je mondkapje mee en kom zingen. De piano en de koffie staan dan klaar. Wel even bellen:

0343531480 Florastraat 5A.

Hartelijke groet,
Gerrit Pijper.

Ik geef de virtuele pen door aan: Rose Marie van Asselt





Liturgie online-kerkdienst 't Hoge Licht

Zondag 7 februari 2021 10.00 uur

Voorganger: ds. Henk Reinders

Orgel/pianospel

Welkom en mededelingen

Aansteken Paaskaars

Zingen: "Welkom in Gods huis" – Schrijvers voor gerechtigheid middels filmpje van het combo Gea Bijl, Ans Reinders, Rineke Sturm en Christian Westeneng

Kom, als je honger hebt of dorst.

Hier kun je eten, deel met ons.

Kom met je tranen en je pijn.

Hier is het goed, hier mag je zijn.

Met open armen word je ontvangen.

Kom, als je moe bent van je vlucht.

Hier ben je veilig, hier is rust.

Kom, met je wanhoop en verdriet.

Hier mag je weer een toekomst zien.

Met open armen word je ontvangen.

Welkom in Gods huis.

Welkom in Gods huis.

Welkom in Gods huis.

Welkom, welkom thuis.

Kom met je leegte en je angst.

Hier word je liefdevol omarmd.

Kom maar, als niemand je verstaat.

Hier is een plek voor jouw verhaal.

Met open armen word je ontvangen.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Verhaal kindernevendienst "Jona op de vlucht" - filmpje door Magda Lijftogt

Verwerking is met de nieuwsbrief meegestuurd

Zingen: "Jésus le Christ" (Taizé) met als tegenstem Psalm 139:1-3 Onberijmd

Jésus le Christ, lumière intérieure,
ne laisse pas mes ténèbres me parler.

Jésus le Christ, lumière intérieure,
donne moi d'accueillir ton amour

Innerlijk licht, o Jezus Messias,

Schijn in de donkere hoeken van mijn ziel.

Innerlijk licht, o Jezus Messias,

Geef dat ik open uw liefde ontvang

Tegenstem

1. Heer, U doorgrond en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan, al van verre verstaat U mijn gedachten.
2. Al nam ik vleugels van de dageraad in de morgen en laat ik mij neer aan het einde van de zee, dan zou ook daar uw hand mij geleiden.
3. Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, zie mij aan en peil mijn gedachten. Leid mij op de weg van waarheid, uw weg van eeuwigheid.

Gebed

Gebodslezing: Efeziërs 4: 25 - 5:2

Zingen: "U maakt ons één" – Opwekking 194 - filmpje combo

U maakt ons één.

U bracht ons tesamen,

Wij eren en aanbidden U.

U maakt ons één, U bracht ons tesamen,

Wij eren en aanbidden U.

Wordt uw wil gedaan,

Dan bindt het ons saam,
Iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt uw wil gedaan,
Dan bindt het ons saam,
Iedereen zal deel zijn van uw gezin.

Schriftlezing: Johannes 3: 1-13

Zingen: NLB 691: 1, 2, 3 "De Geest van God
waait als een wind"

Verkondiging

Meditatief piano/orgelspel

Dankgebed – voorbede – stil gebed – Onze
Vader

Aandacht voor de collecte

Zingen: NLB 868: 2, 3, 4 "Lof zij de Heer, Hij
omringt met zijn liefde uw leven"

Zegen – gezongen Amen

Piano/orgelspel

DIT DUS – PODCASTS OVER LEVENSVRAGEN EN GELOOF

Hoe kom je tot een gesprek over geloof? Wat is dat eigenlijk: geloven? Lukt dat wel, een uitwisseling tussen mensen met heel uiteenlopende opvattingen? De EO en de missionaire organisatie IZB, de makers van de dagelijkse bijbelpodcast Eerst Dit, hebben nu een 12-delige podcastserie gemaakt, waarin theoloog Kees van Ekris en host Rosa Douma in gesprek zijn met gasten die niets (meer) met het christelijk geloof hebben. Het zijn gesprekken over levensvragen die iedereen zichzelf weleens stelt: Wie ben ik? Waar ga ik voor? Wat heb ik te doen in het leven? Al pratend stuiten de gesprekspartners op bijbelse thema's als genade, vergeving, recht en onrecht. Vandaar de naam van de serie: Dit dus. In de serie met wekelijkse afleveringen komen spraakmakende gasten voorbij, zoals Nina Polak (schrijfster/journalist De Correspondent), Noortje Veldhuizen (presentator BNN/VARA), Sywert van Lienden (opiniemaker), Franca Treur (schrijfster), Verona van de Leur (oud-topturnster) en Nathan de Vries (BNN/ VARA), Talitha Musse (influencer). Kijk op eerstdit.nl

Echte Liefde Leeft - Online Event *(bericht van Edward de Kam)*

Het is zover: je kunt je ticket bestellen voor het online-event: Echte Liefde Leeft!

Ben jijzelf dat leuke stel, of ken jij een leuk stel dat hard ploetert met kids thuis in deze lockdown en wel een verzetje kan gebruiken? Geef jezelf of dit leuke stel een DateNight cadeau. Om zo even los te komen van alle reuring en echt tijd te maken voor elkaar.

Zaterdagavond 6 februari kun jij samen met je geliefde deelnemen aan een **bijzondere, virtuele avond uit!** Deze avond zorgt LoveUp voor een avondvullend programma over liefde en relaties.

Heb jij bijvoorbeeld altijd al eens mee willen kijken met een relatietherapie sessie? **EFT-**therapeut Karin Wagenaar doet een live-sessie met een koppel en vertelt ons welke dynamiek zij ziet. **Hoogleraar Duurzame Relaties prof. dr. Esther Kluwer** vertelt ons de uitkomsten van haar onderzoek naar relaties in tijden van corona en **cabaretier TimZingt** zorgt ervoor dat je ook nog eens om jezelf en elkaar kunt lachen.

Verras je geliefde en jezelf met deze bruisende avond en investeer ook nog eens in je relatie! Aanmelden kan via: www.loveup.nl. Je krijgt van ons de link in je mailbox ♥☐.

Tip:

Geef een bevriend stel een **online ticket cadeau**. Organisatie: Marriage Week

Kopij voor de volgende nieuwsbrief: uiterlijk donderdag 11 februari vóór 14.00 uur naar Arie Stans of naar de redactie-mailbox, resp.: staarie@gmail.com of nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl