

Zondag 10 januari 2021

*Geen ander teken ons gegeven  
geen licht in onze duisternis  
dan deze mens om mee te leven  
een God die onze broeder is.  
Zingt voor uw God, Hij openbaarde  
in Jezus zijn menslievendheid.  
Zo wordt de wereld nieuwe aarde  
En alle vlees aanschouwt het heil.*

*(Liedboek voor de kerken 160 : 2)*



## **VOLG DE TEKENEN VAN JEZUS' GROOTHEID**

De dagen van kerst en oud en nieuw zijn achter de rug. Er waren mooie verhalen waarover we lezen en zongen. In onze kerk hebben we er nooit zoveel aandacht voor maar 6 januari is (was) het feest van Epifanie. (Epifanie betekent: Verschijning.) Ten diepste gaat het daarbij om God die in Christus mens werd en aan ons verscheen. Bovenstaand lied gaat erover hoe God zich aan ons heeft laten zien. Een diep verlangen van ieder mens is om lief te hebben en geliefd te worden. De bron van liefde is door Christus' komst meer bereikbaar dan ooit. Als wij God een plek als woning in ons hart geven dan zullen wij ook in staat zijn om lief te hebben. Bij de viering van Epifanie hoort dat mooie verhaal over de bruiloft in Kana. Een feest waarnaar werd uitgezien maar dat uiteindelijk niet beantwoordde aan de verwachtingen. Bij zo'n feest behoort wijn om in de goede stemming te raken, even de zorgen van alledag te vergeten. De wijn raakte op en de feeststemming bekoelde snel. Precies zoals in ons menselijke wereldje van nu: als het feest opdraait is daar al snel de nuchtere vaak harde werkelijkheid van het leven. In Kana stonden zes waterkruiken klaar: zes is het getal van de lasten en moeite van ons, mensen. En dan is daar Jezus die zijn eerste wonderteken laat zien: de zes kruiken water worden veranderd in zes vaten met wijn. Zo kan het ook gaan met Christus' komst in ons leven: dat krijgt daardoor een nieuwe onovertroffen smaak. Er zijn nog veel meer tekenen waarmee Jezus zijn grootheid steeds weer laat zien. Opgeschreven opdat wij geloven dat Jezus de Messias is. *(Arie Stans)*

## **DE COLLECTES OP DEZE ZONDAG 10 JANUARI 2021:**

**STICHTING**  
**INLIA**  
Foundation

**De 1<sup>e</sup> collecte is bestemd voor INLIA:** INLIA staat voor:

Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. We zijn een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen.

Stichting INLIA is een netwerkorganisatie die Charterkerken

ondersteunt, juridisch adviseur voor zowel asielzoekers als kerken,

kennisinstituut op haar terrein, vraagbaak voor rechtshulpverleners en andere professionals op het terrein van asielzoekers-vraagstukken. *Uw gaven zijn zeer welkom! per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen o.v.v. INLIA collecte 10 januari.*

**De 2<sup>e</sup> collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk.** Inzameling op dezelfde manier als hierboven staat: *graag o.v.v. "Plaatselijke kerk".*

## OMZIEN NAAR ELKAAR

Er is opluchting en dankbaarheid bij het echtpaar Klaassen, Groenhoek 116b. Na een intensief verblijf op de IC vanwege corona, mocht Cor Klaassen de IC verlaten en wordt hij nu verzorgd op de verpleegafdeling.

## WOORDEN VAN WAARDERING EN BEMOEDIGING

Wat we al lang eens wilden zeggen: we zijn de mensen die de kerkdiensten mogelijk maken heel dankbaar voor hun enorme inzet. We hopen dat jullie in het nieuwe jaar met hetzelfde elan voortgaan. Hierbij veel heil en veel zegen toegewenst!

Hartelijke groet, *Janny en Arend Mulder.*

## 'BEVESTIGING NIEUWE AMBTSDRAGERS IN VEEL GEMEENTEN'

Deze enthousiaste kop stond er boven een artikel van de PKN. En natuurlijk de vraag hoe doe je dit in coronatijd? Mijn gedachten bleven even haken. Het is een vanouds hervormde gewoonte om in januari ambtsdragers te bevestigen, vroeger maakte ik als tiener mee dat dat zelfs op 1 januari gebeurde. Daar zat je dan in de kerk, veel te laat naar bed gegaan, maar ja mijn vader werd bevestigd tot ouderling-kerkrentmeester dus ben je er bij (ongeveer dan). Een gereformeerde gewoonte is dit in september te doen, dus het duurt nog even voordat er in onze wijkgemeente nieuwe ambtsdragers bevestigd kunnen worden. En dat laatste zal echt nodig zijn want uw, jouw kerkenraad bestaat nu uit zeven personen, maar vanaf september nog uit **vier** tenzij u of jij op gaat staan en verantwoordelijkheid gaat nemen voor het leiding geven en bouwen aan onze wijkgemeente. Er gaat in de komende maanden gezocht worden naar een *jeugdouderling*, een ouderling voor het *midden-pastoraat* en een *diaken*. Die drie dienen er minimaal te komen en daarbij liefst ook nog een of twee ouderlingen voor het zakelijke beheer van de kerk dat overigens niet kan plaatsvinden zonder geestelijke visie. We leggen u, jou dus minimaal drie en liefst 5 namen van geschikte gemeenteleden op het hart! Daar kan ook uw, jouw eigen naam bij zitten! En wat ik graag kwijt wil: de sfeer in het huidige team is fijn en er wordt uitstekend (samen)gewerkt. En iedereen staat open om te delen van het werk dat gedaan wordt. We horen als kerkenraad graag suggesties en leggen dit tevens als een blijvend gebedspunt bij u, jou neer. Ora et labora, bid en werk! *(ds. Henk Reinders)*

## In aansluiting op bovenstaande oproep: VOORBEDE TIJDENS DE DIENST, OOK EEN TAAK VOOR ONS ALLEMAAL!!

Bidden (ora) naast al het werk dat óók moet gebeuren is een prachtig middel om naar elkaar om te zien en de vreugde of de nood van onze geloofsgenoten bij God neer te leggen. Wat is er mooier dan dit elke zondag te doen in de eredienst. In 't Hoge Licht staat een *gebedsdoos* klaar: u kunt op een briefje daar uw gebedsintenties in deponeren. Op veel zondagen blijft deze *gebedsdoos* leeg. Weet u, God wil mensen rijkelijk zegenen, maar Hij wil er wel om gevraagd worden (in een lied staat ergens: *Hij wil gebeden zijn*). Laten we dit *samen* doen. De komende zondagen zijn er nog steeds online diensten waar geen kerkgangers fysiek aanwezig mogen zijn. Dat hoeft u er niet van te weerhouden om te vragen om voorbede of dank! Neem gerust contact op met ouderling Jenny van Voornveld: telefoon: 06-22835197 of e-mail [jvvoornveld60@hotmail.com](mailto:jvvoornveld60@hotmail.com) of met onze wijkpredikant ds. Henk Reinders telefoon 06-10730732 of e-mail [domineereinders@kpnmail.nl](mailto:domineereinders@kpnmail.nl)

## 'BLIJF IN MIJN LIEFDE' thema van de landelijke week van gebed

De jaarlijkse week van gebed, gehouden van **17-24 januari**, komt eraan. Dat ook deze week anders dan anders zal worden ingevuld is wel duidelijk, ook als het gaat om de oecumenische zondag. Maar bidden kan altijd en onder elke omstandigheid; zelfs met meerdere mensen. Er wordt op dit moment nagedacht door de gezamenlijke kerken in Driebergen op wat in korte tijd mogelijk is.







## Liturgie online kerkdienst

10 januari 2021

### 't Hoge Licht Aanvang 10.00 uur

Voorganger: ds. Henk Reinders

Ouderling: Erna Allaart

Diaken: Khurram Akhtar

Organist: Marcus de Haard

Lector: Gea Bijl

Beamerdienst: Rein Zoethout

Koster: Rolf van den Berg

1<sup>e</sup> collecte: Stichting INLIA (zie toelichting)

2<sup>e</sup> collecte: Plaatselijke kerk

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de Paaskaars

Zingen: NLB 505; 1, 2, 3 "In de nacht gekomen"

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Psalm 40: 1, 3 "Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht"

Gebodslezing: Exodus 20: 1-17

Zingen: NLB 512: 1, 2, 3, 4 "O Jezus, hoe vertrouwd en goed"

Gebed

Kindermoment

Schriftlezing: Johannes 1: 19-34 en 1. Korinthe 5: 1-8

Zingen: NLB 524: alle coupletten "Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan"

Verkondiging

Luisteren: 'Agnus Dei' - Sela

[www.youtube.com/watch?v=ojtUQXld7ul](http://www.youtube.com/watch?v=ojtUQXld7ul)

Dankgebed – voorbede – stil gebed – Onze Vader

Aandacht voor de collecte

Zingen: Psalm 72: 4, 6 "Hij zal de redder zijn der armen"

Zegen

Orgelspel



## **OMGEKEERDE ADVENTSKALENDER**

De Omgekeerde Adventskalender actie voor de Voedselbank van de Utrechtse Heuvelrug was een groot succes. Ondanks de regen hebben ruim 125 mensen daags voor Kerst een voedselpakket of -tas gebracht. Dit was de eerste keer dat deze actie door de PKN in Driebergen werd georganiseerd. Sommigen hadden zelfs binnen de familie of in de eigen straat ingezameld en kwamen met meerdere pakketten. Ook de Voedselbank was blij verrast te zien hoeveel er was ingezameld. Ze kwamen zelfs tweemaal met hun eigen bus langs om alles op te halen van Nieuw Salem naar het distributiecentrum Leersum. Hier worden alle pakketten bekeken en herpakt. De pakketten werden met dankbaarheid in ontvangst genomen. Daarnaast hebben diverse mensen met de eigen volgeladen auto gereden. Wat opviel is dat er naast basisproducten ook veel wat luxere producten werden gebracht die wellicht wat meer feestelijk zijn en bij deze tijd in het jaar passen. Voor de liefhebber waren er in Nieuw Salem warme oliebollen te krijgen. Kortom, een mooie bijdrage van de kerk aan de gemeenschap op de Utrechtse Heuvelrug. Voor herhaling vatbaar. Dank aan eenieder die deze dag tot een succes heeft gemaakt en natuurlijk aan alle gulle gevers.

***Kopij voor de volgende nieuwsbrief: uiterlijk donderdag 14 januari vóór 14.00 uur naar Arie Stans of naar de redactie-mailbox, resp.: [staarie@gmail.com](mailto:staarie@gmail.com) of [nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl](mailto:nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl)***