

Zondag 12 juli 2020

When peace like a river, attendeth my way

Als vrede als een rivier op mijn weg komt

When sorrows like sea billows roll

Wanneer verdriet je als zeegolven overspoelt

Whatever my lot, thou has taught me to say

Wat mijn lot ook is, u hebt me geleerd te zeggen

It is well, it is well, with my soul

Het is goed, het is goed, met mijn ziel



IT IS WELL WITH MY SOUL

In 2 Koningen 4 worden deze woorden niet als een uitroep maar als een vraag gesteld. De knecht van de profeet Eliza, Gehazi, loopt daar de Sunamitische vrouw tegemoet met de vraag: is het wel met u? Hoewel ze de vraag bevestigend beantwoordt is haar leven ernstig verstoord doordat ze haar zoon aan de dood verloor. Wat is er nodig om in alle oprechtheid te kunnen zeggen: "het is goed met mijn ziel"? De ziel is misschien wel het meest wezenlijke dat bij de mens hoort. God gaf de mens een lichaam waarin Hij zijn levensadem blies. Die levensadem dat is de geest die God de mens gaf. Via je zintuigen komen allerlei prikkels naar binnen en komen veel van je gevoelens tot stand die je ziel voeden en beïnvloeden. Je kan dan ook rustig stellen dat de ziel aardse trekken vertoont. Wat een mens dan ook nodig heeft dat is de Wijsheid die bij God is en waardoor je in geloof keuzes gaat maken. De Sunamitische vrouw was zo wijs om met haar verlies bij Eliza te komen. Omdat ze erin geloofde dat hij de man Gods was bij wie echte hulp te vinden was. Als een musicus een stuk speelt waar hij/zij zelf niet zo in gelooft dan mist het spel bezieling en landt niet echt bij de luisteraars. Het is deze zondag de 6^e zondag na Pinksteren. Voorin de kerk werd 1^e Pinksterdag een quilt getoond. Te zien is een lichtgevend kruis, dat de omringende duisternis verlicht. Het kruis stáát, een baken van hoop en bevrijding maar wat de uitbeelding dynamiek geeft dat is de klapwiekende witte duif. Symbool van de levenbrengende, bezielende Geest. De Sunamitische weet er alles van, de musicus die vanuit zijn ziel wil spelen ook. Als je ziel gehavend en gewond is, je geloof het opgeeft dan wil de levenwekkende Geest jou helpen. Jou laten weten dat God in jou en bij jou wil blijven zodat je weer kunt zeggen: *It is well with my soul.* (Arie Stans)

DE ZONDAGSE NIEUWSBRIEF VANAF 19 JULI TM 23 AUGUSTUS

De komende 6 weken zal bovenstaande rubriek niet verschijnen. Uw redacteur neemt even wat rust. De nieuwsbrieven zullen in die periode in een iets soberder vorm verschijnen.

DEZE ZONDAG 12 JULI: GEZINSDIENST IN 't HOGE LICHT

Op 12 juli zal er weer een gezamenlijke gezinsdienst gehouden worden. Deze gezinsdienst zal plaatsvinden om 10.00 uur in 't Hoge Licht. **Het thema zal zijn: "Ga je mee op reis?"**

Mocht u zich nog niet hebben aangemeld: *Henk van Voornveld noteert graag uw/jouw aanmelding! Wilt u/jij die a.u.b. uiterlijk vrijdag vóór 20.00 uur doorgeven?*

Per e-mail: hjvanvoornveld@hotmail.com of telefonisch **06-52646116**. Graag tot zondag!

OMZIEN NAAR ELKAAR

In de voorbije coronamaanden zijn twee gemeenteleden verhuisd die we graag nog even onder uw aandacht brengen:

- *Mevr. Bep Haalboom-Hazewindus* verblijft sinds juni in verzorgingshuis Sparrenheide, Sparrenheide 1, 3971 DA.
- *Mevr. Kauffeld-Thijs* verblijft sinds juni in Huize Beatrix te Doorn: Jacob van Ruysdaellaan 17, appartement 8, 3941 ZE Doorn.

Mevr. Ans van Bommel, de Lei 6, 3971 CA, herstelt goed nadat ze een operatie heeft ondergaan. *André en Ellen Koppele-Olbertijn*, Lange Dreef 83, 3972 TD, hebben in de afgelopen week de voorbereidende gesprekken op de operatie van André achter de rug. Op dinsdag 4 augustus hoopt André in Amersfoort geopereerd te worden.

Vorige week hoorden we dat Jillian Niemoller, vanwege corona in quarantaine verblijft in het gezinshuis. U hebt massaal kaarten gestuurd, van de pleegmoeder van Jillian kwam het volgende bericht: *"Ik wil alle mensen van de kerk bedanken voor de kaartjes, attenties en bloemen. Een warm bad voor Jillian."*

Nog geen kaartje gestuurd? Adres: Dennenhorst 38, 3972 GN Driebergen.

HOUD DAN DE LOFZANG GAANDE.....

Afgelopen dinsdag 7 juli zijn er in samenspraak met het RIVM via de PKN nieuwe protocollen verschenen met betrekking tot het samen zingen in de kerkdienst, compleet met rekenmodellen t.a.v. het kerkgebouw. Het protocol is te vinden op de website van de PKN. Afijn, u snapt het waarschijnlijk al, als kerkenraad zijn we gelijk aan de slag gegaan om te rekenen en te kijken of we ook in 't Hoge Licht weer 'los' mogen. En met grote vreugde delen wij u mee dat we allemaal weer mogen zingen: u die thuis achter de pc/laptop/tablet zit en wij die in de kerkzaal aanwezig zijn. Geweldig! Wél blijft de zanggroep voorlopig intact, dit onder veel dank aan de zangers en leiding Els en Henk. Mocht u toch enige schroom of aarzeling hebben en zich prettiger, veiliger voelen met een mondkapje op of nog liever even niet meezingen, dat is uiteraard prima. Vanaf aanstaande zondag 12 juli gaan we weer samen zingen! Wow! Houd dan de lofzang gaande voor God die leven laat!

OPENLUCHTDIENST ZONDAG 19 JULI HYDEPARK

Op zondag 19 juli is de eerste gezamenlijke openluchtdienst om 10.00 uur met wijkgemeente Catharijne. We luisteren naar Romeinen 8: 18-26 waarin het bij het zuchten van de Geest ook gaat over de hoop. Als teken van verbondenheid met onze Heer Jezus Christus en met elkaar, vieren wij het Avondmaal. Om echt naar uit te zien daar het in beide wijken bijna 5 maanden geleden is dat er Avondmaal gevierd is. Voorgangers in deze dienst zijn ds. Gerrit van Dijk en ds. Henk Reinders. Aan de hoeveelheid mensen voor een openluchtbijeenkomst worden géén beperkingen gesteld i.v.m. corona. Toch vinden we het fijn als u zich/jij je van te voren meldt via de gebruikelijke weg en uiteraard blijft de anderhalvemeterregel bestaan, naast handen wassen.

Er wordt voor klapstoelen gezorgd maar vindt u het fijn uw eigen stoel mee te nemen dan mag dat natuurlijk. Na afloop van de dienst is er koffie en thee, verzorgd door Hydepark. Tevens mag er daar gebruik van de toiletten gemaakt worden.

Bij slecht weer krijgt u donderdag/vrijdag bericht en wijken we uit naar de Grote Kerk.

Om 17.00 uur is er diezelfde zondag in 't Hoge Licht een Avondmaalsviering voor mensen die 's ochtends om wat voor reden dan ook verhinderd zijn of tegen een openluchtviering opzien. Voorgangers zijn ds. Aleida de Hoog en ds. Henk Reinders. Graag opgave bij Henk van Voornveld.

SAMEN LEZEN IN DE BIJBEL Donderdag 16 juli nog o.l.v. ds. Gerrit van Dijk. Vanaf donderdag 23 juli neemt ds. Aleida de Hoog de fakkel van hem over in het samen lezen in de bijbel. U bent steeds vanaf 10.15 uur welkom in 't Hoge Licht waarna er van 10.30-11.30 uur een bespreking van een Psalm plaats vindt. Op 23 juli lezen we Psalm 42. Het is fijn als u zich van tevoren even opgeeft:

dsmadehoog@wgcatharijne.nl

***'Leuk je te zien! Hoe gaat het met je? Hoe was je week? Druk op je werk? Wat was dat een mooi lied, hè! Hoe gaat het met ...' We missen de ontmoeting na de kerkdienst, het gesprek over de dienst, maar ook over ons doordeweekse leven. Om dat gemis een beetje op te vullen, zal er elke week steeds iemand iets schrijven over zijn of haar leven in coronatijd. Noem het een 'koffie-na-de-dienst-babbel'.
Vandaag: Ellen Altena***

Coronatijd, wat een bijzondere tijd. Allereerst meld ik graag dat Carl, Tim & Fleur, Stein, Guus en ondergetekende in goede gezondheid verkeren. Dat is heel wat waard en daar zijn wij ook enorm dankbaar voor.

Rineke Stans belde mij op maandag 29 juni: "Ellen, je kent de stukjes vast van de Nieuwsbrief wil jij de virtuele pen van mij overnemen en een volgende schrijver(ster) vragen?" En Nee-zeggen is niet één van mijn sterkste eigenschappen, al helemaal niet tegen een vriendelijke vrouw als Rineke, dus schrijf ik nu mijn bijdrage.

Aan het begin van de Coronatijd was ik optimistisch. Zoals zoveel mensen dacht ook ik dat het wel los zou lopen, maar dat bleek anders. Mijn werk in mijn Massagepraktijk Knederij op de Traaij in Driebergen moest ik toch echt neerleggen toen onze premier aankondigde dat contactberoepen moesten stoppen. Dat is een enorme schrik voor een zelfstandig ondernemer. Geen werk betekent geen inkomsten Op vrijdag 20 maart heb ik nog 2 cliënten gemasseerd. Vanaf maandag 23 maart was het stil, heel stil.

Normaal werk ik 4,5 dag en een avond per week. Plotseling was ik voltijds thuis, verdrietig, bang, boos, alle emoties kwamen voorbij. Na een week zei Carl: "Ellen, op deze manier gaat het heel lang duren, voor jezelf, maar ook voor ons. Kom op, pak je positiviteit weer op en maak van deze thuisblijftijd iets zinvols." Hij had gelijk.

Ik ben Webinars gaan volgen om zo mijn kennis over voetreflextherapie te verdiepen en mijn benodigde studiepunten te halen. Het eerste Webinar ging over Emoties tijdens en ná Corona en het tweede over Cliënten begeleiden met reflexologie na Corona. Beide waren erg leerzaam en praktisch toe te passen.

Ook heb ik mijn kennis over het gebruik van Zechsal Magnesium gedeeld met mensen via social media en e-mail. Daar heb ik veel plezier aan beleefd.

Uiteraard was het fijn om nu eens het huishouden wat rustiger te kunnen doen, extra (schoonmaak)klussen uit te kunnen voeren en meer tijd te hebben voor elkaar. Wat ik zeker opgestoken heb van deze 'rust-tijd' is dat ik ga proberen minder (sociale) verplichtingen aan te gaan, ondanks de bevrediging die ze doorgaans opleveren.

Onze 3 jongens hebben 'gewoon' door kunnen werken, dat was enorm fijn.

Mijn ouders zijn 80 en 84 en voor hen deed ik (en doe ik nog steeds) de boodschappen. Fijn om dat te kunnen doen. Ook mijn schoonmoeder van 80 hebben we extra bezoekjes gebracht, uiteraard met in achtneming van de geldende maatregelen.

Na 7 weken kwam Premier Rutte op dinsdag 5 mei met de mooie mededeling dat vanaf 11 mei mijn contactberoep weer mocht worden uitgeoefend. Dat was een mooi bericht! En inmiddels ben ik dus al weer 8 weken aan het werk. In mijn praktijk heb ik de nodige maatregelen getroffen om veilig aan de slag te kunnen.

Ik hoop dat via dit bericht mijn leven tijdens Corona iets meer is gaan leven voor jullie. Met een hartelijke groet draag ik graag de virtuele pen over aan Lutske Hofman.



DE COLLECTES OP DEZE ZONDAG 12 JULI 2020



De 1^e collecte is bestemd voor: Plaatselijk gehandicapten-werk / Café Goedenavond:

Met deze collecte ondersteunt u het vele werk dat we in onze gemeente doen om samen, mensen met en zonder beperking, kerk te kunnen zijn. Samen leven, samen geloven? Gewoon Doen! Enkele van de vele activiteiten: Pastorale begeleiding, geestelijke verzorging en bevordering van integratie van mensen met een beperking onderling en in het dorp, bijbelgespreksgroepen, individuele catechese, doop- en belijdeniscatechese. We organiseren om de twee jaar een uitje. Uw steun is onmisbaar!

N.B. Voor de bezoekers van de kerkdienst in 't Hoge Licht: voor de 1^e collecte wordt weer op de inmiddels beproefde manier met de lange stok rondgegaan in de kerk. Uw gaven voor de 2^e collecte (de plaatselijke kerk) kunt u in een mandje bij de uitgang van de kerkzaal deponeren.

Voor de mensen thuis: Graag uw bijdrage overmaken naar bankrekening-nummer NL47 RABO 0385 2538 18 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen o.v.v. "Plaatselijk gehandicaptenwerk/Café Goedenavond"

De 2^e collecte is (zoals hierboven al genoemd) voor onze plaatselijke kerk. Graag uw bijdrage hiervoor naar hetzelfde bankrekeningnummer o.v.v. "plaatselijke kerk".

ZIN OM OOK NOG EENS TE GENIETEN VAN DE MUZIKALE TALENTEN VAN WOUTER HARBERS ALS ORGANIST?

Dan krijgt u daarvoor een unieke kans. Er wordt vanuit Driebergen een bustrip georganiseerd naar de Bovenkerk te Kampen. Daar krijgt u een prachtig orgelconcert te beluisteren met Wouter Harbers in de hoofdrol. Dit concert is een onderdeel van de jaarlijkse Orgelserie Kampen. Op 25 juli a.s. om 20.00 uur is de beurt aan Wouter en ja, dat belooft wat! De orgelserie heeft als doel de promotie van het befaamde Kamper Hinzorgel in de Bovenkerk, door middel van het organiseren van orgelconcerten met aansprekende, veelal romantisch getinte programma's. Door het hanteren van een maximum aantal bezoekers wordt rekening gehouden met de actuele corona-maatregelen. U moet wel van tevoren reserveren door zelf de toegangskaartjes te kopen. Dat staat dus los van de busreis en u kunt daarvoor klikken op:

<https://www.klassiekemuziek.nl/e/13782/orgelserie-kampen-wouter-harbers-kampen>

Hier treft u ook de nodige informatie aan. Wilt u gebruik maken van genoemde busreis dan kunt u zich daarvoor opgeven bij: Henk van Voornveld tel. 06-52646116. Voor de busreis wordt een nog nader te bepalen vergoeding gevraagd afhankelijk van het aantal deelnemers. Komt u ook meegenieten?



8 MUZIKALE ONTMOETINGEN
OP DE ZATERDAGAVOND
Bovenkerk, Kampen

25.07.2020

Wouter Harbers
Feest op 7,5 klavieren!



RESERVEREN VERPLICHT!

€ 12,50 p.p., t/m 12 jaar gratis

Aanvang: 20.00 uur | Deur open: 19.30 uur

WWW.ORGELSERIEKAMPEN.NL

BONHOEFFER EN DE KERK

Drie avonden van lezen en studeren op de teksten gemaakt tijdens colleges van Bonhoeffer zitten er alweer op. Actueel en prikkelend! Er resteert nog één avond waarop we bij elkaar komen: woensdag 15 juli. Tijd: 20.00 – 22.00 uur Locatie: 't Hoge Licht Leiding: ds. Gerrit van Dijk gerritvandijk@wgcatharijne.nl of 0343-758523

Kopij voor de volgende nieuwsbrief: uiterlijk donderdag 16 juli vóór 14.00 uur naar Arie Stans of naar de redactie mailbox, resp.: staarie@gmail.com of nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl Krijgt u de Zondagse Nieuwsbrief nog niet per e-mail toegezonden? Meldt u zich dan aan bij een van de hierboven genoemde mailadressen.