

Zondag 16 februari 2020

Voorganger: ds. Henk Reinders
Ouderling van dienst: Erna Allaart
Diaken van dienst: Henk van Voornveld
Schriftlezing: Arie Stans
Organist: Johan Wentink
Beamist: Hendrik-Jan Jansen
Kindernevendienst: Mijna Jansen
Er is ook crèche!
Aansteken Paaskaars: Klaas Roelofsen
Koster: Esse van den Burg
1^e collecte: 2-jarig ZWO project voor de kerken
op Cuba (zie de toelichting verderop)
2^e collecte: Onze plaatselijke kerk



JE VERBERGEN VOOR GODS LIEFDE

Als God langs komt in je leven, wat kan er dan gebeuren? In de evangeliën staan een aantal verhalen hierover. Jezus heeft zo de gewoonte om langs plekken te komen waar allerlei slag mensen zijn. En hij weet ook juist die mensen te vinden die op de een of andere manier de weg zijn kwijtgeraakt. Mensen die heel erg druk zijn. Om allerlei dingen in stand te houden die hen beschermen, of om sociaal correct te blijven, of gezondheid te behouden dan wel terug te krijgen. In het voorbij gaan ziet Jezus ons (zo gaat steeds het verhaal): de ene keer een blinde, een andere keer een tollenaar, een rijke jonge man en het overkwam ook een aantal beroepsvissers. En wat lees je dan? Het draait erop uit dat ze Jezus gaan volgen. Het valt op dat deze mensen allemaal wel iets prijs moesten geven. De blinde gooit zijn mantel af (het enige wat hij bezat), de tollenaar geeft zijn lucratieve baan op, de vissers laten hun netten achter en volgen Jezus, de rijke jonge man moet afstand doen van zijn rijkdommen (maar haakte af). Als Jezus (heel liefdevol) aan jou zou vragen: Wat kan ik voor je doen? Ik zie een verlangen in je. Wat zou je dan zeggen? Verberg jij je maar liever voor Gods liefde? Want er is heel wat dat je ervan af kan houden in te gaan op die vraag. Hoe vast zit jij, zitten wij in ons eigen wereldje en hechten we aan onze identiteit? Het is goed om ons eens af te vragen: willen we de wereld binnengaan waarvoor Jezus ons de ogen opent? Misschien zien we dan een nieuwe werkelijkheid die we alleen binnen kunnen gaan als we afstand durven te nemen van en meer los durven te laten wat ons zo vertrouwd leek. *(Arie Stans)*

RANDOM DE COLLECTES



1e collecte, deze zondag 16 februari, ZWO: 2 jarig project Cuba: Kerk zijn in woord en daad

De vrijheid van Cubaanse kerken werd vroeger lange tijd door de overheid ingeperkt.

Nu bloeien ze weer op en dat in een tijd waarin de samenleving hen hard nodig heeft. De economische crisis heeft zijn weerslag op ouderen, zieken en kinderen. De kerk wil er voor hen

zijn en zet verschillende sociale projecten op, voor ouderen die het niet breed hebben, voor zieken en voor kinderen met een problematische thuissituatie. Om als kerk beter voorbereid te zijn op deze groeiende diaconale taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten. *Helpt u mee om dit project tot een succes te maken?*

Liturgie zondag 16 februari 2019

Gitaar: Christian Westeneng

1. Orgelspel
2. Welkom en mededelingen
3. Zingen: Psalm 84: 1, 2 "Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER"
4. Stil gebed
5. Bemoediging en groet
6. Zingen: NLB 791: 1 t/m 4 "Liefde, eenmaal uitgesproken"
7. Gebed van inkeer
8. Gebodslezing: Efeziërs 6: 10-18
9. Zingen: Gezang 473 (uit: Liedboek voor de Kerken): 1, 5, 10 "Neem mijn leven, laat het Heer"
10. Woord voor de kinderen
11. Zingen: "Mijn God is zo g-o-e-d" (met gitaar)

<ol style="list-style-type: none"> 1. Mijn God is zo G-O-E-D Hij wijst mij de juiste W-E-G Ik geef Hem mijn hele H-A-R-T Hij vult mij met Zijn L-I-E-F-D-E <p><i>Refrein:</i> Want zo is Jezus, Jezus, J-E-Z-U-S. Als Hij mij vraagt 'hou jij van Mij', zeg ik 'Y-E-S' - Yes! Als ik deze woorden spel, vergeet ik nooit meer Hij is de A-L-L-E-R-G-R-O-O-T-S-T-E Heer</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Ik lees in Zijn W-O-O-R-D Ik praat met Hem elke D-A-G Hij zegt, 'wandel in Mijn L-I-C-H-T.' Want je bent Mijn lieve K-I-N-D. <p><i>Refrein:</i> Ja zo is Jezus, Jezus, J-E-Z-U-S. Als Hij mij vraagt 'hou jij van Mij', zeg ik 'Y-E-S' - Yes! Als ik deze woorden spel, vergeet ik nooit meer Hij is de A-L-L-E-R-G-R-O-O-T-S-T-E Heer</p>
---	---

12. Gebed



↓
Liefde - bescherming

13. Schriftlezingen: Spreuken 4: 20-27 en Lucas 10: 38-42
14. Zingen: Psalm 112: 1, 2, 3 'God zij geloofd en hoog geprezen'
15. Verkondiging: tekst: Spreuken 4: 23
16. Zingen: Opwekking 520; zie tekst op laatste pag; (=melodie Evangelische Liedbundel 167)
17. Dankgebed – voorbede – stil gebed – gezamenlijk Onze Vader
18. Inzameling van de gaven
19. Zingen: NLB 969: 1, 2, 3, 4 "In Christus is noch west noch oost"
20. Zegen
21. Orgelspel

VOORJAARSVAKANTIE PREDIKANT

Van zaterdag 22 februari tot en met zondag 1 maart heeft onze wijkpredikant vakantie en is hij niet beschikbaar voor het gemeentewerk. Achterwacht is geregeld. Als u in dringende pastorale situaties een predikant nodig heeft dan kunt u contact opnemen met scriba Arie Stans, tel: 06-27430666 of mail: staarie@gmail.com



VEERTIGDAGENKALENDER 2020 – OP WEG NAAR PASEN – STA OP

Op woensdag 26 februari start de veertigdagentijd, een tijd van bezinning. We leven toe naar Pasen, het feest van Jezus' opstanding uit de dood. Jezus zei: "Sta op!" tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En Hij gaf zijn eigen leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon.

De veertigdagenkalender roept u, roept jou op om op te staan en in beweging te komen voor anderen. Voor iedere dag vindt u een Bijbeltekst passend bij het thema, een vraag om over na te denken of juist een oproep om zelf aan de slag te gaan, afgewisseld met een gedicht, lied of quote.

Als wijkkerkenraad reiken we u, jou deze kalender aan als een stimulans voor een gezegende tijd van bezinning.

De kalender is in bestelling en zal op zondag 16 of zondag 23 februari verschijnen!

ORGANISATIE VAN HET OUDERENWERK IN WIJKGEMEENTE IMMANUEL

door Gonnje Heij

Ter informatie een antwoord op de vraag 'Wie bezoekt wie, wanneer en waarom?'

De contactpersoon komt af en toe langs met: een uitnodiging voor een bijeenkomst, een kerst-of paasgroet; in geval van ziekte en rond de verjaardag met het kerkbloemetje. Even een praatje, een 'bakje', even kijken hoe het gaat.

De pastoraal medewerker komt in principe een keer per jaar, maar als dat gewenst en noodzakelijk is, kan dat vaker zijn. Bij dit bezoek valt te denken aan het vroegere huisbezoek. Hij/zij brengt de Bijbel mee en hoort graag van u waarover u zou willen praten, over dingen die het geloof en ons leven met God betreffen.

Wie er ook komt, het gaat erom dat ervaren wordt dat er naar het oudere gemeentelid wordt omgezien en dat niemand vergeten wordt.

Belangrijk is dat men van zich laat horen als er iets bijzonders is, bijvoorbeeld als er sprake is van ziekte of zorgen. De pastoraal medewerkers informeren in dat geval de predikant.

Pastoraal medewerker Ouderenpastoraat zijn:

- Jenny van Voornveld (ouderling Ouderenpastoraat),
telefoon: 06 2283 5197; e-mail jvvoornveld60@hotmail.com
- Joop Koster, telefoon: 538214; e-mail nelenjoopkoster@casema.nl
- Nel van der Werff, telefoon: 518088; e-mail nelvanderwerff37@gmail.com

IKO LEZING OP WOENSDAG 19 FEBRUARI OM 10 UUR IN DE PARKLAANKERK

Het thema is: *"Binnenste Buiten:." Beknopte geschiedenis van de anatomische illustratie door Jaap te Kieft.*

Jaap te Kieft neemt ons mee naar de wonderlijke en fascinerende wereld van de anatomische illustratie. Hierbij zullen ook de ontwikkelingen in de druktechnieken aan bod komen, waarmee de illustraties in oplage gedrukt en verspreid konden worden.

Jaap te Kieft is wetenschappelijk illustrator en beeldhouwer. Hij maakte o.a. het beeld van Vestedijk in Doorn.

Voor vervoer: Tiny Kingma 518799.

We zingen tijdens de dienst van deze zondagmorgen:

Opwekking 520 (=melodie Evangelische Liedbundel 167)

1. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
Leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
Wakend of slapend, vervuld van uw licht.

2. Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
Dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als uw kind
Dat in uw armen geborgenheid vindt,

3. Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
Maak mij tot machtige daden bereid.

Wees als een burcht, als een toren van kracht,
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht

4. Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
Bij U te wonen is al wat ik wens,
Met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

5. Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
Als ik daar kom in het licht van uw zon,
Stralend van vreugde, getooid als een bruid,
Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.
Stralend van vreugde, getooid als een bruid,
Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

BELIJDEN-IS-DOEN (vanaf circa 18 jaar)

Belijdenis van het geloof doen in het midden van de gemeente – wat betekent dat?

Als we belijdenis afleggen van het geloof, geven wij daarmee antwoord op Gods liefde voor ons. God is degene die ons roept, ons hart en ons leven zoekt.

Voor degene die als kind gedoopt is, betekent belijdenis doen dat je persoonlijk je doop aanvaardt: met je ja-woord geef je te kennen dat je God dankbaar bent dat Hij – toen je nog klein was – in de doop al ja tegen jou zei.

Voor degene die later in zijn of haar leven God heeft leren kennen, betekent het dat je op je ja-woord aan God het teken van de doop mag ontvangen

Belijdenis doen is leerling, discipel van Jezus Christus willen zijn, Hem navolgen en je vrijblijvendheid loslaten.

Zou je graag deze stap willen maken of daar samen met anderen eens rustig over doorpraten?!

Neem dan met mij contact op: 06-10730732 of domineereinders@kpnmail.nl. Met elkaar kunnen we zoeken naar een geschikte avond. Ook voor jongvolwassenen die het gewoon boeiend vinden om over geloven en kerk te praten!! (ds. Henk Reinders)

KERKELIJKE AGENDA

Dinsdag 18 februari	20.00 – 22.15 uur	Vergadering wijkkerkenraad, vanaf 19.45 uur inloop met koffie/thee
Woensdag 19 februari	09.00 – 10.00 uur vanaf 10.00 uur	Gebedskring bij Alies van der Deijl IKO-lezing Parklaankerk; Thema: Binnenste Buiten
Donderdag 20 februari	10.30 – 11.30 uur	Samen lezen in de Bijbel – Exodus ('t Hoge Licht)
Dinsdag 3 maart	19.00 – 22.00 uur	1 ^e avond Cursus "Bijbelse verhalen in Beeld" o.l.v. Els Kruidenier en ds. Henk Reinders
Elke 2 ^e vrijdag van de maand	09.30 – 10.30 uur	Women to Women gebedsgroep bij fam. Semmelink, Wulfert Floorlaan 22 (is nieuw adres!)

Kopij voor de volgende nieuwsbrief: uiterlijk donderdag 20 februari vóór 14.00 uur naar Arie Stans of naar de redactie mailbox, resp.:

staarie@gmail.com of nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

Krijgt u de Zondagse Nieuwsbrief nog niet per e-mail toegezonden? Meldt u zich dan aan bij een van de hierboven genoemde mailadressen.