

Zondag 17 januari 2021

*Wees niet bang, want Ik ben bij je,
vrees niet, want ik ben je God.
Ik zal je sterken, Ik zal je helpen,
je steunen met mijn onoverwinnelijke
rechterhand.*

(Jesaja 41 : 10)



DIT ZEGT DE HEER: WEES NIET BANG.....

Ieder mens is weleens bang. Dat is niet raar, de wereld dichtbij en ook ver weg is een en al onrust. Alle gebeurtenissen worden bijna onmiddellijk op onze smartphone zichtbaar. Er waart een virus rond, met gevaarlijke mutaties, er is veel geweld dat niet door de minste gezagsdrager gewoon wordt aangemoedigd, kortom aanvechtingen genoeg om niet vol vertrouwen rustig en stabiel overeind te blijven. En dan toch die woorden “wees niet bang”. De bijbelschrijvers zeggen deze boodschap niet zomaar tussen neus en lippen door. Het zijn woorden van de Heer, en ze doen ertoe: niet voor niets worden ze ruim 365 x door heel de bijbel heen geciteerd. Minstens voor elke dag dus een bemoediging. Onze dagen staan in het teken van de bestrijding van het virus. Daar houden we terdege rekening mee mét mondkapjes, afstand houden, niet te veel mensen bij elkaar. Wel is het goed dat de kerkdiensten door blijven gaan met een zo klein mogelijk groepje fysiek aanwezig en veel digitale volgers thuis. De realiteit is, zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeenschap dat de één meer angst bij zich heeft als de ander. Waarbij we gerust de woorden van God: “Wees niet bang” mogen leggen naast die van Paulus, dat “de vrijheid die de één nog wel voelt geen struikelblok wordt voor de ander”. En even daarvoor betoogt Paulus ook: “alleen de liefde bouwt op”. En voor ons allemaal geldt ook: kijk vooral naar de heldere vastberaden ogen van het Lam, die tijdens de preek van afgelopen zondag werden getoond. Dan voel je: dit Lam heeft de regie in handen, wij hoeven niet als koorddansers door dit leven te gaan. *(Arie Stans)*

VOORLOPIG GEEN ZANG(GROEP) IN DE ONLINE-DIENSTEN

Op de volgende pagina doet onze wijkpredikant, tevens voorzitter van de wijkkerkenraad, ds. Henk Reinders, deze beslissing die uw kerkenraad gisteren heeft moeten nemen, uitvoerig uit de doeken. Graag uw aandacht hiervoor!

VOORBEDE TIJDENS DE EREDIENST

Bidden (ora) naast al het werk dat óók moet gebeuren is een prachtig middel om naar elkaar om te zien en vreugde, pijn of nood bij God neer te leggen. De komende zondagen blijven de diensten uitsluitend online. Dat hoeft u er echt niet van te weerhouden om te vragen om voorbede of dank! Neem gerust contact op met ouderling Jenny van Voornveld: telefoon: 06-22835197 of e-mail jvoornveld60@hotmail.com of met onze wijkpredikant ds. Henk Reinders telefoon 06-10730732 of e-mail domineereinders@kpnmail.nl.

Durf te appen, te mailen opdat we ook in de gebeden de verbondenheid met God, elkaar en de wereld om ons heen vasthouden.

VOORLOPIG GEEN ZANG(GROEP) IN DE ONLINE-DIENSTEN

Gezien de laatste ontwikkelingen van het coronavirus, de introductie van een Britse variant, de dringende adviezen van de regering en het feit dat inmiddels twee kerkelijke gemeenten diep geraakt werden, kwam er op donderdag 14 januari vanuit het moderamen van de PKN het dringende advies gedurende de verlengde lockdown niet te zingen tijdens de eredienst. *Dringend en met klem wordt het zingen afgeraden.* Het volledige advies is te vinden op de website van de PKN.

Na rijp beraad in de wijkkerkenraad zien wij, gelet op de ernst van de situatie, geen andere weg dan gehoor te geven aan dit dringende advies. Ook al is het misschien maar een klein steentje dat wij kunnen bijdragen aan het reduceren van de kansen op besmetting, dan is het dat waard.

Weet dat wij als kerkenraad deze beslissing genomen hebben met pijn in het hart. Gemeentezang is het kloppend hart van de eredienst – zingen is ook twee keer bidden, zoals Augustinus al zei.

Gelukkig kunt u, kun jij thuis wél volop zingen! Wat een zegen! Als voorganger, kerkenraad, beamisten en musici gaan we met de creativiteit die ons gegeven is én wordt, ons inzetten dat u, jij mee kunt doen in de eredienst.

Nu er voorlopig niet gezongen wordt in de eredienst zullen er maximaal 7 personen aanwezig zijn: voorganger, ouderling, diaken, lector, organist/pianist, beamist en een koster.

De situatie van het uitsluitend houden van online diensten én de beslissing om niet meer te zingen loopt voorlopig tot en met zondag 7 februari.

U, jij wordt van harte uitgenodigd thuis uit volle borst mee te zingen. Zo houden we de lofzang gaande, al is het door onze tranen heen.

Tot slot: houd vol en houd moed. Houd contact met elkaar. Samen gaat het ons lukken, onder de hoede van onze goede God. *Namens de wijkkerkenraad, ds. Henk Reinders*

IN MEMORIAM

Op dinsdagavond 12 januari is overleden ons gemeentelid *Cornelis Jacobus (Cor) Klaassen*, in de leeftijd van 79 jaar. Hij werd opgenomen in het UMC te Utrecht vanwege corona op de IC. Vorige week was er dankbaarheid dat er enig herstel was en hij de IC mocht verlaten en wat zag hij er naar uit om met Ank weer naar huis te kunnen gaan. Een paar dagen later ging zijn gezondheid alsnog heel erg achteruit op de verpleegafdeling en daar is hij gestorven.

Het echtpaar Cor en Ank Klaassen woont sinds april 2018 in Driebergen. Cor was niet een echte kerkganger maar genoot enorm van de liederen van Nederland Zingt. Daar vond hij troost in.

Bemoedigd waren beiden ook door de gebeden, aandacht en bloemen uit de wijkgemeente.

We bidden zijn vrouw Ank, de kinderen en allen die hem zullen missen Gods vertroostende nabijheid toe. *Correspondentieadres: mevr. Ank Klaassen-Gerrits, Groenhoek 116B, 3972 CM.*

OMZIEN NAAR ELKAAR

Afgelopen zondag 10 januari is *mevr. Jannie Reitsma-van Heuveln*, Sparrenheide 1, k.231 gevallen en heeft daarbij haar enkel gebroken. Ingrijpend, omdat ze daarmee nog afhankelijker van zorg geworden is. Tevens bleek bij onderzoek dat haar bloedsuikers niet goed waren en wordt een korte ziekenhuisopname overwogen. We bidden voor haar en haar man Sippe.

Op zaterdag 16 januari verhuist *mevr. Bets Walst-Verschoor*, Sparrenheide 1, k.130 naar verpleeghuis Beukenstein, Hoofdstraat 57, 3971 KB daar ze meer zorg nodig heeft. Voor haar maar ook voor haar dochter Monica ingrijpend.

Dankbaarheid en opluchting is er bij *Anneke Wanders*, Aalscholver 1, 3972 RJ. Afgelopen week onderging zij in het Diaconessenhuis te Utrecht een geslaagde ElektroCardioVersie aan haar hart.

Kerkebalans 2021:
U kunt ons aan de deur
verwachten



GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

In de aanloop naar de Actie Kerkebalans

Onder dit kopje treft u/jij in een bijlage die u/jou apart bij deze nieuwsbrief wordt toegestuurd een verhelderend verhaal aan van Roel Vermaas. Geven is meer dan een financieel verhaal! Graag uw aandacht hiervoor!

KINDERMOMENT IN DE ONLINE-DIENSTEN

In overleg met de jeugdouders en voorgangers van de wijkgemeente Catharijne en onze wijkgemeente, is besloten om met ingang van a.s. zondagmorgen het kindermoment in de online-diensten een plek te geven.

Beide wijkgemeenten werken met Bijbel Basics van het NBG. Daar wijkgemeente Catharijne meer kleinere kinderen heeft wordt daar het verhaal verteld voor kinderen van 4-8 jaar; in onze wijkgemeente met meer oudere kinderen het verhaal voor 8-12 jaar.

Het kindermoment vindt in beide kerken direct plaats ná votum en groet en wordt middels een filmpje door iemand van de leiding van de kindernevendienst gedaan. Aansluitend kunnen de kinderen met het verwerkingsmateriaal aan de slag en kunnen ouders de dienst verder meebelevén. We hopen op deze manier ook de gezinnen betrokken te houden bij de erediensten in deze niet gemakkelijke periode.

Voor tieners zendt BEAM prachtige vieringen uit! Doen!



DE COLLECTES OP DEZE ZONDAG 17 JANUARI 2021:

De 1^e collecte is ten behoeve van De Schone Poort, het werk van Kees van der Vinne:

Deze zondag is er de zogenoemde “vrije collecte” waarbij we gezamenlijk als PGD optrekken voor het door een van onze wijkgemeenten voorgestelde collecte doel. Dit keer door de Immanuël WG die met de

collecte het werk wil steunen van Kees van der Vinne in het kindercentrum De Schone Poort in Kaapstad, Zuid Afrika. Kees is samen met zijn vrouw Fredah, dochter Ruth en zoon Jeshua al een aantal jaren werkzaam in “De Schone Poort” in Kaapstad, gelegen te midden van township Philippi. Hier worden kinderen uit de directe omgeving opgevangen en worden gezinnen ondersteund. Zo worden meer dan 500 kinderen met HIV opgevangen en meer dan 700 kinderen ondersteund bij het volgen van onderwijs.

Uw gaven zijn zeer welkom! per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen o.v.v. De Schone Poort, Kees van der Vinne

De 2^e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als hierboven staat: *graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”.*

AMNESTY SCHRIJFACTIES JANUARI 2021

Om ons heen en wellicht ook heel dichtbij woedt de Corona nog steeds en opnieuw! We voelen ons bedreigd en onveilig. We worden beperkt in onze mogelijkheden, en het vraagt zoveel van ons! Misschien is het goed om toch nog eens even stil te staan bij onze mogelijkheden die er wél zijn, ons te realiseren dat wij in een vrij land leven en brieven kunnen sturen naar wie we willen. Laten we die kans benutten en een brief posten, op papier of per mail!

Alle informatie voor het schrijven in deze eerste maand van het nieuwe jaar tref je aan in een afzonderlijke bijlage die per mail wordt meegestuurd bij deze editie van de Zondagse Nieuwsbrief. Open die vooral en schrijf mee voor gerechtigheid op veel plekken in deze wereld!
Rineke Sturm



***'Leuk je te zien! Hoe gaat het met je? Hoe was je week? Druk op je werk? Wat was dat een mooi lied, hè! Hoe gaat het met ...' We missen de ontmoeting na de kerkdienst, het gesprek over de dienst, maar ook over ons doordeweekse leven. Om dat gemis een beetje op te vullen, zal er elke week steeds iemand iets schrijven over zijn of haar leven in coronatijd. Noem het een 'koffie-na-de-dienst-babbel'.
Vandaag: Hendrik-Jan Jansen***

Hierbij een stukje over hoe ik de coronatijd ervaar. Ik heb de virtuele pen gekregen van Marina en Auke.

Hoewel ik inmiddels ruim vijf jaar in Wageningen woon, ben ik al zo'n 15 jaar verbonden aan de Immanuël kerk in Driebergen. Die verbondenheid hou ik graag aan. Ondanks de coronatijd heb ik het geluk dat ik regelmatig een Eredienst bijwoon wanneer ik aan de beurt ben om te beamen.

Naar mijn mening raakt corona iedereen, alleen de één een stuk harder dan de ander. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan ondernemers die zich met hart en ziel inzetten voor de zaak; aan medemensen die al een zwakkere gezondheid hebben en degenen die zich nu extra eenzaam voelen.

Tijdens de eerste coronagolf werkte ik nog als leerling verzorgende in de ouderenzorg. Op de afdeling waar ik werkte brak corona uit en ik kreeg het ook. Ik had milde klachten en liet mij uiteindelijk testen omdat vrijwel de hele afdeling besmet was. Gelukkig kwamen zowel de bewoners als de collega's er goed vanaf. Daarna ben ik van baan veranderd. Nu werk ik bij een zorgverzekeraar, dit bevalt beter.

Persoonlijk kom ik goed de coronatijd door. Ik heb er met mijn werk vrijwel geen last van omdat ik dit prima vanuit huis kan doen en heb weinig moeite om mij thuis te vermaken. Wel vind ik het jammer dat je minder spontaan met anderen kan omgaan en extra alert moet zijn op gezondheidsklachten bij jezelf en die van een ander.

Hopelijk lukt het u om de leegte die corona geeft te vullen met extra ruimte voor rust en meer oog voor de kleine dingen in het leven. Juist nu: laat u raken door de kerk en kijk en vier mee vanuit huis!

Hartelijke groet van Hendrik-Jan! En de virtuele pen geef ik door aan Rienard.



Kopij voor de volgende nieuwsbrief: uiterlijk donderdag 21 januari vóór 14.00 uur naar Arie Stans of naar de redactie-mailbox, resp.: staarie@gmail.com of nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

Hieronder treft u de door ds. Henk Reinders aangereikte liturgie aan voor de online dienst van a.s. zondag, 17 januari.



Liturgie online-kerkdienst - vanuit 't Hoge Licht - Aanvang 10.00 uur

Zondag 17 januari 2021

Voorganger: ds. Henk Reinders
Ouderling: Arie Stans
Diaken: Imarda Bikker
Pianist: Ans Reinders-van den Berg
Lector: Mijna Jansen
Beamerdienst: Jan-Willem Sturm
Koster: Henk den Boon
1^e collecte: De Schone Poort (Kees van der Vinne, zie toelichting)
2^e collecte: Plaatselijke kerk

Pianospel

Welkom en mededelingen - *door ouderling*

Aansteken Paaskaars - *door diaken*

Zingen: Psalm 121: 1 – reciteren door voorganger

3, 4 – worden begeleid op de piano, thuis meezingen

Stil gebed

Bemoediging en groet

Verhaal Johannes 2 voor kinderen 8-12 jaar - door Auke Roelofsen (filmpje)

Verwerkingsbladeren bij de liturgie

Zingen: Zingende Gezegend nr. 64 – melodie: "O Jezus, hoe vertrouwd en goed"

1 en 2 – reciteren ; 3 en 4 – pianobegeleiding 5. Reciteren

1. Drink vrolijk, proef de zoete wijn,
de vrucht van Gods verbond –
de beker gaat langs groot en klein,
het heil van mond tot mond.

2. Maar dan: o God, de wijn is op!
Er klinkt geen loflied meer,
de leegte slokt het leven op,
de liefde lokt niet meer.

3. Is dit nu het beloofde land,
het hooggeprezen feest –
of is er, Heer, aan onze kant
tekort aan trouw geweest?

4. Een stem: 'Maak al wat leeg is vol'
vervul Gods goede wet!
Zie hoe de Wijnstok liefdevol
de ware vreugde redt!

5. Zeg niet: Er zal geen feest meer zijn,
leeg is mijn kruik, mijn kan –
Hij maakt op tijd van water wijn,
van Kana Kanaän!

Gebed

Gebodslezing: Romeinen 12: 9-21 uit: Herziene Statenvertaling

Zingen: Hemelhoog 420 "Heer, wijs mij uw weg" - door Wouter en Heidi Harbers
(filmpje)

1. Heer, wijs mij Uw weg en leid mij als een kind,
dat heel de levensweg, slechts in U
richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt, om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.

2. Heer, leer mij Uw weg, die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg, als een lamp
voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is,
leid mij dan op Uw weg,
de weg die eeuwig is.

3. Heer, leer mij Uw wil, aanvaarden als een kind,
dat blindelings en stil, U vertrouwt,
vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt, Uw weg te gaan,
spreek door Uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

4. Heer toon mij Uw plan; maak door Uw Geest bekend,
hoe ik U dienen kan en waarheen
U mij zendt.
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Schriftlezing: Johannes 2: 1-11 uit: NBV

Zingen: NLB 653: 5 "Gij zijt de wijnstok van het leven"

Verkondiging

Luisterlied "Vreugde van mijn hart" Sela - door Wouter en Heidi Harbers (filmpje)

Dankgebed – voorbede – stil gebed – Onze Vader

Aandacht voor de collecte

Zingen: NLB 793: 1 reciteren 3. Pianobegeleiding

Zegen
Pianospel