

Zondag 19 april Beloken Pasen

*Brandende harten,
gemis en verdriet,
hun hoop is verdwenen,
de Heer is hier niet.
Huiswaarts getogen,
de avond nabij,
plots komt een vreemde,
geruisloos langs zij.*

*Brandende harten,
horend het woord,
nog nooit heeft men eerder,
zo'n uitleg gehoord.
Ze noden Hem binnen,
aan tafel met Hem,
gezegende handen,
vertrouwd klinkt Zijn stem.*

*Brandende harten,
bij 't breken van brood,
zij kunnen het weten:
Hij wint van de dood.
Ze haasten zich henen,
door 't licht van de nacht,
de Heer is verrezen,
goed nieuws wordt gebracht.*

*Brandend mijn harte,
bij 't lezen van 't Woord,
nog nooit eerder heeft mij,
een boek méér bekoord !*

*Dichter: Aagje Lingen
Bron: www.gedichtensite.nl*



(OVER)LEVEN VAN ZONDAG NAAR ZONDAG

Vandaag is het de eerste zondag na Pasen. Het is eigenlijk de achtste dag van het feest, ook wel *Beloken Pasen* genoemd. Vroeger gingen dan de luikjes van het altaar dicht: "*beloken*". We kijken terug: Komend vanuit de stilte van de Goede Week vieren we de komst van het paaslicht: een morgen ongedacht, *Gods dag is aangebroken!* Kerkdeuren die op slot blijven kunnen niet voorkomen dat vanuit de gesloten ruimte van de kerk het bericht van Christus' opstanding kan binnenkomen bij mensen thuis. Daarbij worden we geholpen door de techniek: internet, het streamen van een dienst zoals op 1^e Paasdag in 't Hoge Licht. We kunnen er niet dankbaar genoeg voor zijn dat deze mogelijkheden binnen handbereik zijn. In de tijd van Jezus had men geen enkele weet van deze technieken. Maar Jezus had die niet nodig om door gesloten deuren en massieve muren heen te breken om onverwacht aan zijn volgelingen te verschijnen. Een van de mooiste aria's uit de Mattheus Passion heet "Aus Liebe will mein Heiland sterben". Vanuit die niet voor te stellen Liefde werd Jezus door Gods Geest uit de dood opgewekt. Zijn verheerlijkt lichaam kwam dus niet tot stand door technische snufjes, maar door een kracht waarop Hij tot op het laatst heeft vertrouwd. Als wij ons ook zo durven toevertrouwen aan de Geest van Jezus dan is techniek iets van de tweede categorie hoezeer die ons in deze dagen ook helpt. Pasen is geen feest waar je na afloop een katterig gevoel aan over hoeft te houden. De witte feestkleur blijft bij ons tot aan Pinksteren. Zo kunnen we in deze spannende tijd (over)leven van zondag naar zondag, steeds met een eigen bijzondere naam. Om op die 50^e Paasdag (net als op de 1^e) te zingen: "Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven!!" (*Arie Stans*)

AMNESTY-BRIEVEN

U krijgt weer de mogelijkheid om Amnesty-brieven te versturen naar overheden in landen waar mensenrechten worden geschonden. Graag moedig ik u aan om mee te doen! De brieven kunnen nu niet worden uitgereikt: we staan deze zondag alleen via internet met elkaar in verbinding. Maar via onderstaande link kunt u wel één of meerdere brieven downloaden en verzenden. (*meer info op de laatste pagina*).

DOWNLOAD DE VOORBEELDBRIEF

(*Rineke Sturm*)

Afkondiging extra collecte

KERKEN STAAN WERELDWIJD OP TEGEN CORONA

Het coronavirus grijpt wereldwijd om zich heen. Ook op plekken waar nauwelijks zorg is. Een ramp van ongekeerde omvang dreigt te ontstaan in veel landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Lokale kerken staan op om erger te voorkomen. Bijvoorbeeld door voorlichting te geven en zo te voorkomen dat er verdere besmetting plaatsvindt. Of door medische hulp te bieden aan mensen die daar anders geen toegang toe hebben. Steeds meer organisaties en plaatselijke kerken vragen Kerk in Actie om hen hierin te ondersteunen. Daarom roept KiA op tot extra financiële hulp om zo via hun eigen kanalen en plaatselijke hulporganisatie (ACTAlliance) te kunnen helpen in getroffen gebieden.

Vandaag (en de komende weken) collecteren we **extra** voor al die kerken die opstaan tegen corona. U kunt uw bijdrage storten op het **bekende reknr. van de Gezamenlijke Diaconie Driebergen NL47 RABO 0385 2538 18**, o.v.v. Coronahulp. *Uw giften worden door de Diaconie/ZWO verdubbeld!!! Kom ook in actie en geef gull! Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!*

**kerk
in actie**

DE REGULIERE DIACONALE COLLECTE IS VOOR Ouderenwerk / Prinsheerlijk:

Deze zondag is er een collecte voor de eigen diaconie en deze keer specifiek als bijdrage voor de fantastische vakantie week van "Prinsheerlijk" die, naar wij hopen, volgend jaar weer zal worden gehouden. Tevens besteedt de diaconie ook al jaren veel aandacht aan de ouderen in onze gemeente. Er wordt o.a. een bijdrage gegeven aan het werk van IKO en AVE. Veel bloemetjes voor zieken en ouderen worden ook door de diaconie betaald. De kosten hiervoor stijgen, vandaar dat wij u, de gemeente, vragen om de diaconie in deze projecten te steunen. Wij vragen uw bijdrage op hetzelfde banknummer als op de vorige pagina genoemd over te maken: dus **NL47 RABO 0385 2538 18**, t.n.v. Gezamenlijke Diaconie Driebergen maar dan o.v.v. Binnenlands Diaconaat Ouderenwerk/ Prinsheerlijk.



Even geen ouderling van dienst meer zijn (van Erna Allaart)

Lieve gemeenteleden,

Op 22 maart was ik ouderling van dienst tijdens de eerste digitale kerkdienst van de WGI in Coronatijd. Een ontroerende ervaring. Wat voelde ik mij verbonden met u thuis. Het zal mij altijd in herinnering blijven. Onze kinderen hadden er echter veel moeite mee vanwege mijn leeftijd (70+, lekkende hartklep en soms hartritmestoornis). Het zorgde voor een dilemma. Heel graag wilde ik met Pasen (volgens rooster) weer dienst doen, maar de kinderen bleven zich zorgen maken. Uiteindelijk is in overleg met onze predikant besloten dat ik voorlopig tot eind april geen dienst meer doe. Graag wilde ik u dit laten weten en benadrukken dat uit het oog, niét uit het hart is.

Verlangend zie ik er naar uit om u op de zondagmorgen weer welkom te mogen heten.

DIENST VAN DE VOORBEDE

Bij velen is er verlangen naar gebed, om bij God neer te leggen wat ons bezighoudt, wie we meedragen in ons hart maar ook het gebed voor wat er om ons heen gebeurt. Nu we elkaar fysiek niet kunnen ontmoeten, voelen we juist in de gebeden die verbondenheid. *U, jij kunt verzoeken tot dank en voorbede mailen, appen of briefje doorgeven aan ds. Henk Reinders, domineereinders@kpnmail.nl of 06-10730732. Maar het kan ook via de ouderling, pastoraal werker of bezoekdame, zij zorgen dat het dan op de goede plek terecht komt.*

MEEZINGEN IN DE EREDIENST

Elke zondag mag er een groep van 5 á 6 gemeenteleden meezingen met de liederen in de kerk. Hebt u een goede stem, houdt u van zingen, dan kunt u zich aanmelden bij: Els Kruidenier, els.kruidenier@gmail.com of 06-53205693 of Henk den Boon, den.boon@gmail.com of 06-53916024 Henk en Els coördineren de zanggroep en maken een rooster. Zangers worden zondags om uiterlijk 9.30 uur in de kerk verwacht. Dan worden de liederen doorgezongen en wordt met de beamist een goede, verantwoorde opstelling gekozen.

'Leuk je te zien! Hoe gaat het met je? Hoe was je week? Druk op je werk? Wat was dat een mooi lied, hè! Hoe gaat het met ...' We missen de ontmoeting na de kerkdienst, het gesprek over de dienst, maar ook over ons doordeweekse leven. Om dat gemis een beetje op te vullen, zal vanaf deze week steeds iemand iets schrijven over zijn of haar leven in coronatijd. Noem het een 'koffie-na-de-dienst-babbel'.

Vandaag: Ans Reinders.

Coronadagen...

Het zijn vreemde dagen. Meestal is mijn leven druk, goed gevuld met mijn werk als docente Nederlands en andere bezigheden. In deze weken moet alles anders. Ik geef les via de computer. Soms heb ik dan rechtstreeks contact met een klas, maar vaak bekijk ik opdrachten die leerlingen hebben ingestuurd en dan lever ik daar feedback op. Soms beleef ik dat als heel afstandelijk en onprettig, maar het komt juist nu ook voor dat leerlingen heel persoonlijk vragen stellen of dingen over zichzelf vertellen in een mail. Dat is een onverwacht mooie kant van onderwijs op afstand. Jullie hebben me gehoord in de online diensten als ik op de piano speelde. Het is fijn om dat te kunnen doen, maar ik word soms ook een beetje droevig: er zouden veel meer mensen in 't Hoge Licht moeten zijn. Ik verheug me al op de eerste "gewone" kerkdienst!

Bij ons thuis is het stiller dan anders. Een van onze kinderen zit in quarantaine in zijn studentenhuus, omdat een huisgenoot coronaverschijnselen heeft. Gelukkig is de patiënt niet erg ziek en is de sfeer in huis goed. Ook onze in Den Haag wonende dochter zien we alleen via internet, omdat ze niet onnodig wil reizen. De andere kinderen komen af en toe langs en dan proberen we ons zo goed mogelijk aan de voorgeschreven afstand te houden. We maken er af en toe maar een grapje over en proberen niet alléén maar over (de gevolgen van) corona te spreken. Maar dat is best lastig.

Ik ben zielsdankbaar voor de plek waar ik mag wonen. Het is heerlijk om in de tuin te kunnen zijn of om even het bos in te lopen. En wat is de natuur prachtig in dit seizoen! Van een enkele bloeiende bloem of een vogeltje in de tuin kan ik al enorm blij worden. Dat is ook iets wat nu veel sterker is: ik val terug op de kleine dingen in de eigen omgeving, krijg er meer oog voor, waardeer ze meer: aardige buurjongens die zelfgebakken cakejes delen; een moeder die een kleuter leert fietsen voor ons huis; een klein meisje dat een kleurplaatje in de brievenbus stopte; een mooi lied dat iemand doorstuurde...

En zo, heen en weer gaand tussen drukke werkzaamheden en rustige momenten, tussen gevoelens van "ik ben deze situatie he-le-maal zat!" en "heerlijk, dat rustige!" ga ik mijn dagen door.

Heel hartelijke groet! *Ans Reinders*

Omdat we benieuwd zijn naar wat anderen ons te vertellen hebben, geven we de virtuele pen door aan Rineke Sturm.



PRAKTISCHE HULP, BOODSCHAPPEN, ONDERSTEUNING EN DIGITALE ZAKEN

Tot op heden wordt er weinig beroep gedaan op praktische hulp m.b.t. boodschappen doen, medicijnen halen etc. Weet dat er diverse gemeenteleden klaar staan als u hulp nodig heeft of van iemand weet dat die hulp nodig heeft. Laat het weten aan de bezoekdames of de coördinator van het ouderenpastoraat Jenny van Voornveld. Bent u jonger dan 75 jaar dan via ouderling Erna Allaart. Zij melden het dan direct bij diaken Peter Kingma, kingm060@planet.nl of 06-51333453. Peter is ook bereid mee te denken namens de diaconie bij financiële problemen.

Hebt u digitale vragen dan kunt u contact opnemen met Henk Breukink 06-53607266 of breukink@xs4all.nl. Telefonisch of per mail kan hij u adviseren.

Hebt u, heb jij creatieve ideeën of wilt u de schouders onder een project zetten – van harte uitgenodigd. U, jij kunt altijd contact opnemen met een van de drie moderamenleden scriba Arie Stans, jeugdouderling Magda Lijftogt of ds. Henk Reinders.



Liturgie

Zondag 19 april 2020 - 10.00 uur

Beloken Pasen

Deze zondag heet ook wel 'Quasimodo geniti', naar 1 Petrus 2.2: 'En verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt'.

Voorganger: ds. Kees van der Kooi
Ouderling: Jenny van Voornveld
Diaken: Rolf van den Berg
Pianist: Ans Reinders-van den Berg

Pianomuziek
Welkom
Aansteken Paaskaars

Zingen: Psalm 81 : 1-5 "Jubel God ter eer"

1. Jubel God ter eer,
Hij is onze sterkte!
Juich voor Israëls Heer,
stem en tegenstem
springen op voor Hem
die ons heil bewerkte.

2. Laat de harpen slaan,
klinken de trompetten.
Vier bij volle maan
met muziek en mond
een hernieuwd verbond
volgens oude wetten.

3. Dit is ingezet
als een eeuwig teken
Jozef tot een wet,
toen des Heren hand
aan Egypteland
mchtig is gebleken.

4. God heeft ons gezegd
nooit gehoorde dingen.
Heilig is 't en recht
Nu en te allen tijd
Hem die ons bevrijdt
vrolijk toe te zingen.

5. Onder lasten zwaar
waart Gij haast bezweken.
Groot was het gevaar -
Ik vergat u niet,
In het doodsgebied
gaf ik taal en teken.

Stil gebed
Votum en groet
Gebed van verootmoediging

Zingen: NLB 654 : 1 en 2 "Zing nu de Heer, stem allen in"

1. Zing nu de Heer, stem allen in
met ons die God lofzingen,
want Hij deed ons van het begin
verrukkelijke dingen,
Hij heeft het menselijk geslacht
in 't licht geroepen en bedacht
met louter zegeningen.

2. Maar wij verkozen 't duister meer
dan 't licht door God geschapen
en dwaalden weg van onze Heer
als redeloze schapen.
Wij hebben dag en nacht verward,
de nacht geprezen in ons hart
en onze dag verslapen.

Lezen: 1 Petrus 1 : 18-25

Zingen: NLB 654 : 5 en 6 "Heer Jezus, die ons hebt bezocht"

5. Heer Jezus, die ons hebt bezocht,
Gij opgang uit den hoge,
die onze ziel hebt vrijgekocht,
dat zij U dienen moge, -
Gij herder die 't verlorene zoekt,
De hemel heeft ons niet vervloekt:
God is om ons bewogen.

6. Zing dan de Heer, stem allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in 't licht
van zijn genadig aangezicht.
In Christus is ons leven!

Gebed voor de opening van de bijbel

Schriftlezing: Johannes 21 : 1-14
2 Korintiërs 5 : 19-20

Zingen: NLB 641 : 1 en 2 "Jezus leeft en ik met Hem"

1. Jezus leeft en ik met Hem! Dood, waar is uw schrik gebleven? Hem behoort ik en zijn stem roept ook mij straks tot het leven, opdat ik zijn licht aanschouw, dit is al waar ik op bouw.	2. Jezus leeft! Hem is het rijk over al wat is gegeven. En ik zal, aan Hem gelijk, eeuwig heersen, eeuwig leven. God blijft zijn belofte trouw,- Dit is al waar ik op bouw.
--	--

Verkondiging: 'Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend...'

Zingen: NLB 641 : 3 en 4 "Jezus leeft! Hem is de macht"

3. Jezus leeft! Hem is de macht. Niets kan mij van Jezus scheiden. Hij zal, als de vorst der nacht mij te na komt, voor mij strijden. Drijft de vijand mij in 't nauw,- dit is al waar ik op bouw.	4. Jezus leeft! Nu is de dood mij de toegang tot het leven Troost en kracht in stervensnood zal de Levende mij geven, als ik stil Hem toevertrouw: 'Gij zijt al waar ik op bouw!'
---	--

Gebeden: Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: Psalm 103 : 1,4 en 5 "Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren"

1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, laat al wat binnen in mij is Hem eren, vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, die u geneest, die uit het graf uw leven verlost en kroont met goedertierenheid.	4. Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen boven de aarde, is voor wie Hem vrezen zijn liefde en zijn goedertierenheid Zo ver verwijderd 't westen is van 't oosten zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten De zonden weg, ja hij heeft ons bevrijd.
---	---

5. Zoals een vader liefdevol zijn armen
Slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.

Zegen
Pianomuziek

COLOFON

kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk
inleveren: **donderdag 23 april vóór 14.00 uur.**
Stuur uw kopij en overige berichten naar:
[nieuwsbrieff@wijkgemeente-immanuel-
driebergen.nl](mailto:nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl)
**Krijgt u de Zondagse Nieuwsbrief nog niet per
e-mail toegezonden? Meldt u zich dan aan bij**

Redactie: [Arie Stans *staarie@gmail.com*](mailto:ArieStans.staarie@gmail.com)
Voor meer actuele informatie over onze
gemeente, surf naar:
[www.wijkgemeente-immanuel-
driebergen.nl](http://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl)
**een van de hierboven genoemde
mailadressen.**

AMNESTY-BRIEVEN *(vervolg van bericht onderaan eerste pagina)*



U kunt brieven downloaden, uitprinten en versturen door op de gele balk te clicken (van harte uitgenodigd!!):

Bangladesh: dagbladjournalist spoorloos verdwenen

Op 10 maart startte de Bengalese politie een onderzoek naar journalist Shafiqul Islam Kajol en 31 anderen. Zij werden allemaal beschuldigd van het publiceren van onjuiste, kwetsende en beledigende informatie op Facebook. Daarna heeft niemand meer iets van Kajol gezien of gehoord. Amnesty vreest dat hij het slachtoffer is van een gedwongen verdwijning. Shafiqul Islam Kajol is fotograaf en redacteur van de Bengalese krant Dainik Pokkhokal. Toen zijn vrouw naar de politie ging om zijn vermissing aan te geven, ontkenden de agenten dat ze hem vasthouden. Toch is ze bang dat hij het slachtoffer is van een gedwongen verdwijning, dat komt namelijk vaker voor in Bangladesh. De regering van Bangladesh ontkent dat er gedwongen verdwijningen in het land plaatsvinden. Niettemin heeft de mensenrechtenorganisatie Odhikar vorig jaar 34 gevallen gemeld. Van deze mensen werden er acht later dood teruggevonden. Zeventien mensen bleken gearresteerd door de politie. Van de anderen is nog altijd niets bekend.

DOWNLOAD DE VOORBEELDBRIEF

Taiwan: 31 jaar in dodencel na oneerlijk proces

De Taiwanese Chiou Ho-shun kreeg in 1989 de doodstraf omdat hij twee moorden gepleegd zou hebben. Hij werd tijdens het politieverhoor zwaar gemarteld. De bekentenissen die hij toen aflegde – en later introk – werden gebruikt om hem te veroordelen. Chiou zit al 31 jaar in de dodencel en het gaat slecht met zijn gezondheid. Hij kan elk moment worden geëxecuteerd. In de eerste vier maanden na zijn arrestatie mocht Chiou met niemand contact hebben. Agenten blinddoekten en sloegen hem, dwongen hem op ijs te zitten, goten peperwater in zijn mond en neus, en gaven hem elektroshocks. Dit werkte. Chiou bekende. De rechter veroordeelde hem op basis van dit 'bewijs'. Bewijs zoals een wapen of vingerafdrukken zijn nooit gevonden. In 1993 kwamen de verhoortapes boven water. Daarop was te horen hoe Chiou werd gemarteld. Maar zijn gedwongen bekentenis werd niet verworpen. Enkele politieagenten gaven in 2003 bovendien toe dat een andere gevangene vlak voor zijn executie de moorden had bekend. Van het hooggerechtshof moest Chiou's rechtszaak maar liefs elf keer opnieuw omdat er sprake was van een gedwongen bekentenis. Toch legde de rechter Chiou telkens weer de doodstraf op. In 2011 verloor hij uiteindelijk zijn hoger beroep. Chiou kan zijn straf niet meer aanvechten. Omdat zijn gezondheid hard achteruit gaat heeft hij besloten schuld te 'bekennen' en om gratie te vragen.

DOWNLOAD DE VOORBEELDBRIEF

Egypte: kritische onderzoeker opgepakt en gemarteld

Patrick Zaki George werkt als onderzoeker bij een Egyptische mensenrechtenorganisatie. Hij startte vorig jaar met een masteropleiding Genderstudies in Bologna, Italië. Toen hij op 7 februari weer landde op het vliegveld van Caïro werd hij gearresteerd. George wordt beschuldigd van onder meer het verspreiden van nepnieuws via Facebook. Dit zijn onterechte aanklachten. Hij werd tijdens zijn verhoor gemarteld. De Egyptische veiligheidsdienst hield George 17 uur lang vast op het vliegveld. Geblinddoekt en geboeid. Daarna brachten ze hem naar een onbekende plek en vroegen naar zijn mensenrechtenwerk in Egypte en zijn verblijf in Italië. Ze sloegen hem in zijn buik en gaven hem elektroshocks. Hij werd 30 uur vastgehouden, zonder contact met een advocaat of zijn familie. Patrick wordt beschuldigd van het 'verspreiden van nepnieuws', en het 'aanzetten tot protesten, geweld en terroristische daden'. Het 'bewijs' hiervoor zijn tien Facebookberichten die Patrick en zijn advocaat niet in mochten zien. Patrick's arrestatie houdt zeer waarschijnlijk verband met een klopjacht op critici die de Egyptische autoriteiten voeren sinds de massale anti-overheids-protesten van september 2019. Zijn arrestatiebevel dateert van 24 september 2019.

DOWNLOAD DE VOORBEELDBRIEF