

Zondag 20 september 2020

Dienst rond Ziekenzalving en Avondmaal

Voorganger: ds. Henk Reinders
Ouderling van dienst: Arie Stans
Diaken van dienst: Henk van Voornveld
Schriftlezing: Mijna Jansen
Organist: Koos van Noppen
Beamist: Jan-Willem Sturm
Kindernevendienst: Joop Egmond
Koster: Gerrit Pijper
Coördinator: Henk van Voornveld
1^e collecte: Kerk in Actie – versterk de kerk wereldwijd (zie de toelichting verderop)
2^e collecte: Onze plaatselijke kerk



BIJ DE DIENST VAN DEZE ZONDAGMORGEN

Dienst van ziekenzalving

Vanmorgen – 20 september – zal in de morgendienst *Arnold van Heusden*, Vossenkamp 16, 3972 VJ, ziekenzalving ontvangen en ontvangt zijn geliefde vrouw *Joke* een zegen om kracht op de onzekere weg. Aansluitend vieren we met elkaar het Avondmaal.

Kort iets over ziekenzalving: in Jacobus 5 wordt een aantal gebruiken rond zalving doorgegeven (o.a. oudsten roepen, uw zonden bekennen). Daar staan deze woorden bij over de kracht van het gebed: *en de Here zal hem oprichten.....*

Het woord 'oprichten' herinnert nadrukkelijk aan de opstanding. Zo wordt zalving gekoppeld aan de opstanding van Jezus. Dit brengt met zich mee dat het teken niet per se bij stervenden hoeft te horen. Het hoort bij iedereen die midden in het leven staat. Wij kunnen lichamelijk en innerlijk verwond raken of ziek zijn.

Na gebed doopt de pastor zijn duim in de zalfolie en brengt de olie in de vorm van een kruisteken aan op de handen en het voorhoofd van de zieke. De handeling wordt verricht in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

De meesten zieken ervaren deze aanraking als heilzaam. De gezalfde ontvangt moed en kracht om verder te gaan, uitziend naar wat God gaat geven.

Ziekenzalving is tastbaar evangelie. Het is gebruikelijk om na de zalving ook Avondmaal te vieren. Daar zit een diepere gedachte achter: een mens is meer dan zijn ziekte en het heil gaat verder dan onze gezondheid. Avondmaal richt onze aandacht op de Gezalfde, Jezus Christus, en op de nabijheid van Zijn Koninkrijk.

Het gebeuren van de zalving wordt daarmee geplaatst binnen het grote geheel van het verlangen naar heelheid van de schepping. Daarnaast maakt het sámen Avondmaal vieren ook duidelijk dat de zieke verbonden is met en opgenomen is in de gemeenschap van de kerk. *(ds. Henk Reinders)*

OOK DEZE ZONDAGMIDDAG EEN KORTE VIERING MET AVONDMAAL Om 17.00 uur is er een kort avondgebed met aansluitend Avondmaalsviering. Deze dienst wordt niet uitgezonden via de kerkomroep! Een papieren liturgie is aanwezig. Opgave is nodig bij Henk van Voornveld: Per e-mail: hjvanvoornveld@hotmail.com of telefonisch **06-52646116**. Dit geldt ook voor de ochtend viering!

Let op: op de [laatste pagina](#) treft u onderaan een mooi bericht aan over de dienst van vorige week!

DE COLLECTES OP DEZE ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020: De 1^e collecte is bestemd voor Kerk



in Actie – project versterk de kerk wereldwijd! Als leden van de christelijke gemeenschap worden we dagelijks opgeroepen om samen met christenen wereldwijd invulling te geven aan onze missionaire en diaconale opdracht. Christenen uit andere landen leren ons kritisch naar onszelf te kijken. Geld is belangrijk om het werk mogelijk te maken, maar onze partners vragen ons ook om met hen mee te leven en voor hen te bidden.

De 2^e collecte is voor onze plaatselijke kerk. U kunt uw gaven voor beide collectes ook overmaken op NL47 RABO 0385 2538 18 ten name van

Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen o.v.v. "KiA versterk de kerk wereldwijd" (1^e collecte) of "Plaatselijke kerk" (2^e collecte).

OMZIEN NAAR ELKAAR

Een dank-je-wel namens Anne

Beste allemaal,

Wij willen alle gemeenteleden bedanken die voor Anne hebben gebeden, toen er bij haar een tumor geconstateerd werd in haar buik. Ook in Brazilië hebben familieleden van Iris voor haar gebeden. Het is een mooie gedachte, dat in deze wereld mensen zo bidden en meeleven. De Heer zij dank, dat de tumor goedaardig bleek te zijn. Anne herstelt goed en is afgelopen dinsdag weer naar huis gekomen, nadat ze in het Prinses Maxima Centrum (UMC) is geopereerd.

Een hartelijke groet van Anne, Julia, Iris en Rienard

- Zoals hierboven al door het gezin zelf aan u is bericht: Uit het ziekenhuis mocht *Anne de Bruijn*, Melvill van Carnbeelaan 18A, weer thuiskomen. De dankbaarheid bij moeder Iris, partner Rienard en de tweelingzus van Anne, Julia, is groot!
- Bij de familie *Van Klaveren*, Hoofdstraat 240, bleken gelukkig alle coronatests negatief te zijn. In de komende week volgt voor *Jurriaan* een gesprek met de oncoloog.
- Komende dinsdag 22 september ondergaat *Kees van der Kooi*, Engweg 28, een nekoperatie in Leiden. Verwacht wordt dat hij na 1 of 2 dagen weer thuiskomt en daar verder herstelt.
- Op woensdag 23 september ondergaat *Henneke Blom-van Henten*, Sparrenlaan 15, de heupoperatie waar ze al zolang naar toegeleefd heeft en waarmee ze haar mobiliteit weer helemaal terug hoopt te krijgen.

Uw, jouw voorbede en meeleven gevraagd

KRING KERK IN CORONATIJDEN

Het Coronavirus beheerst het nieuws. En dat wereldwijd. En dat niet voor even. Het heeft gevolgen die we bij lange na niet overzien. Het stelt ons voor vele vragen. Ook als het over de kerk gaat. Want, hoe gaan we verder in de kerk. Waar is God in deze pandemie. Heeft de Bijbel hierover iets te zeggen. Wat zijn de gevolgen voor het beleven van de gemeenschap in en buiten de kerkdienst, op onze omgang met elkaar. Hoe beleven we de liturgie, de on-line-diensten. En ook, als er een vaccin komt en we mogen in de toekomst weer volop bij elkaar komen... Gaat alles dan weer als vanouds of komt er 'een nieuw normaal' in de kerk. Wat verwachten we, wat hopen we? Graag zouden we als predikanten samen met u hierover van gedachten wisselen. We stellen ons een pittige kring voor, **op drie data, nl. 12 oktober, 26 oktober en 16 november. Op elk van deze drie data zijn er ook weer drie momenten, t.w. 10.00 uur, 15.00 uur en 20.00 uur.** Ieder van ons heeft op een dergelijke dag een eigen groep. Het is i.v.m. de voorbereiding **belangrijk dat u zich opgeeft en daarbij meteen aangeeft op welke tijd u wilt komen.**

Dat kan op het e-mailadres: corona-gesprek@pgdriebergen.nl

Bij wie van ons u in de groep komt en wie er nog meer in de groep zitten, wordt t.z.t. een verrassing... Nog een laatste opmerking, het is fijn als u alle drie de keren deelneemt. Wij zien ernaar uit om met elkaar over dit onderwerp na te denken en elkaar te bevragen. Uiteraard op 1,5 m!

ds Gerrit van Dijk

ds Aleida de Hoog

ds Henk Reinders

BIJBELGESPREKSRING “ONBEZORGD LEVEN”

Nog voor de coronacrisis schreef ds. Niek Tramper dat bezorgdheid en angst wijdverbreide emoties zijn in de samenleving. Mensen maken zich zorgen over het verlies van veiligheid, van een betrouwbaar klimaat, van integere berichtgeving en vandaag meer dan ooit verlies van gezondheid en regie. Hoe kunnen we Jezus' woorden dan serieus nemen als Hij zegt: “Wees niet bezorgd en wees niet bang?”.

In zijn nieuwe bijbelstudies over de Bergrede neemt Niek Tramper ons mee naar de tegendraadse woorden van Jezus: ‘Gelukkig wie met lege handen staan’.

Deze bijbelgesprekskring is op de avond, ongeveer 1x per 3 weken, voor mensen die overdag verhinderd zijn vanwege werk, zorg of andere redenen. We gaan aan de slag met de Bergrede over het ‘goede leven’. Leidraad is het boek van Niek Tramper dat bij mij verkrijgbaar is en per avond gemiddeld 10 bladzijden leeswerk ter voorbereiding vraagt. Tot en met de Kerst staan er nu 4 avonden gepland: *woensdagavond 7 oktober; woensdagavond 28 oktober; maandagavond 16 november; dinsdagavond 8 december*. Vanaf 19.45 uur inloop en om 20.00 uur start in 't Hoge Licht. Leiding is in handen van ondergetekende.

Dit is een kring coronaproof op anderhalve meter afstand van elkaar. Het maximaal aantal deelnemers is ongeveer 12. Wél fijn dus als u, jij meedoet om er zoveel mogelijk bij te zijn. Informatie en opgave bij: domineereinders@kpnmail.nl of 06-10730732 vóór vrijdag 2 oktober a.s.!

ds. Henk Reinders

BIJBELLEESKRING WOENSDAGMORGEN

Ook in dit bijzondere winterseizoen gaan we weer verder met de Bijbelleeskring. We starten op woensdagmorgen 7 oktober en gaan door tot en met woensdagmorgen 2 december. Inloop vanaf 10.15 uur. Samen lezen en bespreken van 10.30-11.30 uur.

Collega Aleida de Hoog en ondergetekende nemen u mee in het bijbelboek 2 Samuel over het koningschap en de familieverhoudingen van David. Een boeiend leesavontuur.

Ook deze kring is coronaproof en betekent eveneens dat het aantal deelnemers beperkt is, maximaal 12. Opgave bij: dsmadehoog@wgcatharijne.nl of domineereinders@kpnmail.nl (vóór maandag 5 oktober).

FILMAVOND

De eerste avond staat gepland op vrijdagavond 16 oktober om 19.30 uur. In het kader van het Bonhoefferjaar kijken we naar de film ‘Agent of Grace’ over het leven van Dietrich Bonhoeffer die 75 jaar geleden – op 9 april 1945 - geëxecuteerd werd in het concentratiekamp Flossenbürg.

Opgave is niet nodig. De kerkzaal is groot genoeg.

BERICHT VOOR BELANGSTELLENDEN

Deel 1,2 & 3 nu beschikbaar - Historisch overzicht van de Gereformeerde Kerk Driebergen-Rijsenburg.

Alle drie delen van dit historische overzicht staan op de website van onze wijkgemeente gepubliceerd: <https://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl/>

De redactie van “GereformeerdeKerken.info”, die heeft gezorgd voor publicatie van dit stuk liet ons weten:

We zijn ervan overtuigd dat veel van uw gemeenteleden het verhaal graag zullen willen lezen. Vandaar dat we u er voor de zekerheid op attent maken dat het u uiteraard vrij staat hen via onderstaande link van het bestaan van het verhaal op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld via de kerkelijke website en / of via het kerkblad. G.J. Kok -Groningen

En dat doen wij graag bij deze! Uniek om zoveel historie van onze eigen Driebergse kerkgemeenschap binnen handbereik te krijgen!!

**'Leuk je te zien! Hoe gaat het met je? Hoe was je week? Druk op je werk? Wat was dat een mooi lied, hè! Hoe gaat het met ...' We missen de ontmoeting na de kerkdienst, het gesprek over de dienst, maar ook over ons doordeweekse leven. Om dat gemis een beetje op te vullen, zal er elke week steeds iemand iets schrijven over zijn of haar leven in coronatijd. Noem het een 'koffie-na-de-dienst-babbel'.
Vandaag: Madzy Nienhuis**

Al 50 jaar woon ik in Driebergen en ook al 50 jaar ben ik lid van de Wijkgemeente Immanuel! In juli 1970 kwamen wij als gezin van '9 hoog' in Bilthoven naar 'een huis met een tuin' in Driebergen. Onze kinderen gingen via "de Uilenburcht" en "het Revius" naar het hoger onderwijs en hebben alle drie hun gezin en bestemming gevonden.

Na zijn pensionering zorgde mijn man Kees jarenlang voor de adresadministratie en de bezorging van het Gereformeerde deel van het kerkblad "Samen op Weg".

Sinds zijn overlijden in 2014 woon ik alleen, maar dankzij ons gezin, mijn familie, vrienden en zeker ook dankzij onze wijkgemeente ben ik niet eenzaam.

Naast het 'gewone' leven is er elke week de 'zang', de repetitie van het "Kerkkor Driebergen". Heel fijn!

En eens per vier weken mag ik de "Zondagse Nieuwsbrief" rondbrengen.

Met u allen, hoop ik dat we over niet al te lange tijd elkaar allemaal weer mogen ontmoeten, tijdens en na de kerkdienst.

Voorlopig houden we dan maar, via deze pen, contact met elkaar.

Een hartelijke groet voor u allen, *Madzy*

P.S. Elke zondagmorgen is er het welkom voor de voorganger en de gemeente, waarvan ook de koster en de beamist deel uitmaken. Mij dunkt, dat de gast-organist ook een welkom toekomt!!

En de virtuele pen waar Madzy op doelt in haar stukje gaat zijn onverstoorbare gang door de gemeente. Vanuit wiens hand die pen de volgende keer een stukje ervaring met u deelt blijft nog even spannend!



U KUNT WEER AMNESTYBRIEVEN SCHRIJVEN:

Cambodja: laat activist Wanchalearm Satsaksit vrij!

De Thaise activist Wanchalearm Satsaksit werd door onbekenden ontvoerd uit zijn appartement in de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh. Hij protesteerde online tegen de Thaise regering. Die klaagde hem daarvoor aan, terwijl Wanchalearm alleen maar gebruik maakte van het recht op vrije meningsuiting. <https://www.amnesty.nl/acties/schrijfactie-cambodja-laat-activist-wanchalearm-satsaksit-vrij>

Onderzoek valse beschuldigingen tegen Tacloban 5

Vijf Filipijnse activisten worden ten onrechte beschuldigd van het bezit van vuurwapens en explosieven. De Tacloban 5 zeggen dat de politie die zelf in hun kantoren heeft gelegd.

<https://www.amnesty.nl/acties/schrijfactie-filipijnen-onderzoek-valse-beschuldigingen-tegen-tacloban-5>

Guatemala: landrechtenactivist achter tralies

Bernardo Caal Xol verzet zich sinds 2015 tegen de bouw van waterkrachtcentrales op het grondgebied van inheemse Maya-gemeenschappen in het noorden van Guatemala. En dus tegen de plannen van het ministerie van Energie en Mijnbouw. De autoriteiten startten daarom een lastercampagne tegen hem. Zij beschuldigden hem onterecht van diefstal met geweld. Eind 2018 veroordeelde een rechter Bernardo Caal Xol tot ruim zeven jaar cel, op grond van valse aanklachten

<https://www.amnesty.nl/acties/schrijfactie-guatemala-landrechtenactivist-achter-tralies>



Viering rond ziekenzalving en avondmaal

Zondag 20 september 2020

Aanvang 10.00 uur in 't Hoge Licht

LITURGIE

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Aansteken Paaskaars
Zingen: NLB 1005: 1, 2, 3, 4 "Zoekend naar licht, hier in het duister"

Stil gebed
Bemoediging en groet

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de HEER

Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Voorganger: HEER, open onze lippen

Allen: Dan zal onze mond zingen van Uw eer

Voorganger: Bij U, Heer, zoeken wij een schuilplaats

Allen: Laat ons veilig wonen bij U

Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Here door de Heilige Geest.

Allen: Amen

Zingen: Psalm 143: 8, 9 'Laat 's morgens uw genade dagen'

Gebed van inkeer, ontferming en vraag om Gods goede Geest

Zingen: NLB 84a "Wat hou ik van uw huis"

(onder naspel kunnen de kinderen naar de nevendienst)

Schriftlezing: 1. Koningen 19: 1-16

Verkondiging

Zingen: Evangelische Liedbundel 241: 1 en 3

1. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.

Aanbid Hem met eerbied en ontzag, en kniel nu voor Hem neer,

die zelf geen zonde kent

en ons genade schenkt.

Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.

3. Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment.

De kracht van de God die vergeeft

en ons genezing brengt.

Niets is onmogelijk

voor wie gelooft in Hem.

Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment.

Tastbaar Evangelie

Dienst van ziekenzalving-toelichting

Zingen: "Verborgen blijft hoe Gij geneest" (Iona, nr. 19)



1. Ver - bor - gen blijft hoe Gij ge - neest,
de klachthoort of de lij - dens - kreet,
maar Gij vol - tooit ge - lo - ven wij,
waar wii voor staan in hoop en vrees.
Uw han - den aan het kruis, be - bloed,
zij dra - gen ie - der door de dood.
Ze he - len, hoe - den, steu - nen ons
en wie - gen kind' - ren in de schoot.

2. De pijn die niet verdwijnen wil,
de last, de schuld die aan ons kleeft,
de vrees voor wat er komen gaat
– dit dragen wij steeds met ons mee.
Maar ook is daar de liefde die
het onverhoopte leed verzacht,
de vijand doodsangst weer verzoent,
het spookverleden van de nacht.

3. Daar roepen mensen: 'Werk je mee?
Niet zonder jou beginnen wij!
Je voelt de hand die scheidt
en redt in goede vrienden, zo nabij.
God, dat uw Geest ons overkomt;
zij heelt ons hart en ziel en lijf,
en wie verward is brengt zij thuis:
uw uitgeleefde volk verrijst.

Muziek tijdens de ziekenzalving

Viering van het Avondmaal

Instellingswoorden Avondmaal

Zingen: "Ik zal er zijn" - Opwekking 770

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar
geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

Refrein:

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn
naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn
Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of

pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Refrein:

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

Tafelgebed – voorbede – stil gebed –
gezamenlijk Onze Vader

Vredegroet

Voorganger: Zalig zij, die genodigd zijn tot het
bruiloftsmaal van het Lam

Allen: Heer, ik ben niet waard dat Gij tot mij
komt, maar spreek slechts een woord en ik zal
genezen.

Voorganger:

Het brood dat wij breken is de gemeenschap
met het lichaam van Christus. Neemt, eet,
gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze
Heer Jezus Christus gegeven is tot een
volkomen verzoening van al onze zonden, tot
heelwording van alles wat gebroken en
geschonden is.

De drinkbeker der dankzegging, waarover wij
de dankzegging uitspreken, is de
gemeenschap met het bloed van Christus.
Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en
gelooft, dat het kostbaar bloed van onze Heer
Jezus Christus vergoten is tot een volkomen
verzoening van al onze zonden, tot
heelwording van alles wat gebroken en
geschonden is.

Ontvangen van brood en wijn

Muziek tijdens de viering van het Avondmaal

Dankgebed

Zingen: Opwekking 710

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Zegen

Voorganger: O Heer Jezus, strek uw handen
uit en zegen ons,
genees ons en maak ons heel
maak dat wij in liefde
nader komen tot U
en tot elkaar.

Allen: Amen.

Muziek

DE DIENST VAN VORIGE WEEK IN DE KAPEL VAN BROEKBERGEN

Ons gemeentelid Pieter Borst heeft van de complete dienst een prachtig filmverslag gemaakt. U kunt deze opname bekijken op:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/746/events/recording/15999840000746> Aanbevolen!!

En..... Pieter heel veel dank voor de vele uren die je hierin hebt gestoken, en dat geldt ook voor Henk Breukink die Pieter daar waar nodig terzijde heeft gestaan!