

Zondag 21 februari 2021

1e zondag van de veertigdagentijd

PSALM 91

*Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen,
die over je waken waar je ook gaat.
Hun handen zullen je dragen,
je voet zal je niet stoten aan een steen.*
Psalm 91 : 11-12



40 DAGEN EN DE BEPROEVING

Afgelopen woensdag begon de 40-dagentijd (genoemd naar de veertig werkdagen dat er gevestigd werd ter voorbereiding op het Paasfeest). Het is een betekenisvolle periode van ons kerkelijk jaar. Er zijn nogal wat mensen die in deze weken de tijd nemen om te vasten. Vasten, het brengt altijd een vorm van beproeving met zich mee, fysiek en of spiritueel. Dat voel je en merk je als je vanuit een situatie van overvloed en "het-kan-niet-op" het sobertjes aan gaat doen, jezelf beperkingen oplegt. Het evangelie van Marcus vertelt over Jezus die "door de Geest de woestijn werd ingedreven". De woestijn: dat is een plek waar de absolute stilte heerst, de leegheid. Daar kan een mens zich door iedereen verlaten voelen. Marcus is er een meester in om zulke verhalen razendsnel de revue te laten passeren. In nog geen twee zinnen vertelt hij hoe Jezus door Satan op de proef werd gesteld, dat hij er leefde te midden van de wilde dieren en dat de engelen voor hem zorgden. Hier gebeurt dus nogal wat en de vraag aan u, aan jou is: hoe vergaat het jou als je op de proef gesteld wordt? Juist in deze periode van 40 dagen kan het goed zijn je ervan bewust te worden hoe dat is. Kan je het aan, heb je sterk het gevoel er alleen voor te staan? En wordt dan de verleiding groot om er maar de brui aan te geven? Het snelle Marcus-verhaal staat er niet voor niks. Marcus laat zien hoe Jezus met ons wil delen in deze menselijke ervaring. Mooi dat er dan ook staat "dat engelen voor hem zorgden". Volgens de dichter van psalm 91 belooft God dat ook aan jou en mij. In vers 11 en 12, zie bovenaan deze pagina. Houd dus moed en vertrouw, ook in deze tijd, op God om jouw beproevingen het hoofd te bieden!

(Arie Stans)

OMARM JE NAASTE



diaconie

DE COLLECTES OP DEZE ZONDAG 21 FEBRUARI 2021:

De 1^e collecte is bestemd voor: Plaatselijk ouderenwerk

De collecte is voor het ouderenwerk van onze eigen diaconie. Er wordt o.a. een bijdrage gegeven aan het werk van IKO en AVE. Veel bloemetjes voor zieken en ouderen worden ook door de diaconie betaald. De kosten hiervoor stijgen, vandaar dat wij u, de gemeente, vragen om de diaconie en deze projecten te steunen. Kan als volgt:

Per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen o.v.v.

"Plaatselijk ouderenwerk"

Van harte aanbevolen!

De 2^e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als hierboven staat: *graag o.v.v. "Plaatselijke kerk"*.

OMZIEN NAAR ELKAAR

We leven mee met *Pieter en Ria Borst*. Pieter is ziek vanwege het corona virus maar daarbij zijn complicaties opgetreden. Dat was reden om hem op te nemen in het Diaconessenhuis in Utrecht. Ook Ria is nu positief getest op corona en verblijft nu alleen thuis. Een zware en moeilijke tijd voor hen beiden nu ze gescheiden moeten leven. Laten we in gebed om hen heen staan en bidden voor herstel.

Jos Butterman is deze week opgenomen in behandelcentrum de Fontein in Bosch en Duin. Het is een zware tijd voor Jos en het is erg moeilijk voor hem om alleen te zijn. Laten we bidden dat deze opname verbetering zal brengen in zijn situatie. Een kaartje zal zeker welkom zijn. *Het adres is: Duinweg 1, 3735 LA Bosch en Duin.*

Emmaüs-wandelingen

(Ontmoeting en Verdieping in deze 40-dagentijd)

Deze wandelingen zijn gebaseerd op de traditie van de Emmaüs-wandelingen. Bij een Emmaüs-wandeling ga je twee aan twee wandelen. Al pratend ervaar je misschien iets van de onbekende derde die zich bij jullie voegt. Dit is wat er gebeurde in het verhaal van twee mannen die op weg naar hun woonplaats Emmaüs druk in gesprek waren over hun leven en alles wat er rond de dood van Jezus was gebeurd. De derde die zich op mysterieuze wijze bij hen voegt blijkt de opgestane Jezus te zijn en zijn verschijning zet alles in een ander licht.



Hoe ziet een Emmaüs-wandeling eruit?

Start: Lees voorafgaand aan de wandeling de bijbeltekst en de bijbehorende overweging. Het werkt het best als je dat hardop doet, bijvoorbeeld omstebeurt. De bijgevoegde vragen kunnen helpen om richting te geven aan je eigen denkproces.

Onderweg: De Emmaüs-wandeling begint met twintig minuten lopen in stilte. Na die twintig minuten gaat de wandeling gewoon verder maar wordt de stilte doorbroken. Eerst mag de een vertellen waaraan hij of zij heeft gedacht en mag de ander vragen ter verduidelijking stellen. Daarna worden de rollen omgedraaid.

De afsluiting: Sta aan het eind van de wandeling even stil bij wat je samen ervaren of ontvangen hebt onderweg. Bedank elkaar en geef de ander een paar woorden van bemoediging mee. Neem als je thuis bent nog even de tijd om iets op te schrijven of op een andere manier je ervaring vast te leggen.

Als je je opgeeft krijg je voor elke zondag in die periode (van 21 februari tot en met 11 april) een nieuwe email met daarin een kleine overdenking en een aantal gespreksstarters. De overdenkingen zijn gemaakt naar aanleiding van een korte bijbeltekst die, volgens een rooster, door christenen over de hele wereld op de betreffende zondag worden gelezen. De thema's zijn verrassend actueel. Ze gaan over vasten, over leren van woestijntijd, over geven, over je heilige ruimte schoonmaken, en nog veel meer.



Praktisch

Waar en wanneer je wandelt, dat bepaal je zelf. Wij bieden je de inhoud en een aantal gespreksvragen. (Dit idee is ontwikkeld door Holy Hub)
Wilt u/jij ook juist in deze tijd ontmoeting en verdieping ervaren ?

Opgeven kan bij de ouderlingen midden- en ouderenpastoraat:

Erna Allaart

tel nr: 06-15449848 of email: allaart_erna@hotmail.com

Jenny van Voornveld

tel.nr: 06-22835197 of email: jvvoornveld60@hotmail.com

***'Leuk je te zien! Hoe gaat het met je? Hoe was je week? Druk op je werk? Wat was dat een mooi lied, hè! Hoe gaat het met ...' We missen de ontmoeting na de kerkdienst, het gesprek over de dienst, maar ook over ons doordeweekse leven. Om dat gemis een beetje op te vullen, zal er elke week steeds iemand iets schrijven over zijn of haar leven in coronatijd. Noem het een 'koffie-na-de-dienst-babbel'.
Vandaag: Riek de Visser***

Eerst stel ik mij aan u allen voor:

Het is al weer 53 jaar geleden dat ik uit Rotterdam naar Driebergen kwam. Nico was weduwnaar en had 2 dochters, Tineke en Ria. Later hebben wij Marjolein en Nicolette erbij gekregen. Maart 2002 is Nico overleden ik mis hem nog iedere dag.

15 Februari werd ik 90 jaar. Dat is Corona proof gevierd. Ik moest buiten voor mijn huis gaan zitten. Toen kwamen al mijn kinderen in de auto voorbij luid toeterend! Een hele verrassing.

Iedere zondag morgen volg ik de kerkdienst. Hulde dat voor het zingen iedere keer weer een oplossing gevonden wordt, want ik zing graag! Ik ben ook op het ouderen koor geweest.

Verder iedere donderdag wandelen met Liesbeth. We spreken af aan het begin van het Kloosterlaantje. Wandelen tot aan het eind de mooie banken staan. Rusten ieder op het puntje van de bank uit en dan weer terug.

Ook komen Marjolein en Miro me geregeld halen voor een boswandeling.

Verder piano spelen en veel lezen.
Zo kom ik deze Corona tijd wel door

Ik geef de pen door aan Arnold Middeldorp.



Een hartelijke groet van
Riek de Visser

ONZE GASTPREDIKANT VAN DEZE MORGEN STELT ZICH VOOR

Mijn naam is Marten Visser. Vanaf de kleuterschool heb ik altijd geweten wat ik wilde worden: zending. Dat heb ik na mijn studie eerst gedaan als oprichter en directeur van Gave, kerk en vluchteling. Daarna heb ik 15 jaar in Thailand gewoond en met mijn vrouw enkele gemeenten gesticht en een zendingsteam opgebouwd. Vanaf 2015 ben ik als oprichter en missionair directeur van GlobalRize bezig met internetzending. We werken inmiddels met zo'n 600 vrijwilligers in 30 talen. Ik ben dus nooit gemeentepredikant geweest, maar heb wel het voorrecht elke zondag als predikant Gods Woord te mogen verkondigen.



Liturgie online-kerkdienst 't Hoge Licht

Zondag 21 februari 2021 10.00 uur

Voorganger: ds. Marten Visser uit Wezep

Ouderling: Arie Stans

Diaken: Rolf van den Berg

Organist: Bert Noordegraaf

Zang: Els en Henk den Boon-Kruidenier

Lector: Janneke Wolbers

Beamerdienst: Rein Zoethout

Koster: Gerrit Pijper

1^e collecte: Plaatselijk ouderenwerk

2^e collecte: Plaatselijke kerk

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken Paaskaars

Zingen: Ps.16:1,4 Bewaar mij, want ik schuil bij
U, o God

Votum en groet

Verhaal kindernevendienst door Christian
Westeneng "Maria giet olie over Jezus'
voeten" (verwerking is met de nieuwsbrief
meegestuurd)

Zingen: Ps.42:1,3 Evenals een moede hinde

Gebed van inkeer en bede om Gods Geest

Luisteren: Ere zij aan God de Vader.

<https://www.eo.nl/thema/samen-geloven/nederland-zingt-liederen>

Schriftlezing: Mattheüs 17:1-23.

Luisteren: Alles wat over ons geschreven is.

<https://www.eo.nl/thema/samen-geloven/nederland-zingt-liederen>

Verkondiging

Zingen: Ps.27:4,6 Zoals Gij eenmaal mijn
geroep verhoorde

Dankgebed en voorbeden
Collecte-aankondiging

Zingen: Lied 907:3,4 Wat gij ook aan schatten..

Zegen, daarna orgelspel

SYMBOLISCH SCHIKKEN IN DE 40-DAGENTIJD *(de tijd waarin we naar het Paasfeest toeleven)*

Dit jaar leven we daar naar toe met "een spoor van liefde".

In dat spoor worden verhalen van Jezus verteld die over Liefde gaan. Liefde die hij ons wil leren, zodat wij elkaar leren lief te hebben.

Op de eerste zondag gaat het verhaal over Maria die Jezus' voeten wast en overgiet met dure olie. Mogelijk mirre olie die verwijst naar de geboorte (geschenk van de wijze).

Naar de dood van Jezus. Gebalsemd met mirre olie.

De discipelen vinden dit "zonde van de olie"

Ze bedoelen: De dure olie komt zo niet tot z'n recht, ze (Maria) gooit het eigenlijk weg.

Ik beeld het spoor van liefde uit met een rode draad met hartjes.

Het wassen en de verzorgende houding van Maria beeld ik uit met gras en mogelijk met kleine bloemetjes. Verzorgen valt meestal niet op, maar we kunnen niet zonder. Net als we niet zonder de kleur groen kunnen van het gras. Iets zo gewoon wat je pas mist als het er niet is.

De dure olie die vergoten wordt beeld ik uit met een liggende of hangende bloem.

Hij komt zo minder tot z'n recht. Zonde om hem zo te gebruiken.

Veel kijkplezier!

Els Kruidenier



AFWEZIGHEID PREDIKANT

Van maandag 22 tot en met vrijdag 26 februari ben ik afwezig. In dringende pastorale situaties kunt u contact opnemen met scriba Arie Stans. Hij weet wie van de predikanten achterwacht is. Hebt u verzoeken tot voorbede of dank in de eredienst, dan graag contact opnemen met ouderling Jenny van Voornveld.

(ds. Henk Reinders)

VOORBEDE TIJDENS DE EREDIENST

Bidden (ora) naast al het werk dat óók moet gebeuren is een prachtig middel om naar elkaar om te zien en vreugde, pijn of nood bij God neer te leggen. De komende zondagen blijven de diensten uitsluitend online. Dat hoeft u er echter niet van te weerhouden om te vragen om voorbede of dank! Neem gerust contact op met ouderling Jenny van Voornveld: telefoon: 06-22835197 of e-mail jvvoornveld60@hotmail.com of met onze wijkpredikant ds. Henk Reinders telefoon 06-10730732 of e-mail domineereinders@kpnmail.nl. *Durf te appen, te mailen opdat we ook in de gebeden de verbondenheid met God, elkaar en de wereld om ons heen vasthouden.*

TENSLOTTE NOG IETS HEEL BELANGRIJKS:

Amnestybrieven: schrijft u ook deze maand weer mee?

Deze maand zijn er 2 brieven, een voor Rusland en een voor Guatemala.

De actie is het meest effectief als u een brief naar zowel het land als naar de ambassade van het land stuurt, per post of email. De voorbeeldbrieven staan in de bijlagen die u meegestuurd krijgt bij deze nieuwsbrief-editie. De informatie om wie het gaat treft u aan op de volgende pagina (*u doet toch ook mee?*).



Rusland: gestraft vanwege mensenrechtenwerk

Anastasia Shevchenko werkt bij de organisatie Open Russia, die opkomt voor de mensenrechten in Rusland. Shevchenko hangt een gevangenisstraf van zes jaar boven het hoofd vanwege haar werk.



Mogelijk lange celstraf voor mensenrechtenactivist

Volgens de Russische autoriteiten is Shevchenko's organisatie Open Russia een bedreiging voor de nationale veiligheid en dus ongewenst. Anastasia is aangeklaagd voor 'herhaalde deelname aan activiteiten van een ongewenste organisatie'. Ze is de eerste persoon die onder deze wet wordt vervolgd. In januari 2019 werd ze onder huisarrest geplaatst. Haar rechtszaak loopt nog. Shevchenko kreeg eerder, in 2018, al meerdere boetes voor haar werk voor Open Russia. Nu kan ze voor 6 jaar achter de tralies verdwijnen.

Guatemala: aanslag op mensenrechtenverdediger



Julio David González Arango komt op voor de rechten van de inheemse Xinka-bevolking in Guatemala. Hun manier van leven wordt bedreigd door een mijnbouwbedrijf. González werd door een onbekende man neergeschoten en raakte ernstig gewond.

Vaker bedreigd en aangevallen

Op 16 januari liep een onbekende man het terrein van González op en schoot hem neer. Hij overleefde de aanslag ternauwernood. González is een mensenrechtenverdediger die opkomt voor de rechten van de inheemse Xinka in het zuidoosten van Guatemala. Hun manier van leven wordt bedreigd door een mijnbouwbedrijf, dat op hun land actief is. Milieu- en landrechtenactivisten die daartegen protesteren, zijn regelmatig het slachtoffer van lastercampagnes, bedreigingen en geweld.

Volgens een prominente organisatie die bescherming biedt aan mensenrechtenverdedigers in Guatemala vonden in 2020 meer dan duizend aanvallen op mensenrechtenverdedigers plaats. Maar liefst vijftien mensenrechtenverdedigers werden vermoord.

Kopij voor de volgende nieuwsbrief: uiterlijk donderdag 25 februari vóór 14.00 uur naar Arie Stans of naar de redactie-mailbox, resp.: staarie@gmail.com of nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl