

Zondag 21 maart 2021 - 5^e zondag van de 40 dagentijd

Zondag Judica – Verschaf mij recht, o God!

*Zend uw licht en uw waarheid,
laten zij mij geleiden
en brengen naar uw heilige berg,
naar de plaats waar u woont.*

*Dan zal ik naderen tot het altaar van God,
tot God, mijn hoogste vreugde.
Dan zal ik u loven bij de lier,
God, mijn God.*



De 40 dagentijd: (OVER)LEVEN VAN ZONDAG TOT ZONDAG

We zijn toe aan de 5^e zondag van de 40 dagentijd. Zoals ook deze zondag, hebben alle zondagen in deze tijd een bijzondere naam gekregen. Waarom zou dat zijn? In de bijbel staan verhalen waarbij 40 dagen worden gebruikt voor *inkeer* en ook wel voor *voorbereiding* op waar het naar toe gaat. Deze 40-dagen staan in het teken van Jezus' lijden en sterven. We kunnen in gedachten een eindje oplopen met Jezus, 40 dagen lang. Als een weg door de tijd, van zondag tot zondag. En die zondagen zijn te herkennen omdat ze benoemd zijn: *Invocabit* (gaat over *roepen* tot God), *Reminiscere* (Gedenk uw barmhartigheid), *Oculi* (op God gericht zijn), *Laetare* (Verheug!) en nu komt *Judica* eraan (Doe mij recht, o God!). Al deze namen hebben te maken met wat *wij* in ons leven tegenkomen. De 40-dagentijd is een periode waarin je een plek mag geven aan jouw roepen, niet in het minst als je lijdt aan het leven en je snakt naar een antwoord. Waarbij je hoopt op Gods barmhartigheid, voor deze en jouw wereld. En de tijd neemt om te roepen om recht tot God, op deze zondag Judica. De 40 dagentijd gaat over Jezus die *sporen van liefde trekt* bij zijn gang over deze aarde. Het is een weg van leven én dood. We worden uitgenodigd met hem mee te trekken, waarbij elke zondag een pleisterplaats is. Om je te bezinnen, om te gedenken, om met jouw palmtakken te zwaaien naar deze Jezus. Deze zo bijzondere tijd heeft ook alles te maken met óns leven en ónze dood maar tóch, verheug je: het Licht van Pasen gaat er steeds helderder over schijnen. De kleuren verschieten van paars naar roze tot stralend wit! (Arie Stans)



DE COLLECTES OP DEZE ZONDAG 21 MAART 2021 - De 1^e collecte is bestemd voor: Stichting Voorkom (drugspreventie)

De "Stichting Voorkom" is een verslavingszorginstelling. Een stichting die preventieve voorlichting geeft op scholen door het hele land over alcohol, drugs, gokken, roken en internet. De doelstelling is: "*jongeren weerbaar maken tegen het gebruik van verslavende middelen*".

De "Stichting Voorkom" heeft uw steun hard nodig.

Wij nodigen u uit bij te dragen: Per bank: NL47 RABO 0385 2538 18
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen o.v.v. "Collecte Stichting Voorkom" Van harte aanbevolen!

De 2^e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzamelings op dezelfde manier als hierboven vermeld: *graag o.v.v. "Plaatselijke kerk"*

VAN UW WIJKKERKENRAAD

Volgende week dinsdag 23 maart is er weer een corona persconferentie waarin we worden bijgepraat door de twee verantwoordelijke bewindslieden. Samen mét u verlangen we ernaar om elkaar weer fysiek te ontmoeten tijdens de kerkdiensten. En om daar waar mogelijk activiteiten van het “normale” kerkelijk leven op te pakken. Het feest van Pasen komt eraan. Wat zouden we op de paasmorgen graag met wat meer gemeenteleden bij elkaar komen! Uw wijkkerkenraad gaat direct na genoemde persconferentie “online” met elkaar in gesprek. Waarbij we de afweging zullen maken of het wijsheid is om uw en ons verlangen voor Pasen ruimte te geven.

Arie Stans, scriba

PROFIELSCHETS WIJKGEMEENTE IMMANUEL

Bij de twee voorgaande Zondagse Nieuwsbrieven stuurde uw wijkkerkenraad de profielschets van onze Wijkgemeente Immanuel mee. U mag en kunt er nog op reageren tot 25 maart a.s. Laat u ons vooral óók weten waar u blij van wordt als u dit stuk leest. En als er onduidelijkheden zijn mag u daar natuurlijk vragen over stellen. Inmiddels zijn er een aantal reacties binnengekomen. Na de sluitingsdatum gaat de wijkkerkenraad daarnaar kijken en overwegen of er mogelijkheden zijn om deze profielschets met de gemeente in een plenaire bijeenkomst of groepsgewijs te bespreken. Dit is, zoals u zult begrijpen, afhankelijk van de dan geldende regels en omstandigheden rond de corona besmettingen. Uw reacties kunt u dus vóór genoemde datum nog sturen naar ondergetekende.

Met een hartelijke groet namens de Wijkkerkenraad Immanuel,

Arie Stans, scriba T: 06-27430666 e-mail staarie@gmail.com

PASSIECONCERT 21 MAART a.s.

Herinnering: u kijkt thuis toch ook mee? Zie ook de onderste alinea bij deze aankondiging!



Pianist Wouter Harbers heeft samen met violist Robert Cekov en sopraan Loes van Schothorst een passend en passievol programma voorbereid voor de Veertigdagentijd, voorafgaand aan Pasen 2021. In het programma weven ze verschillende elementen door elkaar. Klassieke aria's uit Bachs Mattheüs Passion (waaronder 'Erbarme dich'). Filmmuziek, zoals het thema van Schindlers'

List, waarin lijden echt verklankt is. En verstilde muziek uit Taizé. De musici vertellen daarbij op een persoonlijke manier over de muziek en dragen citaten en gedichten voor.

Verder verlenen ds. Gerrit van Dijk en ds. Henk Reinders hun medewerking aan deze avond!

De protestantse gemeente Driebergen biedt graag ruimte om deze muzikale bezinning op het verhaal van het lijden en sterven van Jezus mee te maken. Door middel van een online uitzending vanuit de Grote kerk in Driebergen op zondag 21 maart om 19.00 uur. U kunt deze uitzending vinden op <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1476-Grote-Kerk---Driebergen-Rijsenburg>

U kunt dit concert mede mogelijk maken door een vrijwillige bijdrage over te maken op NL28RABO0373718241 ten name van Protestantse gemeente Driebergen onder vermelding van Passieconcert 21 maart.

Kopij voor de volgende nieuwsbrief: uiterlijk donderdag 25 maart vóór 14.00 uur naar Arie Stans of naar de redactie-mailbox, resp.: staarie@gmail.com of nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

**'Leuk je te zien! Hoe gaat het met je? Hoe was je week? Druk op je werk? Wat was dat een mooi lied, hè! Hoe gaat het met ...' We missen de ontmoeting na de kerkdienst, het gesprek over de dienst, maar ook over ons doordeweekse leven. Om dat gemis een beetje op te vullen, zal er elke week steeds iemand iets schrijven over zijn of haar leven in coronatijd. Noem het een 'koffie-na-de-dienst-babbel'.
Vandaag: Joke en Gerard Jaspers**

Het is nu een jaar, dat wij in de ban zijn van het coronavirus en met alle daarmee gepaard gaande beperkingen en onzekerheden.

Sociaal zijn is wat lastiger geworden tegenwoordig. Bezoeken aan musea, concerten, kerk en reizen staan in de pauzestand. De feitelijke contacten beperken zich tot het gezin, af en toe een bezoekje en een toevallige ontmoeting.

Het contact met de (klein)kinderen veraf speelt zich af via face-time. Wij prijzen ons gelukkig dat wij kort voor de corona reisverboden nog bij hen op bezoek zijn geweest.

Ook zijn wij blij en dankbaar dat wijzelf, noch iemand in ons gezin, is getroffen door het virus en dat wij in onze kring van naasten hieraan niemand hebben verloren.

Corona heeft ons gedwongen om pas op de plaats te maken. Ons treft het in verhouding slechts in beperkte mate. Met bezorgdheid kijken wij evenwel naar jeugd en jongeren wat betreft onderwijs en de (on)mogelijkheid van sociaal contact in vereniging, sportclub, school. Maar ook naar ouders die in de lockdown vele ballen, zoals gezin, thuisonderwijs, werk (maar ook het verlies ervan), eigen gezondheid en dergelijke in de lucht moeten houden. Waar mogelijk helpen wij de (klein)kinderen.

Deze periode van min of meer gedwongen rust betekent ook meer ruimte voor reflectie, lezen, bezigheden binnenshuis. Bijna dagelijks zijn wij wandelend of fietsend buiten en genieten van natuur en landschap.

Wij merken dat deze periode daarnaast veel nieuwe creativiteit en mogelijkheden heeft gebracht. In werkvormen, in ontspanning. En, om in kerkelijke sferen te blijven, in bijvoorbeeld een breed aanbod van on line kerkdiensten en nieuwe vormen van muziek en nieuwsbrieven.



De beperkingen en het gevaar van besmetting duren nu al een jaar. Maar er is in onze ogen ook hoop voor een nieuwe, andere toekomst. Er zijn een heleboel tekenen die dat laten zien. Zoals het vaccin, dat er al is en voor ons eraan komt. En we zijn op weg naar Pasen. Een teken van hoop en nieuw leven. In de christelijke traditie ook vaak uitgebeeld door de narcis, een paastrompet. Als een verwijzing naar het overwinnen van egoïsme en oog hebben voor anderen en de Ander.

Hartelijke groet, Joke en Gerard Jaspers

De virtuele pen wordt volgende week gehanteerd door Wim en Jeanne Kortleve.



VOORBEDE TIJDENS DE EREDIENST

Bidden (ora) naast al het werk dat óók moet gebeuren is een prachtig middel om naar elkaar om te zien en vreugde, pijn of nood bij God neer te leggen. De komende zondagen blijven de diensten uitsluitend online. Dat hoeft u er echter niet van te weerhouden om te vragen om voorbede of dank! Neem gerust contact op met ouderling Jenny van Voornveld: telefoon: 06-22835197 of e-mail jvoornveld60@hotmail.com of met onze wijkpredikant ds. Henk Reinders telefoon 06-10730732 of e-mail domineereinders@kpnmail.nl.

Durf te appen, te mailen opdat we ook in de gebeden de verbondenheid met God, elkaar en de wereld om ons heen vasthouden



Liturgie online-kerkdienst 't Hoge Licht
Zondag 21 maart 2021 10.00 uur

“Hij is het die ons Zijn vriendschap biedt” (Psalm 103:5 OB)

Voorganger: ds. Henk Reinders

Ouderling: Arie Stans

Diaken: Peter Kingma

Organist: Rinke Bodewits

Combo: Gea Bijl

Christian Westeneng

Rineke Sturm

Ans Reinders

Lector: Joop Egmond

Beamerdienst: Jan-Willem Sturm

Koster: Rolf van den Berg

1^e collecte: Stichting Voorkom (drugspreventie)

2^e collecte: Plaatselijke kerk

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de Paaskaars

Zingen: Psalm 25: 2 en 7

Stil gebed

Bemoediging en groet

Kindermoment – filmpje en lied van
Bijbelbasics (verwerking is als bijlage bij deze
nieuwsbrief meegestuurd)

Zingen: “We are one in the Spirit” YfC 188
door combo

We are one in the Spirit

We are one in the Lord

We are one in the Spirit

We are one in the Lord

And we pray that all unity

May one day be restored

Refrein:

And they'll know we are Christians

By our love by our love

Yes they'll know we are Christians

By our love

We will walk with each other

We will walk hand in hand

We will walk with each other

We will walk hand in hand

And together we'll spread the news

That God is in our land

We will work with each other

We will work side by side

We will work with each other

We will work side by side

And we'll guard each man's dignity

And save each man's pride

And all praise to the Father

From whom all things come

And all praise to

Christ Jesus His only Son

And all praise to

The Spirit who makes us one

Gebed

Gebodslezing: Leviticus 19: 2b-4 en 9-18 en
32-34

Zingen: “Liefde” - Elly & Rikkert
door combo

Heb God lief bovenal

Met heel je hart

met heel je ziel

Heel je verstand
En met al je kracht
En je naaste als jezelf

Liefde doet geen mens verdriet
Liefde zoekt zichzelf niet
Ze rekent nooit het kwade toe
Zij wordt niet moe

Heb de Heer lief bovenal...

Ware liefde kent geen grens
Grotere liefde heeft geen mens
Dan dat hij zijn leven voor zijn vrienden geeft
Liefde kent geen vrees

Heb de Heer lief bovenal...

Liefde troost, liefde geneest
Zij bedekt wat is geweest
Alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt
zij
Ze gaat nooit voorbij

Heb de Heer lief bovenal...

Gebed
Schriftlezing: Johannes 15: 9-17

Zingen: 'Ik heb je lief' YfC 75b
door combo

'k Heb je lief met de liefde van de Heer;
'k heb je lief met de liefde van de Heer;
Want ik zie in jou de grootsheid van zijn naam.
'k Heb je lief met de liefde van de Heer.

And I love you with the love of the Lord;
Yes, I love you with the love of the Lord.
I can see in you the glory of my King
And I love you with the love of the Lord.

Verkondiging

Zingen: NLB 838: 3, 4

Dankgebed – voorbede – stil gebed – Onze
Vader

Aandacht voor de collecte

Zingen: NLB 578: 1, 2, 6

Zegen

Orgelspel

BIJ DE DIENST VAN PALMZONDAG 28 MAART

Op zondag 28 maart is het Palmzondag en door twee gemeenteleden – Bertina Meurs en Desirée van Klaveren – wordt hard gewerkt aan Palmpasestokken mét broodhaantje voor de kinderen uit de wijkgemeenten Catharijne en Immanuel.

AMNESTYBRIEVEN: schrijft u ook deze maand weer mee?

De informatie om wie het gaat treft u hieronder aan. U doet toch ook mee? *(meer info bij Rineke Sturm)*

Iran: executie dreigt voor Iraans-Zweedse arts

De Iraans-Zweedse spoedarts Ahmadreza Djalali, woonde in Zweden en is gespecialiseerd in rampengeneeskunde. Hij werd in 2016 tijdens een werkbezoek in Iran gearresteerd en beschuldigd van spionage. Eind oktober 2017 werd hij ter dood veroordeeld na een oneerlijk proces. Hij werd gemarteld om een bekentenis af te dwingen. Hij zit sinds 24 november 2020 in een isoleercel, in afwachting van zijn executie. Hij mag geen contact hebben met zijn familie en advocaat.



Pakistan: waar is mensenrechtenverdediger Idris Khattak?

Mensenrechtenverdediger Idris Khattak uit Pakistan wordt sinds november 2019 op een onbekende plek vastgehouden door de autoriteiten, op basis van een vage aanklacht wegens spionage. Hij kan zelfs de doodstraf krijgen. Op 28 januari 2021 wees een rechter Khattak's verzoek om zijn zaak voor een burgerrechter te laten komen af. Nu een militaire rechtbank zich over zijn zaak buigt lijkt het onwaarschijnlijk dat hij een eerlijk proces krijgt.

Egypte: laat student Ahmed Samir Santawy onmiddellijk vrij

De Egyptische student antropologie Ahmed Samir Santawy doet onderzoek naar islam en abortus. Hij werd gearresteerd en geslagen. Hij wordt onterecht beschuldigd van 'lidmaatschap van een terroristische groepering' en 'het verspreiden van nepnieuws'. Ahmed Samir Santawy (29) studeert antropologie in Wenen en doet onderzoek naar reproductieve rechten van vrouwen in Egypte. De veiligheidsdienst pakte hem op 1 februari 2021 in Caïro op. Vijf dagen lang wist niemand waar hij was. Ahmed zegt dat hij werd geblinddoekt en geslagen tijdens het verhoor.



LEEK, 18 maart 2021

PERSBERICHT

Voorjaarsactie Sam's Kledingactie bestemd voor Congo

Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam's Kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen voor hulp aan de democratische republiek Congo voor betere leeromstandigheden voor schoolkinderen.

Actiedag in Driebergen

De honderden vrijwilligers van Sam's Kledingactie zamelen, grotendeels, het hele jaar door kleding en schoenen in voor het goede doel. Zij doen dit vanuit een depot aan huis of bij een bedrijf, school of kerk.

Op **24 april** a.s. kunt u in Driebergen uw herdraagbare kleding en schoenen inleveren bij RK Kerk St. Petrus Banden aan het Kerkplein 5. De Sam's vrijwilligers zullen dan van 10.00-12.00 uur uw goederen -geheel coronaproof- in ontvangst nemen.

Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden mogen zij helaas niet aannemen.

Geen onderwijs door armoede en conflicten

De Democratische Republiek Congo (DRC), worstelt al jaren met de gevolgen van extreme armoede en continue opblazende conflicten. Hierdoor gaan 5,2 miljoen kinderen niet naar de basisschool. Het grootste deel van hen is meisje: 3 op de 10 meisjes gaan niet naar school. Gebrek aan geld om voor de school te betalen is de belangrijkste reden dat kinderen niet naar school gaan. Ze worden vaak thuisgehouden om op hun kleinere broertjes of zusjes te passen, voor het huishouden te zorgen of om op het land te werken. Ook als ouders ziek worden of overlijden, is het oudste kind vaak vanzelfsprekend verantwoordelijk voor de rest van het gezin. Daarbij zijn de omstandigheden op de scholen (gebrek aan bankjes en sanitaire voorzieningen) ook een belangrijke reden om niet naar school te gaan of op school te blijven.

Duurzaam veilig naar de basisschool

Omdat de slechte staat van de scholen en beperkte voorzieningen voor een groot deel debet zijn aan het feit dat kinderen niet naar school gaan wil Cordaid hulp bieden.

Samen met de gemeenschappen in onder andere de stad Kananga, in de provincie Kasai Centraal, zal de hulporganisatie in totaal 25 scholen en klaslokalen renoveren en worden waterpunten en sanitaire voorzieningen aangelegd. Cordaid verwacht dat door de bouw van sanitaire voorzieningen en de rehabilitatie van klaslokalen de leeromgeving van kinderen duurzaam verbetert.

Corona preventiekit

Omdat we in tijden van COVID-19 leven, worden er ook materialen aangekocht om scholen te helpen met de preventie van COVID-19. Cordaid voorziet elke school van een kit met preventiemiddelen tegen infectie met Corona.

Projecten

Voor meer informatie over het werk van Sam's Kledingactie, de projecten die zij ondersteunen en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd kunt u terecht op www.samskledingactie.nl