

Zondag 22 november 2020

Zondag Voleinding

*Christus is Koning*

Dit is de zondag waarop namen weerklinken. Van dierbare mensen die een plek innamen in ons leven, in de kerk en in de samenleving. Maar die er niet meer zijn in ons tastbare aardse bestaan. Al deze mensen droegen heel hun leven iets mee dat niet verloren hoeft te gaan, maar in onze

herinnering mag voortbestaan. Dat is hun naam, die hen werd gegeven en waardoor ze konden en ook nu nog kunnen worden gekend en aangesproken. Vandaag leggen wij de namen van onze geliefden die er niet meer zijn neer bij Gods troon. In Jesaja 49 staat: Ik vergeet jou nooit, ik heb je in mijn handpalm gegrift. Het is een belofte die eeuwigheidswaarde heeft en waar we ons ook vandaag op kunnen beroepen. Door die belofte heen is Gods liefde voor elk mens verweven en dichter Paul Gerhardt geeft het prachtig weer in Lied 903: *is de hartslag van het leven, niet de liefde van de Heer?* Goed en troostvol is het te weten dat die liefdevolle God het leven van hen die wij zo moeten missen niet voor gezien houdt maar dat leven juist graag onderstreept en in een voor ons nog ontoegankelijk licht stelt. En we worden uitgenodigd hier op aarde er al van te zingen: *Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid!*  
(Arie Stans)



## EEUWIGHEIDSZONDAG: BIJ DE EREDIENSTEN WAARIN WIJ GEDENKEN

Komende zondag zal ik i.p.v. mijn gebruikelijke zwarte toga met stola, een witte toga met stola dragen. Op 8 september overleed op 83 jarige leeftijd dominee Auke van Nijen, oud-predikant ook van onze gemeente. In de (te) korte tijd dat wij elkaar kenden, groeide er een diepe verbondenheid. Dat resulteerde er in dat ik de dankdienst voor zijn leven heb geleid en ik zijn witte toga en stola mocht dragen. Als een bijzonder geschenk is die naar mij toe gekomen (2. Koningen 2: 1-18, het verhaal van Elia en Elisa). Op deze bijzondere zondag van herdenken draag ik daarom opnieuw deze toga, ook als eerbetoon aan deze dienstknecht van God.

Beide erediensten zullen worden uitgezonden via [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl)

*Zondag 22 november:* 10.00 uur ds. Henk Reinders, gedenken overleden  
gemeenteleden, hen die ons zijn voorgegaan  
17.00 uur ds. Henk Reinders, gedenken overleden  
gemeenteleden, hen die ons zijn voorgegaan. (ds. Henk Reinders)

## OMZIEN NAAR ELKAAR

We leven mee met *André en Ellen Koppelle-Olbertijn*, Lange Dreef 83, 3972 TD. André is na de geslaagde operatie deze zomer, al weer vele keren in het ziekenhuis geweest omdat hij problemen rond hart en longen heeft waardoor hij vaak weinig energie heeft.

Ook denken we aan *Bertina en Sander Meurs*, Uilenkamp 7, 3972 XN. Er komt heel veel op hen af. Na een kort verblijf in de Hoogstraat is de broer van Sander opnieuw geopereerd en in zorgelijke toestand op de IC terechtgekomen.

## DE COLLECTES OP DEZE ZONDAG 22 NOVEMBER 2020:

De 1<sup>e</sup> collecte is bestemd voor Stichting INLIA:



INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. We zijn een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. Stichting INLIA is: een netwerkorganisatie die Charterkerken ondersteunt,

juridisch adviseur voor zowel asielzoekers als kerken, kennisinstituut op haar terrein, vraagbaak voor rechtshulpverleners en andere professionals op het terrein van asielzoekers-vraagstukken. *Wij vragen uw bijdrage voor deze stichting: uw steun voor dit werk is onmisbaar!*

*Per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen o.v.v. Stichting INLIA*

*Of contant: in mandjes bij de uitgang*

**De 2<sup>e</sup> collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk.** Ook warm aanbevolen en inzameling op dezelfde manier als hierboven staat. Indien u overmaakt op de bank graag o.v.v. "Plaatselijke kerk".

### KERKELIJKE AGENDA:

Vr. 20 nov: Filmavond in 't Hoge Licht gaat door, zie hieronder.

Wo. 25 nov: 10.30-11.30 uur Bijbelleskring over 2. Samuel, vanaf 10.15 inloop

Vr. 27 nov: 18.30-20.00 uur Maaltijd, ontmoeting en catechese (12-18 jaar)

### ZIN IN FILM – LA GRANDE BELLEZZA

Op vrijdagavond 20 november om 19.30 uur staat in 't Hoge Licht de film "La grande bellezza" (2013) gepland. Een psychodrama waarin Gambardella (prachtig gespeeld door Servillo) na zijn 65ste verjaardag op zoek gaat naar het goede leven.

Nu de bioscopen weer opengaan, gaat ook deze film door. Er hebben zich inmiddels 20 gemeenteleden aangemeld. U, jij kunt er nog bij. *Let op: er mogen maximaal 30 personen kijken.*

*Aanmelding is verplicht.* [domineereinders@kpnmail.nl](mailto:domineereinders@kpnmail.nl)

### AFWEZIGHEID PREDIKANT

Van maandag 23 tot en met zondag 29 november is onze wijkpredikant afwezig. In dringende pastorale situaties kunt u contact opnemen met scriba Arie Stans. Hij weet wie van de predikanten achterwacht is. Hebt u verzoeken tot voorbede of dank in de eredienst, dan graag contact opnemen met ouderling Jenny van Voornveld: telefoon: 06-22835197 e-mail: [jvvoornveld60@hotmail.com](mailto:jvvoornveld60@hotmail.com)

### WILT U OOK EEN ENGEL ZIJN?

Omzien naar elkaar is één van de dingen die in onze kerk belangrijk zijn, maar ook voor mensen daarbuiten. Met het engelenproject willen we mensen die een moeilijke of spannende tijd doormaken, op welke manier dan ook, aandacht geven, hen laten merken dat we aan hen denken, dat ze er niet alleen voor staan. Dat doen we door ze te verrassen met een klein gebaar, bijvoorbeeld een kaartje in de bus, door hen tussen Sint en Kerst een klein kadootje te geven, door ze zelfgebakken koekjes te bezorgen, enz. enz. Daarom hebben we 2 vragen aan u:

- 1) We zijn op zoek naar engelen, naar mensen die bereid zijn om voor iemand iets te maken (kaart, iets lekker, een klein kadootje te kopen, enz.) en dat bij iemand thuis te brengen;
- 2) En we vragen u ook om namen en adressen in te leveren (bij: Imarda Bikker, e-mail: [imardabikker@gmail.com](mailto:imardabikker@gmail.com)) van mensen van wie we weten dat ze zo'n engel goed kunnen gebruiken.

Net als vorig jaar komen er daarvoor aanmeldingskaarten in de kerk te liggen. U kunt deze inleveren voor 1 december. Begin december koppelen we namen van engelen en van de ontvangers aan elkaar. Bij het kleine gebaar dat we bezorgen komt er een kaart dat deze attentie komt van onze kerkelijke gemeenschap. Bij vragen kunt u terecht bij: *Imarda Bikker, tel. 06-31051207.*

***'Leuk je te zien! Hoe gaat het met je? Hoe was je week? Druk op je werk? Wat was dat een mooi lied, hè! Hoe gaat het met ...' We missen de ontmoeting na de kerkdienst, het gesprek over de dienst, maar ook over ons doordeweekse leven. Om dat gemis een beetje op te vullen, zal er elke week steeds iemand iets schrijven over zijn of haar leven in coronatijd. Noem het een 'koffie-na-de-dienst-babbel'.  
Vandaag: Jenny van Voornveld***

**I**nmiddels zullen we geen onbekenden meer zijn binnen de wijkgemeente Immanuël. Bijna 4 jaar geleden werden we lid van deze gemeente en wat voelen we ons thuis hier in deze gemeente. Hier mag je zijn wie je bent en voelt het als een veilige plek. Ik hoorde vorige week van iemand die sinds kort bij ons in de kerk komt dat ze onze kerk ziet als een 'schuilkerk'. Dat vond ik mooi omschreven en dat voelt voor mij ook zo; geborgen voelen binnen een gemeenschap.

**T**ijdens de coronacrisis is mijn werk in de zorg gewoon doorgegaan, zelfs meer dan dat. Henk heeft het een stuk rustiger gekregen, er is bijna geen werk in de touringcar wereld. Af en toe mag hij invallen bij openbaar vervoer. Dit betekent dat we ook wel meer samen thuis zijn. Als je allebei onregelmatige diensten draait dan is het soms moeilijk om samen iets te plannen. Dat was even wennen, maar nu vinden we dat beide een positief gevolg van deze tijd.

**N**og steeds geniet ik erg van het werken in de zorg. De mooiste zorg vind ik de terminale, palliatieve zorg. Ik heb veel bewoners mogen begeleiden en verzorgen bij het laatste stukje van hun leven. Je kan veel bieden aan bewoners maar ook aan familie, vooral tijd nemen voor een luisterend oor en er gewoon maar 'te zijn'. Zorg bieden is voor mij veel meer dan alleen maar medische zorg.

**T**ijdens de lockdown in de verpleeghuizen werd er veel van ons gevraagd. Maar we werden aangemoedigd door mensen om ons heen. 'Helden in de zorg' werden we genoemd. Er werd veel georganiseerd, er werd buiten muziek gemaakt door vrijwilligers, bloemen werden bezorgd er werd taart gebakken, spandoeken gemaakt en noem maar op.....aan aandacht geen gebrek. Dit hield ons op de been. Want wat ontstonden er rare situaties. De eenzaamheid onder bewoners was groot, wat is er veel gehuild om gemis van familie. Kinderen die niet op bezoek mochten komen bij een ouder die op sterven lag. De deuren gingen van het ene op het andere moment dicht en echtparen konden geen afscheid van elkaar nemen. Wat was de angst groot dat één van beiden zou komen te overlijden zonder een afscheid.

**G**elukkig konden we met enige creativiteit en heel soms even de andere kant op kijkend, kinderen bij hun ouders toe laten zodat er toch afscheid genomen kon worden voor het overlijden. Familie mocht niet binnen komen maar bewoners mochten toch naar buiten ☺ Zo konden echtparen elkaar toch ontmoeten buiten de deuren van het verpleeghuis, natuurlijk op gepaste afstand van elkaar. Ik weet het, er zijn regels om je aan te houden maar als je ziet dat mensen er aan onderdoor gaan?

**W**aar we tijdens de eerste golf nog met veel creativiteit en enthousiasme aan de slag gingen en aangemoedigd werden, is er nu een soort hardheid en lauwheid ontstaan, waar ik niet echt blij van wordt. De moeheid onder zorgverleners neemt toe en de korte lontjes komen tevoorschijn. De werkdruk en uitval van collega's doen hier natuurlijk ook geen goed aan. En voor veel mensen duurt het gewoon té lang. Maar gelukkig krijgen we ook nog steeds positieve reacties van bewoners en familie die trots op ons zijn dat we ondanks alles toch doorgaan en volhouden.

**H**et zijn lastige tijden voor veel beroepen, niet alleen voor de zorg. Ook persoonlijk vind ik het best wel eens spannend als collega's besmet zijn, als je zelf getest moet worden, als je hoort dat je bij iemand zorg geboden hebt die achteraf positief getest bleek. Maar laten we elkaar niet met angst besmetten en hoop en moed blijven houden om vol te houden en uit te zien naar betere tijden en tot die tijd wel oog blijven houden voor 'die ander'.

**I**k kwam onderstaande woorden tegen van Augustinus, mooi om eens over na te denken:

*'Het zijn slechte tijden! Het zijn moeilijke tijden! Dat zeggen de mensen tenminste. Laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed. Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zo zijn de tijden.'*

Jenny draagt de virtuele pen over aan Ariene Vermeulen





Liturgie kerkdiensten 't Hoge Licht  
10.00 uur en 17.00 uur  
Zondag 22 november 2020  
Eeuwigheidszondag

Voorganger:	ds. Henk Reinders <i>(beide diensten)</i>
Ouderling van dienst:	Jenny van Voornveld <i>(beide diensten)</i>
Diaken van dienst:	Henk van Voornveld <i>(10.00 uur dienst)</i> Peter Kingma <i>(17.00 uur dienst)</i>
Schriftlezing:	Rose Marie van Asselt <i>(10.00 uur dienst)</i> Arie Stans <i>(17.00 uur dienst)</i>
Pianist:	Ans Reinders-van den Berg <i>(beide diensten)</i>
Beamist:	Hendrik-Jan Jansen <i>(beide diensten)</i>
Kindernevendienst:	Joop Egmond <i>(alleen tijdens de 10.00 uur dienst)</i>
Koster:	Esse van den Burg <i>(beide diensten)</i>
Coördinatoren:	Henk van Voornveld en Rolf van den Berg <i>(10.00 uur dienst)</i> Peter Kingma en Henk van Voornveld <i>(17.00 uur dienst)</i>
1 <sup>e</sup> collecte:	Stichting INLIA <i>(beide diensten)</i> <i>Toelichting: elders in deze NB</i>
2 <sup>e</sup> collecte:	Onze plaatselijke kerk <i>(beide diensten)</i>

Pianospel  
Welkom en mededelingen  
Aansteken Paaskaars

Zanggroep zingt: Psalm 17: 3 en 7

Stil gebed  
Bemoediging en groet

Zanggroep zingt: NLB 221: 1, 2, 3 "Zo vriendelijk en veilig als het licht"

Geloofsbelijdenis

Voorganger:  
Wij vertrouwen ons toe aan de God van ons leven. Hij heeft ons gedacht en uitgesproken, blijvend tot zijn vrienden bestemd.

**Allen:**

**Hij wil bij ons wonen, onze Zon zijn.  
Zijn Naam is ons vertrouwd,  
Van zijn trouw weten wij door Israël zijn knecht, door Jezus, Zijn gezalfde.**

Voorganger:  
Wij geloven dat onze dagen niet tevergeefs zijn, ons leven niet voorgoed ten dode opgeschreven.

Hij zal ons herscheppen naar lijf en leden nieuw, bekleed met Christus.

**Allen:**

**Bewogen door zijn adem bestaan wij,  
van zijn liefde leven wij.  
en ieder mensenkind dat zonder waarde heet, zal Hij vernieuwen, glansrijk  
en naar de volle maat van zijn Beminde, zijn Zoon.**

Voorganger:  
Wij verwachten de nieuwe aarde, waar de nacht is verbleekt, het verleden genezen. Zingenderwijs zullen wij daar leven want stralend is Hij over ons opgegaan. Ons blijvend thuis zal Hij dan zijn.

**Allen: Amen.**

Gebed

Moment met de kinderen (alleen in de 10.00 uur dienst)

Zanggroep zingt: 'k Stel mijn vertrouwen

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God  
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot

Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij  
'k Zie naar Hem op en 'k weet hij is mij steeds nabij

(onder naspel gaan de kinderen naar de nevendienst, alleen in de 10.00 uur dienst)

Schriftlezing: 1. Korinthe 13: 1-13

Verkondiging

Luisteren: "Lichtjes in de mist" Matthijn  
Buwalda en Stef Bos

<https://www.youtube.com/watch?v=v1mEHC66cp0>

Inleidende woorden op het gedenken

Gedicht ("Afscheid nemen" onderaan liturgie)

Zanggroep zingt: NLB 199 "Koester de namen die wij hier gedenken"

Wij noemen de namen van gemeenteleden die in het afgelopen jaar ons zijn voorgegaan - familie of diaken steekt een kaars aan

Wij gedenken de namen van hen die wij dragen op ons hart en van wie wij langer of korter geleden afscheid moesten nemen – gelegenheid om zelf een kaarsje aan te steken (in de kerk of thuis)

*Tijdens het gedenken speelt de piano zachtjes Taizé-liederen*

## Afscheid nemen

Afscheid nemen  
is met zachte vingers  
wat voorbij is dichtdoen  
en verpakken  
in goede gedachten ter herinnering.

Is verwijlen  
bij een brok leven  
en stilstaan op de pieken  
van pijn en vreugde.

Zanggroep zingt: "Ga maar gerust" lied van  
Sytze de Vries

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan  
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht  
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan  
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht  
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat  
Ik ben de wind waardoor je adem haalt

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan  
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt  
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan  
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel  
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen  
Ik ben de dag, die schemert in je droom

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan  
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt  
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan  
Ik ben de verte, die verlangend wenkt  
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen  
ben Ik de hand, die al je tranen wist.

Dankgebed – voorbede – stil gebed – Onze  
Vader

Aandacht voor de collecte

Zanggroep zingt: NLB 444: 1, 3, 4 "Nu daagt  
het in het oosten"

Zegen – beantwoord met gesproken Amen

Pianospel

Afscheid nemen  
is met dankbare handen  
weemoedig meedragen  
al wat waard is  
niet te vergeten...

Is moeizaam  
de draden losmaken  
en uit het spinrag  
der belevenissen loskomen  
en achterlaten

en niet kunnen vergeten...

*Dietrich Bonhoeffer*

## Heer, herinner u de namen.....

*In de morgendienst wordt een kaars aangestoken voor:*

1. Sijbren Bartele de Jong	* 12 januari 1929	† 27 november 2019	90
2. Albert Hendrik Veldhorst	* 24 juni 1923	† 13 december 2019	96
3. Cornelis van Dijk	* 16 juli 1937	† 5 april 2020	82
4. Evert van Beek	* 26 april 1922	† 22 april 2020	97
5. Gijsbert Hoogenraad	* 14 juni 1936	† 15 mei 2020	83
6. Dirkje Sophia van der Horst-Veldhuizen	* 12 maart 1924	† 29 juli 2020	96

*In de middagdienst wordt een kaars aangestoken voor:*

1. Lena Maria Kingma-de Oude	* 12 december 1937	† 28 december 2019	82
2. Warner Gijsbert Laurens den Hertog	* 9 oktober 1999	† 5 augustus 2020	20
3. Auke Jelle van Nijen	* 30 november 1936	† 8 september 2020	83
4. Fenna Johanna Neerken	* 20 maart 1929	† 18 september 2020	91
5. Esther van Garderen	* 23 december 1986	† 18 oktober 2020	33

*Heer, herinner U de namen,  
ieder die gestorven is.  
Zie ons aan zoals wij kwamen  
uit de diepte, het verlies  
van de mensen, die wij dragen  
op de lippen, in ons hart,  
die wij missen sinds de dagen,  
dat de dood ons huis verwart.*

*God, gedenk de vele aardse  
tranen van verdriet en zorg,  
vang ze op, Heer, en bewaar ze  
in uw kruik van troost en borg;  
en ontvang de levensparels,  
die wij koesteren als een schat,  
wil hen in uw Rijk aanvaarden  
en gebruiken voor uw stad.*

## BIJ DE DIENST VAN DEZE ZONDAG

**Aanmelden voor het bijwonen van een van de diensten:** U kunt zich op de bekende manier aanmelden: bij Henk van Voornveld, te bereiken op telefoonnr. **06-52646116** of per mail [hjvanvoornveld@hotmail.com](mailto:hjvanvoornveld@hotmail.com). Graag vóór vrijdag 20.00 uur! Er mogen maximaal 30 kerkgangers per viering worden toegelaten (exclusief medewerkers aan de dienst). Uw aanmelding wordt geregistreerd en zodra het aantal van 30 is bereikt sluit de inschrijving voor het fysiek bijwonen van die dienst. Voor de eerstvolgende persoon die zich dan meldt kan een plek worden gereserveerd, hetzij voor de andere dienst van deze zondag of voor bijvoorbeeld de volgende zondag. Henk zal in dat geval telefonisch contact met u opnemen. **Daarom is het fijn als u bij uw reservering uw telefoonnummer vermeldt!** Wij geven u het dringende advies bij het binnenkomen en verlaten van de kerk van een mondkapje gebruik te maken. Zodra u op uw plaats zit kunt u het mondkapje weer afdoen.

**Kindernevendienst:** Deze zondag is er alleen tijdens de 10.00 uur dienst kindernevendienst.

## OMGEKEERDE ADVENTSKALENDER



Iedereen kent wel de adventskalender, waarbij je in de aanloop naar Kerst elke dag een cadeautje, chocolaatje of speciaalbiertje krijgt. Bij de "omgekeerde adventskalender" geef je juist elke dag iets weg. Deze pakketten worden gedoneerd aan de Voedselbank.

### Actie van de Diaconie:

Tijdens de adventsperiode (van zondag 29 november tot donderdag 24 december) zet je een boodschappentas of kartonnen doos thuis neer, waarin je de levensmiddelen verzamelt. In plaats van dat je elke dag iets uit de adventskalender opent, stop je (voor zover mogelijk) iets in de tas of de doos.

Op woensdag 23 december kun je de boodschappen voor de Voedselbank inleveren tussen 10 en 12 uur bij Nieuw Salem.

Je kunt je aanmelden, als je mee wilt doen door een bericht te sturen naar:

of per mail: Mieke Nijenmanting [m.nijenmanting@ziggo.nl](mailto:m.nijenmanting@ziggo.nl)

of per tel: 06-38063057

of per post: J. Manger Catslaan 35, Driebergen

OMARM JE NAASTE



diaconie

## OPBRENGST COLLECTES SEPTEMBER

Cuba	629,30
Groene kerken	365,66
Versterk de kerk wereldwijd	605,67
Vredesweek, tent of nations	799,65
2de collecte voor de kerk	363,50

Toelichting:

Collectes worden per maand administratief afgerond. Hierdoor kan de eindopbrengst (opbrengst collecte in de kerk en via de bank) pas na gemiddeld 7 weken vastgesteld worden. Dit komt omdat er in een nieuwe maand nog bedragen overgemaakt worden naar de maand ervoor.

Hierboven vindt u dus het overzicht van de maand september.

**Kopij voor de volgende nieuwsbrief: uiterlijk donderdag 26 november vóór 14.00 uur naar Arie Stans of naar de redactie-mailbox, resp.: [stairie@gmail.com](mailto:stairie@gmail.com) of [nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl](mailto:nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl) In de kerk liggen geprinte nieuwsbrieven klaar voor de gasten.**