

## Zondag 25 oktober 2020

Voorganger: ds. Kees van der Kooi  
Ouderling van dienst: Jenny van Voornveld  
Diaken van dienst: Khurram Akhtar  
Schriftlezing: Joop Egmond  
Organist: Johan Wentink  
Beamist: Rein Zoethout  
Kindernevendienst: Joop Egmond  
Koster: Gerrit Pijper  
Coördinatoren: Henk v Voornveld en Peter Kingma  
1<sup>e</sup> collecte: Stichting Gave: Moeder- en  
kindweekend asielzoekers (zie toelichting)  
2<sup>e</sup> collecte: Onze plaatselijke kerk



### WIJ MOETEN GODE ZINGEN!

*Wij moeten Gode zingen!* Waarom is dat zo nodig? Als wij, mensen van deze aarde dat niet doen, dan doet niemand het. Dat is Gods realiteit. Maar wij mensen hebben, zeker in deze lastige soms treurigmakende tijd, de neiging om onze lier aan de wilgen te hangen. We luisterden afgelopen zondag naar de zanggroep in de kerk die hierover zong (NLB 713). Dat lied van Willem Barnard spreekt het uit op verhoogde toon: *wij moeten Gode zingen..... om alle goede dingen.....* De halleluja's (*looft de Heer*) zijn niet van de lucht. Over welke "goede dingen" wordt hier gezongen? Want niet iedereen heeft een goede gezondheid of een mooi huis, of fijne vrienden of huiselijke omstandigheden waarin je kunt gedijen. Dan heb je toch veel meer de neiging om te doen als de dichter van psalm 137: *Droef zaten wij aan Babylons rivieren, en hingen aan de wilgen onze lieren...* Wij neigen ernaar steeds vaker te roepen: "Hoe lang nog?" Mét psalm 137: wanneer zal God ons bevrijden? Nog even over die goede dingen: zijn die er dan? Ja en het zien daarvan vindt zijn oorsprong in het woordje "*hoop*". Hoop geeft levensadem en door die adem wordt ons de levensgeest gegeven. Dan kan je veel meer verdragen! Krijg je weet van Gods barmhartigheid. Maar het is wel zo dat je moet kiezen. We voelen ons soms vreemdelingen, en we verzuchten: is het niet te veel gevraagd in de ballingschap te zingen? Weet dit: God heeft ons, mensen, nodig! Hij zal ons ook in deze coronatijd niet laten vallen. Hij spreekt genezende woorden door zijn dienaren. En wij: wij moeten Hem maar gewoon loven, want Hij is de Heer van alle dingen en Hij verlangt ernaar dicht bij ons te zijn, tronend op onze lofzang. Daar worden jij en ik gelukkig van! (Arie Stans)

### DE COLLECTES OP DEZE ZONDAG 25 OKTOBER 2020: De 1<sup>e</sup> collecte is ter gelegenheid van Hervormingsdag bestemd voor Stichting Gave: Moeder- en kindweekend asielzoekers

Stichting Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar ons land komen, worden gezien en geliefd. Gave is een interkerkelijke organisatie. In 1992 begon een groep jonge christenen die zich geroepen voelden met Gods liefde naar vluchtelingen om te zien. Inmiddels is dat uitgegroeid tot Stichting Gave en ondersteunen we kerkelijk werk onder vluchtelingen in heel Nederland. Wij vragen uw steun.

**De 2<sup>e</sup> collecte is voor onze plaatselijke kerk. U kunt uw gaven voor beide collectes ook overmaken op NL47 RABO 0385 2538 18 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen o.v.v. Moeder- en kindweekend asielzoekers (1<sup>e</sup> collecte) of "Plaatselijke kerk" (2<sup>e</sup> collecte).**



Liturgie kerkdienst 't Hoge Licht

Zondag 25 oktober 2020

10.00 uur

*o.l.v. ds. Kees van der Kooi*

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken Paaskaars

Aanvangslied, zanggroep Psalm 42: 1 en 3  
(Evenals een moede hinde)

Stil gebed

Votum en groet

Gebed om ontferming: drie gebedsintenties  
met na elke intentie de zanggroep Lied 367d.  
(Kyrie eleison)

Woord van belofte: 1 Joh 5: 11-12.

Glorialied, zanggroep NLB 838 vers 4 (Wij  
danken u, o liefde groot)

Gebed bij de opening van het Woord  
Eerste lezing: Deuteronomium 26: 1-11

Zingen, zanggroep psalm 105: 5 (Toen zij door  
vreemde landen gingen)

Tweede lezing: Hebrreeën 11:1-10 en 13-16.

Zingen, zanggroep Psalm 105: 16.(God laafde  
hen in dorre streken)

Verkondiging: Op doorreis

Luisterlied Amanda Strydom: Pelgrimslid  
[https://www.youtube.com/watch?v=34PYPY  
WmCS4](https://www.youtube.com/watch?v=34PYPYWmCS4)

In memoriam: Esther van Garderen

Gebeden, eindigend met het Onze Vader

Slotlied NLB 886, zanggroep Abba, Vader, U  
alleen

Zegen

### **BIJ DE DIENST VAN DEZE ZONDAG**

U kunt zich voor het bijwonen van deze dienst op de bekende manier aanmelden: bij diaken Henk van Voornveld, te bereiken op telefoonnr. **06-52646116** of per mail [hjvanvoornveld@hotmail.com](mailto:hjvanvoornveld@hotmail.com). Er mogen maximaal 30 kerkgangers worden toegelaten (exclusief medewerkers aan de dienst). Uw aanmelding wordt geregistreerd en zodra het aantal van 30 is bereikt sluit de inschrijving voor het fysiek bijwonen van die dienst. Voor de eerstvolgende persoon die zich dan meldt kan een plek worden gereserveerd voor bijvoorbeeld de volgende zondag. Henk zal in dat geval telefonisch contact met u opnemen. **Daarom is het fijn als u bij uw reservering uw telefoonnummer vermeldt!** Wij geven u het advies bij het binnenkomen en verlaten van de kerk van een mondkapje gebruik te maken. Zodra u op uw plaats zit kunt u het mondkapje weer afdoen.

## OMZIEN NAAR ELKAAR

Woensdag jl. heeft *dhr. Hans Lafeber*, Wethouder Teselinglaan 21, 3972 GA in het UMC een dotterbehandeling ondergaan. Die is voorspoedig verlopen en Hans voelt zich gelukkig weer goed. Het herstel na de hartoperatie van *Arnold van Heusden*, Vossenkamp 16, 3972 VJ, verloopt zo voorspoedig dat hij van het UMC is overgebracht naar de verpleegafdeling in het Diaconessenhuis. De verwachting is dat hij komende week naar huis mag.

## IN MEMORIAM

*U leert me lopen op het water,  
de oceaan is weids en diep.  
U vraagt me alles los te laten,  
daar vind ik U en ik twijfel niet.*

*En als de golven overslaan,  
dan blijf ik hopen op uw Naam.  
Mijn ziel vindt rust,  
want in de storm bent U dichtbij.  
Ik ben van U en U van mij.  
(Opwekking 789)*



Zondagmiddag 18 oktober bereikte ons als kerkenraad het verbijsterende bericht dat *Esther van Garderen (33 jaar)* totaal onverwacht is overleden. Samen met de liefde van haar leven Michiel Verheij, was ze sinds begin augustus wekelijks in onze erediensten te vinden. Komend vanuit de Evangeliegemeente te Zeist, voelden ze zich welkom, genoten van de diensten en hadden net besloten met de bijbelgesprekkring 'Onbezorgd Leven' mee te gaan doen. Michiel en Esther kenden elkaar sinds een jaar, hadden elkaar zeer lief en woonden net een week samen in Zeist. Allebei hadden zo het gevoel voor elkaar bestemd te zijn en Esther was net begonnen in de thuiszorg bij Sparrenheide/ de Brug. In de nacht van zaterdag op zondag 18 oktober werd Esther bij de ouders van Michiel onwel, reanimatie mocht niet meer baten. Pril geluk en liefde zo geknakt. Voor Michiel, ouders en familie een storm van verdriet, pijn en schok. Het lied uit Opwekking heeft Michiel als laatste met Esther gezongen.

Correspondentieadres: Michiel Verheij, Perzikkruid 14, 3984 BN Odijk.

## INZET ZANGGROEP

Met dank aan de inzet van Els Kruidenier en Henk den Boon, is er weer een zanggroep van gestart gegaan. Houd u, hou jij van zingen en hebt u een beetje (koor)zangervaring, van harte uitgenodigd om met de zondagse zanggroep mee te gaan doen. Graag opgeven bij Els Kruidenier 06-53205693 of [els.kruidenier@gmail.com](mailto:els.kruidenier@gmail.com) Henk den Boon 06-53916024 of [den.boon@gmail.com](mailto:den.boon@gmail.com)

## KERKELIJKE AGENDA

Maandag 26 oktober	10.00 uur 15.00 uur 20.00 uur	3 edities van: Kring Kerk in Coronatijden Plaats: Nieuw Salem
Dinsdag 27 oktober	20.00 uur	Vergadering Algemene Kerkenraad
Woensdag 28 oktober	10.30-11.30 uur 20.00-21.30 uur	Bijbelleesgroep 2 Samuel 11 en 12 in 't Hoge Licht Kring "Onbezorgd Leven" in 't Hoge Licht
Vrijdag 30 oktober	18.30-20.00 uur	Jongerencatechese in Ontmoeting, achter "Koek en Ei"

## CATECHESE

Afgelopen vrijdagavond hebben we, na de startbijeenkomst op 2 oktober, onze eerste echte catecheseavond gehad. Na een gezellige maaltijd, gekookt door Jenny, zijn we in twee groepjes uiteengegaan. De 15+ groep is aan de slag gegaan met regels in de Bijbel en regels in onze samenleving. Wat vind je van die regels en houd je je er altijd aan? Met 15- hebben we een begin gemaakt met het onderwerp



‘gedenken.’ In deze periode van het jaar wordt al eeuwenlang stilgestaan bij verlies. Hoe doen we dat in de kerk? Wat is Allerzielen, Allerheiligen en waar komt Halloween vandaan? Waarom zou je dat vieren of waarom juist niet? We zijn geëindigd met het schilderen van een griezelig masker. Het is een leuke drukke club. Als je nog graag aan wilt haken, ben je van harte welkom! De volgende keer is op vrijdagavond 30 oktober om 18.30 uur in De Ontmoeting (achter Koek & Ei).

*Magda Lijftogt, Ariadne Roelants, ds. Gerrit van Dijk, ds. Henk Reinders en Marina Roelofsen*

## ACTIE ZIEKENHUIS PARAMARIBO

*Een bericht van Ina Bannink*

Beste allemaal,

Bij deze vragen wij, de inloopgroep, uw aandacht voor het volgende: In samenspraak met het ZZG (de zendings- en hulporganisatie van de Evangelische Broedergemeenschap) zijn wij een project gestart om de kinderen in het Diaconessenhuis in Paramaribo een kerstgeschenk te geven. Hierbij willen wij uw hulp vragen. Het Diaconessenhuis in Paramaribo is een algemeen ziekenhuis op een protestants-christelijke grondslag. Het verleent sinds 1962 met volle overgave medische, paramedische en verpleegkundige zorg aan patiënten uit de stad, maar vooral ook uit het Surinaamse binnenland. Er zijn 204 bedden. Als particulier ziekenhuis ontvangt het Diaconessenhuis geen subsidie van de overheid. De ligdagtarieven, door de overheid vastgesteld, zijn al jaren niet kostendekkend, maar mogen vanwege de slechte economische situatie in Suriname niet verhoogd worden. Daardoor is het ziekenhuis door zijn financiële reserves heen en zijn onderhoud en vervanging van medische apparatuur een probleem. Dankzij collectes en andere donaties is het ZZG tot nu toe in staat om jaarlijks bij te springen bij relevante problemen en projectjes. Onlangs nog kon een IC-unit worden gefinancierd, nodig voor de Covid -19.

Vandaar ons idee: hoe kunnen we laten weten, dat we meeleven met deze mensen in het Surinaamse ziekenhuis? Alle nood lenigen kunnen we niet en dat hoeft ook niet, maar praktisch iets doen voor de patientjes op de baby- en kinderafdeling kan wel. Hoe warm zou het zijn als deze kwetsbare kinderen een kleine attentie ontvangen in de decembermaand?

Hoe leuk zou het zijn als we als gemeente daar samen vorm aan geven. Het ZZG heeft toegezegd de verzending van een paar dozen te willen organiseren en deels voor zijn rekening te nemen .

Kunt u, wilt u een kleine financiële bijdrage storten op rekeningnummer NL25INGB0000685069 ten name van A.Bannink-de Bruijn onder vermelding van " kerstgeschenk Diaconessenhuis Paramaribo".

. Wilt u dit doen voor 7 november a.s.? (het versturen moet uiterlijk 14 november)

. Uw financiële steun is voor het bekostigen van de cadeautjes, voor het versturen van de cadeautjes waarbij een mogelijk restbedrag ter beschikking wordt gesteld van een project ten bate van het Diaconessenhuis in samenwerking met het ZZG.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de opbrengst!

Met vriendelijke groet,

*Namens het team van de inloop,*

*Ina Bannink.*

***'Leuk je te zien! Hoe gaat het met je? Hoe was je week? Druk op je werk? Wat was dat een mooi lied, hè! Hoe gaat het met ...' We missen de ontmoeting na de kerkdienst, het gesprek over de dienst, maar ook over ons doordeweekse leven. Om dat gemis een beetje op te vullen, zal er elke week steeds iemand iets schrijven over zijn of haar leven in coronatijd. Noem het een 'koffie-na-de-dienst-babbel'.  
Vandaag: Monica Walst***

Beste gemeente,

Om jullie meer inzicht te geven over wie die Monica nu is (die uiteindelijk toch heeft besloten om lid te worden van deze gemeente) mag ik nu het schrijfstokje overnemen,

Ik ben geen vreemde binnen deze gemeente. Sinds het overlijden van mijn vader in 1996 zijn zowel mijn moeder als ikzelf via de Alphacursus opgenomen in de Immanuel gemeenschap. Echter daar waar mijn moeder lid is geworden, ben ik enkel naar groeigroep(en) gegaan en soms ook zondags naar de kerk. Allereerst naar de toenmalige jongeren groeigroep en na ontbinding van deze groep naar een andere groeigroep. Deze groeigroep is mijn thuishaven en zeer waardevol.

Mijn moeder en ik hebben jaren een gemeenschappelijk huishouden gevormd waarbij zij bij mij in huis was. Echter een kleine twee jaar geleden is zij noodgedwongen naar Sparrenheide verhuisd. Dit heeft ons beiden veel verdriet gedaan. Deze periode heeft mij ook gedwongen om na te denken over hoe nu verder. Waar ik eerder met verstand de dingen benaderde voelde ik mezelf richting het hart gaan.

De groeigroep was niet meer alleen maar een groeigroep maar het zijn vrienden geworden. De kerk met naar ik toch moet zeggen de mens Henk Reinders sprak mij steeds meer aan en ik voel mij steeds meer thuis daar in 't Hoge Licht. Kortom er gaat een verlangen ontstaan om erbij te horen. Daarom ben ik nu lid geworden van de Immanuel gemeente.

Dat is wel leuk allemaal, hoor ik jullie denken, maar wat doet die Monica dan?

Nou ik ben een gelukkige zelfstandige vrouw van een zeer leuke leeftijd, die met beide benen op de grond staat. Ook heb ik mankementen die weliswaar niet geheim zijn, maar wil je ze weten dan staat de deur open. Van beroep ben ik chemisch analist en werkzaam op een kwaliteitslaboratorium voor een bedrijf dat kunststoffen maakt voor de dentale industrie. Ik hou van lezen, fietsen, kletsen en verder alles als het maar leuk is. Liefst met iemand samen maar ik heb geleerd om dit ook alleen te kunnen.

Er zijn echter ook andere ietwat vervelende woorden die ik wil zeggen. Wat ikzelf als negatief ervaar binnen deze gemeente is het feit dat men buiten de kerk niet groet. Daar ik met enige regelmaat in de kerk kom, maar geen vaste bezoeker ben, ken ik veel mensen van gezicht. Mijn karakter is positief en ik groet veel mensen, of ik ze nu wel of niet ken. Met name de niet kerkgangers groeten terug. Dit vind ik vreemd, het kost je niks en je maakt mensen blij door ze te zien. Dus beste Immanuel gemeente: Als je gegroet wordt, graag teruggroeten, misschien was ik het wel. Maak je mijn dag ook weer goed.

Ik geef het schrijfstokje over aan onze Nel van der Werff. Nel is een graag geziene persoon binnen de gemeente waar ze haar expertise graag voor inzet. Veel schrijfplezier, Nel!



Monica Walst



## HERDENKEN IN DRIEBERGEN OP MAANDAG 2 NOVEMBER

De taakgroep eredienst van de wijkgemeente Catharijne organiseert in samenwerking met twee uitvaartondernemers een moment van herdenken en herinnering van uw overleden dierbare. Dit herdenken richt zich tot de hele dorpsgemeenschap en draagt dan ook een algemeen karakter.

**N.B.: Binnen de Immanuël-wijkgemeente zullen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar de overledenen in 2 diensten (om 10.00 uur en om 17.00 uur) herdacht worden. Daarover wordt u nog nader geïnformeerd.**

Herdenken in Driebergen vraagt vanwege de corona-maatregelen dit jaar een wat andere organisatie: u dient zich vooraf digitaal aan te melden bij onderstaand emailadres. Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor een bepaald tijdstip. U kunt dan op de aangegeven tijd naar de kerk komen, een kaartje met de naam van de overleden persoon aan een tak hangen en een kort moment daarbij in stilte zijn. Daarna verlaat u de kerk via de andere uitgang, zodat anderen hun dierbare kunnen gedenken. Tijdens de doorgang is er passende muziek. U kunt na afloop een gesprek aangaan met een van de medewerkers.

*In het kort:*

*Herdenken in Driebergen: maandag 2 november*

*Grote Kerk van 19.00 tot 20.00 uur*

*Online herdenken: tussen 20.15 en 20.30 uur*

*(mee te maken via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1476>)*

*Graag u zelf aanmelden via [herdenkenindriebergen@wgcatharijne.nl](mailto:herdenkenindriebergen@wgcatharijne.nl) voor 1 november*

*Dan krijgt u daarna een uitnodiging voor een bepaalde tijd.*

Indien u niet naar de kerk kan of wil komen, maar wel graag een naam genoemd wil hebben dan kunt u die via de mail doorgeven op genoemd emailadres: [herdenkenindriebergen@wgcatharijne.nl](mailto:herdenkenindriebergen@wgcatharijne.nl) In aansluiting op het uur waarin mensen langs kunnen komen in de kerk is er een korte herdenking die online wordt uitgezonden

***Kopij voor de volgende nieuwsbrief: uiterlijk donderdag 29 oktober vóór 14.00 uur naar Arie Stans of naar de redactie-mailbox, resp.: [staarie@gmail.com](mailto:staarie@gmail.com) of [nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl](mailto:nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl)***

***Krijgt u de Zondagse Nieuwsbrief nog niet per e-mail toegezonden? Meldt u zich dan aan bij een van de in dit kader genoemde mailadressen.***

***In de kerk ligt een beperkt aantal geprinte nieuwsbrieven voor gasten die de kerkdienst bijwonen.***