

BUITENGEWOON *of meer dan het gewone*

Zo kunnen we typeren wat er deze week in heel veel kerken plaatsvindt. Het is dan ook het thema van de Gebedsweek. Het woord oecumene staat van oorsprong eigenlijk voor “de gehele bewoonde wereld”. Dat is best wel heel veel. Zo veel dat we er alleen al moe van worden als we eraan denken. En misschien ook wel een beetje angstig. Wat wordt er van ons gevraagd? Deze week en zondag a.s. maar misschien wel altijd? Buitengewoon veel? In de folder die we zondag kregen staat dat “zij” buitengewoon vriendelijk waren voor “ons”. Die “ons” dat zijn Paulus met zijn reisgenoten die schipbreuk lijdten op het eiland Malta. En die “zij” dat zijn de eilandbewoners die hen gastvrijheid verlenen en hen verzorgen. Voor hen waren Paulus c.s. vreemdelingen. En wat zo opvallend is, die eilandbewoners draaiden die onbekende schipbreukelingen niet de rug toe. Nee, zij durfden te kijken naar hun ontredde. Zij hadden compassie met deze mensen die maar net aan hun ondergang waren ontkomen. In het boek “Wees niet bang” van Samuel Wells staat dat compassie “zien” betekent. Het is het tegenovergestelde van wegkijken. Door deel te nemen aan een of meer van de gebedsvieringen of zondag die stap over een andere kerkdrempel te wagen kunnen we dat “zien” van die ander al in praktijk brengen, iets van de waarheid van die ander of die andere groep onder ogen zien. Tenslotte: een talmoedische en zo ware uitspraak komt van een oude rabbijn: “wie één mens redt, redt de gehele wereld.” God vraagt niet te veel van ons, ook niet in deze week van de oecumene. *Je bent van harte uitgenodigd!*
Arie Stans



Zondag 26 januari 2020

DEZE ZONDAG 26 JANUARI: Oecumenische viering met als thema “Buitengewoon”

Aansluitend op de vieringen die deze week elke dag worden gehouden in de verschillende kerkgebouwen hier in Driebergen wordt op zondag 26 januari om 10.00 uur in de St. Petrus Banden een interkerkelijke viering gehouden. Deelnemende kerken met hun voorgangers zijn RK-parochie St. Petrus Banden; wijkgemeenten Catharijne en Immanuel; de Parklaankerk.



Nieuw dit jaar is dat u deze week ook welkom bent in korte gebedsvieringen die 's avonds gehouden worden en waaraan naast bovengenoemde kerken ook wijkgemeente Traject24 en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt meewerken.

Het thema dit jaar is “Buitengewoon” dit n.a.v. Handelingen 28. Jan-Willem Janse, projectleider bij MissieNederland, zegt: “Het unieke aan dit thema is dat het ons niet alleen oproept tot buitengewone vriendelijkheid, maar ook uitdaagt om te durven ontvangen van mensen die anders zijn dan wij. Wanneer we de ander zien als bedreiging, komen we niet tot ontmoeting en zeker niet tot het vieren van eenheid.” En de Anglicaanse priester en theoloog Samuel Wells schrijft: “Tegen een andere christen zeggen: ‘ik heb jou niet nodig’ is in feite tegen Jezus zeggen: Ik heb u niet nodig’.
NB: In de St. Petrus Banden is tijdens de dienst zondagmorgen crèche en kinderveerdienst aanwezig.

De Wijkgemeente Immanuël heeft deze zondag geen dienst gepland in 't Hoge Licht.

RONDON DE COLLECTES



Collectedoel voor deze zondag 26 januari: *Oecumene – Raad van Kerken:*

De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie. Wereldwijd bidden miljoenen christenen deze week mee tijdens de Week van het Gebed. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Naar schatting doen in Nederland 200.000 mensen mee met het initiatief. De Raad van Kerken heeft 50.000 euro per jaar nodig vanuit de collecten die parochies en kerken plaatselijk houden. Materiaal voor 2020 is voorbereid door kerken in Malta. Bijzonder om dan in het boek Handelingen te lezen dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijdten op dit eiland. En dat zij daar op zo'n bijzondere manier werden opgevangen. *Wilt u deze week van de oecumene ondersteunen met uw financiële bijdrage?*

OMZIEN NAAR ELKAAR

Een dank-je-wel van Leni Gudde en Willem van Ginkel

Allerhartelijkst willen Willem en ik iedereen bedanken voor de prachtige bloemen en reacties die we kregen bij ons gezamenlijke niet in orde zijn.

Gelukkig knappen we iedere dag meer op en we hopen het ergste gehad te hebben. Alle aandacht op welke manier ook heeft ons goed gedaan en gesterkt in het opknappen.

Veel dank hiervoor. Alle goeds voor een ieder en we hopen op een spoedig weerzien!

Hartelijke groet,

Willem en Leni van Ginkel Gudde

Een bericht over Gineke Jager

Gineke Jager is verhuisd naar Sparrenheide, kamer 18, tweede verdieping. Fijn dat het eindelijk voor elkaar is dat zij nu in hetzelfde huis woont als haar man Jeel.

UITNODIGING

ZWO-Driebergen nodigt u uit voor een Cuba avond op 7 februari a.s. in de kerkzaal van de Grote Kerk, hier in Driebergen.

Het wordt een onvergetelijke benefietavond in het kader van het 2-jarig ZWO-project. Wij hopen op een grote bijeenkomst én een grote

opbrengst ten behoeve van dit project! Juist op de 7^e februari is er een vertegenwoordiger van de kerk op Cuba in ons land. Hij zal een presentatie houden waarbij hij vertelt over de situatie van de kerk en het leven op Cuba.

En verder..... bent u op die avond welkom vanaf 17.30 uur, zult u een echte avond in de Cuba-sfeer gaan ervaren met Cubaans eten, muziek, Spaanstalige activiteiten en informatie over Cuba!

Op de dia rechtsboven ziet u hoe u zich aan kunt melden!

Tenslotte: Waarom willen wij de kerken op Cuba steunen?

- Vrijheid van godsdienst wordt beperkt door maatregelen van de overheid
- Meer dan 50% van de bevolking wordt beïnvloed door samensmelting van Afrikaanse godenverering en rituelen met andere religies (Santeria-religie)
- Bouw van nieuwe kerkgebouwen is verboden; godsdienstonderwijs op scholen wordt niet toegestaan

Warm aanbevolen! Rein Zoethout

Wat kunnen wij doen?
Kom naar de Cuba avond!

zo geef je je op:
Ga naar de website: www.zwodriebergen.nl
bestel een ticket door op de button naar keuze te klikken, reken af en print de ticket (goed bewaren en meenemen!)
Of bij de ingang van de zaal: contant of pinnen

Geen internet of hulp nodig? Ga naar een van onderstaande personen:

Rein Zoethout	06 53 28 33 99
Clara Hagen	06 31 95 98 80
Marieke Westeneng	06 15 45 27 71

VERZOEK NAAR AANLEIDING VAN BEZORGING "KERKNIEUWS"

Iedere 3 weken verschijnt er een editie van kerknieuws (niet te verwarren met deze Zondagse Nieuwsbrief).

Velen van u lezen hem digitaal, maar een groot aantal gemeenteleden krijgt hem in de brievenbus. Stadspost Zeist heeft geen gelegenheid meer ze rond te brengen. Via de gewone postbezorging wordt het een (te) kostbare zaak.

We zoeken daarom een aantal vrijwilligers die iedere 3 weken een stapeltje weg willen brengen. Opgeven kan voor:

- WG Catharijne bij: Anja Homburg g.a.homburg@hetnet.nl
- WG Immanuel bij: Frits Reimers fritsreimers@kpnmail.nl
- WG Traject 24 bij: Gosse Hiemstra hiemstra@innovation.nl

Alvast onze hartelijke dank! *College van Kerkrentmeesters*

HOLOCAUST HERDENKING

Op maandagmiddag 27 januari zal om 17.00 uur bij het Joods monument in de Wildbaan een herdenking plaats vinden. 75 jaar na de bevrijding van Auschwitz staan we stil bij de Holocaust. Burgemeester Naafs zal spreken, Danny Cohen zal een brief uit zijn archief voorlezen, Hetty Barsoni zal de namen lezen van het monument en de voorzitter van de Raad van Kerken zal een gedicht lezen. Als het lukt zullen leden van cantorijen en koren Psalm 145 en Psalm 86 zingen. Van beide psalmen de eerste twee verzen.

Vanaf donderdag a.s. zal het lichtkunstwerk van Daan Roosengaarde te zien zijn.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!

Bram Dekker, voorzitter Stichting Joods Monument.

Nog even aandacht voor de komende Top 2000

Kerkdienst

Zondag 9 februari 2020 aanvang om 19:30 uur in de Grote Kerk Met na afloop Top2000 Café in Nieuw Salem

In de Top2000 staan veel songs die mensen raken. Ze roepen emoties op en herinneringen wakker. Popmuziek en geloof gaan prima samen.

Verrassend veel popsongs zijn geïnspireerd door verhalen of personen uit de Bijbel: Hallelujah van Leonard Cohen, By the rivers of Babylon van Boney-M natuurlijk, maar ook Judas van Lady Gaga en

Jesus van Queen. Door een andere manier van luisteren krijgen sommige popsongs een andere lading: Human van Rag'n'Bone Man, Crazy van Lost Frequencies en The Cross van Prince bijvoorbeeld.

Het lukt elk jaar weer om een compleet nieuw programma samen te stellen van bekende popsongs die terug te vinden zijn in de Top2000-lijst. Ze worden met passie en veel gevoel gespeeld door de band **Major Seventh**. De band bestaat uit acht uiteenlopende muzikanten die elkaar vinden in de liefde voor muziek. Ze spelen de popsongs met respect voor het origineel, maar laten ook hun muzikale eigenheid doorklinken. De korte verbindende teksten tussen de nummers door nemen je mee in een verhaal over geloof, hoop en liefde.

Toegang is vrij voor iedereen, maar om de kosten te bestrijden houden we na afloop bij de uitgang een collecte. Richtbedrag € 10,-



EEN DUURZAAMHEIDSTIP VANUIT DE GROTE KERK

Nu de dagen weer langzaam langer worden, begint ook de voorjaars schoonmaak weer te kriebelen! Heb je geen zin om je spiegel met chemische stoffen te poetsen? Neem een rauwe aardappel, snijdt hem doormidden en poets met de helften de spiegel schoon. Voor een streeploos resultaat: scheur een bladzijde van een oude krant en poets daarmee de laatste strepen weg!

Gebruik de halve hoeveelheid van je wasmiddel en doe ter vervanging van de andere helft een scheutje natuuraazijn bij het wasmiddel. Ook z.g. wasnoten zijn als vervanging van wasmiddel weer terug van weggeweest! *Hartelijke groet, Kamiel van der Laan*

KERKELIJKE AGENDA

Vrijdag 24 januari	18.00 - 19.30 uur	Tienercatechese met maaltijd
Woensdag 29 januari	09.00 - 10.00 uur	Gebedskring bij Alies van der Deijl
Elke 2 ^e vrijdag van de maand	09.30 - 10.30 uur	Women to Women gebedsgroep bij fam. Doorn. Wethouder Teselinglaan 29

COLOFON

kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk inleveren: **donderdag 30 januari** vóór 14.00 uur. Stuur uw kopij en overige berichten naar: nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

Redactie: *Arie Stans*

Voor meer actuele informatie over onze gemeente, surf naar: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl