

Zondag 28 maart 2021

*Palmzondag*

*6<sup>e</sup> en laatste zondag van de 40 dagentijd*

*Gij al Gods bondgenoten,  
Ziet naar zijn toekomst uit!  
De Heer is vast besloten  
tot goedertierenheid!*

psalm 130



## **DE HEER IS VASTBESLOTEN TOT GOEDERTIERENHEID**

Palmzondag 2021: we kijken naar een Koning die op een bijzondere manier op weg is naar zijn bestemming. Hij weet als geen ander hoe de toekomst eruitziet. Samen met zijn Vader heeft hij een plan getrokken. In psalm 130 staat iets moois: *De Heer is vast besloten tot goedertierenheid*. In die psalm klinkt veel nood door: er wordt geroepen vanuit de diepte tot God. En wat ziet die God dan: dat er sporen van geweld, van godverlatenheid, van leegte en van haat worden getrokken op *zijn* aarde. En in al zijn wijsheid weet God wat nodig is om dit kwaad teniet te doen, deze sporen uit te wissen. Hij gaat een ultieme daad van barmhartigheid verrichten: *zijn* Jezus wordt op deze aarde neergezet met een missie: *sporen van liefde te trekken met als climax de uiterste liefdesdaad: het geven van zijn leven*. Jezus, afgedaald in een wereld (onze wereld) die niet van verliezers houdt. En op de dag van zijn intocht zijn de verwachtingen hoog gespannen. Niet ten onrechte merken de Farizeeën op: *kijk maar, de hele wereld loopt achter hem aan*. En inderdaad: iedereen zwaait naar hem met zijn/haar palmtakken en roept hem toe: "Hosanna" dat is: "bevrijd toch"! Jezus toont zijn ware grootheid, hij houdt de regie in handen. Zijn macht is niet "hoog te paard gezeten" maar heeft zich in alle nederigheid gevlijd op een ezelsveulen! Het wordt nog spannend zo kort voor Pasen! Maar weet: Onze Koning is vast besloten om op eigen, ongedachte wijze jou en mij te laten zien: *Ik ben er helemaal voor jou!* (Arie Stans)

## **STILLE OF GOEDE WEEK 2021**

Vanaf Palmzondag staat steeds een van de acht werken van barmhartigheid centraal in de vespers en erediensten. Alle doordeweekse vespers en erediensten beginnen om 19.30 uur en zijn uitsluitend online behalve op *Witte Donderdag*. Er is dan naast de mogelijkheid om thuis bij het scherm mee te vieren of te gedenken, direct in aansluiting op de viering de mogelijkheid om naar de Grote Kerk te komen en uit handen van de voorganger en diaken brood en wijn te ontvangen. Het is als het ware een soort voortzetting van het Avondmaal en u, jij bent dan van harte uitgenodigd te komen zo vanaf ongeveer 20.30 uur, dit alles coronaproof. Neem hiertoe de zij-ingang van Nieuw-Salem aan de Traaij en verlaat de kerk weer aan de kant van Koek en Ei. Volgt u alstublieft de aanwijzingen van de koster/coronacoördinator goed op, reinig uw handen en draag een mondkapje bij het betreden en bij het verlaten van de kerk.

*Op de volgende pagina treft u/jij een compleet overzicht aan van alle vespers en erediensten in de week die begint met Palmzondag (28 maart), de Stille Week en de 1<sup>e</sup> Paasdag.*

**Palmzondag 28 maart 2021****'t Hoge Licht**

10.00 uur ds. Henk Reinders ; organist/pianist: Wouter Harbers

*De kinderen van de nevendienst hebben zaterdag allen een Palmpasestok thuis gekregen die nog verder afgewerkt moet worden. In de dienst zullen ze ons verrassen middels filmpje en/of foto's hoe ze geworden zijn.*

**Maandagavond 29 maart Vesper****'t Hoge Licht**

19.30 uur voorganger Gerard Frank Sollman

**Dinsdagavond 30 maart Vesper****'t Hoge Licht**

19.30 uur voorganger Jenny van Voornveld

**Woensdagavond 31 maart Vesper****'t Hoge Licht**

19.30 uur voorganger Ida van Duuren

**Witte Donderdag, 1 april****Viering Heilig Avondmaal****Grote Kerk**

19.30 uur ds. Henk Reinders – thuis méévieren of gedenken; en/of naar de Grote Kerk komen vanaf ongeveer 20.30 uur

**Goede Vrijdag, 2 april****Grote Kerk**

19.30 uur ds. Aleida de Hoog

**Stille Zaterdag – Paaswake, 3 april****Grote Kerk**

19.30 uur ds. Gerrit van Dijk

**Paasmorgen, 4 april****'t Hoge Licht**

8.30 uur Pastorale viering op de begraafplaats Traaij - ds. Aleida de Hoog en ds. Henk Reinders

10.00 uur ds. Henk Reinders, vanaf 9.45 uur muziek en zang vanuit 't Hoge Licht

**DE COLLECTES: De 1<sup>e</sup> collecte bij alle hierboven genoemde vespers en diensten is bestemd voor de kerk op Cuba.** *Het is het 2-jarig project waar de diaconie aan werkt.* De kerk op Cuba maakt een uitzonderlijke periode van bloei door en vraagt om steun voor een Bijbels en theologisch fundament voor haar activiteiten en diaconie. Graag stimuleren wij iedereen te geven voor dit bijzondere doel!!



Wij nodigen u uit bij te dragen:

*Per bank: NL47 RABO 0385**2538 18 t.n.v. Diaconie**Protestantse Gemeente**Driebergen o.v.v. Project "de kerk op Cuba".*

Van harte aanbevolen!

**De 2<sup>e</sup> collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk.**

Inzamelings op dezelfde manier als hierboven vermeld: *graag o.v.v. "Plaatselijke kerk"*

## VAN UW WIJKKERKENRAAD

Dinsdag 23 maart jl. heeft de wijkkerkenraad direct na de persconferentie online met elkaar gesproken over de mogelijkheden voor ons kerkelijk leven. De berichten die de verantwoordelijke bewindslieden voor ons in petto hadden over corona waren nog niet echt bemoedigend. Corona woekert voort en de besmettingen nemen nog steeds toe. De huidige lockdown moet tot zeker 20 april worden verlengd. Helaas heeft de kerkenraad met pijn in het hart moeten besluiten om tot die tijd de kerkdiensten nog online te blijven vieren.

Het aanvangstijdstip van de avondklok wordt per 31 maart een uur verschoven, naar 22:00 uur. Dat betekent dat behalve de online kerkdiensten op Witte Donderdag en Goede Vrijdag ook de kerkdienst op Stille Zaterdag aanvangt om 19:30 uur.

Neem u/jij vooral goed kennis van het schema op de vorige pagina waarin alle aanvangstijden van de komende vespers en erediensten worden vermeld. Lees ook de informatie over de wijze van avondmaalsviering op de Witte Donderdag. Wij wensen elkaar inspirerende en goede diensten!  
*namens de wijkkerkenraad, Arie Stans scriba*

## OMZIEN NAAR ELKAAR

### Bedankje van Ank Klaassen

Graag wil ik u hartelijk danken voor alle blijken van meeleven na het plotselinge overlijden van Cor. Zij hebben mij en het gezin goed gedaan en werden zeer op prijs gesteld!

Met vriendelijke groet,  
*Ank Klaassen*

*'Leuk je te zien! Hoe gaat het met je? Hoe was je week? Druk op je werk? Wat was dat een mooi lied, hè! Hoe gaat het met ...' We missen de ontmoeting na de kerkdienst, het gesprek over de dienst, maar ook over ons doordeweekse leven. Om dat gemis een beetje op te vullen, zal er elke week steeds iemand iets schrijven over zijn of haar leven in coronatijd. Noem het een 'koffie-na-de-dienst-babbel'.  
Vandaag: Wim en Jeanne Kortleve*

**E**r is inmiddels een jaar voorbij nadat de eerste corona patiënt bekend was. Het is een tijd met onzekerheden. Geen bezoeken aan musea en concerten. Gelukkig wel een contact met de kinderen en kleinkinderen via bezoek, bellen en face-timen.

**G**elukkig waren we in de laatste week van februari, vorig jaar, als gezin nog bij elkaar geweest. Inmiddels vullen we onze dagen met bezigheden binnenshuis, krant lezen, het maken van een jaarboek-fotoalbum (*wat een geweldige uitvinding*), natuurlijk de nodige boodschappen doen. Een wandeling in het bos achter ons appartement of in het Zuylesteinse bos bij Amerongen, vaak heel rustig, bij goed weer een fietstocht en vaak een toevallige ontmoeting met een gemeentelid. Dankbaar dat we dat alles in een goede gezondheid mogen doen en meemaken.

**O**ndanks alle minder prettige situaties worden we geholpen door de geweldige technieken en mogelijkheden om op afstand te kunnen luisteren naar b.v. de zondagse online diensten vanuit het Hoge Licht en zeker niet te vergeten het bijzonder prachtige Passieconcert vanuit de Grote Kerk van afgelopen zondag.

**O**p de dag dat deze Zondagse nieuwsbrief verschijnt, krijgen we de tweede vaccinatie, dat geeft ons weer meer bescherming. Wellicht brengt ons dat het moment dat we, met de zomer in aantocht, ook met meer mensen naar de kerk kunnen. Voor ons om daar naar uit te kijken vanwege een kleindochter die hoopt te gaan trouwen.

**W**ij wensen u allen een goede en gezegende paastijd toe.

Met een hartelijke groet,  
*Jeanne en Wim Kortleve*

*Het blijft nog even een verrassing wie volgende week de virtuele pen gaat hanteren.*



## Liturgie online-kerkdienst 't Hoge Licht

Zondag 28 maart 2021 10.00 uur

*Palmzondag, 6<sup>e</sup> zondag van de veertigdagentijd*

Voorganger: ds. Henk Reinders  
Ouderling: Magda Lijftogt  
Diaken: Khurram Akhtar  
Organist/pianist : Wouter Harbers  
Solozang: Heidi Harbers  
Zanggroep: Gerrit Pijper  
Lyda de Jong  
Ellen van Amerongen  
Rolf van den Berg  
Lector: Rose Marie van Asselt  
Beamerdienst: Hendrik-Jan Jansen  
Koster: Esse van den Burg  
1<sup>e</sup> collecte: 2-jarig ZWO project: Cuba  
2<sup>e</sup> collecte: Plaatselijke kerk

Orgel/pianospel

Welkom en mededelingen  
Aansteken Paaskaars

Zingen: Psalm 118: 7, 9

Stil gebed  
Bemoediging en groet

Filmpje over Palmpasen

<https://www.youtube.com/watch?v=362tlhGLaHQ>

Uitleg van de Palmpasenstok  
Filmpjes/foto's van kinderen die de  
Palmpasenstok thuisgekregen hebben

Zingen: Hosanna, hosanna Elly&Rikkert

Hosanna, hosanna  
We maken een rij  
Hosanna, hosanna  
Want de Koning komt voorbij  
Refr:  
Gezegend is Hij  
Die komt in de naam  
Die komt in de naam van de Heer

Hosanna, hosanna  
Hij rijdt door het land  
Hosanna, hosanna  
Neem een palmtak in je hand

Refr.

Hosanna, hosanna  
De vijand opzij!  
Hosanna, hosanna  
En dan eindelijk weer vrij

Refr.

Hosanna, hosanna  
We maken een troon

Hosanna, hosanna  
Het wordt allemaal sjaloom

Refr.

Hosanna, hosanna  
Maar zie je het niet?  
Hosanna, hosanna  
Onze Koning heeft verdriet

Refr.

Gebed

Filmpje Bijbel Basics

Schriftlezingen: Exodus 3: 13-17 en Johannes 18: 1-14

Zingen: NLB 556: 1, 3, 5

Verkondiging - "Ik ben het"

Pianosolo "Deep Love" (Albinoni /Jan Mulder)

Zingen: Evangelische Liedbundel 199: 1 en 2

Liefde was het, onuitputt'lijk,  
liefd' en goedheid, eind'loos groot.

Toen de Levensvorst op aarde  
tot ons heil zijn bloed vergoot.

Komt, laat ons zijn liefde prijzen  
God geeft vreugd' en dankensstof.  
Eenmaal zingen wij voor eeuwig

in de hemel zijnen lof.

Rijd als Heerser door de velden,  
Jezus in uw grote kracht.

Niets, niets kan U tegenhouden,  
zelfs de hel niet met haar macht.

Voor uw naam, zo groot en heerlijk  
zinkt de vijand weg in 't niet.

Heel de schepping, Heer, zal beven,  
als zij U, haar Koning, ziet

Dankgebed – voorbede – stil gebed – Onze Vader

Aandacht voor de collecte

Zingen: "Via Dolorosa" van Sela (door Heidi )

Zegen

Orgelspel/pianospel

### VOORBEDE TIJDENS DE EREDIENST

Bidden (ora) naast al het werk dat óók moet gebeuren is een prachtig middel om naar elkaar om te zien en vreugde, pijn of nood bij God neer te leggen. De komende zondagen blijven de diensten uitsluitend online. Dat hoeft u er echter niet van te weerhouden om te vragen om voorbede of dank! Neem gerust contact op met ouderling Jenny van Voornveld: telefoon: 06-22835197 of e-mail [jvoornveld60@hotmail.com](mailto:jvoornveld60@hotmail.com) of met onze wijkpredikant ds. Henk Reinders telefoon 06-10730732 of e-mail [domineereinders@kpnmail.nl](mailto:domineereinders@kpnmail.nl).

*Durf te appen, te mailen opdat we ook in de gebeden de verbondenheid met God, elkaar en de wereld om ons heen vasthouden.*

### EEN BERICHT VAN GOSSE HIEMSTRA

Voor geïnteresseerde gemeenteleden zijn er 8 boeken van de bekende schrijfster Annie M.G. Schmidt beschikbaar gesteld. Deze zijn gratis te verkrijgen! Als u belangstelling hebt, dan kunt u zich richten tot Gosse Hiemstra: telefoon 06-53381884 of mailen naar [hiemstra@innovation.nl](mailto:hiemstra@innovation.nl)

### AKTIVITEIT RAAD VAN KERKEN IN DE STILLE WEEK

De Raad van kerken in Driebergen-Rijsenburg biedt op Goede Vrijdag 2 april de uitvoering aan van *Die sieben letzte Worte am Kreuze* van Joseph Haydn vanuit de Grote Kerk. Het stuk wordt gespeeld door het Nieuwe Lelie Strijkkwartet.

De uitvoering wordt live uitgezonden op 2 april om 14.00 uur en is te bekijken (ook op een later tijdstip) via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1476>

In de bijlage staan de nadere gegevens. Deze is te downloaden door te klikken op

[DIE SIEBEN LETZTEN WORTE AM KREUZE.pdf](#)

***Kopij voor de volgende nieuwsbrief: uiterlijk donderdag 1 april vóór 14.00 uur naar Arie Stans of naar de redactie-mailbox, resp.: [staarie@gmail.com](mailto:staarie@gmail.com) of [nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl](mailto:nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl)***