

Zondag 31 januari 2021

Voorganger: ds. Gerrit Immink
Ouderling: Magda Lijftogt
Diaken: Rolf van den Berg
Organist: Johan Wentink
Lector: Gea Bijl
Beamerdienst: Hendrik-Jan Jansen
Koster: Esse van den Burg
1^e collecte: Sirkelslag (JOP)
2^e collecte: Plaatselijke kerk



STILTE

Afgelopen zaterdagavond. Het is kwart over negen en ik kijk naar buiten. Ik zie niemand meer lopen, er komt geen auto of fiets meer langs aan de andere (vaak drukke) kant van het grasveld. En ik "hoorde" vooral.....stilte! Ik ben erover gaan mijmeren. Die stilte is ons bijna vreemd, niet meer van deze wereld. Stilte kan ons, mensen, zomaar overvallen. En dan lijkt het bedreigend. "De stilte maakt geen geluid" las ik in "Saharazand", een boek over een reis door de leegte van de Libische woestijn. "Alsof er een enorme leegte ontstaat. Zo'n stilte maakt indruk door het besef van enkel afwezigheid. De stilte *lijkt* wel op het grote niets. Je kan er compleet door uit het lood worden geslagen", aldus de auteur. Toen dacht ik: maar dat biedt ons ook kansen! Er komt plek vrij in onze hoofden, in onze harten, in onze zielen. We hoeven niet weg te zakken in onze stoelen. Maar juist de stilte zorgt ervoor dat we onze wereld gaan zien in de juiste proporties. Een heel oud lied zingt daarover:

*Dit, dit is de wereld,
de wereld waar ik in woon
Hier zijn de treden te zien
van Gods troon
Wie hier omhoog klimt
vanuit het gedruis
Ontwaart de contouren
van 't Vaderlijk huis.*

Stilte biedt niet alleen jou een mooie kans je af te stemmen op God maar geeft ook jouw God ruimte om jou te ontmoeten. Hij komt je graag tegemoet! (Arie Stans)

BIJ DE DIENST VAN DEZE ZONDAG

We verwelkomen vandaag ds. Gerrit Immink, u allen welbekend, als gastvoorganger bij de online dienst om 10.00 uur vanuit 't Hoge Licht. Van harte welkom, Gerrit, fijn dat je voor ons de dienst wilt leiden! U/jij kunt de dienst op de bekende manier (via kerkdienst gemist.nl) thuis volgen. En..... u bent van harte uitgenodigd de te zingen liederen op uw eigen plek voluit te zingen. Zo eren wij met elkaar tóch onze Heer, iets waarvan Hij blij wordt! Verderop in deze nieuwsbrief vindt u de door ds. Immink aangereikte liturgie terug. We wensen elkaar een gezegende dienst toe, houd moed en heb lief een ieder op zijn/haar eigen plaats!

OVERLIJDENSBERICHTEN Op de volgende pagina volgen twee "In Memoriams" van overleden gemeenteleden. Morgen, vrijdag, zijn er uitzendingen rond het afscheid, om resp. 9.30u en 13.30u.

IN MEMORIAM

“Kom tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven” (Matth.11:28)

Op zondag 24 januari is overleden ons gemeentelid mevr. Mies Kiers-Voorwerk, in de leeftijd van 89 jaar. Zij verbleef in zorgcentrum Beukenstein waar ze rond de Kerstdagen getroffen werd door het coronavirus. Ze had niet meer de kracht om daarvan te herstellen, in alle rust is ze gestorven.

Mies is geboren en getogen in Alphen a/d Rijn, volgde een opleiding tot kleuterleidster en is in Aarlanderveen werkzaam geweest. Door het huwelijk met Piet Kiers kwam ze in Driebergen te wonen. Ze kregen 2 dochters en een zoon. In februari 1994 overleed geheel onverwacht haar man. De uitnodigende woorden van Jezus, hebben veel betekend in haar niet altijd gemakkelijke leven. Het geloof was voor haar een enorme krachtbron. Ze was meer dan 50 jaar lid van het Ouderenkoor, zeer betrokken in de gemeente en het kringwerk. En tot zeker 5 jaar geleden trouw in de kerkdiensten te vinden. Een mensen mens, vrolijk en positief ingesteld.

Op vrijdag 29 januari is er om 9.30 uur een dankdienst voor haar leven in 't Hoge Licht. Voorganger is onze wijkpredikant ds. Henk Reinders. De dienst is te volgen via kerkdienstgemist.nl. Aansluitend vindt in besloten kring de begrafenis rond 11.00 uur plaats op de begraafplaats aan de Traaij.

We bidden de kinderen, kleinkinderen, familie en vriendinnen Gods vertroostende nabijheid toe.

Correspondentieadres: Marja en Chris Lammerts-Kiers, Scheltussingel 58, 3814 BH

Amersfoort.

IN MEMORIAM

“Gaandeweg Hem tegemoet....”

Eveneens op zondag 24 januari is overleden ons gemeentelid mevr. Miep van den Berg, in de leeftijd van 85 jaar. De laatste 5 jaar van haar leven verbleef ze in Sparrenheide, ze was al lange tijd ziek, maar vond toch iedere keer weer kracht om er op uit te gaan naar familie. Ze is rustig ingeslapen, aldus de rouwkaart.

Ze genoot altijd van de zanguurtjes in Sparrenheide en het lied “Lichtstad met de paarlen poorten” begeleidde haar op het laatst.

Geboren in Harderwijk, werd ze als kraamverzorgster werkzaam in Driebergen en hielp mee bij de geboorte van vele kinderen in het dorp. Ze kende nog velen bij name.

De zus van Miep liet weten dankbaar te zijn voor de vele bezoeken, kaarten en voorbeden in de kerk gedurende de lange ziekteperiode.

Op vrijdag 29 januari vindt om 13.30 uur de afscheidsplechtigheid plaats in de beslotenheid van de familiekring. Via livestream is de plechtigheid in het uitvaartcentrum van Monuta te Zeist, te volgen:

<https://vimeo.com/event/639558>

Het wachtwoord is: Miep.

We bidden de familie Gods liefdevolle nabijheid toe.

Correspondentieadres: Gerrit van den Berg, Nijenheim 5013, 3704 BA Zeist.

OMZIEN NAAR ELKAAR

We leven mee met *Erik Gabel* (59 jaar). Vier jaar geleden kwam hij vanuit Zeist in Driebergen wonen en werd lid van onze wijkgemeente. Een half jaar geleden is er bij hem een ernstige vorm van longkanker geconstateerd, inmiddels zijn er ook uitzaaiingen richting de hersenen en de rug. Hij heeft veel pijn en na een ziekenhuisopname, onlangs, in het Diaconessenhuis, kreeg hij te horen dat hij niet lang meer te leven heeft. Hij heeft thuis nu 24-uurzorg.

Een kaart, een bemoediging zal hem goeddoen: Groenhoek 34, 3972 CJ.

VOORBEDE TIJDENS DE EREDIENST: Bidden (ora) naast al het werk dat óók moet gebeuren is een prachtig middel om naar elkaar om te zien en vreugde, pijn of nood bij God neer te leggen. De komende zondagen blijven de diensten uitsluitend online. Dat hoeft u er echter niet van te weerhouden om te vragen om voorbede of dank! Neem gerust contact op met ouderling Jenny van Voornveld: telefoon: 06-22835197 of e-mail jvvoornveld60@hotmail.com of met onze wijkpredikant ds. Henk Reinders telefoon 06-10730732 of e-mail domineereinders@kpnmail.nl. *Durf te appen, te mailen opdat we ook in de gebeden de verbondenheid met God, elkaar en de wereld om ons heen vasthouden.*

DS. DACO COPPOOLSE VIERT ZIJN 40 JARIG AMBTSJUBILEUM

Op 25 januari 1981 verbond onze oud-wijkpredikant ds. Daco Coppoolse zich aan zijn eerste gemeente als gereformeerd wijkpredikant van Meliskerke. Daco, wij willen je als Wijkgemeente Immanuel van harte feliciteren met dit fraaie jubileum. Veertig jaren staan symbool voor een heel leven, met alle lief en leed dat je hebt gedeeld, met de gemeenten die je hebt gediend en niet minder met je gezin. Via Papendrecht en Voorthuizen ben je bij ons in Driebergen gekomen. Vanaf het jaar 2005 was je onze wijkpredikant en je bent bij ons met emeritaat gegaan. Op 29 oktober 2017 was de afscheidsdienst waarbij je nog een onverwacht talent als zanger aan ons liet zien: Turn, turn, turn, het klonk goed als bewerking van Prediker 3. We wensen jou, Daco, samen met je vrouw Tineke mooie weken van terugkijken op 40 jaren noeste arbeid voor Gods koninkrijk.
(namens de Wijkgemeente Immanuel, Arie Stans scriba)

***'Leuk je te zien! Hoe gaat het met je? Hoe was je week? Druk op je werk? Wat was dat een mooi lied, hè! Hoe gaat het met ...' We missen de ontmoeting na de kerkdienst, het gesprek over de dienst, maar ook over ons doordeweekse leven. Om dat gemis een beetje op te vullen, zal er elke week steeds iemand iets schrijven over zijn of haar leven in coronatijd. Noem het een 'koffie-na-de-dienst-babbel'.
Vandaag: Kees van der Kooi***

Gelukkig is mij een virtuele pen aangereikt en geen echte: Als kind had ik een prachtig handschrift, maar volgens Margriet zijn er intussen maar twee mensen die in staat zijn het te lezen: zichzelf en Jan Veenhof, ooit mijn promotor. Hoe dan ook, het is met plezier dat ik dit schrijf, zittend achter een bureau, met uitzicht op de ingang van de Immanuëlkerk, door de broeders en zusters prachtig gerestaureerd en voor de toekomst klaargemaakt. Wij wonen met veel plezier in wat lange jaren de pastorie bij deze kerk is geweest. Een ruim huis, waar we met vier kinderen de ruimte hadden, voor onszelf, voor vrienden, studenten van ver, en ook feesten. Het waren gouden, bruisende jaren. Sinds ik in 2018 officieel met pensioen ben, of emeritaat zoals dat heet, is het rustiger geworden. Hoewel? Heel veel gaat door, ondanks de beperkingen die we nu doormaken. Van mijn oude werk zijn er nog trajecten die ik begeleid, ik doe mee in Rotterdam bij een instituut dat zich beweegt op het grensvlak van theologie en economie, en natuurlijk is er de Algemene Kerkenraad, waar ik voorzitter van ben. Voor mij is dat een plek waar ik me op mijn wijze probeer in te zetten voor het geheel van Driebergen. We hebben drie wijken, ieder met zijn geschiedenis, met zijn kleur en fleur, en alle drie hebben ze wat bij te dragen. Momenteel is er de uitdaging de lijnen uit te zetten voor de komende jaren tot 2025 en dat inhoudelijk en financieel op gelovige en verantwoorde manier vorm te geven.

Voor mij ligt het hart van het geloof in de gezamenlijkheid rondom Christus, de levende Heer. Daar heb je elkaar voor nodig, en ik hoop dan ook van harte dat we op afzienbare termijn gewoon weer bij elkaar kunnen komen en zingen. Dat zijn de fysieke en ruimtelijke elementen die voor mij heel belangrijk zijn. Geloof is niet alleen van het hoofd of van het hart, maar ook van het lijf. Het lijf doet mee op alle manier. Ik denk dat die betrokkenheid van lijf en leden bij het geloof mij lief is geworden door mijn geschiedenis als notoire stotteraar. Daar valt nu misschien niet meer veel van te merken, maar het was een lange weg van verdriet en frustratie. Therapie was een aardig begin, maar vooral de logopedie van een voormalige actrice, Bela Berger, heeft me enorm geholpen. Praten is je adem laten komen, diep uit je lijf, niet dwingen, wel vormen, wachten en de woorden neerzetten. Het doet me denken aan de manier waarop in Genesis gepraat wordt over adem, geest of ziel, waar ze hetzelfde woord voor gebruiken. Theologie is voor mij dus niet iets van het hoofd; het is leven en heeft mij geholpen geloof en leven vorm te geven. Ik heb het daarom een groot voorrecht gevonden daar iets van door te mogen geven, nog steeds.

Ik geef het stokje door aan iemand die wij al lang kennen: Gerrit Pijper.

Kees van der Kooi





Liturgie online-kerkdienst 't Hoge Licht

Zondag 31 januari 2021 10.00 uur

Voorganger: ds. Gerrit Immink

Orgelspel (vanaf 9.55 uur)

Welkom en mededelingen

Aansteken Paaskaars

Votum

Onze hulp is in de naam van de HEERE, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen.

Groet

Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Here Jezus Christus en van de Heilige Geest.

Psalm 95:1 en 3 (<https://www.youtube.com/watch?v=7Q6E3WN507o>)

Gebet van verootmoediging

Gezang 285:1 en 3 (Liedboek voor de kerken)

<https://www.youtube.com/watch?v=UWFxnuuIIYw>

Gebet om de opening van het Woord

Kindermoment "Zo groot was Gods liefde voor de mensen" (Imarda Bikker)

Verwerkingsmateriaal is meegestuurd als aparte bijlage bij de nieuwsbrief-mail

Inleiding op de Schriftlezing

Schriftlezing:

Nieuwe Testament: Marcus 1:21 – 28

Tekstwoorden: 'Hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de Schriftgeleerden.'
(Marc. 1:22)

Lied 313:1 (Liedboek)

Tekst lezen en orgelspel

Preek

Orgelspel

In Memoriam: mevr. Mies Kiers-Voorwerk

In Memoriam: mevr. Miep van den Berg

Gebeden
Psalm 130:3
Tekst lezen en orgelspel

Zegen

De HEER zegene u, en behoeve u, de HEER doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, de HEER verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.

DE COLLECTES OP DEZE ZONDAG 31 JANUARI 2021:



De 1^e collecte is bestemd voor: Sirkelslag (JOP)

Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof. Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Ze strijden tegen groepen in andere plaatsen, met wie ze online in verbinding staan, om de hoogste

score. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen.

Uw gaven zijn zeer welkom! per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen o.v.v. Sirkelslag (JOP)

De 2^e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als hierboven staat: *graag o.v.v. "Plaatselijke kerk".*

VERNIEUWING VAN HET CAMERA- EN BEAMERSYSTEEM

Vanaf maandag 1 februari wordt er gewerkt aan de vernieuwing van het camera- en beamersysteem in 't Hoge Licht. Op donderdag 4 februari hoopt men daarmee klaar te zijn en is er voor de beamisten een introductiecursus op het nieuwe systeem. Vanaf zondag 7 februari zal er dan mee gewerkt gaan worden. Het uitzenden via kerkdienstgemist.nl wordt nog beter, stabiel en met mooiere/scherpere camerabeelden. Tegelijk vragen we ook uw, jouw begrip en geduld als niet alles gelijk goed gaat. De beamisten die nu ook tevens regisseurs in de erediensten zijn, hebben tijd nodig met het systeem vertrouwd te raken.



**ONZE KERK
INSPIREERT**

**ONZE KERK
DEELT**

**ONZE KERK
VIERT**

**GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN
MORGEN**

ONZE KERK IN BALANS

Kopij voor de volgende nieuwsbrief: uiterlijk donderdag 4 februari vóór 14.00 uur naar Arie Stans of naar de redactie-mailbox, resp.: staarie@gmail.com of nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl