

Zondag 25 april 2021

Dankwoord

Lieve mensen,

Wat hebben jullie mij blij verrast met zoveel blijken van medeleven.

Appjes, telefoontjes, kaarten, bloemen, soep en een pannenkoek.

Heel veel dank hiervoor.

Hartelijke groeten.

Tiny ten Hoeve.

Dank-je-wel!

Lieve gemeenteleden,

Graag wil ik u en jou, ook namens Rineke heel erg bedanken voor de vele steunbetuigingen die we van jullie toegestuurd kregen naar aanleiding van mijn ziek zijn. In de vorm van kaarten, apps, mails, bloemen maar ook op veel andere manieren worden we regelmatig enorm verrast. We voelen jullie gebeden en meelevens als een warme deken om ons heen. Hoe het herstelproces zal gaan is nog onzeker. Zelf constateer ik langzaam aan kleine stapjes vooruit maar het blijft nog een zware weg met periodiek veel pijn. Heel fijn dat de kerkenraadsleden mij zolang als nodig is hebben ontlast van mijn werkzaamheden als scriba en voor de nieuwsbrief. Daar ben ik hen heel dankbaar voor. Zowel Rineke als ik vertrouwen op onze Heer en vinden het kostbaar dat jullie als gemeente van Hem zo om ons heen staan. Een hartelijke groet van ons beiden voor jullie allemaal.

Rineke en Arie Stans

Tijdelijke verzorging scribaat en nieuwsbrief

Vanaf maandag 26 april wordt de nieuwsbrief door ouderlingen Jenny Voornveld en Magda Lijftogt verzorgd. Berichten dienen voor iedere woensdagavond bij Jenny binnen te zijn: jvoornveld60@hotmail.com.

Voor de andere scribaatswerkzaamheden en eventuele kerkelijke vragen kunt u terecht bij diaken Peter Kingma, kingm060@planet.nl of 0651333453

Bij afwezigheid van de wijkpredikant kunt u in dringende pastorale situaties contact opnemen met ouderling Erna Allaart, allaart_erna@hotmail.com of 0615449848

Van harte hopen en bidden we dat onze scriba Arie Stans de komende tijd tot verder herstel mag komen.

Online-kerkdiensten

Als kerkenraad horen we van steeds meer oudere gemeenteleden dat ze hun eerste prik gehad hebben en sommigen ook al de tweede. En dat is fijn, geeft ruimte en vrijheid. Als nu ook in de komende weken het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames afneemt, dan kunnen ook de deuren van de kerk weer wat verder open. Want naar die gemeenschap en het samenzijn, daar verlangen we allemaal naar. Graag zeggen we tegen u dat we als kerkenraad alert blijven en als we verantwoorde ruimte zien, we die ook zullen nemen.

Voorbede tijdens de eredienst

Bidden (ora) naast al het werk dat óók moet gebeuren is een prachtig middel om naar elkaar om te zien en vreugde, pijn of nood bij God neer te leggen. Neem voor voorbede en/of dank gerust contact op met ouderling Jenny van Voornveld: telefoon: 06-22835197 of e-mail jvvoornveld60@hotmail.com of met onze wijkpredikant ds. Henk Reinders telefoon 06-10730732 of e-mail domineereinders@kpnmail.nl.

Collecten eredienst zondag 25 april

De *eerste* collecte is bestemd voor de diaconale vakanties die door de PKN voor ouderen en kwetsbaren georganiseerd worden op Hydepark te Doorn. NL28 RABO 0337565856 o.v.v. Steunfonds Vak. Bureau

De *tweede* collecte is bestemd voor het plaatselijke kerkenwerk.

Liturgie

Zondag 25 april 2021

Wijkgemeente Immanuel

Voorganger: ds. Henk Reinders

Ouderling: Magda Lijftogt

Diaken: Peter Kingma

Lector: Gea Bijl

Organist: Johan Wentink

Combo: Gea Bijl (percussie), Ans Reinders (piano), Rineke Sturm (zang) en Christian

Westeneng (gitaar)

Zangers: Henk en Jenny van Voornveld

Beamist: Rienard Naberman

Koster: Rolf van den Berg

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de Paaskaars

Zingen: Psalm 138: 1 en 4 *- orgel*

Stil gebed

Bemoediging

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer

ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid

ALLEN: EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN

Groet

Voorganger: Genade zij u en vrede, van God onze Vader,

van Jezus Christus, onze Here, door de Heilige Geest

ALLEN: AMEN

Zingen: Opwekking 520 “Wees mijn verlangen” - *combo*

1. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
leer mij U kennen in vreugde en smart
Laat mijn gedachten op U zijn gericht
wakend of slapend, vervuld van uw licht

2. Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer
dat ik in U blijf en U in mij Heer
U als mijn vader en ik als uw kind
dat in uw armen geborgenheid vindt

3. Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd
maak mij tot machtige daden bereid
wees als een burcht, als een toren van kracht
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht

4. Wat baat mij rijkdom of eer van een mens
bij U te wonen is als wat ik wens
met als beloning dat ik op U lijk
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk

5. Hemelse Koning, die het kwaad overwon
als ik daar kom in het licht van uw zon
Stralend van vreugde)
Getooid als een bruid) 2x
Gaat mijn verlangen)
Nog meer naar U uit)

Gebed

Leefregel “Nog meer gloria” van Theo van Teijlingen

Zingen: “God vol vergeven” (melodie: Morning has broken ; NLB 216) - *orgel*

1. God vol vergeven, wees ons genadig,
zie hoe wij leven ver van Uw licht.
God vol meedogen, zie hoe wij dwalen,
houd onze ogen op U gericht.

2. Wij zijn vergeten op wie wij lijken,
naar wie wij heten sinds onze doop.

Wij zijn verloren wat wij bezaten,
sinds wij herboren leefden van hoop.

3.U, onze morgen, houd U niet langer,
voor ons verborgen: keer bij ons weer.
Wees in ons midden met Uw genade,
leer ons weer bidden tot U als Heer.

Gebed

Kindermoment <https://www.youtube.com/watch?v=88NRHMAeX6I>

Schriftlezing: Johannes 21: 1-14

Zingen: NLB 362: 1, 2 - *orgel*

Verkondiging

Zingen: Opwekking 687 en 502 - *combo*

Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
En waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Als inleiding op de gebeden: Opwekking 502 - *combo*

Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,
In uw nabijheid wil 'k zijn.
Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen,
U maakt mij heilig en rein.

In de schuilplaats van de Allerhoogste
Blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij,
Uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven, mijn eer.

Dankgebed – voorbede – stil gebed – Onze Vader

Aandacht voor de collecte

Zingen: Opwekking 461 - *combo*

Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van Uw liefde Heer.
Mijn Schuilplaats, mijn Trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem, al wat ik ben
brengen U voortdurend eer.

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
Zingt van de Koning, en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van Uw naam.
U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep
mijn leven lang loven, want U heb ik lief
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

Zegen – beantwoord met NLB 415: 3 - *orgel*

Orgelspel