

# Zondagse Nieuwsbrief

Wijkgemeente Immanuel

Wijkgemeente Catharijne

## KERKDIENT IN DE GROTE KERK OP ZONDAG 26 JULI 2020 (LEES OOK BIJ MEDEDELINGEN)



*Voorgangers:* ds Aleida de Hoog en ds Henk Reinders

*Ouderlingen van dienst:* Ariadne Roelants en Magda Lijftogt

*Diakenen van dienst:* Jan Geurkink en Khurram Akhtar

*Lectrix:* Rose Marie van Asselt

*Organist/pianist:* Maarten van Kapel

*Trompettist:* Laurens van Egmond

*Gelegenheidskoor:* gemeenteleden

*Kosters:* Gerrit Pijper, Ella van Oostenbrugge en Theo Visser

*Coördinatoren:* Henk van Voornveld en Peter Kingma

*Geluid:* Feiko en Ariene Vermeulen

*Beeld(opname) lifestreamteam* Dalto

*Welkom:* Ada Wijnveen en Jaap Koster



### ORDE VAN DIENST

#### Muziek

#### Welkom

#### Aansteken paaskaars

Lied: Psalm 149: 1, 2 en 3

- 1 Halleluja! laat opgetogen een nieuw gezang de Heer verhogen. Laat allen die Gods naam belijden zich eensgezind verblijden. Volk van God, loof Hem die u schiep; Israël dank Hem die u riep. Trek, Sion, in een blijde stoet uw koning tegemoet.
- 2 Laat het een hoge feestdag wezen. De naam des Heren wordt geprezen met het aloude lied der vaderen. De heilige reien naderen. En zo danst in het morgenlicht heel Gods volk voor zijn aangezicht en slaat de harp en roert de trom in 's Heren heiligdom.
- 3 De Heer gedenkt in gunst de zijnen. Hij kroont de zwakken en de kleinen. Hij kent de stillen in den lande, het heil is nu ophanden. Wees verheugd, die de Heer verbeidt,

nu Hij komt en u zelf bevrijdt. Prijs dan zijn naam bij dag en nacht en roemt zijn grote macht.

#### Bemoediging en groet

#### Inleidende woorden

#### Gebed ter verootmoediging

#### De tien woorden

Lied: 791: 1, 2, 3 en 4

- 1 Liefde, eenmaal uitgesproken als uw Woord van het begin, Liefde, wil ons overkomen als geheim en zegening.
- 2 Liefde, die ons hebt geschapen, vonk, waarmee Gijzelf ons raakt, allesoverwinnend wapen, laatste woord, dat vrede maakt.
- 3 Liefde luidt de Naam der namen waarmee Gij U kennen laat. Liefde vraagt om ja en amen, ziel en zinnen metterdaad.
- 4 Liefde waagt zichzelf te geven, ademt op van goede trouw.

Liefde houdt ons in het leven, -  
daarop hebt Gij ons gebouwd.

## DIENST VAN HET WOORD

### Gebed

#### Met de kinderen

#### Lied: Hij is Koning (Elly en Rikkert)

'k Heb een beurs die niet oud wordt  
'k Heb een schat die nooit opraakt  
'k Heb een schat in de hemel  
En 'k heb Jezus in mijn hart  
Hij is Koning, Hij is Koning  
Hij is het die ons bevrijdt  
Hij is Koning, Hij is Koning  
Koning in eeuwigheid

Jezus is Heer van hemel en aarde  
Toch werd hij net zo'n mens als wij  
Om ons te leiden naar Zijn Vader  
Ik ben de weg, zegt Hij  
Zoek niet naar schatten op aarde  
Daar gaat hun waarde voorbij  
'k Geef je een schat in het Koninkrijk  
Volg je Mij dan word je de koning te rijk

'k Heb een beurs, die niet oud wordt  
'k Heb een schat die nooit opraakt  
'k Heb een schat in de hemel  
En 'k heb Jezus in mijn hart  
Hij is Koning, Hij is Koning ... (enz.)

Jezus zegt jou: Ik ken al je zorgen  
Want Ik werd net zo'n mens als jij  
Kom dus bij Mij, wacht niet tot morgen  
Kom want Ik maak je vrij  
Ik ben het licht van de wereld  
'k Schijn in de donkerste nacht  
Dit is de dag dat je leven begint  
Volg je Mij dan word je zo blij als een kind

'k Heb een lamp die niet uitgaat  
'k Heb een weg die omhoog leidt  
'k Heb een huis in de hemel  
En 'k heb Jezus in mijn hart  
Hij is Koning, Hij is Koning... (enz.)

#### Lezing: Mattheus 13: 44-52

#### Zingen: 'Het koninkrijk van God' (melodie Lied 686): 1

Het Koninkrijk van God  
lijkt op een schat die ligt  
verborgen in de grond.

Wie daarop is gericht,  
verkoopt heel zijn bezit,  
en schaft die akker aan.  
Zo is Gods koninkrijk  
de schat in ons bestaan.

### Minipreek 1

#### Zingen: 'Het koninkrijk van God' (melodie Lied 686): 2

Het Koninkrijk van God  
is als een kostbaarheid,  
een parel, glanzend mooi,  
waarmee je wordt verblijd.  
Wij zijn de kooplui die  
daar steeds op zoek naar zijn  
Het is ons alles waard,  
al lijkt het nog zo klein.

### Minipreek 2

#### Zingen; Zoek eerst het koninkrijk van God (canon)

Zoekt eerst het Koninkrijk van God  
en zijn gerechtigheid  
en dit alles krijgt u bovendien.  
Hallelu, halleluja.

Refrein:

Halleluja, halleluja,  
halleluja, halleluja.

2 Men kan niet leven van brood alleen,  
maar van ieder woord,  
dat door de HEER gesproken wordt.  
Hallelu, halleluja.

Refrein

3 Bidt en u zal gegeven zijn,  
zoekt en gij zult het zien.  
Klopt en de deur zal voor u opengaan.  
Hallelu, halleluja.

Refrein

## DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

**Bloemengroet:** de bloemen gaan ter bemoediging en met  
een hartelijke groet deze zondag vanuit de wijkgemeente  
Immanuel naar Dhr. Sippe Reitsma, Sparrenlaan 58 en  
vanuit wijkgemeente Catharijne naar de familie Hofman,  
Sperwerkamp

#### Collecte: Voor de Hezenberg – na afloop in mandjes

#### Voorbeden, stil gebed, Onze Vader

## Lied: 871

1 Jezus zal heersen waar de zon  
gaat om de grote aarde om,  
de maan zijn lichte banen trekt,  
zover het verste land zich strekt.

2 Het lied in alle talen zal  
zijn liefde loven overal,  
en uit de kindermond ontspringt  
de lofzang die zijn naam omringt.

3 Zijn rijk is volle zaligheid,  
wie was gevangen wordt bevrijd,  
wie moe was komt tot rust voorgoed,  
wie arm was leeft in overvloed.

4 Laat loven al wat adem heeft

de koning die ons alles geeft.  
O aarde om dit nieuw begin  
stem met het lied der engelen in.

## Zending en Zegen

### Lied: 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen  
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,  
in Christus verbonden, tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord.  
Om daar in genade uw woorden als zaden  
te zaaien tot diep in het donkerste dal,  
door liefde gedreven, om wie met ons leven  
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal

## Muziek

## MEDEDELINGEN

### LET OP: DE LOCATIE VAN DE GEZAMENLIJKE DIENST ZONDAG A.S. IS GEWIJZIGD!!

Gezien de onzekerheid in de weersvooruitzichten voor a.s. zondag is besloten de kerkdienst te verplaatsen naar de Grote Kerk. Iedereen die zich aangemeld heeft is van harte welkom. We mogen zingen en er is koffie/thee na afloop. Verder is de dienst live te volgen via [Kerkdienstgemist.nl](http://Kerkdienstgemist.nl).

### 1<sup>e</sup> Collecte; Zondag 26 juli 2020: De Hezenberg:

Aan de rand van de Veluwe bij Hattem ligt een historisch landgoed, omgeven door een prachtig stukje natuur. Sinds 1946 huist hier Stichting de Hezenberg. Voortgekomen uit protestants-christelijke pastorale zorg, heeft de Hezenberg zich ontwikkeld tot een centrum voor GGZ, Pastoraat en Retraite. Van harte aanbevolen.

**U kunt uw bijdrage storten op het bekende rekeningnummer van de Diaconie  
NL47 RABO 0385 2538 18 o.v.v. collecte 26 juli!**

**2<sup>e</sup> collecte is voor de kerk**



**SAMEN LEZEN IN DE BIJBEL** Donderdag 30 juli is er weer de mogelijkheid om onder leiding van ds. Aleida de Hoog samen in de Bijbel te lezen. U bent dan vanaf 10.15 uur welkom in 't Hoge Licht waarna er van 10.30-11.30 uur een bespreking van een Psalm plaats vindt. Op 30 juli lezen we Psalm 84. Het is fijn als u zich van tevoren even opgeeft: [dsmadehoog@wgcatharijne.nl](mailto:dsmadehoog@wgcatharijne.nl). De koffie/thee staat klaar.

### **BERICHTEN VANUIT DE WIJKGEMEENTE IMMANUEL:**

#### **Afwezigheid predikant: pastoraat en voorbede**

Van maandag 27 juli tot en met zondag 23 augustus is onze wijkpredikant, ds. Henk Reinders, afwezig i.v.m. vakantie. In dringende pastorale situaties kunt u contact opnemen met scriba Arie Stans (06-27430666), hij weet wie van de predikanten achterwacht is. Hebt u verzoeken tot voorbede of dank in de eredienst dan graag contact opnemen met ouderling Jenny van Voornveld (06-22835197).

## **Op 29 juli a.s. en tijdens de maand augustus is op woensdagochtend 't Hoge Licht open**

Graag bieden wij u, jou de gelegenheid om in alle rust een moment van bezinning te ervaren (*NB woensdag 26 augustus is de laatste keer*). Even stil te zijn en een plekje te zoeken in de kerk, te zitten bij de brandende Paaskaars, symbool van Christus' aanwezigheid. U kunt luisteren naar muziek en u mag zelf een kaarsje aansteken. Ook kunt u de tijd nemen voor gebed of meditatie. Er zijn altijd een paar mensen namens onze wijkgemeente aanwezig die u ontvangen met koffie/thee en even de weg wijzen. En mocht u toe zijn aan een goed gesprek met een van hen: dat is altijd mogelijk. *Elke woensdagmorgen van 10.00 uur - 12.00 uur met vanaf 11.45 uur een kort middegebed met degenen die op dat moment in het gebouw zijn.*

## **BERICHTEN VANUIT DE WIJKGEMEENTE CATHARIJNE:**

### **Lief en Leed**

Mevr. Joke Amoureux is voor verder herstel naar het Zonnehuis in Doorn gegaan, afd IJskelderbos.

### **Vervoer naar de Grote Kerk**

Een aantal gemeenteleden maakt gebruik van de mogelijkheid om thuis te worden opgehaald en weer teruggebracht. De coronaprotocolen schrijven voor dat men met mensen van twee verschillende adressen in één auto mag zitten, waarbij wel het gebruik van een mondkapje wordt geadviseerd. Dat betekent in veel gevallen slechts één iemand ophalen, waardoor extra gereden moet worden.

Het vaste team van chauffeurs kan daarom voorlopig wat extra chauffeurs gebruiken die indien nodig ook een keer een gemeentelid thuis willen ophalen. Dat houdt in dat men zaterdag kan worden gebeld.

Wilt u ook best een keer rijden? Dan graag vóór 25 juli een reactie naar Heleen van den Brom ([brombog2@gmail.com](mailto:brombog2@gmail.com)) of Ron Spruit ([scriba@wgcatharijne.nl](mailto:scriba@wgcatharijne.nl)).

### **AANTAL BEZOEKERS EN ZINGEN IN DE KERK**

Er mag weer een onbepaald aantal mensen aanwezig zijn bij kerkdiensten mits de 1,5 meter afstand onderling gehandhaafd wordt en mensen van tevoren gevraagd wordt of ze symptomen van covid-19 vertonen (triage). Ook mag er weer in de kerken worden gezongen, mits de RIVM-richtlijnen worden opgevolgd en het betreffende kerkgebouw ervoor geschikt is. Om een goede risicotaxatie te kunnen maken is door EHBV een rekenmodule ter beschikking gesteld. De Grote Kerk is bij toepassing van de 1,5 meter richtlijn en het bij elkaar mogen zitten van mensen die achter één voordeur wonen geschikt voor circa 120 bezoekers. Dankzij de grote inhoud van het gebouw is uit berekeningen gebleken dat gemeentezang tijdens een dienst bij dit aantal weer mogelijk is.

Uit de recent gehouden enquête komt naar voren dat we het aantal van 120 bezoekers voorlopig niet zullen halen.

De kerkenraad heeft daarop besloten met ingang van de dienst op 2 augustus a.s. gemeentezang weer toe te staan en over te gaan op een systeem van registratie. Dat betekent dat bij het betreden van het gebouw uw aanwezigheid wordt genoteerd en dat aan u wordt gevraagd of u symptomen van covid-19 vertoont. Mocht het aantal bezoekers structureel boven het aantal van 120 gaan uitkomen, zal worden overgeschakeld op een systeem van aanmelden.

### **AFWEZIGHEID PREDIKANT**

Van 21 juli t/m 14 augustus is ds. Gerrit van Dijk afwezig i.v.m. vakantie. Ds. Aleida de Hoog is ook in deze periode van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 09:00 – 09:30 (030 7852218). In dringende pastorale situaties kunt u contact opnemen met scriba Ron Spruit (06-3048 5346), hij weet wie van de predikanten achterwacht is.