

Artikel voor nieuwsbrief 16 januari

Geef vandaag voor de kerk van morgen

In de aanloop naar de Actie Kerkbalans

Het thema voor Kerkbalans in 2021 is 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Een paar weken geleden hoorde ik een preek over de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes (Matteüs 25:1-13). De spreker benadrukte onder meer de ver-antwoordelijkheid van iedere persoon. Er wordt een 'antwoord' van de mens verwacht. Hieraan moet ik denken als het gaat om de vraag die ons wordt gesteld bij de Actie Kerkbalans: Wat wil jij bijdragen, financieel, aan de kerk van morgen. Vorig jaar heb ik als lid van de werkgroep Kerkbalans/geldwerving over 'geld geven' een artikeltje voor Kerknieuws geschreven. De andere leden van de groep vonden dat we dit verhaal best nog een keer konden publiceren. Dus hierbij... en komen sommige dingen daaruit u bekend voor, dan weet u hoe dat komt.

Geven... een Bijbelse opdracht

De Actie Kerkbalans gaat over het in balans houden van de inkomsten en uitgaven van de kerk. Voor de verwachte uitgaven worden begrotingen gemaakt. Voor de inkomsten worden wij als gemeenteleden benaderd om alle kerkelijke plannen mogelijk te maken. En omdat het over geld gaat - en dat gaat ieder van ons persoonlijk aan - is het nuttig om stil te staan bij wat de bijbel over geld en geven zegt.

Op heel wat plaatsen in de bijbel gaat het over geven. Ook Jezus heeft er herhaaldelijk over gesproken. En sommige gelijkenissen of uitspraken van Jezus hebben er indirect mee te maken. Geven aan de kerk is bijvoorbeeld ook investeren in een goede zaak. En de meesten van ons kennen wel de gelijkenis van de zaaier, waarbij het erom gaat dat Gods Woord in goede aarde wordt gezaaid en vrucht draagt. Paulus zegt onder meer: "Iemand die weinig zaait, zal ook weinig oogsten. Iemand die veel zaait, zal ook veel oogsten" (2 Korintiërs 9:6).

God is een gevende God

We kennen God als een gevende God is. Hij geeft ons leven, hij geeft bestaan. Een heel bekend bijbelvers - Johannes 3:16 - spreekt erover dat God ons zijn Zoon gegeven heeft; Jezus is gegeven voor ons. Dat karakter van God mogen wij weerspiegelen en zo mogen ook wij gevers zijn.

2 Korintiërs 9 is nog zo'n pakkend gedeelte met uitspraken als: "Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk."

Tienden geven

En dan nog iets over tienden geven. De oorsprong in de bijbel ligt hierin dat in het beloofde land Kanaän elke stam zijn eigen stuk land kreeg om van te leven. Maar de Levieten en priesters niet, zij moesten dienstdoen in de tempel en daarom moesten de andere stammen 10% bijdragen voor deze groep 'geestelijke werkers' en het werk in de tempel. Zou je voorzichtig kunnen stellen dat van de tienden de predikanten worden betaald?

In Maleachi 3 wordt hier ook over gesproken, maar dan in negatieve zin: het volk was gestopt met het geven van tienden. Een slechte zaak. We lezen daar (verzen 10-12) die uitdagende woorden van God: "Jullie moeten het heel anders doen.

Breng maar eens een tiende deel van jullie oogst naar de tempel, zodat de priesters weer te eten hebben. Dan zullen jullie zien dat Ik jullie beloon! Dan zal Ik weer water uit de hemel laten stromen. Ik zal jullie weer een grote oogst geven. Ik zal de sprinkhanen weggagen, zodat ze de oogst niet kunnen opeten. En er zullen weer druiven groeien op het land. Dan zullen alle volken zien hoe gelukkig jullie zijn. Want dan wonen jullie in een heerlijk land.”

Dit zijn zomaar een aantal plekken in de bijbel waar het thema ‘geven’ aan de orde komt. Ik hoop van harte dat u bij het invullen van het Kerkbalansformulier dat tussen 17 en 23 januari bij u afgegeven wordt, deze Bijbelse motieven en aansporingen mee laat wegen. En ik wil u vragen: Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Roel Vermaas
(lid van de Werkgroep Kerkbalans/geldwerving)