



Psalmenproject 2023

De oudtestamentische psalmen kun je betitelen als topliteratuur. Zij zijn de klaarste spiegel van de menselijke ziel. Zij verwoorden wat in mensen omgaat, wat hen bezielt en staande houdt. In de psalmen leren we niet alleen God, maar vooral ook onszelf kennen. De eeuwen door werden en worden zij gebeden en gezongen.

In de komende maanden wordt in de gemeente veel aandacht besteed aan de betekenis van de psalmen, ook in deze tijd en voor ons persoonlijk. Om een aantal van de bijeenkomsten over de psalmen voor te bereiden willen wij u vragen ons te laten weten wat **uw favoriete psalm** is. Aan de hand van de antwoorden stellen we een Psalmen top-tien samen. Wilt u daarom het onderstaande formulier invullen?

We zijn heel benieuwd naar de psalmen waar u zich het meest mee verbonden voelt. Als u met ons wilt delen waarom deze psalm u zo dierbaar is, in tijden van vreugde, verdriet, zorg, rouw, angst of pijn, helpt ons dat om van het psalmenproject een gebeurtenis te maken waarmee ook mogelijk anderen in de gemeente worden verrijkt. Als dat te persoonlijk is, is het noemen van het nummer van de psalm, en in welke versie (berijmd of onberijmd, welke versie uit welk Liedboek) ook voldoende.

Op **21 februari om 19.45** willen we tijdens een **zangavond** in het Hoge Licht de favoriete psalmen met elkaar zingen. Die avond wordt geleid door ds. Henk Reinders, de muzikale begeleiding is in handen van Wouter Harbers.

Ook zal de uitkomst van deze vragenlijst worden doorgegeven aan ds. Roel Bosch en ds. Nynke Dijkstra, die op resp. 9 en 17 maart avonden over de psalmen zullen leiden.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking!

Uw favoriete psalmen:

1. Psalm nummer onberijmd, berijmd, uit welk liedboek? *

Deze psalm is voor mij belangrijk, omdat

.....

2. Psalm nummer onberijmd, berijmd, uit welk liedboek? *

Deze psalm is voor mij belangrijk, omdat

.....

3. Psalm nummer onberijmd, berijmd, uit welk liedboek? *

Deze psalm is voor mij belangrijk, omdat

.....

Wilt u dit formulier **uiterlijk 12 februari** inleveren in de doos in het Hoge Licht, afgeven bij ds. Henk Reinders of de keuzes van de psalm en evt. toelichting mailen naar: domineereinders@kpnmail.nl

* S.v.p. aangeven wat van toepassing is.