

ZONDAGSE NIEUWSBRIEF PROTESTANTSE GEMEENTE DRIEBERGEN

Wijkgemeente Catharijne

Wijkgemeente Immanuël



voorgangers: ds. Gerrit van Dijk (Driebergen)
ds. Jan Woltinge (Zwolle)

organist: Arie Versluijs

trompet: Laurens van Egmond

zanggroep: Ida van Duuren



Zondag 18 juli 2021 - gezamenlijke viering van



Het Grote Bos – Doorn



Protestantse Gemeente

Driebergen – Rijsenburg

DURF TE GELOVEN! Dat is het thema van de vakantiekerken van het RCN dit jaar. Op het vakantiepark 'Het Grote Bos' te Driebergen wordt 's zomers altijd een serie kerkdiensten gehouden. Deze zomer gebeurt dat voor een drietal diensten in samenwerking met twee wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Driebergen.

Dat geeft een mooie mix tussen vakantiegangers en inwoners van Driebergen. Thuis of op vakantie worden ze op deze zondagen uitgedaagd te geloven. Waarom je daaraan zou beginnen? Omdat het moed geeft, troost, liefde, hoop, kracht en nog veel meer. De leiding van het Grote Bos, de voorgangers, de vrijwilligers, ze hopen met elkaar op inspirerende diensten, sfeer en mooie ontmoetingen. Het zal er natuurlijk wat losser en vrijer aan toegaan dan in gewone kerkdiensten. De buitenlucht geeft ruimte voor vrijheid, ontspanning en creativiteit, ook in zang en muziek.

Eelco Stienstra, de manager van Het Grote Bos, vindt de verbinding tussen het kampeergebeuren en het dorp Driebergen aantrekkelijk, ook voor de toekomst. En de Driebergse voorgangers (Gerrit van Dijk, Henk Reinders en Aleida de Hoog) hebben er zin in.

Wie dit wil meemaken, is van harte welkom op de zondagen 18 en 25 juli en op 1 augustus. Steeds om 10.00 uur. Na de dienst is er koffie en kunnen mensen elkaar ontmoeten en misschien een boom opzetten tussen de bomen.....

De openlucht kerkdiensten in het Grote Bos zijn via de gebruikelijke kanalen <https://kerkdienstgemist.nl> alle 3 de zondagen te volgen.

Zomerthema: Ik geloof, omdat het mij *troost* geeft.

God heeft een schuilplaats voor jou.

Welkom door parkmanager

NLB 216 Dit is een morgen als ooit de eerste

Dit is een mor - gen als ooit de eer - ste,
zingende vo - gels ge - ven hem door.
Dank voor het zin - gen, dank voor de mor - gen,
beide ont - sprin - gen nieuw aan het woord.

2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, zie: het is goed.

3 Dag van mijn leven, licht voor mij ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Bemoediging en groet

Gebed

Lied 103^e

Bless the Lord, my soul, and bless God's ho-ly name.
Bless the Lord, my soul, who leads me in-to life.

Gebed

Het thema vandaag is: Ik geloof omdat het mij troost geeft ...

Aandacht voor de kinderen

Hemelhoog 427 Ik zag een kuikentje

Ik zag een kui-ken-tje
dat bij zijn moe-der zat,
on-der haar vleu-gels waar het vei-lig zat
te-gen re-gen, te-gen zon-ne-schijn.
Heer, zo wil ik bij U zijn.

refrein:
In de scha-duw van uw vleu-gels
wil ik schui-len, wil ik schui-len.
In de scha-duw van uw vleu-gels
wil ik schui-len, o Heer.

bridge:
U bent mijn toe - vlucht,
U bent mijn sterk - te,
U bent mijn schuil-plaats,
U, o Heer.

Genesis als begin van troost

Muziek: Mensen gevraagd - Coen Poort

Mensen gevraagd om de vrede te leren,
waar geweld door de eeuwen heen model heeft gestaan.
Mensen gevraagd die de wegen markeren
waarop alles wat leven heeft verder kan gaan
Mensen gevraagd!

Mensen gevraagd om de noodklok te luiden
en om tegen de waanzin de straat op te gaan
Mensen gevraagd om de tekens te duiden
die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan.
Mensen gevraagd!

Mensen gevraagd om hun nek uit te steken
voor een andere tijd en een nieuwe moraal.
Mensen om ijzer met handen te breken
ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal.
Mensen gevraagd!

Mensen gevraagd die in naam van de vrede
voor behoud van de aarde en al wat daar leeft.
wapens ook zelf tot een ploeg willen smeden
voor de oogst die aan allen weer overvloed geeft.
Mensen gevraagd

Er worden mensen gevraagd
Dringend mensen gevraagd
Mensen te midden van mensen gevraagd!

Jesaja, profeet van troost

Muziek: Georg Friedrich Händel - Messiah - Comfort ye

Recitatief - Jesaja 40:1-3

Comfort ye, comfort ye My people, saith
your God. Speak ye comfortably to
Jerusalem, and cry unto her, that her
warfare is accomplish'd, that her iniquity is
pardon'd. The voice of him that crieth in
the wilderness, "Prepare ye the way of the
Lord, make straight in the desert a
highway for our God."

*Troost, Troost mijn Volk, zegt uw God. Spreekt
tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn
lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid
geboet is.*

*Hoor, iemand roept: "Bereidt in de woestijn de
weg des Heren, effent in de wildernis een baan
voor onze God."*

Jezus, belichaming van troost

Bijbellezing: Psalm 91

Lied 91a Wie in de schaduw Gods mag wonen

1 Wie in de schaduw Gods mag wonen,
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem om onderkomen,
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend.
En Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zal zien.

3 Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen,
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen,
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

2 Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van dagen zal God geven,
rust aan de oever van een beek.



Overdenking

Hemelhoog 436 U bent mijn schuilplaats Heer (canon)

①

U bent mijn schuilplaats Heer,
U vult mijn hart steeds weer
met een ver - los - sings-lied.
Telkens als ik angstig ben,
steun ik op U.____
Ik ver-trouw op U.____
Als ik zwak ben, ben ik sterk
in de kracht van mijn Heer.

Voorbeden, stilte, gezamenlijk gebeden Onze Vader

Collectes: 100 gezinnen genieten bij RCN en GZB: St. Gave Jongerenkampen

Slotlied **NLB 416 Ga met God en Hij zal met je zijn**



Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou na - bij op al je we - gen
met zijn raad en troost en ze - gen
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2 Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4 Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3 Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Slotwoorden

Zegen

De Heer zij vóór u, om u de juiste weg te wijzen.

De Heer zij áchter u, om u in de armen te sluiten en om u te beschermen voor gevaar.

De Heer zij ónder u, om u op te vangen als u dreigt te vallen.

De Heer zij ín u, om u te troosten wanneer u verdriet hebt.

De Heer zij óm u héén, als een beschermende muur, als anderen over u heen vallen.

De Heer zij bóven u, om u te zegenen.

Zó zegene u de almachtige God,- vandaag, morgen, en tot in
eeuwigheid. **Amen.**

Na de dienst is er koffie, thee en limonade. U bent welkom en van harte uitgenodigd.



U bent ook volgende week weer welkom in de vakantiekerk op het
Grote Bos

DIACONALE COLLECTES zondag 18 juli 2021

Toelichting collectedoelen:

- 100 Gezinnen genieten bij RCN

In het huidige drukke tijdperk is een vakantie zeer welkom. Toch is het voor veel gezinnen niet mogelijk om op vakantie gaan. Het vakantiebureau (bekend van de diaconale senioren-/zorgvakanties) en RCN Vakantieparken brengen hier verandering in! Sinds 2016 bieden zij jaarlijks aan 100 gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau een gratis vakantie aan. Iedereen kan af en toe een vakantie gebruiken; even eruit, plezier en ontspanning. Maar door de kosten die een vakantie met zich mee brengt is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. RCN biedt jaarlijks, in samenwerking met Het vakantiebureau, 100 gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau een gratis vakantie aan.

U bijdrage is welkom op NL86RABO0326742328 t.n.v. RCN Vakantieparken o.v.v. 100 gratis vakantie

- GZB: St. Gave: Jongerenkampen

Stichting Gave streeft ernaar dat de vluchtelingen die naar ons land komen, worden gezien en geliefd. Gave is een interkerkelijke organisatie. In 1992 begon een groep jonge christenen die zich geroepen voelden met Gods liefde naar vluchtelingen om te zien. Inmiddels is dat uitgegroeid tot Stichting Gave en ondersteunen we kerkelijk werk onder vluchtelingen in heel Nederland. Wij vragen uw hulp bij dit werk.

U kunt uw bijdrage storten op het bekende rekeningnr. van de Diaconie NL47 RABO0385 2538 18 o.v.v. collecte 18 juli

MEDEDELINGEN WIJKGEMEENTES CATHARIJNE EN IMMANUEL

ZONDAG 18 JULI, DE 1^E GEZAMENLIJKE VIERING VAN HET ZOMERROOSTER "IN HET GROTE BOS".

Drie opeenvolgende diensten die de Wijkgemeente Catharijne en de Wijkgemeente Immanuël gezamenlijk houden met de bezoekers van het Grote Bos. **De Grote Kerk en 't Hoge Licht zijn dicht tijdens de diensten die in het Grote Bos gehouden worden!**

De openlucht kerkdiensten in het Grote Bos zijn via de gebruikelijke kanalen <https://kerkdienstgemist.nl> alle 3 de zondagen te volgen

Hieronder volgt in het kort een overzicht van de diensten die er nog aankomen, zowel in 't Hoge Licht als in de Grote Kerk (de aanvangstijd is steeds 10.00 uur)

18 juli	Ds. Gerrit van Dijk en predikant van het Grote Bos	't Grote Bos
25 juli	Ds. Henk Reinders en predikant van het Grote Bos	't Grote Bos
1 augustus	Ds. Aleida de Hoog en predikant van het Grote Bos	't Grote Bos
8 augustus	Ds. J. Wolfswinkel	't Hoge Licht
15 augustus	Ds. Bernard Baakman	Grote Kerk
22 augustus	Ds. Gerrit van Dijk	Grote Kerk

PRINS HEERLIJK.....Mensen geven om mensen!

Ook in onze samenleving zijn er mensen met meer en minder mogelijkheden. De medewerkers van de Projectgroep Prinsheerlijk hebben zich tot doel gesteld eens in de twee jaar een vakantieweek te organiseren voor mensen met een fysieke beperking.

Doordat een vakantieweek dit jaar niet mogelijk is, hebben zij gezocht naar een alternatiefplan en het programma ziet er als volgt uit:

Donderdag 22 juli – thema ‘t Praethuys’ van 10.30 tot 16.00 uur.

Dinsdag 24 augustus – thema ‘op de grote stille heide’ van 10.30 tot 16.00 uur.

Woensdag 22 september – ‘de tearoom-tango’ van 10.30 – 16.00 uur.

Centraal in deze dagen staat de ontmoeting met elkaar, verwennen voor de inwendig mens en entertainment. Wij hebben er zin in, doen jullie mee? We houden ons aan de Corona maatregelen, we gaan er vanuit dat jullie gevaccineerd zijn.



De kosten per dag zijn 15 euro. U kunt zich opgeven telefonisch of per mail. Contactpersonen:

- Ida van Duuren, tel. 0613249834 e-mail: idavanduuren@gmail.com
- Mieke Nijemanting tel. 0638063057 e-mail: m.nijemanting@ziggo.nl

Opgave voor één voor meerdere dagen is mogelijk.

Betaling: vooraf via de bankgiro t.w. NL57RABO 0157 4981 23 t.n.v. Diaconie PKN Driebergen-Rijsenburg o.v.v. Prinsheerlijk verwendagen.

Na betaling bevestigen wij jullie inschrijving.

IN MEMORIAM wijkgemeente Immanuel

Op dinsdag 13 juli overleed in de leeftijd van 88 jaar ons gemeentelid mevrouw *Wilhelmina Helena Brunt-van Gorsse*. Tot een klein half jaar terug woonde ze aan de Bosstraat, na een hersenbloeding waarbij ze haar spraak verloor was opname nodig in een verpleeghuis. Dat was eerst het Zonnehuis en later Huize Beatrix in Doorn. Daar is ze rustig gestorven omringd door haar beide zonen.

Wil Brunt werd betrekkelijk jong weduwe, haar man overleed na een kort ziekbed toen ze 57 jaar was. Vanaf die tijd leidde ze een meer teruggetrokken leven en was ze op zichzelf. Handwerken was haar passie. Het lijntje met de kerk werd steeds dunner daarvoor kwam ‘Hour of Power’ en ‘Nederland Zingt’ in de plaats. Van het zingen kon ze genieten.

De dankdienst voor haar leven zal plaatsvinden op dinsdag 20 juli om 10.30 uur in ‘t Hoge Licht. Voorganger is onze wijkpredikant ds. Henk Reinders. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de Oude Begraafplaats aan de Traaij. Daar is gelegenheid om na afloop de familie te ontmoeten en te condoleren bij een kop koffie/thee en een broodje.

We bidden haar beide zonen – Lourenz en Dirk-Jan – met hun partners en kinderen, Gods vertroostende nabijheid toe. *Correspondentieadres: Bosstraat 20, 3971 XE Driebergen*

VAKANTIEPERIODE wijkpredikanten

Van zondagmiddag 25 juli tot en met zondag 22 augustus heeft ds. Henk Reinders vakantie en is hij niet beschikbaar voor het gemeentewerk.

In dringende pastorale situaties of met verzoeken tot voorbede kunt u van zondag 25 juli tot en met donderdag 12 augustus contact opnemen met ouderling Jenny van Voornveld - jvoornveld60@hotmail.com of 06-22835197

Van vrijdag 13 augustus tot en met zondag 22 augustus met ouderling Erna Allaart - allaart_erna@hotmail.com of 06-15449848 of 0343-411092.

FIETSPUZZELTOCHT 24 JULI A.S.

Er zijn (helaas) nog geen aanmeldingen geweest voor de fietstocht. Zie zondagsnieuwsbrief 11 juli. Mogelijk dat dit te maken heeft met het aantal te fietsen km. Maar voor degene die 30 km niet zien zitten. De tocht heeft een extra aanpassing gekregen met 10 km minder en iets later vertrekken. De rest blijft hetzelfde.

Ik zie jullie aanmelding graag tegemoet.

Opgeven kan tot en met maandag 19 juli. Dit via mail, WhatsApp of bellen na 18:00 bij Monica Walst.

Mailadres: walstmo@gmail.com of telefonisch: mobiel 06 51120151

KERKELIJKE AGENDA:

- Elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur is de Grote Kerk open, u kunt luisteren naar; orgelmuziek, een kaarsje aansteken in de Gedachtenis, de stilte zoeken, een kopje thee drinken.
- Elke vrijdag kunt u tussen 11.30 en 13.30 uur kunt u VERSE SOEP , voor één Euro, eten bij het Achterom, de Lei
- Donderdag 22 juli Prinsheerlijk verwendag - thema 't Praethuys'. locatie Grote Kerk
- Zaterdag 24 juli Fietspuzzeltocht start tussen 13 en 14 uur. Na opgave volgt verdere informatie.

AMNESTY INTERNATIONAL BRIEVEN: SCHRIJVEN VOOR RECHT schrijfactie voor de maand juli 2021 "Jouw brief maakt het verschil. Schrijf je ook mee vandaag?"

De wijkgemeente Catharijne heeft bij de Nieuwsbrief van 11 juli, verzuimd de gegevens van Amnesty te vermelden, de hele maand juli is de schrijfactie nog mogelijk.



Sri Lanka: opgesloten vanwege een dichtbundel

Ahnaf Jazeem is een dichter en docent uit Sri Lanka. Een jaar geleden werd hij opgepakt op grond van Sri Lanka's uiterst strenge anti-terrorismewet. Zijn arrestatie houdt verband met de publicatie van een verzameling gedichten geschreven in de Tamil taal. Geen eerlijk proces

Pas tien maanden na zijn arrestatie kreeg Ahnaf voor de eerste keer zijn advocaat te spreken.

Volgens zijn advocaat werd Ahnaf, die Tamil spreekt, in de gevangenis gedwongen om zijn handtekening onder documenten te zetten die hij niet begreep, omdat ze geschreven waren in een taal die hij niet kon lezen.

Ahnaf Jazeem behoort tot de moslimminderheid in Sri Lanka. Moslims, die ongeveer 9 procent van de bevolking uitmaken, worden er steeds vaker het slachtoffer van marginalisering en discriminatie.

Nigeria: stop de vervolging van journalist Jaafar Jaafar

Jaafar Jaafar is hoofdredacteur van de Nigeriaanse online nieuwssite Daily Nigerian. In 2018 publiceerde hij filmpjes waarin hij liet zien dat de gouverneur van de staat Kano smeergeld aannam. De gouverneur klaagde Jaafar daarop aan wegens laster.

Intimidatie en dreigementen

Jaafar zegt dat overheidsfunctionarissen hem probeerden om te kopen en 5 miljoen dollar boden om de filmpjes niet te publiceren. Na publicatie werd hij door onbekende mannen in de gaten gehouden en ontving hij telefoontjes met doodsbedreigingen. In april van dit jaar wilde de politie hem ook verhoren op

beschuldiging van het 'aanzetten tot geweld'. Daarop vluchtte Jaafar naar het Verenigd Koninkrijk





Egypte: journalist Mohamed Salah moet onmiddellijk vrijkomen
Journalist Mohamed Salah uit Egypte zit vanwege valse beschuldigingen al 20 maanden in voorarrest. In de gevangenis werd hij gemarteld.

Onterecht vast en gemarteld in de gevangenis

Mohamed werd in november 2019 gearresteerd vanwege verzonden aanklachten als 'lidmaatschap van een terroristische groepering'. Bijna twee jaar later is zijn proces nog steeds niet begonnen.

Eind vorig jaar werden Mohamed en 13 van zijn medegevangenen gemarteld. Ze werden naakt ondersteboven gehangen en geslagen met knuppels.

Goed nieuws

Iran schort executie Shahbazi op, maar dreiging blijft

De autoriteiten van Iran hebben de voltrekking van het doodvonnis van de 20-jarige Hossein Shahbazi opgeschort.

Shahbazi kreeg de doodstraf voor een moord die hij zou hebben gepleegd toen hij 17 jaar was. Zijn veroordeling was mede gebaseerd op 'bekentenissen' die na marteling waren verkregen. Zijn executie stond gepland voor 28 juni 2021. De Iraanse autoriteiten schortten dit op, maar de dreiging van executie blijft.



Amerikaanse staat South Carolina voert geplande executies niet uit

Het Hooggerechtshof in de Amerikaanse staat South Carolina heeft twee executies die gepland stonden voor 18 en 25 juni 2021, uitgesteld. Als ze waren uitgevoerd, zouden het de eerste executies in tien jaar tijd zijn in deze staat.

De hervatting van de executies in South Carolina zou indruisen tegen de trend in de Verenigde Staten om de doodstraf af te schaffen. In 2020 was het aantal voltrokken doodvonnissen het laagste in de afgelopen 29 jaar. Amnesty International voerde actie om de twee executies te voorkomen.

=====

De Kerkenraden van de Protestantse Gemeente Driebergen wensen u een gezegende zondag en een goede week. Kopij voor de volgende Nieuwsbrief **uiterlijk voor donderdag** 22 juli a.s. naar jvvoornveld60@hotmail.com of naar nieuwsbrief@wgcatharijne.nl