

Liturgie Hemelvaartsdag donderdag 13 mei 2021

Voorganger: ds G. Oberink
Ouderling: Erna Allaart
Diaken: Ellen van Amerongen
Lector: Janneke Wolbers
Beamerdienst: Hendrik Jan Jansen
Koster: Gerrit Pijper
Organist: Maarten van Kapel



Orgelspel

Welkom - Mededelingen
Zingen: Lied 47 : 1, 2
Stil gebed - Votum - Groet
Tekst: Handelingen 1 : 8
Zingen: Lied 21 : 1, 3
Belijden-1 HC 18-46
Zingen: Opwekking 366 : 1
Belijden-2 HC 18-47
Zingen Opwekking 366 : 2
Belijden-3 HC 18-49
Zingen Opwekking 366 : 3
Gebed

Zingen Opwekking 181
Kindermoment
Lezing Lucas 24 : 44-53
Zingen Lied 663 : 1
Preek – "Doorgaan"
Zingen Lied 663 : 2
Gebeden
Collecte
Slotlied Lied 68 : 6, 7
Zegen
3x Amen
Orgelspel

Omzien naar elkaar

Dankbaarheid is er bij *mevr. Jannie Reitsma – van Heuveln*, Sparrenheide k.231 en haar man Sippe. Een week na haar hersenbloeding blijkt haar spraak enorm vooruitgegaan en is ze weer heel goed verstaanbaar.

Uit het ziekenhuis weer thuisgekomen *mevr. Bets Walst-Verschoor*, Beukenstein, unit 6, kamer 105. Haar krachten zijn afnemend.

De schok bij het *echtpaar Adrie en Piet Westbroek*, Traaij 69, 3971 GC, was groot toen ze te horen kregen dat bij Piet opnieuw de ziekte van Waldenström ontdekt is. Een zeldzame vorm van lymfklierkanker die hij 6 jaar geleden ook heeft gehad. Vorige week kreeg Piet zijn eerste chemokuur en dat vraagt veel van hem.

Huwelijksjubileum

Een robijnen jubileum voor onze scriba Arie Stans en zijn vrouw Rineke. Op zaterdag 15 mei is het 40 jaar geleden dat ze elkaar het ja-woord gaven. We feliciteren hen van harte en zijn dankbaar voor wat zij door Gods kracht en zegen mogen betekenen in hun familiekring en in de kring van de gemeente. Adres: Damhertlaan 109, 3972 DC.

Afwezigheid predikant

Van woensdag 12 mei tot en met zondag 16 mei is onze wijkpredikant afwezig i.v.m. meivakantie en deelname aan de online-conventiedag van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland.

In dringende pastorale situaties kunt u contact opnemen met opnemen met ouderling Erna Allaart, allaart_erna@hotmail.com of 0615449848 of 0343-411092.

Pinksteren, zondag 23 mei

Graag zetten we als kerkenraad de deuren van de kerk weer open op dit feest van de Heilige Geest. In de dienst zijn 30 gemeenteleden welkom. Als kerkenraad willen we graag iedereen zoveel mogelijk ruimte geven een dienst bij te wonen – daarom bieden we juist deze zondag de mogelijkheid van een morgen- en middagdienst. Belangrijk om op te merken is wel dat als er 's ochtends 20 aanmeldingen zijn en 's middags 10, dat we samenvoegen tot één dienst. Want u begrijpt dat 2 diensten veel van vrijwilligers en ambtsdragers vraagt. Hieronder leest u over de mogelijkheid van aanmelden.

Aanmeldingen eredienst

Graag nodigt de kerkenraad u, jou uit om vanaf 23 mei a.s. live deel te gaan nemen aan de kerkdiensten. U kunt zich daartoe aanmelden bij diaken Henk van Voornveld.

Bij voorkeur per e-mail: hjvanvoornveld@hotmail.com Telefonische aanmelding, eveneens bij Henk van Voornveld, is ook mogelijk: 06-52 64 61 16 De telefonische optie kan alleen maar vanaf woensdag 12.00 uur. Voor beide opties geldt dat er t/m vrijdag 20.00 uur kan worden aangemeld voor de dienst van die zondag. De kerkenraad adviseert u om zo spoedig mogelijk te laten weten of u bij de dienst aanwezig wil zijn: er is maar een beperkt aantal van 30 plaatsen per kerkdienst beschikbaar. Belangrijk: wilt u bij uw reservering uw telefoonnummer vermelden? U kunt dan indien nodig teruggebeld worden.

Wat gaat er met uw aanmelding gebeuren? Henk van Voornveld richt een administratie in waarin uw aanmelding wordt geregistreerd en ook over hoeveel personen het gaat (bij voorbeeld uw partner of andere gezinsleden). Er zal gewerkt worden met een reserveringssysteem.

Zodra het maximum van 30 gereserveerde plaatsen is bereikt kan voor de eerstvolgende persoon die zich dan meldt een plek worden gereserveerd in de dienst van bijvoorbeeld de volgende zondag. Henk zal in dat geval telefonisch contact met u opnemen.

Aanmelden voor een volgende kerkdienst: Graag zien we u weer terug bij een volgende dienst. U kunt zich daarvoor opnieuw aanmelden volgens dezelfde procedure als hierboven aangegeven. Uiteraard gaan die mensen voor die eerder nog niet bij een dienst aanwezig waren.

Voorbede tijdens de eredienst

Bidden (ora) naast al het werk dat óók moet gebeuren is een prachtig middel om naar elkaar om te zien en vreugde, pijn of nood bij God neer te leggen. Neem voor voorbede en/of dank gerust contact op met ouderling Jenny van Voornveld: telefoon: 06-22835197 of e-mail jvvoornveld60@hotmail.com of met onze wijkpredikant ds. Henk Reinders telefoon 06- 10730732 of e-mail domineereinders@kpnmail.nl

COLLECTES:

IKON/Wilde ganzen:

Wilde Ganzen zet zich al zestig jaar in voor een wereld zonder armoede. En dat doen men alleen. Overal ter wereld zorgen mensen voor verandering door de handen uit de mouwen te steken. Met kleine, slimme projecten zorgen ondernemers in hun eigen buurten voor verandering en vooruitgang. Wij steunen deze initiatieven met kennis, een sterk netwerk en geld. Wilde ganzen helpt de aanpakkers die aan de slag gaan om hun buurt vooruit te helpen en zorgt dat er resultaten geboekt worden waar mensen wat aan hebben. U kunt uw bijdrage overmaken op banknr.: NL53 INGB 00000 40000

De 2^{de} collecte is voor het plaatselijk kerkenwerk. Banknr: NL47RABO 038 52 53 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen. Graag o.v.v. "Plaatselijke kerk".

Liturgie zondag 16 mei 2021

Voorganger: ds Daco Coppoolse
Ouderling: Magda Lijftogt
Diaken: Alies van der Deijl
Lector: Jenny van Voornveld
Beamerdienst: Rienard Naberman
Koster: Rolf van den Berg
Organist: Wouter Harbers



Welkom ouderling van dienst
Aansteken van de paaskaars
Lied: Psalm 133
Stil gebed, bemoediging en groet
Aandacht voor de kinderen
Lied: 663
Geloofsbelijdenis Filippenzen 2 vs. 5-11
Lied: 939
Gebed
Uit de Bijbel: Johannes 17 vs. 14-26
Lied: 667
Uitleg en verkondiging
Muzikaal intermezzo Lied: Shalom chaveriem
<https://youtu.be/7sFYdZ1lgfA?list=RD7sFYdZ1lgfA>
Gebeden
Aandacht voor de collecte
Lied 802:1, 2 en 4
Wegzending en zegen

COLLECTES:

ZWO: India: KRISTALAYA MERCY MISSION

KMM is gevestigd op de ervaring van Jagannath Banerjee, een Bengalese Christelijke leider. Hij ging naar het GFA Bible college in Kerala, waar hij in 2005 promoveerde en geraakt werd door opvattingen van K. P. Yohannan, oprichter en president van GFA. Na een kort verblijf bij het GFA keerde Jagannath terug naar West Bengalen om deze opvattingen te verspreiden onder zijn eigen mensen. Jagannath bouwt KMM van de grond af op met als focus de afhankelijkheid van de Heilige Geest. Men traint 2 groepen van 20 leiders in 5 jaar, dus in totaal 10 groepen van 20 leiders. Men vraagt nu geld om 1 groep te bekostigen.

U kunt uw bijdrage overmaken op banknr: NL47RABO 038 52 53 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen o.v.v. collectedoel K.M.M.

De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als hierboven staat: graag o.v.v. "Plaatselijke kerk"



Kopij voor de volgende zondagse nieuwsbrief graag uiterlijk woensdag 19 mei a.s. inleveren.
Email: jvvoornveld60@hotmail.com