

# Zondagse Nieuwsbrief

Zondag 16 januari 2022

Voorganger: Ds. Henk Reinders  
Ouderling: Joke van Heusden  
Diaken: Alies van der Deijl  
Lector: Jenny van Voornveld  
Beamist: Rienard Naberman  
Koster: Monica Walst  
Pianist: Ans Reinders-van den Berg  
Zanggroep o.l.v. Henk en Els den Boon-Kruidenier



## Avondmaal tijdens lockdown

Komende zondag is er viering van het Heilig Avondmaal waarbij we u ook thuis aanmoedigen om mee te vieren met brood en wijn. Omdat dit een bijzondere dienst is laten de regels en adviezen rond corona iets meer toe dan een onlinedienst. Dat betekent dat er voor een klein aantal gemeenteleden (naast de medewerkers 30) de mogelijkheid is om deze dienst bij te wonen. Het verloop van het Avondmaal zal iets anders zijn dan normaal.

Uiteraard ook met de beperkingen en voorschriften zoals die bij de diensten net voor de lockdown ook golden:

- Aanmelden wanneer u de dienst bij wilt wonen bij Henk van Voornveld: 06-52646116 of [hjvanvoornveld@hotmail.com](mailto:hjvanvoornveld@hotmail.com), uiterlijk vrijdag 20:00 uur.
- Bij klachten thuisblijven;
- Handen desinfecteren bij binnenkomst;
- Mondkapje is verplicht, dit mag af als u op uw plaats zit;
- Binnen 1,5 m afstand houden en geen handen schudden e.d.;
- U krijgt een plaats aangewezen. Daar ligt een kussentje. Gelieve deze niet te verplaatsen.
- Er mag niet gezongen worden;
- Er is geen koffiedrinken na de dienst;
- Na de dienst weer gaan zitten en op aanwijzing van de coördinator het kerkgebouw verlaten. Verzoek is om niet in de hal te blijven napraten.

Dit besluit is genomen voor de persconferentie van 14 januari. Door de WKR zal bekeken worden welke gevolgen de tijdens de persconferentie aangekondigde maatregelen hebben voor de komende diensten.

Houd moed en blijf gezond!

Met een hartelijke groet namens de WKR

Esse van den Burg

## DE COLLECTES OP DEZE ZONDAG

Zondag 16 januari

Stichting Charis, Waddinxveen (hulp aan Roemenië)

We zien in Roemenië een tweedeling tussen arm en rijk. De Roma zigeuners bevinden zich over het algemeen aan de onderkant van de samenleving. Door middel van het werk van Charis willen we een verandering brengen in het leven van deze achtergestelde groep mensen. Veranderingen kosten tijd en wij willen dat mensen op eigen benen leren staan. Charis investeert vooral veel in kinderen om die veranderingen en zelfstandigheid op lange termijn te laten plaatsvinden.

Wij vragen uw steun.

**Bij de 1<sup>e</sup> collecte:** Wij vragen uw steun en dat kunt u doen door op de volgende manier uw bijdrage over te maken: per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen o.v.v. "Collecte voor Stichting Charis, Waddinxveen (hulp aan Roemenië)"

**De 2<sup>e</sup> collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk.** Inzameling op dezelfde manier als hierboven staat: graag o.v.v. "Plaatselijke kerk".

### **Stiltewandeling 15 januari om 14.30 uur**

Reminder: aanstaande zaterdag houden we een stiltewandeling.

Het thema zal zijn: **Thuiskomen bij jezelf**

Aan de hand van het Bijbelverhaal over Zacheüs die Jezus bij hem thuis ontving (Lucas 19: 1-8), kijken we naar hoe Jezus zich thuis voelde bij mensen van alle allooi; doordat hij zich volkomen thuis voelde bij zichzelf. Hoe kunnen wij thuiskomen bij onszelf en ons thuis voelen bij de ander? Wat wil God ons zeggen?

Mocht jij/u zich door dit thema aangesproken voelen en enthousiast geworden zijn, meld je/ meldt u zich dan aan bij Magda Lijftogt-Jansen, [mc\\_lijftogt@hotmail.com](mailto:mc_lijftogt@hotmail.com) of Jenny van Voornveld, [jvoornveld60@hotmail.com](mailto:jvoornveld60@hotmail.com)

Startpunt: Gezondheidscentrum de Bosrand aan de Arnhemse Bovenweg 285

Hartelijke groet namens de taakgroep nieuwe initiatieven voor de middengroep

### **Bid ook mee tijdens de Week van gebed voor eenheid aan de hand van het gebedsboekje**

Met het Nationaal Gebed voor vrede en verbinding wordt dit jaar de Week van gebed voor eenheid van christenen begonnen. Deze vindt plaats van *16 t/m 23 januari*. Met behulp van een handzaam boekje met reflecties en gebedspunten, kun je dagelijks meebidden. Het boekje voor de week van gebed is te vinden op de website [www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl](http://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl).

Op zondag 23 januari zal er om 10.00 uur vanuit 't Hoge Licht een oecumenische viering zijn met voorgangers uit de diverse geloofsgemeenschappen van Driebergen.

Thema: Licht in het duister

### **Nationaal Gebed voor vrede en verbinding**

Aan de vooravond van de Week van gebed voor eenheid vindt op *zaterdag 15 januari* een Nationaal Gebed plaats. De initiatiefnemers zijn getroffen door de verdeeldheid tussen mensen, in geloofsgemeenschappen en samenleving naar aanleiding van de aanhoudende coronacrisis. In het gebed wordt God gevraagd om vrede, verbinding, mildheid en eenheid. In een programma van 20.00 – 21.30 uur spreken diverse christelijke vertegenwoordigers een gebed uit. Daarnaast wordt er aan de hand van persoonlijke verhalen duidelijk hoe de coronacrisis mensen raakt. Het programma is live te volgen via [www.nationaalgebed.nl](http://www.nationaalgebed.nl) en wordt verzorgd door de EO. Overige initiatiefnemers zijn de Protestantse Kerk in Nederland,

MissieNederland, Niet Alleen, de Raad van Kerken in Nederland en Samen Kerk in Nederland.

Tijdens de momenten van gebed in het avondprogramma kunt u, kun jij thuis meedoen. Van harte aanbevolen!

### **Huis van Gebed**

We zijn inmiddels alweer een paar maanden onderweg en ook in dit nieuwe jaar zullen we 1 x in de twee weken (woensdag van 10:30 tot 11:30) bij elkaar komen om te bidden. Alle gelovigen, uit de verschillende kerken zijn van harte welkom om aan te sluiten. We bidden niet met een lijstje maar vragen in het gebed of Gods Geest ons wilt leiden. We bidden voor eenheid, voor onze kerken, ons dorp, voor ons land en alles wat voorbij komt. Wil je ook eens komen, laat het Rozemarijn weten via de email of geef even een belletje. Locatie is afwisselend en in deze tijd zullen we wat vaker onze wandelschoenen aan gaan doen om in onze prachtige omgeving wandelend te danken en te bidden door Driebergen.

*De eerstvolgende bijeenkomst zal zijn op woensdag 26 januari 2022.*

Zodra het mogelijk is zullen we ook een datum prikken voor een Huis van Aanbidding (soort van sing-in), om samen met alle gelovigen God te prijzen en te aanbidden. Hoe dat verder vorm gaat krijgen horen jullie t.z.t. (Laat weten als jij hier ook ideeën bij hebt). We zouden dit graag met regelmaat willen organiseren, niet vanuit 1 kerk maar vanuit de verschillende kerken om eenheid te stimuleren onder elkaar.

Voor meer info: Rozemarijn Vrijland ([rozemarijn\\_vrijland@yahoo.com](mailto:rozemarijn_vrijland@yahoo.com) of 0642946777)



**Liturgie**

**Viering Heilig Avondmaal**

**Zondag 16 januari 2022**

**Pianospel**

**Welkom en mededelingen**

**Aansteken van de Paaskaars**

**Zingen:** Psalm 34: 1, 2, 5 uit: de Nieuwe Psalmberijming

1. Er gaat geen dag voorbij  
dat ik niet dankbaar voor God zing.  
Kom, deel in mijn verwondering,  
want machtig groot is Hij.  
Ik was op zoek naar Hem,  
riep tot Hem in een zware tijd.  
Hij heeft mij van mijn angst bevrijd.  
Mijn dank geef ik nu stem.

2. Wie opzien naar de HEER  
stralen van vreugde in zijn licht;  
geen schaamrood kleurt meer hun gezicht;  
Hij reikt zijn hand steeds weer.  
Zijn engel houdt de wacht  
en redt je als je voor Hem leeft.  
Proef en geniet wat God je geeft.  
Wie bij Hem schuilt vindt kracht.

5. Wie roept geeft Hij gehoor.  
Wie moeiten kennen koestert Hij.  
Gebrokenen is Hij nabij;

vertrapt en mogen door.  
Niets blijft Gods kind bespaard,  
toch wordt het steeds door Hem bevrijd.  
De HEER weet van zijn breekbaarheid,  
Hij redt en Hij bewaart.

### **Stil gebed – Bemoediging – Groet**

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de HEER

**Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft**

Voorganger: HEER, open onze lippen

**Allen: dan zal onze mond zingen van Uw eer**

Voorganger: Bij U, Heer, zoeken wij een schuilplaats

**Allen: laat ons veilig wonen bij U.**

Voorganger: Genade zij u en vrede, van God onze Vader,  
Van Jezus Christus, onze Here, door de Heilige Geest.

**Allen: Amen.**

**Zingen:** NLB 525 - alle coupletten

**Kindermoment**

**Luisteren en kijken:** Bruiloft te Kana

<https://www.youtube.com/watch?v=w1S0kR3xiVo>

**Gebed**

**Schriftlezing:** Johannes 2: 1-11 uit: NBV '21

**Verkondiging**

**Meditatief pianospel**

**Zingen:** NLB 840 – alle coupletten

**Inzettingswoorden Heilig Avondmaal**

**Samen geloof belijden**

**Allen:** Wij geloven en vertrouwen in God, de Vader, de Almachtige  
Wij geloven en vertrouwen in Jezus Christus, Zijn Zoon  
Wij geloven en vertrouwen in de Heilige Geest.  
Wij geloven en vertrouwen in de Drie-enige  
Amen.

**Gebed over de gaven van brood en wijn**

**We wensen elkaar de vrede van Christus toe**

**Brood en wijn worden gedeeld** - zanggroep zingt Taizéliederen

- Bless the Lord, my soul
- Jezus, U bent het licht
- Ubi caritas

**Dankgebed en gezamenlijk Onze Vader**

**Zingen:** NLB 885 – alle coupletten

**Zegen – beantwoord met gezongen amen**

**Pianospel**

**Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief vóór donderdagavond 18.00 uur sturen naar:**

[niewsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl](mailto:niewsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl)