

Zondag 23 mei 2021

Zegenbede

Almachtige God
moge de moed van Uw Geest ons veranderen
moge de mildheid van Uw Geest ons begeleiden,
mogen de gaven van Uw Geest ons toerusten
en ons op pad sturen, de wereld in
vol liefde om te dienen, door onze Heer Jezus Christus



Omzien naar elkaar

Hoe graag had hij met Pinksteren weer in de kerk gezeten, meneer Ad Plessius uit Zeist. Helaas is in de afgelopen maanden zijn gezondheid nogal achteruit gegaan waardoor hij het autorijden niet (meer) aandurft. Adres: Molenweg 57, 3708 SJ Zeist.

Van de huisarts kreeg Imarda Bikker te horen dat ze het rustiger aan moet gaan doen en onderzoek van haar hart nodig is. Voorlopig kan ze haar dienende taken in onze wijkgemeente niet uitvoeren. Adres: Groenhoek 59, 3972CB.

In memoriam

Na een ziekbed van één dag is – op Moederdag- rustig en vredig ingeslapen Zr Annie- Elsje Stöfseel-Roos in de leeftijd van 94 jaar. Mevrouw Stöfseel woonde sinds een half jaar in de aanleunwoningen van Rehoboth Op de rouwkaart staat de volgende tekst:

Sub finem (tegen het einde)

En nu nog maar alleen
Het lichaam los te laten-
de liefste en de kinderen te laten gaan
alleen nog maar het sterke licht
het rode, zuivere van de late zon
te zien, te volgen – en de eigen weg te gaan.
Het werd, het was, het is gedaan.

De afscheidsdienst heeft in besloten kring plaats gevonden op zaterdag 15 mei.

Correspondentieadres;
Julianastraat 38
6741 AV Lunteren.

Pinksteren, zondag 23 mei

Graag zetten we als kerkenraad de deuren van de kerk weer open op dit feest van de Heilige Geest. In de dienst zijn 30 gemeenteleden welkom. Als kerkenraad willen we graag iedereen zoveel mogelijk ruimte geven een dienst bij te wonen – daarom bieden we juist deze zondag de mogelijkheid van een morgen- en middagdienst. Fijn dat er al zoveel aanmeldingen zijn en beide diensten om 10.00 uur en 17.00 uur doorgang kunnen vinden. Overigens is er nog ruimte en kunt u zich aanmelden tot vrijdagavond bij Henk van Voornveld

Kinderkerk

Zondag is er weer een gezamenlijke kinderkerkdienst met wijkgemeente Catherijne. De kinderen worden om 10 uur in de Grote Kerk verwacht.

Richtlijnen voor het bijwonen van de kerkdienst tijdens corona:

- Bij elke kerkdienst staat de veiligheid van iedereen voorop, dragen we verantwoordelijkheid voor elkaar en volgen we de geldende regels van het RIVM.
- Voor het bijwonen van een kerkdienst dient u zich iedere week opnieuw aan te melden.
- Een van de coördinatoren zal bij de deur staan om u te verwelkomen en vragen of u corona gerelateerde klachten heeft.
Bij binnenkomst graag een mondkapje dragen totdat u uw plaats ingenomen hebt in de kerkzaal. Daarna mag u deze afdoen.
- Bij de entree treft u links een apparaat met ontsmettingsmiddel aan waarmee u de handen kunt reinigen. Maakt u daar vooral gebruik van.
- Wij verzoeken u om de aanwijzingen op te volgen van de aanwezige coördinatoren. Zij geven de looprichting in de kerkzaal aan en vragen u plaats te nemen op de stoelen waar een kussentje op ligt, zodat de kerkzaal zich opvult volgens de geldende voorschriften. Graag dan ook de kussentjes op de stoelen laten liggen!
Daarbij het vriendelijk verzoek om te blijven zitten en niet heen en weer te gaan lopen in de kerkzaal.
- Samenhang tijdens de kerkdienst door de gemeente is helaas nog steeds niet toegestaan. Wel mag door een kleine zanggroep de op de liturgie genoemde liederen worden gezongen. Om die reden zal het zingen beperkt worden tot een groepje van 4 maximaal 5 zangers.
- Na afloop van de dienst mag u weer eventjes gaan zitten en verlaat u de kerkzaal op aanwijzingen van de coördinator. Vergeet dan niet uw mondkapje weer op te doen.

De kerkenraad vertrouwt erop dat bovenstaande regels door alle kerkgangers worden nageleefd. Wij zien ernaar uit om samen met u en jou weer vieringen in ons kerkgebouw mee te maken en elkaar echt te ontmoeten. Ook al is dat nog met een beperkt aantal gemeenteleden per dienst. Laten we er vooral met elkaar naar streven dat niet bovenstaande regels en voorschriften de boventoon gaan voeren maar de vreugde van de verbondenheid met elkaar in Christus

Gespreksbijeenkomst Intergenerationaliteit

Eigenlijk is de kerk in deze tijd best bijzonder. Het is een plek waar mensen van verschillende leeftijden en met verschillende uitdagingen samenkomen en het leven delen. In de gemeente staan generaties niet op zichzelf, maar is er aandacht en zorg tussen generaties. Dat klinkt misschien mooi, maar dat is nog niet zo makkelijk. Hoe gaan wij als verschillende generaties met elkaar om en welke normen en waarden geven daarbij houvast? Welke behoeften leven er bij ons en wat betekent het begrip wederkerigheid daarbij? Deze vragen stel ik niet zomaar, want het is de bedoeling dat wij binnenkort samen gaan nadenken over dit thema. Op dinsdagavond 8 juni organiseer ik (Walter Reitsma) in 't Hoge licht een bijeenkomst voor 8-10 personen over dit thema. Na een korte inleiding zullen mensen vanuit verschillende generaties met elkaar in gesprek gaan over het ethische thema 'intergenerationaliteit'. Het is daarbij wel zo leuk als er daadwerkelijk mensen van verschillende generaties aanwezig zijn en met elkaar in gesprek gaan. Wilt u, wil jij hierover het gesprek voeren, stuur dan even een mailtje walter.reitsma@gmail.com. Op basis van de meldingen wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn, om voldoende ruimte te kunnen bieden voor het gesprek zijn de plekken helaas beperkt. Kunt u, dinsdagavond 8 juni er niet bij zijn, maar heeft u hier wel ideeën over dit onderwerp dan hoor ik dat natuurlijk ook graag.

Vriendelijke groet, Walter Reitsma

Op zoek naar.....

Het college van kerkrentmeesters (kortweg: CvK) is op zoek naar mensen, die zich geroepen voelen om het college aan te vullen en mogelijk uit te breiden. Het huidige college bestaat uit 5 personen voor alle wijken samen en dat is eigenlijk aan de krappe kant.

In het kort bestaat de taak van het CvK als geheel uit het beheer van de kerkelijke gebouwen, de ledenadministratie (kerkelijk bureau), de financiële administratie (begroting en jaarrekening) en geldwerving (Akte Kerkbalans).

Deze taken worden gelukkig niet alleen door de kerkrentmeesters uitgevoerd, hier werken ook vele andere vrijwilligers en een aantal betaalde krachten aan mee.

Op korte termijn is er behoefte aan een nieuwe secretaris vanwege het vertrek van de huidige secretaris, die deze taak deze zomer beëindigd. De belangrijkste taken van de secretaris zijn het samenstellen van de agenda en het notuleren van de vergaderingen van het college, naast het voeren van de verdere correspondentie. Daarnaast ontstaat er in de loop van volgend jaar een vacature als penningmeester, die met name de financiële zaken voor zijn rekening neemt.

Naast deze specifieke functies is het goed, dat er ook algemene kerkrentmeesters in het CvK plaatsnemen.

Voor verdere informatie kunt u contact op nemen met de voorzitter van het CvK,

Ron van den Hoek
r.vanden.hoek@hccnet.nl
telefoon 06 51399405

ONZE EIGEN KERKAPP

Zou het niet mooi zijn als er een app van je eigen kerk was voor op je mobiele telefoon? Om daarmee te communiceren met andere leden. Om groepen te vormen. Om makkelijk afspraken te maken. Om in de agenda te kunnen zien wat er te doen is? Om direct informatie te krijgen over activiteiten. Om te zien waar de kerkdienst over gaat. Om elkaar te inspireren.

Om makkelijk digitaal aan een collecte te kunnen doneren. En dat allemaal in één app, die veilig is en privacy waarborgt.

Zo'n app is er nu: Donkey Mobile. Het team achter deze naam maakt speciaal voor kerken een eigen app, die je als lid van die kerk kunt neerladen uit de Apple of Google Play Store.

Binnenkort is onze eigen PGD-kerkapp beschikbaar voor iedereen. We beginnen met een aantal groepen die we gevraagd hebben om in de opstartfase mee te doen en ervaringen op te doen. Daarna nodigen we iedereen uit om de app op de telefoon te zetten en te gaan gebruiken.

In de komende weken zullen er meer berichten komen over wat je met deze app kan doen en hoe je die installeert en instelt met jouw persoonlijke gegevens.

We hopen dat iedereen net zo enthousiast wordt als de werkgroep die bezig is met de voorbereidingen en de app gaat gebruiken.



Protestantse
Kerk



Donkey Mobile
WIJ GELOVEN IN DE TOEKOMST VAN DE KERK

Collectes

U kunt uw bijdrage nu al overmaken op **NL 47 RABO 0385 2538 18**

1^e collecte: t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen o.v.v. Egyptisch Bijbelgenootschap

In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld voor een eigen bijbel. Het **Egyptisch Bijbelgenootschap** deelt daarom losse Bijbelboeken uit in het kader van van de jaarlijkse **bijbelcompetitie** voor kinderen. Samen met hun ouders lezen de kinderen een bijbelboek, beantwoorden vragen en maken een opdracht. Tijdens een groot festival op verschillende plekken in Egypte wordt de competitie afgesloten met een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. Wij vragen uw bijdrage.

2^{de} collecte: Plaatselijke kerk: o.v.v. "voor onze plaatselijke kerk".

EXTRA collecte : Corona crisis India, Nepal o.v.v. Corona (met verdubbeling door ZWO)



Liturgie Pinksteren 23 mei 2021 – ochtend- en middagdienst

Voorganger: ds Henk Reinders
Ouderling: Jenny van Voornveld / Magda Lijftogt
Diaken: Peter Kingma
Lector: Mijna Jansen / Janneke Wolbers
Beamerdienst: Rein Zoethout
Koster: Esse v.d. Burg / Rolf v.d. Berg
Organist: Rinke Bodewits / Wouter Harbers

- Orgelspel
- Welkom en mededelingen
- Aansteken Paaskaars
- Zingen: Evangelische Liedbundel 241: 1, 2

1. Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag,
en kniel nu voor Hem neer,
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

2. Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur.
Een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

- Bemoediging en groet
Voorganger: Wij ontmoeten elkaar, hier en thuis, in de naam van God, onze Schepper,
trouw en nabij tot alles is voltooid
ALLEN: WIJ GELOVEN IN ZIJN LIEFDE.
Voorganger: God, in leegte en gemis, in verwachting en verwondering, in vreugde en verdriet,
vertrouwen we op U
ALLEN: INSPIREER EN VERNIEUW ONS
Voorganger: Laat Uw licht schijnen en zet ons in vuur en vlam
ALLEN: WIJ VIEREN HET FEEST VAN DE GEEST, DIE HOOP EN LEVEN GEEFT.
Voorganger: vrede en alle goeds voor u en jullie allemaal!
ALLEN: VREDE VOOR DE WERELD. AMEN
- Tekstlezing: Psalm 104: 1-4 en 27-30 uit: Herziene Statenvertaling
- Zingen: "De kerk is waar mensen Gods liefde bezingen" (Sytze de Vries)
Melodie: Ierse volksmelodie – the Bard of Armach

1. De kerk is waar mensen Gods liefde bezingen
Zij weten zich door hem gewild en bemind
De kerk is waar mensen in 't voetspoor van Christus
De liefde bewijzen aan elk mensenkind

2. De kerk is waar men zich door liefde laat leiden en leeft van vergeving, voor een nieuw begin; waar ieder aanvaard wordt, van waar ook gekomen, waar ieders verleden een toekomst hervindt.

3. De kerk is waar mensen van harte op zoek gaan en ieder de hand reiken, waar zij ook zijn. Zij leven de boodschap van troost en van vreugde die aanvuurt en uitdaagt, vernieuwt en verblijdt.

4. De kerk is waar mensen Gods liefde bezingen, wij weten ons door hem gewild en bemind. De kerk is waar wij in het voetspoor van Christus die liefde bewijzen aan elk mensenkind.

- Gebed om de overvloed van Gods Geest
Afgewisseld met het zingen van NLB 681 “Veni sancte Spiritus”
Vertaling: Kom, heilige Geest, ontsteek het vuur uw liefde
- Kindermoment Pinksteren uitgelegd met lego
www.youtube.com/watch?v=6LaUt3EzgMQ
- Schriftlezing: Romeinen 15: 1-13 uit: NBV
- Zingen: NLB 686: 1, 2, 3 “De Geest des Heren heeft”
- Verkondiging tekst: Romeinen 15: 13 Hoop
- Luisteren: Gerald Troost - Goede gaven.
<https://youtu.be/I5pznXqEGFA>
- We belijden ons geloof
Voorganger: Laten we samen ons geloof belijden
ALLEN: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven.
- Declamatie: Psalm 68: 3 “O God, de wonderen die Gij deed”
- Zingen: Psalm 68: 7 “God zij geprezen met ontzag”
- Dankgebed – voorbede – stil gebed – gezamenlijk Onze Vader
- Aandacht voor de collecte
- Zingen: NLB 675: 1, 2 “Geest van hierboven”
- Zegen – beantwoord met: NLB 425
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen van hier,
uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.
- Orgelspel

Kopij voor de volgende zondagse nieuwsbrief graag voor donderdag 27 mei inleveren.
Email: jvvoornveld60@hotmail.com