

Zondag 28 november 2021 – 1^e Advent

Voorganger:	Ds. Henk Reinders
Ouderling:	Carl Altena
Diaken:	Imarda Bikker
Lector:	Rose Marie van Asselt
Beamist:	Rienard Naberman
Koster:	Gerrit Pijper
Organist:	Johan Wentink
Kindernevendienst:	Mijna Jansen jr.
Paaskaars aansteken:	Florie



DE COLLECTES OP DEZE ZONDAG

Zondag 28 november 2021: Kerstcampagne 1^e Advent: Moldavië

In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen.

Wij komen daarom in actie en vragen uw bijdrage.

Bij de 1^e collecte: Wij vragen uw steun en dat kunt u doen door op de volgende manier uw bijdrage over te maken: Per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen o.v.v. "Collecte voor Moldavië"

De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als hierboven staat: graag o.v.v. "Plaatselijke kerk".

Coronamaatregelen

Het blijft mogelijk om de dienst bij te wonen. Daarbij geldt wel het volgende:

- Aanmelden wanneer u de dienst bij wilt wonen (uiterlijk vrijdag 20:00 uur bij Henk van Voornveld, 06-52646116 of hjvanvoornveld@hotmail.com);
- Bij klachten thuisblijven;
- Mondkapje op bij binnenkomst;
- Handen desinfecteren bij binnenkomst;
- Binnen 1,5 m afstand houden, dus geen handen schudden e.d.;

- U krijgt weer een plaats aangewezen, zodat er twee stoelen (= 1,5 m) tussenafstand blijft;
- Als u zit mag het mondkapje weer af;
- Er mag gezongen worden;
- Met pijn in het hart: Koffiedrinken na de dienst doen we (voorlopig) niet meer;
- Na de dienst weer gaan zitten en op aanwijzing van de coördinator het kerkgebouw verlaten.

Namens de WKR, Esse van den Burg.

Adventsviering

Als de corona maatregelen het toelaten, zal op **woensdag 15 december** a.s. vanaf ong. 10 uur de jaarlijkse adventsviering plaatsvinden.

Noteer vast deze datum in uw agenda!

Het thema zal zijn: "Bloeien in de nacht".

Verdere informatie volgt in de volgende Zondagse Nieuwsbrieven en de afkondigingen in de kerkdienst.

Namens het pastoraat, Jenny van Voornveld

Engelen project – Wilt u ook een engel zijn?

Omzien naar elkaar is één van de dingen in onze kerk die belangrijk zijn, maar ook voor mensen daarbuiten. Met het engelenproject willen we mensen die een moeilijke of spannende tijd doormaken, op welke manier dan ook, aandacht geven, hen laten merken dat we aan hen denken, dat ze er niet alleen voor staan. Dat doen we door ze te verrassen met een klein gebaar, bijvoorbeeld een kaartje in de bus, door hen tussen Sint en Kerst een klein kadootje te geven, door ze zelfgebakken koekjes te bezorgen, enz. enz. Daarom hebben we 2 vragen aan u:

1. We zijn op zoek naar engelen, naar mensen die bereid zijn om voor iemand iets te maken (kaart, iets lekkers, een klein kadootje te kopen enz.) en dat bij iemand thuis te brengen;
2. En we vragen u ook om namen en adressen in te leveren (bij: Imarda Bikker, email: imardabikker@gmail.com) van mensen van wie we weten dat ze zo'n engel goed kunnen gebruiken.

De komende zondag liggen er aanmeldingskaarten klaar in de kerk. U kunt deze inleveren vóór 1 december. Begin december koppelen we namen van engelen en van ontvangers aan elkaar. Bij het kleine gebaar dat we bezorgen, komt een kaart dat deze attentie komt van onze kerkelijke gemeenschap.

Bij vragen kunt u terecht bij Imarda Bikker, tel: 06-31051207

Laat u verrassen! Eet mee uit de tassen!

In december gaat de ploeg van EET MEE weer tassen samenstellen en rondbrengen!

Gezien de coronamaatregelen lijkt het niet verstandig om begin december weer samen te eten in Nieuw Salem.

Daarom worden er op vrijdag 3 december weer tassen rondgebracht aan de gasten van EET MEE.

Wilt u ook een tas met een complete – op te warmen – maaltijd bestellen?

Bel dan op dinsdagmorgen 30 november naar Bram Dekker, telefoon 518826 tussen 8.00 en 12.00 uur.

De maaltijden worden bezorgd op vrijdag 3 december tussen 11.30 en 13.00 uur. De kosten zijn 7 euro per tas, het bedrag kan worden gestort op de rekening van de diaconie, o.v.v. Eet mee.

Omzien naar elkaar

In het Diaconessenhuis te Utrecht verblijft op afdeling Interne Geneeskunde k.312, voor herstel en onderzoek, *dhr. Jan Bannink*, Lindelaan 36.

In het Meanderziekenhuis te Amersfoort is opgenomen *mevr. Elisabeth Doornebal*, Engweg 83. Zij kwam afgelopen week thuis te vallen en brak daarbij haar bekken. Door haar naasten wordt gezocht naar een verpleegafdeling voor haar herstel.

In Memoriam

Op vrijdag 19 november j.l. is overleden in de leeftijd van 95 jaar *Henny de Geus- van der Wel* uit Sparrenheide. Henny is geboren in Rhoon bij Rotterdam. Eind 1945 is ze getrouwd met Ad de Geus. Ze hebben samen een dochter gekregen. Na wat omzwervingen komt het gezin in Driebergen terecht. Ze gaan wonen op de Oranjelaan. Ad krijgt op het gemeentehuis een functie. Henny heeft een levenslustige aard en een charmante uitstraling. Haar man zorgt dat het haar aan niets ontbreekt. Met z'n drieën vormen ze een hecht gezin. Wanneer Ad in 1990 plotseling overlijdt, is ze behoorlijk uit haar evenwicht. Gelukkig weet ze na verloop van tijd haar zelfstandigheid te herwinnen en weer glans aan het leven te geven. Ze is blij met haar dochter en schoonzoon en hun kinderen en kleinkinderen. Wanneer ze de 90 nadert verruilt ze de Oranjelaan voor een flat op Beukenhorst. Hier woont ze tot eind vorig jaar. Zelfstandig wonen wordt dan een te moeilijke opgave en zo belandt ze op Sparrenheide. Vanaf september dit jaar raakt ze steeds meer in de war. Haar levensenergie ebt weg totdat vorige week vrijdag haar levensadem stopt en terugkeert tot God. Afgelopen vrijdag 26 november hebben we afscheid van haar genomen in het vertrouwen dat ook onder haar Gods eeuwige armen zijn. We hebben haar begraven bij haar man op de Algemene Begraafplaats Driebergen.

Correspondentieadres: Arnhemse Bovenweg 35, 3971 MA Driebergen
ds. Daco Coppoolse

Meeleven met elkaar en voorbede

In onze wijkgemeente wordt er op een natuurlijke en spontane manier veel meegeleefd met elkaar. En dat is mooi. Daarnaast is er een flinke groep bezoekdames actief, een pastorale ouderling en de predikant. Of wij dan met elkaar als kerk altijd weten wat er bij u, bij jou speelt aan ziekte, zorgen, nood of juist vreugde en dankbaarheid? Nee dat weten we niet. Daarom als u, jij een luisterend oor wilt, een bezoek van hart tot hart, voorbede, laat het ons dan weten zodat we mee kunnen leven en u later niet hoeft te zeggen: ik heb niets van de kerk gehoord.

Ouderling pastoraat: Jenny van Voornveld – jvoornveld60@hotmail.com ; ds.Henk Reinders – domineereinders@pknmail.nl

Vacature plaatselijke Raad van Kerken

In de Raad van Kerken van Driebergen is de stoel die namens onze wijkgemeente bezet kan worden leeg: 'sede vacante' dus. De Raad van Kerken is momenteel druk bezig met het voorbereiden van een Kerstwandeling op het Grote Bos. In januari volgt dan altijd de week van gebed voor de eenheid van de christenen, een oecumenische zondag, aandacht voor vredeswerk en daar komt ongetwijfeld ook aandacht voor duurzaamheid bij. Belangrijk dus dat er ook een of twee personen namens onze wijkgemeente zitting hebben in de Raad van Kerken – meedenken en meedoen! Interesse? U kunt zich melden bij de scriba Esse van den Burg!

Op deze plaats willen we *Leni Gudde* van harte bedanken voor haar jarenlange trouwe inzet namens onze wijkgemeente in de RvK. Ook een woord van dank aan het adres van *Arnold Middeldorp* die een poosje geleden stopte na 2 jaar trouwe dienst. Uiteraard kunt u bij hen ook even informeren hoe het is om deel te nemen aan de RvK.

Foutieve vermelding in Kerkblad

In het nieuwe nummer van Kerknieuws staat vermeld dat op zondag 12 december, 3^e Advent ds. Peter Bakker voorgaat en op zondag 19 december, 4^e Advent, ds. Henk Reinders. Dat moet dus nét andersom zijn. Op 12 december onze wijkpredikant. Op 19 december onze oud-wijkpredikant.

ZWO Driebergen zoekt enthousiaste vrijwilligers voor 2 uur per maand

De ZWO Commissie (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) van de plaatselijke diaconie kijkt vooral naar de noden van de wereld en de Diaconie kijkt naar de noden van Nederland. De activiteiten van de ZWO-commissie bestaan uit:

- Zending: het mogelijk maken van verspreiding van het Christelijk geloof. Op verzoek kunnen kerken in het buitenland, die onvoldoende middelen hebben voor hun werk, ondersteund worden. Bijvoorbeeld de toerusting van predikanten, studenten theologie, artsen en allerlei projecten in de sfeer van jeugd- en opbouwwerk. Maar ook initiatieven vanuit Nederland, zoals Bijbel vertaalwerk of onderzoek op dat gebied, en onze eigen kerkelijke gemeente kunnen op steun rekenen.
- Werelddiaconaat: zoals de diaconie, maar dan op wereldniveau. Vaak betreft het hulpvragen in de vorm van materiële zaken. De giften worden gebruikt om goederen aan te schaffen.
- Ontwikkelingssamenwerking: het mogelijk maken van kennisoverdracht en aanbieden van hulp. In veel landen is het niet mogelijk om rechtstreeks zendingswerk uit te voeren, door te helpen bij een verbetering van bijvoorbeeld de landbouw en voedselvoorziening of medische hulp en kennisoverdracht, kan ook het zendingswerk worden toegepast. ZWO steunt partnerkerken en organisaties bij het uitvoeren van hun diaconale taken.

Het motto bij alle hulp(vragen) blijft dat vanuit ZWO en diaconie geholpen wordt op die plaatsen waar geen helper is.

Het werk van een vrijwilliger bij de ZWO bestaat hoofdzakelijk uit het bijwonen van de vergaderingen (in Driebergen). Hierin spreken we over het geven van informatie over, en inzamelen van gelden voor de diverse Werelddiaconaat- en zendingsprojecten die wij ondersteunen. Centraal staan mensen waar niet naar wordt omgekeken. Dit is belangrijk werk en samen kunnen we een verschil maken. Dit kost je ongeveer 2 uren per maand.

Clara (C.L.) Hagen, Traay 283

3971 GL DRIEBERGEN

Tel: + 31 343 511323

Mob: +31 6 31 959 880

Kerstconcert woensdag 1 december

Woensdagochtend 1 december bent u van harte welkom in het Torenlaan Theater in Zeist. De Zeister pianist Wouter Harbers (35) geeft hier samen met zes zangers een koffieconcert met prachtige Engelse kerstmuziek. Vanuit het sfeervol versierde theater nemen ze u denkbeeldig mee naar een Engelse kathedraal, waar de gotische bogen worden gevuld met helder stemgeluid...

Wat vindt u de mooiste Carol? O Holy Night? Die voeren ze met veel passie uit! Of toch Once in Royal Davids City? Daar openen ze het concert mee! Houdt u meer van Händels Messiah? Dan bent u vast dol op For unto us en het Hallelujah... Wij ook, dus dat komt goed! En natuurlijk zitten er ook muzikale verrassingen in het programma, waaronder enkele frisse pianowerkjes.

Vocaal ensemble 'Cantus Lux Aeterna' zingt ook a capella Lux Aeterna van Elgar, en Wouter vertelt mooie anekdotes rondom de muziek. Vooraf is er warme chocolademelk met kerstkrans! Uiteraard alles binnen de geldende coronamaatregelen. Komt u meegenieten?

Woensdag 1 december, 10:30u (zaal open vanaf 10:00u)

Torenlaan Theater, Torenlaan 38, Zeist

Entree: 17,50 euro (incl. chocolademelk)

Kaarten via www.koffieconcerten.nl



Duurzame tip

Misschien houd je van online shoppen, maar duik toch weer eens de gewone, fysieke winkel in voor cadeautjes en kleding. Als je online koopt, stoppen winkeliers elk item in een aparte plastic zak. Door naar de winkel te gaan, bespaar je op die extra verpakkingen en steun je de lokale middenstand. En als je dat ook nog op de fiets doet, ben je helemaal goed bezig.

Vr.gr. werkgroep duurzame kerk

Verslag bijeenkomst lectio divina op woensdag 23 november j.l.

In het kader van zijn stage binnen onze gemeente, heeft predikant in opleiding Ewoud Jonker, een vijftal gemeenteleden verteld en ook laten ervaren wat lectio divina inhoudt.

We begonnen de avond met het luisteren naar het prachtige lied van Sela:
"Ruimte voor U".

Daarna gaf Ewoud uitleg over lectio divina:

Lectio divina is een manier van Bijbel lezen waar niet het vergroten van je kennis over de tekst centraal staat, maar waarin de tekst wordt benaderd als een woord dat in het hier en nu beluisterd wil worden als Gods stem op dit moment.

Het is een omgang met Bijbelteksten waarin stilte, rust, aandachtigheid en innerlijkheid een veel grotere rol spelen. Het gaat hierbij om een steeds diepere ontmoeting met God.

Deze lectio divina bestaat uit vier stappen:

- In de lectio (lezing) lees je een Bijbeltekst aandachtig, zorgvuldig en vol liefde. Je leest en herleest, je wilt echt weten wat er staat. Vervolgens benoem je welke woorden je aanspreken.
- In de meditatio (overdenking) proef en overweeg je de woorden verder, dit kan je persoonlijk raken in iets wat er bij je leeft of wat je meegemaakt hebt, er kunnen emoties aangeraakt worden.
- In de oratio (gebed) wordt het nadenken over de tekst een spreken tot God en raak je meer verbonden met de Heer die door deze woorden tot je spreekt.
- Contemplatio het komen tot rust in de stilte en de aandachtige aanwezigheid van de Heer, voorbij de woorden die gesproken en geklonken hebben.

Bovenstaande stappen kunnen ook in een andere volgorde ervaren en beleefd worden.

Na de pauze hebben we zelf geoefend in bovenstaande stappen.

We zijn begonnen met gebed en hebben daarna aantal keren psalm 27: 1, 4 en 5 gelezen.

Daarna hebben we bovenstaande stappen gevolgd.

Prachtig om de ontmoeting met God te ervaren en ook hoe verschillend wat er bij een ieder van ons boven kwam en om dit met elkaar te kunnen delen. Dit alles in een sfeer van rust en stilte.

We bedanken Ewoud dat hij dit met ons gedeeld heeft, we wensen hem veel succes verder met zijn opleiding.

Namens een vijftal gemeenteleden,

Jenny van Voornveld

**Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief vóór donderdagavond 18.00 uur sturen naar:
nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl**



Liturgie Wijkgemeente Immanuël - Zondag 28 november 2021 – 1^e advent

Voorganger: ds. Henk Reinders; organist: Johan Wentink

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken Paaskaars en 1^e Adventskaars

Zingen: Psalm 72: 1, 4

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: NLB 1005: 1, 2, 4

Gebodslezing: Romeinen 13: 8-14

Gebed

Adventsproject Bijbel Basics “Tel je mee?”

- Lezen Lucas 2: 4-5
- Filmpje
- Projectlied
- Kinderen kunnen naar de nevendienst

Schriftlezingen: Micha 4: 1-8 en Lucas 1: 68-79

Zingen: NLB 462: 1, 2, 5, 6

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Luisterlied “Ruimte voor U” - Sela; <https://www.youtube.com/watch?v=92C7nb1TQ3Q>

Aandacht voor de collecte

Dankgebed – voorbede – stil gebed – Onze Vader

Zingen: NLB 442: 1 en 2

Zegen – beantwoord met gezongen Amen

Orgelspel