

Zondag 31 oktober 2021

Voorganger:	Ds. Henk Reinders
Ouderling:	Jenny van Voornveld
Diaken:	Henk van Voornveld
Lector:	Jenny van Voornveld
Beamist:	Hendrik-Jan Jansen
Koster:	Rolf van den Berg
Organist:	Johan Wentink
Kindernevendienst:	Sheeba Akhtar
Paaskaars aansteken:	Sophia



De collectes op deze Hervormingsdag:

De 1^e collecte: Er zijn naar schatting meer dan 1 miljoen Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh. Ze zijn gevlucht uit angst voor het gewelddadige Myanmarse leger. Ruim 70 procent van de vluchtelingen kind, onder wie veel pasgeboren baby's. Ook zijn er veel zwangere en dus kwetsbare vrouwen. Nog altijd komen er dagelijks een grote aantallen vluchtelingen per boot of te voet aan in Cox's Bazar (vluchtelingenkamp). Wij komen daarom in actie en vragen uw bijdrage.

Wij vragen uw steun en dat kunt u doen door op de volgende manier uw bijdrage over te maken: Per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen o.v.v. "Collecte voor KiA: Myanmar – Rohingya vuchtelingen":

De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als hierboven staat: graag o.v.v. "Plaatselijke kerk".

In Memoriam

Op maandag 25 oktober jl. is ons gemeentelid *Ad Plessius*, in de zeer hoge leeftijd van 95 jaar overleden. Vanaf april dit jaar ging zijn gezondheid gestaag achteruit maar kon hij met toenemende hulp toch nog zelfstandig wonen in Zeist. Vorige week verhuisde hij naar Sparrenheide, daar is hij in zijn slaap overleden.

We hebben Ad als een statige en vriendelijke man leren kennen in onze wijkgemeente, zo twee jaar geleden sloot hij zich aan. Betrokken nam hij zijn plaats in, geïnteresseerd luisterde hij naar de preken. Vijf jaar geleden overleed zijn geliefde vrouw Annie en een jaar later zijn jongste zoon Erik. Ingrijpende verliezen.

Gelovig ging hij daar mee om en toen hij zelf hulpbehoevend werd, ging hij steeds sterker verlangen om bij God te zijn. Boven de rouwkaart staan de woorden uit Gezang 470, het

vierde couplet: "Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood, dan rijst nog mijn loflied: Zijn goedheid is groot!"

Ad was een trotse opa en overgrootvader.

De dankdienst voor zijn leven vindt a.s. zaterdag 30 oktober om 12.00 uur plaats in 't Hoge Licht. Deze dienst geleid door onze wijkpredikant ds. Henk Reinders, zal via kerkdienstgemist.nl worden uitgezonden. Na afloop van de dienst is er gelegenheid de kinderen en kleinkinderen met hun partners te ontmoeten en te condoleren. Later in de middag zal Ad in kleine kring begraven worden op natuurbegraafplaats Heidepol te Arnhem. We bidden de familie, in het bijzonder ook zijn dochter Marijke met haar gezin in Australië, Gods vertroostende nabijheid toe.

Correspondentieadres: familie Van den Hoek-Plessius, Faunalaan 76, 3972 PS Driebergen-Rijsenburg

Belijdeniscatechese

Deze gaat o.l.v. ds. Henk Reinders van start op donderdagavond 4 november om 19.30 uur in de pastorie. Er hebben zich 2 gemeenteleden aangemeld.

Psalmen in expressie

De psalmen uit de bijbel zijn een onuitputtelijke bron van inspiratie voor muziek, gedichten, gebeden en andere kunst. Ze hebben meerdere lagen en een scala aan emoties en beelden wordt er in verwoord..

Gedurende 5 avonden willen we ervaren wat een psalm met je doet, welke betekenis het heeft voor jou, welke vorm en kleur het oproept en hoe jij er een doorleefd verhaal van kan maken op papier. Elke avond een andere psalm.

We gebruiken krijt omdat dat kleurrijk is en geen ervaring behoeft en altijd lukt.

Hartelijk welkom op deze kleurrijke, ontspannen en verdiepende avonden. Graag zoveel mogelijk alle avonden meedoen als je een of twee keer niet kan is het jammer. We willen graag een stabiele groep vormen omdat dat vrijer werkt en vertrouwen geeft.

Wanneer: dinsdagavonden 2 – 9 – 16 – 23 – 30 november 2021

Waar: het Hoge Licht, 19.30-22.00 uur, met vanaf 19.15u inloop met koffie/thee

Begeleiding: Els Kruidenier (beeldend therapeut) en Henk Reinders (dominee)

Groep: minimaal vijf en maximaal 15 deelnemers

Opgeven bij: els.kruidenier@gmail.com of 06-53205693

Thema-avond Lectio Divina

Het vinden van tijd om bezig te zijn met de bijbel en met gebed is soms best lastig. We zijn drukke mensen en zijn misschien al blij als we tijd vinden voor een korte podcast.

Er bestaat een manier van meditatief en biddend omgaan met de bijbel die veel mensen aanspreekt, lectio divina.

Graag nodig ik u uit voor een thema-avond over lectio divina. Centraal staat een boekje van ds. Jos Douma met de titel 'Stil, mijn ziel' (uit 2020). Tijdens de avond vertel ik meer over de methode en gaan we er samen wat mee oefenen.

U bent van harte welkom op woensdag 24 november 2021 in 't Hoge Licht (zaal 4). Om 19.30 is er koffie en thee. Er is ruimte voor maximaal 15 personen. Fijn als u zich aanmeldt bij mij via ewoudjonker@gmail.com.

Ewoud Jonker, stagiair wijkgemeente Immanuel Driebergen, 0651507356

Start van de Kliederkerk

Na een gedwongen pauze van ruim anderhalf jaar is het kernteam van de Kliederkerk weer bij elkaar geweest. Gelukkig zijn er nieuwe mensen aangeschoven en is het enthousiasme groot om weer te gaan beginnen. Het is een gezamenlijke activiteit van wijkgemeenten Catharijne en Immanuel. Contactpersoon van onze wijk is Imarda Bikker met haar dochter Klaske.



Bij de keuze van het moment waarop Kliederkerk het beste gehouden kan worden, is gekozen voor de ochtend. Dit vanwege de inschatting (en ervaring elders in het land) dat dat een goed moment is voor gezinnen met kinderen (zowel binnen als buiten de kerk) om mee te doen. Kliederkerk is in principe voor alle leeftijden, maar de focus ligt wel op gezinnen. Als datum voor de eerste Kliederkerk staat *7 november* genoteerd in de Grote Kerk. Het programma begint met een inloop vanaf 10.00 uur en duurt tot ongeveer 12.30 uur. Dit betekent dat er om 10.00 uur een 'gewone' dienst is in 't Hoge Licht voor beide wijkgemeenten waarbij er geen kindernevendienst is.

Herdenken in Driebergen op 2 november 2021

Op vele plaatsen in ons land worden in november de overledenen herdacht. Ook in Driebergen is evenals voorgaande jaren in de Grote Kerk de gelegenheid voor iedereen om stil te staan bij het verlies van zijn of haar dierbare. Iedere inwoner is dan ook van harte welkom gedurende deze avond.

In de kerk is ruimte om stil te zijn, een kaars aan te steken en de naam te noemen. De inloop is tussen **19.00 en 19.15 uur**. Bij binnenkomst kan de naam van de overledene worden opgegeven. In het half uur daarna zal het afwisselend stil zijn, een gedicht worden gezegd of muziek klinken.

Om **19.45 uur** zal er een korte plechtigheid zijn, waarin de opgegeven namen genoemd zullen worden. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 20.00 uur. Na afloop is er gelegenheid na te praten bij een kopje koffie of thee.

Deze herdenking is een initiatief van wijkgemeente Catharijne en enkele lokale uitvaartondernemers.

Locatie: Grote Kerk, Hoofdstraat 115, Driebergen

Vriendelijk verzoek van onze zustergemeente Traject24

Komende zondag, 31 oktober, heeft Traject24 een gemeentezondag met maaltijd. Daarvoor moet het een en ander geregeld worden en klaargezet. Zo rond de klok van 11.30 uur gaan zij met tafels sjouwen en stoelen klaarzetten. Het koffiedrinken na afloop van onze morgendienst zal deze keer daarom iets korter zijn.

Natuurlijk kunnen sterke mannen/vrouwen meehelpen met sjouwen.

Bedankje van Lyda en Gerrit Pijper

Lieve gemeenteleden,

Wat gaat de tijd snel. Het is al ruim een maand geleden dat wij onze trouwdag hadden op 24 september. We kijken terug op een hele mooie dag. Naast het burgerlijk huwelijk dat plaatsvond in Wageningen, hadden we beiden de wens om voor God te midden van familie, vrienden en gemeenteleden elkaar trouw te beloven en bovenal God te danken voor het geschenk dat wij aan elkaar gegeven zijn en Hem te vragen om Zijn zegen.

Het was geweldig om jullie liefde, hartelijkheid en betrokkenheid te ervaren zowel in de vorm van jullie aanwezigheid als in de vorm van de vele felicitatiekaarten! (een schoenendoos vol!) Ook willen we ieder bedanken die bij de praktische dingen zijn/ haar steentje heeft bijgedragen om onze huwelijksdag tot een mooi feest te maken!

Met hartelijke groet, Gerrit en Lyda

Groene Tip

We hopen dat het gelukt is steeds meer groente en fruit los te kopen en te vervoeren in een eigen tasje! Dat is een mooi begin en nog best lastig om vol te houden merken we zelf.



Maar alle beetjes helpen.

Bij deze tip 2: De afgelopen anderhalf jaar hebben we heel veel handen gewassen. Een goed alternatief voor het zeppompje is een stuk zeep. Vroeger deden we natuurlijk niet anders. Van het geld dat je uitspaart, kun je een mooi (stenen) zeepbakje kopen.

Vriendelijke groet, werkgroep groene kerk

Informatie Open Doors dag zaterdag 6 november

Op zaterdag 6 november is het zo ver: de Open Doors Dag 2021! Inmiddels wordt steeds meer bekend over het programma. Het is nu zeker dat we dit jaar drie sprekers uit de vervolgde kerk mogen verwelkomen.

Behnam Benoka uit Irak die internationaal aandacht kreeg, **Gideon** uit Eritrea die acht(!) keer gevangen zat en **een geheime gelovige** uit het Midden-Oosten die zich vol passie inzet voor o.a. evangelisatie.

Het middagprogramma is uitverkocht, maar er zijn nog veel plekken vrij in het avondprogramma van 19:30 – 22:30. We komen natuurlijk graag met zo veel mogelijk mensen samen!

Mocht het niet mogelijk zijn om erbij te zijn, dan kun je je ook aanmelden voor de LIVESTREAM!

[Alle verdere informatie en de mogelijkheid om kaarten te boeken kan via DEZE link.](#)

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de Paaskaars

Zingen: NLB 283: 1, 3, 4 “In de veelheid van geluiden”

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Psalm 46: 1, 2, 3 “God is een toevlucht te allen tijde”

Gebed

Gebodslezing: Romeinen 12: 9-21

Zingen: NLB 974: 1, 2 “Maak ons uw liefde, God, tot opmaat”

Woord voor de kinderen

Zingen: Evangelische Liedbundel 459: 1 en 2 “Lees je bijbel” en “Read your bible”

Gebed

Schriftlezing: Daniël 10: 1-19

Zingen: NLB 1009: 1, 2, 3 “O lieve Heer, geef vrede”

Verkondiging

Zingen: Hemelhoog 738 (melodie: Gezang 292 uit: Liedboek voor de Kerken)

1. Zijn Gods wegen donker, duister?

Mens, omslui uw gezicht,

want wat komt is vol van luister!

oogverblindend, louter licht!

Waar, wanneer, kan niemand weten;

dat het komen zal, staat vast,

is voorzegt door de profeten:

licht dat wereldwijd verrast.

2. Aan de eindstreep van de tijden,
zien wij hoe het oude kwaad
moe geworsteld is, ontwapend,
tot geen opstand meer in staat.
Als God alles en in allen,
dag in nacht en duister is,
zal het licht zijn, eeuwig licht zijn,
licht uit licht en duisternis.

Bericht van overlijden

Dankgebed – voorbede – stil gebed – Onze Vader

Aandacht voor de collecte

Zingen: Psalm 27: 1 en 2 uit: de Nieuwe Psalmberijming

1. God is mijn licht, de redder van mijn leven.
Zou ik nog bang zijn voor de duisternis?
Hij is mijn kracht, Hij zal bescherming geven.
Wie vrees ik nog wanneer Hij bij mij is?
Toen ik werd aangevallen hield ik stand;
mijn tegenstanders beten in het zand.
Al smeedt een machtig leger een complot,
ik weet mij veilig in de hand van God.

2. Eén ding vraag ik, het is mijn hartsverlangen:
bij Hem te mogen wonen voor altijd,
om elke dag zijn liefde te ontvangen;
niets is zo goed als zijn aanwezigheid.
Wanneer ik moegestreden ben en zwak,
schuil ik bij Hem, Hij geeft mij onderdak.
Met opgeheven hoofd prijs ik de HEER.
Ik zing en speel een danklied tot zijn eer.

Zegen – beantwoord met gezongen Amen

Orgelspel

**Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief inleveren vóór donderdagavond 18.00 uur naar
niewsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl**