

## Zondag 21 november 2021

Voorganger:	Ds. Henk Rijnders
Ouderling:	Esse van den Burg
Diaken:	Lex Lemckert
Lector:	Joop Egmond
Beamist:	Jan-Willem Sturm
Koster:	Rolf van den Berg
Organist:	Wouter Harbers



### **Eeuwigheidszondag – laatste zondag kerkelijk jaar**

Vandaag gedenken we de namen van 17 gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Namen van dierbare mensen die een plek innamen in ons leven, in de kerk en in de samenleving. Maar die er niet meer zijn in ons tastbare aardse bestaan. Al deze mensen droegen heel hun leven iets mee dat niet verloren hoeft te gaan, maar in onze herinnering mag voortbestaan. Dat is hun naam. Vandaag leggen wij de namen van onze geliefden die er niet meer zijn neer bij Gods troon. In Jesaja 49 staat: *“Ik vergeet jou nooit, Ik heb je in mijn handpalm gegrift.”*

In de dienst zullen naaste familieleden of betrokken gemeenteleden een kaars aansteken voor de overledene, dit met het licht van de Paaskaars. Daarna is er gelegenheid voor alle gemeenteleden om een kaarsje aan te steken voor mensen van wie we korter of langer geleden afscheid moesten nemen en wier namen wij dragen in ons hart.

*U, jij kunt dat ook thuis doen!* Helaas hebben we evenals vorig jaar te maken met beperkende maatregelen. Maar op het moment dat er in de kerk gelegenheid is tot het aansteken van een kaarsje nodigen we u, jou van harte uit dat thuis ook te doen. Zo zijn we als gemeente, in de kerk én thuis, ook door de kracht van Gods Geest verbonden.

Daarnaast bieden we u nog een *andere digitale mogelijkheid* aan, voor als u niet naar de kerk kunt of durft te komen maar toch graag verbonden bent: de *Donkey Mobile kerkapp*. Er wordt hierin een groep aangemaakt met de naam *“gedachteniszondag”*. Daarin kun je een foto plaatsen van een kaarsje dat je thuis aansteekt en als je dat wilt er ook bij noemen voor wie je dat hebt aangestoken. Deze speciale groep wordt na vijf dagen weer weggehaald.

### **Collecte op deze zondag**

ZWO: Nieuw project: Moldavië

In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik. Kerken en Youth for Christ Moldavië willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra van kerken.

Uw bijdrage is onmisbaar.

### **Herdenken op zondagmiddag**

In verband met de oplopende besmettingscijfers is er naast de gedachtenisdiensten op de zondagmorgen in 't Hoge Licht en in de Grote Kerk ook 's middags gelegenheid om te gedenken.

Als je dit jaar een dierbaar iemand verloren hebt, of rouwt om iemand van wie je langer geleden afscheid moest nemen, ben je om 16.30 uur van harte welkom in een gezamenlijk kort gedachtenismoment in de Grote Kerk om voor die persoon een lichtje aan te steken. Ds Henk Reinders en ds Aleida de Hoog zullen dit moment leiden.

### **Omzien naar elkaar**

In het Diaconessenhuis te Utrecht is ons gemeentelid *Jan Kiers*, Groenhoek 197, 3972 CG weliswaar van de IC af, maar zijn gezondheid blijft kwetsbaar.

### **Thema-avond Lectio Divina**

Het vinden van tijd om bezig te zijn met de bijbel en met gebed is soms best lastig. We zijn drukke mensen en zijn misschien al blij als we tijd vinden voor een korte podcast. Er bestaat een manier van meditatief en biddend omgaan met de bijbel die veel mensen aanspreekt, lectio divina.

Graag nodig ik u uit voor een thema-avond over lectio divina. Centraal staat een boekje van ds. Jos Douma met de titel 'Stil, mijn ziel' (uit 2020). Tijdens de avond vertel ik meer over de methode en gaan we er samen wat mee oefenen.

U bent van harte welkom op woensdag 24 november 2021 in 't Hoge Licht (zaal 4). Om 19.30 is er koffie en thee. Er hebben zich inmiddels 5 gemeenteleden aangemeld. Gezien de groepsgrootte kan er voldoende afstand gehouden worden en hoeft u zelfs niet beschroomd te zijn u alsnog aan te melden bij [ewoudjonker@gmail.com](mailto:ewoudjonker@gmail.com).

Ewoud Jonker, stagiair wijkgemeente Immanuel Driebergen 0651507356

### **Filmavond 'Into the Wild' gaat niet door**

De geplande filmavond op vrijdag 26 november a.s. in 't Hoge Licht komt helaas te vervallen i.v.m. oplopende besmettingen.

### **Coronamaatregelen**

Het blijft mogelijk om de dienst bij te wonen. Daarbij geldt wel het volgende:

- Aanmelden wanneer u de dienst bij wilt wonen (uiterlijk vrijdag 20:00 uur bij Henk van Voornveld, 06-52646116 of [hjvanvoornveld@hotmail.com](mailto:hjvanvoornveld@hotmail.com))
- Bij klachten thuisblijven
- Mondkapje op bij binnenkomst
- Handen desinfecteren bij binnenkomst
- Binnen 1,5 m afstand houden, dus geen handen schudden e.d.
- U krijgt weer een plaats aangewezen, zodat er twee stoelen (= 1,5 m) tussenafstand blijft
- Als u zit mag het mondkapje weer af
- Er mag gezongen worden
- Met pijn in het hart: Koffiedrinken na de dienst doen we (voorlopig) niet meer
- Na de dienst weer gaan zitten en op aanwijzing van de coördinator het kerkgebouw verlaten

Namens de WKR, Esse van den Burg

## **Gastdames/heren**

Voor de coronaperiode werden we altijd welkom geheten door gastdames/heren. Met name voor gasten is het fijn om even aangesproken te worden bij binnenkomst. Maar ook voor de gemeenteleden, fijn om je welkom te weten in de eredienst. Tijdens het halfjaarlijks pastoraal overleg kwam de wens naar voren om dit weer op te gaan pakken. En dan i.v.m. de maatregelen corona voorlopig één persoon per dienst.

Omdat Maria Plokkaar aangegeven heeft na 20 jaar (waarvoor dank) dit niet meer te willen organiseren hierbij de vraag:

- Wie wil dit gaan oppakken en hiervoor roosters maken ?
- Wie wil gastdame/heer zijn en gemeenteleden/gasten verwelkomen voor de dienst.

Opgave bij Jenny van Voornveld 06 22835197 of [Jvvoornveld60@hotmail.com](mailto:Jvvoornveld60@hotmail.com)

## **ADVENTSKALENDERS**

De adventskalenders zijn binnen en kunnen volgende week bezorgd worden bij alle leden van de Wijkgemeente Immanuel.

Alleen hier hebben we wel bezorgers voor nodig !

Wie wil hiermee helpen ? Hoe meer mensen hoe sneller de klus geklaard is.

Opgave bij Jenny van Voornveld 06 22835197 of [jvvoornveld60@hotmail.com](mailto:jvvoornveld60@hotmail.com)



**Liturgie Wijkgemeente Immanuel - Zondag 21 november 2021 - Eeuwigheidszondag**

### **Orgel/pianospel**

#### **Welkom en mededelingen**

#### **Aansteken van de Paaskaars**

**Zingen:** Opwekking 717 “Stil, mijn ziel, wees stil”

1. Stil, mijn ziel, wees stil, en wees niet bang,  
voor de onzekerheid van morgen.

God omgeeft je steeds, Hij is er bij,  
in je beproevingen en zorgen.

#### *Refrein:*

God, U bent mijn God  
en ik vertrouw op U  
en zal niet wankelen.  
Vredevorst, vernieuw,  
een vaste geest binnen in mij,  
die rust in U alleen.

2. Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af,  
dwars door het dal zal Hij je leiden.  
Stil, vertrouw op hem en hef je schild,  
tegen de pijlen van verleiding.

*Refrein:*

3. Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los,  
de waarheid die je steeds omarmd heeft.  
Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht,  
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

*Refrein:*

God, U bent mijn God  
en ik vertrouw op U  
en zal niet wankelen.  
Vredevorst, vernieuw,  
een vaste geest binnen in mij,  
die rust in U alleen.

### **Stil gebed**

#### **Bemoediging en groet**

**Zingen:** Psalm 42: 1 en 3

**Geloofsbelijdenis** - *wij gaan staan*

Voorganger: Wij vertrouwen ons toe aan de God van ons leven.  
Hij heeft ons gedacht en uitgesproken,  
blijvend tot zijn vrienden bestemd.

**Allen:** **Hij wil bij ons wonen, onze Zon zijn.**  
**Zijn Naam is ons vertrouwd,**  
**van zijn trouw weten wij door Israël zijn knecht,**  
**door Jezus, Zijn Gezalfde.**

Voorganger: Wij geloven dat onze dagen niet tevergeefs zijn,  
ons leven niet voorgoed ten dode opgeschreven.  
Hij zal ons herscheppen naar lijf en leden nieuw,  
bekleed met Christus.

**Allen:** **Bewogen door Zijn adem bestaan wij,**  
**van Zijn liefde leven wij,**  
**en ieder mensenkind dat zonder waarde heet,**  
**zal Hij vernieuwen, glansrijk**  
**en naar de volle maat van Zijn Beminde, Zijn Zoon**

Voorganger: Wij verwachten de nieuwe aarde,  
waar de nacht is verbleekt, het verleden genezen.

Zingenderwijs zullen wij daar leven  
want stralend is Hij over ons opgegaan.  
ons blijvend thuis zal Hij dan zijn.

**Allen:            Amen**

**Luisterlied** “Zo wil ik leven” - Matthijn Buwalda

[https://www.youtube.com/watch?v=embl6\\_kMk1s](https://www.youtube.com/watch?v=embl6_kMk1s)

**Gebed**

**Moment met de kinderen**

**Schriftlezing:** Daniël 12: 5-13

**Zingen:** Psalm 73: 9 en 10

**Verkondiging**

**Piano solo** 'Nearer my God to Thee'

**Inleidende woorden op het gedenken**

**Solozang** “Ik zal er zijn” *door Heidi Harbers*

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim  
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'  
Een boog in de wolken als teken van trouw  
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou  
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet  
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet  
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij  
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'  
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed  
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet  
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam  
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan  
O Naam aller namen, aan U alle eer  
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer  
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn  
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn  
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij  
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'

**Wij noemen de namen van gemeenteleden die in het afgelopen jaar ons zijn voorgegaan – familie of betrokken gemeentelid steekt een kaars aan**

**Zingen:** NLB 753: 1, 2, 3, 6

**Wij gedenken de namen van hen die wij dragen op ons hart en van wie wij langer of korter geleden afscheid moesten nemen – gelegenheid om zelf een kaarsje aan te steken (in de kerk of thuis)**

*Tijdens het gedenken speelt de piano zachtjes Taizé-liederen*

**Dankgebed – voorbede – stil gebed – Onze Vader**

Aandacht voor de collecte

**Zingen:** NLB 452: 1 en 3

**Zegen – beantwoord met zingen:** NLB 416: 1 en 2

**Orgel/pianospel**

**Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief vóór donderdagavond 18.00 uur naar:**  
[nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl](mailto:nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl)